

Saamhorig

En toen zaten we ineens met z'n allen op zondag in de zaal van Ons Gebouw. Want als er herstelwerk nodig is aan de gewelven van de kerk, moet de kerkzaal worden ontruimd en moeten orgel en preekstoel worden 'ingepakt'. Hoogwerkers in de kerk. Geen diensten daar voorlopig. Maar ach, het wende snel, vond ik. Wat dicht bij elkaar, in smalle rijen – het doet wat met je gevoel van saamhorigheid. "Best knus", zei iemand en ik kon dat wel beamen.

Op het moment dat dit kerkblad uitkomt, is het werk aan de kerkzaal naar verwachting klaar en kunnen we die waarschijnlijk weer gebruiken. Stiekem een beetje jammer? Gelukkig kan betrokkenheid net zo goed gedijen onder hoge gewelven (zelfs als het daar soms een beetje fris is). Als we die maar gewoon zelf met ons meedragen en blijven uitstralen.

Het wordt lichter

Ineens begint het me trouwens op te vallen, hoewel het natuurlijk al weken het geval is: de dagen worden weer langer! Meer licht per etmaal, zowel 's morgens als 's avonds. Ik vind dat elk jaar weer een fijne constatering. Licht geeft kleur aan het leven, letterlijk en figuurlijk. Het wakkert hoop aan, zo ervaar ik het.

In de week dat ik dit schrijf hebben we net de 'dienst van Schrift en Tafel' gevierd, een wat plechtige term voor de viering van het heilig Avondmaal. In die dienst kwam het licht ook ruimschoots aan bod, aan het woord, in het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Hoopgevende woorden lazen we daar, woorden waarin het licht een belangrijke rol heeft: *het licht is in de wereld gekomen en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen.*

Dat klinkt als een overwinning die er niet om liegt. Een voldongen feit. Tegelijk zijn het woorden die schuren. Want kan ik dat wel geloven? Is dat niet tegen beter weten in?

Wie kent die vragen niet? De voorganger nam ze in elk geval serieus. Het kan donker zijn in een mensenleven, door wat je om je heen ziet en hoort gebeuren, door wat je overkomt, of door eigen toedoen. Dan snak je naar licht, naar een opening, naar perspectief.

Licht doet leven

Het wordt lichter, schreef ik hierboven. Er gloort alweer iets van lente in de lucht. Tekens van (nieuw) leven. En ook een teken, of beter gezegd, een bevestiging van die oude woorden, die ik bij Johannes lees.

Durf ik dat te geloven? Durf ik erop te vertrouwen dat het Licht waarover hij sprak de wereld is in gegaan en daar inderdaad nooit is uitgedoofd, maar nog altijd doet wat licht nu eenmaal doet? Schijnen, tot leven roepen, de duisternis verdrijven, een baken van hoop zijn, hoe klein en moeilijk vindbaar soms ook?

Zaak is om vooral goed te blijven kijken en luisteren. Om alert te blijven. Om je ogen en je oren (en je hart) wijd open te zetten voor de 'bodes van licht', voor dat wat het leven kleur en ruimte geeft: dat wat goed is, liefdevol en waardevol, wat (op)recht is en recht doet. Dat wat hoop geeft.

Zaak is ook om je door het Licht te laten koesteren en verwarmen, zodat je het op jouw beurt kunt doorgeven op de plek die jij inneemt.

Hoe klein ook: ieder lichtpuntje wint het van het donker.

*Coosje Haan,
redacteur kerkblad*



Omzien naar elkaar

Voor zover ons bekend liggen er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er enkelen die wachten op een operatie of een andere behandeling. Ook denken we aan mensen die te kampen hebben met verschillende gezondheidsklachten.

Allen die dit betreft wensen wij Gods zegen en nabijheid toe.



Jubileum

Tom en Joke van der Borg-de Vries hopen D.V. op 21 maart 2026 hun 40-jarig huwelijk te vieren.

Wij wensen jullie met kinderen en kleinkind, familie en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

*Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.*

*Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.*

Lied 221:1 en 3

ZANGGROEP VOOR DE STILLE WEEK

Het was mooi dat vorig jaar een enthousiaste groep zangers een gelegenheids-zanggroep vormde voor de diensten in de Stille Week. Dat pakken we dit jaar graag weer op!

Dit jaar zijn de gezamenlijke diensten in de Stille Week **in De Vloedschuur**. De zanggroep zal zingen in de dienst op Witte Donderdag (2 april, 20:00 uur) en tijdens de Paaswake (4 april, 21:00 uur). Zangers uit Heteren én Driel (en elders) worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

We houden het wat repertoire betreft overzichtelijk, zodat het voor iedereen die mee wil zingen haalbaar is en de voorbereiding te overzien is. We zingen een eerste vers voor van een aantal onbekende liederen en we zingen het een en ander uit Taizé (waar mogelijk meerstemmig). Er zal in de diensten ook gewoon samenzang zijn.

De repetitiemomenten zijn ook in De Vloedschuur, en wel op:

- maandag 23 maart, 19.30-21.00 uur
- maandag 30 maart, 19.30-21.00 uur
- voorafgaand aan de dienst op Witte Donderdag 2 april

Mocht je alléén de 23^e of de 30^e kunnen oefenen, dan hoeft dat geen probleem te zijn.

Graag opgeven vóór 16 maart, dan zorgen wij voor voldoende bladmuziek!

Marieke Muijen en Kees Alblas



Verslag kerkenraadsvergadering 27 januari 2026

1. Opening

Marieke opent met een lied als gebed: “Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan.” Daarna stelt zij het kerkasiel aan de orde. Sinds november 2024 is er een kerkasiel in Kampen. Hoe staan wij daarin? Het is een moeilijk punt. Het asielsysteem functioneert nog steeds niet, mede door bezuinigingen. Asielzoekers moeten veel te lang wachten op een beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Met name voor jonge kinderen is dit desastreus. We hebben zachte krachten nodig tegen de onmenselijke behandeling van vluchtelingen, en ook arbeidsmigranten, en de verharding van de samenleving. Dat de kerk een statement maakt wordt positief gevonden, maar we komen er niet uit of kerkasiel de goede weg is.

2. Kerkenraadszaken

- a. Intrededienst 11 januari: dit was een mooie, feestelijke dienst. Marieke heeft twee fijne intredediensten gehad, waar ze met vreugde op terugkijkt. De kerk zat helemaal vol, er waren zelfs stoelen te weinig. Het was heel prettig dat Marieke tijdens de preek op de preekstoel is gaan staan. Wel begon het door de lange dienst op een gegeven moment koud te worden, omdat de kachel afsloeg.
- b. Afscheid en bevestiging ambtsdragers op 1 februari: Marieke heeft een opzet voor de (her)bevestiging gedeeld, waarin de kerkenraad zich kan vinden.
- c. Informatiegids: er komt een nieuwe.
- d. Voortgang VenT: We hebben zorgen dat er niemand gevonden is voor de werkgroep.
- e. VOG: deze zijn bijna allemaal binnen.

3. Diaconie

- a. Het collecterooster 2026 wordt goedgekeurd.
- b. De 40-dagenkalenders zijn binnen, de paasgroeten zijn besteld.
- c. Op 25 februari a.s. hebben Cora en Arlette een afspraak met Marcel Joosten van Agrivesta over de pacht.

- d. Noodfonds Overbetuwe: de diaconale raad vergadert twee keer per jaar. Agendatechnisch lukt het de diakenen niet om bij de eerste, op 13 april, aanwezig te zijn. Gevraagd wordt of iemand anders van de kerkenraad hier naartoe kan gaan.
- e. ANBI: de koppeling FRIS, LRP en website is nog niet op orde. Hier wordt aan gewerkt.

4. Kerkrentmeesters

- a. Voortgang verbouwing: dit gaat langzaam maar zeker. Er is nog geen zicht op wanneer de werkzaamheden aan de gewelven afgerond zijn. Er zijn wat scheuren geconstateerd. De dienst van 1 maart, Ontmoetingszondag, die in Driel zou plaatsvinden, is inmiddels verplaatst naar Heteren. Deze is geruild met de dienst van 15 november. De ambtsdragers van 1 maart zullen op 15 november worden ingeroosterd; op 1 maart hebben zij geen dienst.
- b. Actie Kerkbalans: de actie is afgerond. De opbrengst is redelijk stabiel, al is er wel een licht dalende lijn te zien.
- c. Er is een gesprek met PKN-functionarissen geweest over de beleggingen. Het probleem leek opgelost, maar een paar dagen later kwam men er toch weer op terug. Wordt vervolgd.

5. Jeugdwerk

De kerstdienst en het adventsproject waren geslaagd.

Het spaarpotje van de kindernevendienst was vol; de opbrengst is naar Haïti gegaan. Het nieuwe doel is in overleg met de kinderen gekozen: 'Make-A-Wish'.

Samen met Heteren is er een bijeenkomst gepland voor jeugd- en jongerenwerkers op 2 februari. Het is goed om elkaar te ontmoeten, ideeën te delen en activiteiten af te stemmen.

Het 40-dagenproject komt eraan; ook dit is handig om met Heteren af te stemmen. De eerste zondag valt namelijk in de voorjaarsvakantie, zodat er geen kindernevendienst is, en de tweede vindt plaats in Heteren tijdens de Ontmoetingszondag.

Palmpasenoftocht: vorig jaar was er geen interesse. Er is twijfel of we het dit jaar moeten doen.

6. Erediensten

Medewerking van koor Yes is gevraagd voor de Ontmoetingszondag van 15 november.

Op 18 januari heeft de oecumenische dienst in de RK kerk plaatsgevonden.

Op zondag 1 februari gaan we met de gehele kerkenraad samen met de dominee de kerk in.

Marieke wil weer een zanggroepje voor de Stille Week organiseren.

7. Pastoraat/Wel en wee

De kerstlunch met de ouderen was geslaagd.

De verjaardagen en jubilea van 2025 zijn afgerond.

Het wel en wee van enkele gemeenteleden wordt besproken.

Marieke biedt nascholing aan voor medewerkers van het pastoraat van zowel Driel als Heteren.

8. Rondvraag

a. De paaskaars wordt besteld.

b. De RommelPlusMarkt vindt plaats op 26 september en de startzondag staat op 27 september gepland. Dit is erg veel in één weekend. De startzondag wordt daarom verplaatst naar 4 oktober.

c. Het plaatsen van kerkdiensten in *Hét Gemeentenuws* is nog niet geregeld. Koert neemt dit op.

d. Er komt t.z.t. een nieuwe foto op de kaft van de kerkbode. We zijn overigens heel blij dat er in zeer korte tijd een nieuwe drukker is gevonden.

9. Sluiting

Arlette sluit af met een gebed om vrede uit *Petrus*.

Dit was mijn laatste bijdrage als scriba. Ik heb het scribaat met (meestal 😊) veel plezier gedaan, het is een mooie functie. Het was heel plezierig om in de kerkenraad te zitten. Het is een fijne, betrokken groep in een fijne gemeente! Nu heb ik meer tijd voor andere dingen die ik ook leuk vind. Ik ben blij dat Wilma Janssen het scribaat op zich heeft genomen. En wie weet is er onder u ook iemand die mijn taak als diaken wil overnemen.

Joke van der Borg

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Nu het herstelwerk aan de kerkzaal klaar is, blikken we nog graag een keer terug. (Foto's: Jaap van Merkerk)

Er was niet alleen herstelwerk nodig aan het gewelf aan de kant van de kerkzaal, maar ook bóven de gewelven van de kerk, dus op 'zolder'.



Naderhand moet er dan natuurlijk veel worden schoongemaakt. Ook de glas-in-loodramen.



Na de kerkzaal is de consistorie aan de beurt. Onder meer de scheuren in de muur moeten worden gedicht.

Terugblik op de Actie Kerkbalans 2026

Bij dezen willen we iedereen die – op welke manier dan ook – heeft meegewerkt aan de Actie Kerkbalans 2026 hartelijk bedanken. Dat geldt voor alle gemeenteleden die de actie hebben voorbereid en georganiseerd, voor de ‘lopers’ en natuurlijk ook voor allen die financiële toezeggingen hebben gedaan. Uw kerkelijke bijdragen zijn hard nodig om ook in 2026 weer samen kerk te zijn in Driel. In totaal is er via de Actie Kerkbalans 34.400 euro toegezegd: dat is ongeveer gelijk aan het bedrag dat in de afgelopen jaren werd toegezegd.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn de beleggingen van onze kerk. Het jaarlijks rendement op de beleggingen was in de afgelopen jaren gemiddeld 30.000-40.000 euro. De prognoses van onze meerjarenraming laten zien dat we op de begroting van onze gemeente te maken krijgen met een (toenemend) tekort, waardoor we noodgedwongen zullen moeten interen op onze beleggingen. Dat betekent dat ook de opbrengsten uit de beleggingen gaan afnemen. Dit vraagt in de komende tijd om een grondige bezinning over wat dit op de langere termijn betekent voor onze kerk.

De Actie Kerkbalans wordt binnenkort – net als in voorgaande jaren – geëvalueerd door degenen die bij de organisatie betrokken waren. De bevindingen nemen we mee naar de Actie Kerkbalans 2027.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Leenderd van der Deijl*

VAN DE DIACONIE

Op 1 maart is het Ontmoetingszondag in De Vloedschuur in Heteren. En ook in de Stille Week zijn we daar weer te gast. Daarom herhalen we nog maar een keer het verzoek uit het kerkblad van afgelopen december:

Collectemunten Driel: welkom – maar niet in De Vloedschuur!

Iedereen die een dienst bijwoont in De Vloedschuur in Heteren vragen wij om in de dienst daar geen collectemunten uit Driel te gebruiken. Graag daar *cash geld* in de collectezakken doen. Het uitwisselen van de munten uit Driel en de bonnetjes uit Heteren is administratief gezien namelijk veel werk!

Sobere maaltijd

Op 19 maart organiseren we weer een 'sobere maaltijd' in Ons Gebouw. Thema: stampot. Wilt u ook mee-eten? Geef u dan op bij Cora Camps.



Zendingsblok

Van 1 januari t/m 30 juni 2026 is de opbrengst van het zendingsblok achterin de kerk voor de Fynn Foundation.

UITGANGSCOLLECTES

8 maart: Stichting Hulp Haïti Driel



St. Hulp Haïti Driel ondersteunt projecten op Haïti met diensten en geld. Doelstelling van deze stichting is ondersteuning van het medische project in Passe Catabois. Daarnaast biedt zij hulp en advies bij het verbeteren van de leefomstandigheden in dat gebied. Van harte aanbevelen!

15 maart: Stichting Kruispunt

Alle dagen van de week (behalve op zondagmiddag) zijn dak- en thuisloze mensen de hele dag welkom in de huiskamer van Kruispunt. Voor een maaltijd, warmte, gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks.

Kruispunt is een rustpunt voor de bezoekers. Je kunt er jezelf zijn, je hoeft niks. Even warmte, een dak boven je hoofd, een veilige haven.

Een medewerker: *"We maken een praatje en bieden een plek om even te zitten. Naar behoefte brengen we mensen met de juiste hulpverlener in contact. Samen zoeken we naar passende mogelijkheden en kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden."*

Financiële steun is van harte welkom!



22 maart: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Burkina Faso

**kerk
in actie**

In Burkina Faso leeft 90% van de bevolking van landbouw. Maar door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken de oogsten vaak en is er regelmatig heel weinig te eten.

Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen en leert deze mensen hoe ze droogtebestendige gewassen kunnen verbouwen en zorgvuldig kunnen omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem, onder andere door zelf compost te maken en het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken. Zo worden de opbrengsten verbeterd en is er meer gezond voedsel.

29 maart: De Herberg (Oosterbeek)

Soms hebben mensen het – om welke reden dan ook – nodig om even afstand te nemen, om tot rust te komen, een nieuw perspectief in hun leven te krijgen. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op landgoed De Pietersberg in Oosterbeek biedt deze mensen een plek.



Je kunt er tijdelijk verblijven en ontvangt dan geestelijke begeleiding en liefdevolle aandacht. De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plek voor rust, ruimte, reflectie, advies en bezinning. De instelling werkt in het verlengde van de plaatselijke kerken.

Do 2 april: Voedselbank

Op deze Witte Donderdag collecteren we voor de Voedselbank in onze regio.



VOEDSELBANK

De Voedselbank verstrekt – kosteloos – eten aan mensen in armoede, die het tijdelijk zelf niet redden. Ze doet dat uitsluitend met de hulp van vrijwilligers en zo veel mogelijk met voedsel dat anders verspild zou worden. ‘Op maat, ongebonden, behulpzaam en toegankelijk’ is hierbij hun motto. Helpt u hen helpen?

5 april: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / India

kerk in actie De Dalits vormen een groot deel van de bevolking van India. De Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder, ze worden buitengesloten en uitgebuit en leven in armoede. Als Dalit-kinderen al onderwijs kunnen volgen, verlaten zij de school vaak al vroegtijdig om te gaan werken voor het gezin.

Kerk in Actie werkt samen met de organisatie Cards om deze kinderen naar school (terug) te begeleiden. Ook praat de organisatie met hun ouders over het belang van goed onderwijs voor een betere toekomst en geeft ze ouders steun en advies om zelf meer inkomen te verwerven, zodat hun kinderen niet meer hoeven te werken, maar naar school kunnen gaan.

Gedachten en ervaringen delen

Voor iedere bijeenkomst van de gespreksgroep bereid ik vragen voor. Regelmatig reik ik andere teksten aan uit de Bijbel die een bepaald licht laten schijnen op de tekst die we lezen of het thema waar we mee bezig zijn. De vragen vormen een leidraad, en geen 'lijstje dat afgehandeld moet worden'. Het gesprek ontstaat, ieder kan zijn of haar gedachten en ervaringen delen.



De Bergrede – de bede om vergeving

Zoals bekend zijn we al een tijdje onderweg met de Bergrede. En daaruit inmiddels ook al een paar maanden in gesprek over het Onze Vader. De bede '*Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren*' roept veel op.

Hoe gaan wij doorgaans met elkaar om? Wat betekent schulden vergeven en zelf vergeven worden? Wat is daarvoor nodig? Wat is gerechtigheid? Kan vergeving ook te snel gevraagd worden? Welke rol heeft God en hoe ervaren wij dat?

Wat vraagt vergeving van ons in het licht van Mattheüs 18: 21- 35 (over de wederkerigheid van vergeving – de dienaar krijgt zijn schulden kwijtgescholden door zijn heer, maar vergeeft op zijn beurt niet een ander zijn schulden) en van Mattheüs 18:21-22 (hoe vaak moeten wij vergeven: 70 maal 7 maal)? Hoe zit het met ons besef van schuld? En hoe zit dat dan met zogenaamde collectieve schuld?

We komen vaker niet dan wel tot 'uiteindelijke antwoorden', zeker rond dit thema van vergeving. Daar is de thematiek te groot voor, er resoneert ontzettend veel in mee. Mooi is dat iedere deelnemer vanuit eigen ervaring weer een ander perspectief in kan brengen, dat ons bij nieuwe vragen brengt.

Een aantal dingen stip ik graag aan:

- Vergeving kun je niet claimen.
- Vergeven en vergeten zijn twee verschillende dingen.

- Het proces van vergeving begint bij erkenning van de schade/het leed (zowel door de dader als door anderen als door het 'slachtoffer' zelf).
- Er moet een oprecht besef van schuld zijn vóórdát überhaupt de vraag om vergeving gesteld kan worden.
- De tijd speelt een rol; je kunt dingen anders gaan zien als je meer afstand hebt tot het gebeurde.
- Het 'doel' van vergeving is bevrijding: dat je niet meer samenvalt met je rol van 'dader' of 'slachtoffer', dat dat wat gebeurd is/wat je gedaan hebt/wat je aangedaan is je niet meer volledig in beslag neemt.
- God is eindeloos vergevingsgezind, maar alles wat geldt voor het proces van vergeving tussen mensen geldt ook voor de vergeving van God naar de mens (ook vergeving van God kun je niet claimen zonder dat er besef van schuld is!).

De volgende bijeenkomst gaan we dan toch verder naar de volgende bede: *'en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.'*

We komen weer bij elkaar op **woensdag 4 maart, van 14.30 tot 16:00 uur** in **Ons Gebouw**. De koffie staat om 14.15 uur klaar. Van harte welkom!

Ds. Marieke Muijen

KOFFIE-INLOOPOCHTEND OP DE WOENSDAGEN 11 EN 25 MAART

Fijn is het om in deze wintertijd elkaar weer **twee keer per maand** te kunnen ontmoeten in Ons Gebouw, tijdens de koffie-inloop, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. *Van harte welkom!*

Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen, gebeurtenissen, over iets leuks of iets moois, met natuurlijk ook de mogelijkheid iets serieus of ontroerends met elkaar te delen.



Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs, op woensdag 11 en/of op woensdag 25 maart van 10.30 tot 12.00 uur in Ons Gebouw. Gastvrouw en gastheer zijn Annie en Han Florissen. **En neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!**

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!

JAARLIJKSE BOEKENMARKT DRIEL

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel in de korte maand februari, dus de jaarlijkse **BOEKENMARKT** in de maand maart is aanstaande. Zoals gebruikelijk op twee dagen. U bent welkom op:

- vrijdag **27 maart 2026**
van 16.00 tot 20.00 uur;
- zaterdag **28 maart 2026**
van 10.00 tot 12.00 uur.

Wij hebben er weer veel zin in. Het aanbod van boeken is weer groot. En het blijft leuk om u daarvan een mooie en goede sortering aan te bieden.



Maar ook voor koffie en gezelligheid zijn wij er weer. Kortom, komt allen naar de boekenmarkt **in de kerk en in Ons Gebouw**, Kerkstraat 8 te Driel, op 27-3 en 28-3 a.s.!

En denk nou niet dat de keuze op zaterdag minder groot is dan op vrijdag, want de voorraad wordt continu aangevuld.

Overigens wordt de opbrengst van de boekenmarkt besteed aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld de instandhouding van ons mooie monumentale kerkgebouw.

Mocht u nog mooie boeken overhebben die u een tweede leven gunt, dan nemen wij die graag van u aan. In dat geval kunt u contact opnemen met Dick Huiskamp en/of deze zelf komen brengen op vrijdagmorgen 27-3, wanneer onze sorteerdere de boekenmarkt aan het voorbereiden zijn.

Tom van der Borg

Extinctie en biodiversiteit

Op woensdag 18 maart organiseert VIS in Zetten een avond met een lezing over biodiversiteit en uitsterven (extinctie).

René ten Bosch (hoogleraar aan de Radboud Universiteit en Denker des Vaderlands van 2017 tot 2019) zal deze avond het thema uitwerken aan de hand van de volgende vragen:

Wat betekent het om te leven in een tijd waarin soorten massaal verdwijnen? Hoe denken we over uitsterven, niet alleen van dieren en planten, maar misschien ook van de mens zelf?

Ten Bos neemt ons mee langs de rafelranden van het denken over leven en dood, natuur en cultuur, hoop en Apocalyps. Extinctie is voor hem geen louter biologisch feit, maar een spiegel, die ons confronteert met de grenzen van ons begrip en ons mens-zijn.

Datum : woensdag 18 maart 2026

Tijd : 20.00-22.00 uur

Plaats : De Vluchtheuvel, Vluchtheuvellaan 8, Zetten (ingang t.o. Bakkerstraat 20)

Aanmelden – i.v.m. koffie/thee, aantal stoelen, etc. – graag via het papieren formulier in het Gele Boekje, via de site www.gele-boekje.nl, zie Aanmelden (of bij mij). Maar zoals altijd: ook zonder aanmelding van harte welkom!

*Namens de Werkgroep VIS,
Hans Brinkman*





Hoi allemaal,

Als ik dit schrijf is het voorjaars- of carnavalsvakantie.

Misschien heb jij ergens verkleed een feestje gevierd of ben je naar een optocht gaan kijken. Na carnaval wordt er op woensdag een askruisje gehaald in de katholieke kerk (Aswoensdag, dit jaar op 18 februari) en begint de 40-

dagentijd. Dan gaan we toelevan naar Pasen.

Voor de kinderen zullen we het project '**De weg van de hoop**' volgen. Een mooi boek met platen, een projectlied en een boekje voor thuis.

Helaas hebben we dit jaar moeten besluiten om de palmpasenoptocht niet door te laten gaan. Er kwamen steeds minder kinderen ... Heel jammer natuurlijk, maar we zullen kijken wat we in de eigen kerk met de kinderen kunnen doen.

Of er ook een paaswake komt voor de kinderen is nog niet definitief besloten. Zodra we er meer van weten, horen jullie dat natuurlijk!

Van de **paasdienst**, op zondag 5 april, zullen we een mooie **gezinsdienst** maken. Kortom, er komt weer een mooie tijd aan, waar we hoopvol naar uit mogen kijken.

Groeten van Elske Quakkelaar,
jeugdouderling (jeugdouderling@pkndriel.nl)

PUZZEL

Woordzoeker bij Johannes 6 vers 1-14

Streek de woorden hiernaast door in het vierkant.
Schrijf de letters die overblijven in de lege vakjes hieronder.
Waar staat deze tekst in Johannes 6?

I	K	V	E	R	Z	A	D	I	G	D
B	D	J	V	E	N	B	H	E	O	E
T	A	O	I	J	R	L	E	O	V	T
E	N	N	F	O	F	W	R	I	E	S
Z	K	G	D	M	T	B	S	K	V	U
I	E	E	U	R	A	J	E	G	L	P
E	N	N	I	E	E	N	R	N	E	P
N	N	D	Z	S	E	A	D	E	V	I
D	E	L	E	N	S	B	S	E	E	L
R	T	O	N	E	T	T	I	Z	N	I
O	E	D	D	F	L	A	A	W	T	F

- ANDREAS
- BRODEN
- BROOD
- DANKEN
- DELEN
- ETEN
- FILIPPUS
- GRAS
- JONGEN
- LEVEN
- MANDEN
- TEKENEN
- TWAALF
- TWEE
- VERZADIGD
- VISJES
- VIJF
- VIJFUIZEND
- ZIEN
- ZITTEN

Oplissing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wie zegt dit? _____
Je kunt dit lezen in Johannes 6 vers ____



*In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over wat hen bezighoudt, wat ze daarin ervaren en wat ze erover willen delen. Voor dit nummer schoof ik met plezier aan bij het gezin van **Marije Tanis en Armand Wolthof** en hun kinderen **Hugo (14), Jeanne (11) en Tijn (9)**.*

“Wij komen tot rust in de kerk. Dat ligt voor de kinderen anders, hoor”

Het is zo'n avond dat je het liefst de deur niet meer uitgaat: donker, miezerig en vooral: ijsig koud. Maar eenmaal binnen in dit gezellige (houten) huis in het ecowijkje van Schuytgraaf is het leed snel geleden en geniet ik van een dikke anderhalf uur warmte, openheid en vrolijkheid.

Eetkeuken

Direct bij binnenkomst is er al de enthousiaste begroeting door Lex, een prachtige, egaalgrijze poedel. “Die denkt: ze gaan lekker zitten, ha, dan wordt het tijd om te spelen”, lacht Armand. Hij wijst naar de lange tafel in de grote eetkeuken: “Zullen we hier maar? En wil je ook thee?”

Terwijl ik eerst nog wat rondkijk en en passant de muziekhoeke bewonder – drie gitaren, een trommel en een piano, dat móét geregeld een gezellige boel zijn – schuiven ook Marije en Jeanne aan. Voor Tijn wordt het helaas te laat, maar Hugo, kritisch-nieuwsgierig, wil er wel meer van weten – “waarom is deze ondervraging eigenlijk?” – en dan zitten we er meteen lekker in.

Laat ik bij jou beginnen, Jeanne, hoe zou jij jullie gezin typeren?

Ze denkt even na. “Gek”, zegt ze dan. En als er hier en daar een wenkbrauw wordt opgetrokken: “Dat bedoel ik positief, hoor. Het gaat hier gewoon anders dan in andere families.” En meer tegen mij: “Mijn ouders zijn goed in opvoeden.” Dat ik het maar weet 😊. “Maar wat is er ánders?” vraagt haar vader. Ze haalt haar schouders op. “Nou ja, in sommige families mogen de kinderen de hele dag scherm kijken. En zelf bepalen wat ze eten.” Als zij dat zou mogen – en soms mag dat heus wel, in het weekend bijvoorbeeld – wist ze het wel: pizza! En als ze morgen onverwacht vrij zou hebben, wist ze het ook wel: gezellig met vriendinnen afspreken, maar eerst lekker bankhangen, het liefst in pyjama. Ze lacht. “Morgen zou wel chill zijn, want dan heb ik precies de Doorstroomtoets ...!” Op die toets volgt het vervolgschooladvies. Maar dat advies weet ze al; tot haar verrassing was het havo/vwo. Nu alleen nog kiezen welke middelbare school het na de zomer wordt.

Op gevoel

Spannende tijden dus, maar ook leuk, vindt ze. En nee, het wordt niet automatisch de school waar haar broer op zit. “Ik ga zelf nog kiezen.” Hugo koos drie jaar geleden voor het Dorenweerd College. Natuurlijk, terwijl zijn ouders over zijn schouder meekeken. Het bevalt hem daar nog steeds – meestal. Met de fiets via het pontje, of over de brug. “Maar noooo, de Bóltweg! Daar heb je echt áltijd tegenwind, welke kant je ook op gaat!” Wat gaf bij zijn keuze de doorslag? Moeilijk te zeggen, vindt hij. “Ik koos vooral op gevoel. Gewoon naar de open dagen gaan, kennismaken en dan maar zien. Het Dorenweerd is tweetalig en er is veel ruimte voor muziek, dat spreekt me ook aan. Ze hebben daar muziekstudio’s, daar mag je gewoon in. Dat vind ik wel vet.” Beetje pianospelen, drummen, gitaar spelen – hij doet het allemaal graag.

Sommen en spelletjes

Armand en Marije zitten geboeid te luisteren. Ze herkennen wel wat van zichzelf in de kinderen. De mannen, Armand, Hugo en Tijn, zitten vooral aan de bètakant, denkt Marije. Ze knikt naar Jeanne: “Wij zijn meer van de boeken, het lezen.” Armand vindt het minder zwart-wit: “Jij bent hier de snelle denker en ik ben goed in rekenen. Maar maakt dat zo veel verschil?” Dat rekenen kwam hem vanmiddag trouwens nog goed van pas. “Hij vertelt hoe Tijn, tijdens het fietsen, op de terugweg van school, wel graag een paar sommen voorgeschoteld wilde krijgen. “Haha, in weer en wind, hè, terwijl we ons suf traptten. Moeilijke rekensommen. Dat was wel even een uitdaging. Want ik moest natuurlijk wel eerst zelf de oplossing bedenken.”

Zijn er dingen die jullie graag samen doen als gezin?

Unaniem klinkt het antwoord: “Spelletjes.” Marije wijst naar de woonkamer, naar de kast met de stapel spellen. “Bordspellen, kaartspellen, dat maakt me niet zo veel uit. Ik vind strategische spellen leuk: klaverjassen, Dixit, 30-seconds, o ja, en Skull King ...” Dat laatste vindt ook bijval bij Armand. Hugo twijfelt. Hij zit ook graag lekker (zelf) te gamen. Maar als ze samen een spel willen doen? “Ik denk Kolonisten van Catan, ‘Wat schets je me nou?’, dat soort dingen. Of spellen waarbij je geld moet inzetten, die vind ik ook tof. Tijn trouwens ook. Die zou Monopoly kiezen, denk ik.” En Jeanne? Haar favoriet is Weerwolven, maar ze gaat misschien wel minstens zo graag pianospelen of lezen.

Armand: “Zie je dat certificaat op het prikbord achter je?” Ik draai me om. ‘*Voorleeskampioen Jeanne Wolthof*’. Marije knikt haar toe: “Dat kan jij goed!”

Nu we er toch over bezig zijn, Armand, wat doe jij zelf graag in je vrije tijd? Naast en vooral ná zijn intensieve baan bij netbeheerder TenneT mag hij graag op de bank onderuit, bekent hij. Koptelefoon op, series kijken, gewoon lekker ontspannen. Hugo: “Met een bakje dorito’s, haha.”

Maar hé, zijn vader wandelt ook graag met Lex. “Koptelefoon op en gaan. Dan luister ik bijvoorbeeld een mooie podcast. Laatst zelfs een luisterboek, *Al het blauw van de hemel*, een prachtig boek! Maar het mag ook gerust een managementboek zijn. Verder lees ik vooral in vakanties, dan gaat er altijd een hele stapel mee.” En muziek? “Ik heb vroeger weleens in een bandje gezongen. En o ja, ik ben in Nijmegen een tijdje dj geweest.”

Samen wonen

In Nijmegen leerden zij elkaar na hun studie kennen, nu zo’n twintig jaar geleden. “We hebben daar eerst een tijd samengewoond in een woongroep, met een aantal (oud-)studenten. Tot Marije in verwachting was van Hugo. Toen wilden we toch liever op onszelf gaan wonen.” Dat werd aanvankelijk een boven(huur)woning in Schuytgraaf en in 2018 hadden ze het geluk dat ze het huis konden kopen waar ze nu in wonen.

Marije: “Dit sprak ons aan. Mooi ontworpen, ruim, duurzaam, in een rustige ecowijk, aan de rand van de stad, met meer mensen die die manier van samen wonen fijn en belangrijk vinden. We hebben hier een gezamenlijke buurttuin, naast een omheind privéstuk voor onszelf. Dat laatste vinden we ook fijn, want de belangen zijn niet voor alle bewoners gelijk, natuurlijk.”

Hugo lacht. “Nee, de een is vooral van het opruimen en de tuin schoon en netjes houden en de ander laat alles het liefst lekker groeien. Het zijn heel verschillende types hier. Maar het is wel oké, ik heb het wel naar m’n zin. En de buurtfeesten, die heb ik altijd wel leuk gevonden.”

Dat herkennen ze allemaal. Gezelligheid, met elkaar dingen doen, daar houden ze van. Maar af en toe op jezelf zijn is ook veel waard.

“Ik houd enorm van lezen”, zegt Marije. “Dat doe ik graag en veel. Pas las ik *Hart van steen*, van Renate Dorrestein. Ken je dat ook? Het is al best oud, maar ik kende het nog niet. Aangrijpend boek, zo goed geschreven! Maar met net zo veel plezier lees ik bijvoorbeeld iets van Erik Scherder, over wat beweging doet met ons brein. Dat soort pseudowetenschappelijke boeken vind ik ook boeiend.”

Daar ligt wellicht ook een link met haar werk als sociaal bedrijfskundige en strategisch adviseur in de zorg? “En met mijn liefde voor hardlopen”, lacht ze. “Dat doe ik een één of twee keer per week, meestal een kilometer of 7. Heerlijk vind ik dat.”

Waar ik benieuwd naar ben: wat brengt jullie zondags naar de kerk in Driel?

Marije: “Meer dingen denk ik. Regelmatig leid ik de kindernevendienst. Maar los daarvan: Ik vind het een mooi gebouw, ik ben er graag, dat speelt zeker mee. En ik vind het een leuke gemeente, een leuke mix aan mensen. Ja, over het algemeen ouder dan wij, maar dat maakt me niet zo veel uit. De sfeer is fijn. En ik vind de preken boeiend; al die verschillende dominees, dat spreekt me aan. Weet je, het maakt je elke keer ook maar weer duidelijk waar het ook alweer over gaat, over moet gaan, in het leven. Het geeft richting. En het is voor mij ook altijd een moment van rust.”

Armand valt haar bij: “De diensten in Driel zijn toegankelijk, laagdrempelig. Ik ervaar ze ook als een moment van rust, zen. En het bevalt me dat de preken soms maatschappijkritisch zijn, prikkelend. Dat dingen bevraagd kunnen worden. Dat heb ik nodig. We gaan af en toe naar de Stevenskerk in Nijmegen, die kennen we nog uit onze studententijd. Die diensten zijn wat meer oecumenisch, dat spreekt ons aan. Maar in Driel kom ik ook graag. Wat ik hier hoor staat dicht bij mijn eigen normen en waarden. Laatst ook weer. Dan denk ik na de dienst: Nou, daar kunnen we het weer even mee doen. Het zette me echt aan het denken. Dat vind ik mooi.”

Jeugddienst

“Voor de kinderen is dat anders, hoor”, lacht Marije. “Die gaan niet per se graag. Zij vinden de diensten vaak saai.” En de jeugdkerk? Ik kijk opzij naar Jeanne. Die haalt haar schouders op, ze kan er nog niet zo veel over zeggen. Ze is er nog maar één keer geweest, maar het leek haar wel wat; ze is intussen de kindernevendienst wel zo’n beetje ontgroeid.

Hugo bewaart goeie herinneringen aan de jeugddienst van december. “Dat je dan zelf deel uitmaakt van een dienst vind ik leuk, dat we erin werden betrokken. Het was ook gezellig, meer sámen dan anders. En ik vond de muziek goed, en dat het allemaal wat actiever was.”

Armand lacht bij de herinnering: “Ik moest die dienst streamen. Dat was inderdaad een hele klus, want het beeld moest natuurlijk mee met wie er het woord kreeg en de microfoon. Dat ging af en toe behoorlijk heen en weer,

want het moest er natuurlijk wel goed op staan.”

Kort en goed: zo'n jeugddienst mag er zijn, daar zijn we het snel over eens. “We willen het wel vaker doen”, zegt Hugo. “Als de mensen dat leuk vinden.”

Het 'gewone' gezinsleven

Terwijl Jeanne en langzaamaan ook Hugo naar boven verdwijnt, ronden we als volwassenen af. Nee, we hebben het niet uitgebreid gehad over hun werkkringen, maar dat hoeft van hen ook niet. Juist leuk om het 'gewone gezinsleven' in het licht te zetten. Kunnen ze daar nog wat op aanvullen?

Hoe zouden jullie elkaar typeren?

Zij: “Ik vind jou bedachtzaam. Flexibel. En intelligent.” Ze kijkt vragend opzij.

Hij: “Mmm. Energiek, ja, dat vooral. En sociaal. En verbindend.” Hij lacht.

“Ik denk eigenlijk dat we de dingen vooral verschillend aanvliegen, niet dat we zo heel verschillend in het leven staan.”

Een voorbeeld? “Neem het wandelen met onze Lex. Ik lijn hem altijd aan, want, zoals echte hondenkenners zeggen: er zit nog een hoop jacht in die hond. Voor je het weet gaat ie achter de hazen aan.”

“O ja?” Marije trekt plagerig een wenkbrauw op. “Met mij mag ie altijd los. Als ik aan het hardlopen ben, draaft ie los mee. Gebeurt niks, hoor.”

Genieten

Als ik ten slotte vraag naar een mooie gezinsfoto, komt er op de valreep nog een mooi verhaal dat daarbij past. Armand vertelt het met liefde:

“Laatst met die sneeuw, dat was zo prachtig. We gingen met elkaar, met z'n vijven, zessen (de hond ook), naar buiten. Wandelen naar de dijk, en daarna pannenkoek eten bij De Steenen Camer. Wat een sfeer!

Die ongerepte sneeuw, waar nog niemand in had gelopen, waar je tot je enkels in zakte. En dat witte licht, de weidsheid, de stilte ... echt, zó genieten!”

Armand, Marije, Hugo en Jeanne (en Tijn, ook al zat jij er zelf niet bij): dank jullie wel voor dit mooie, open gesprek!



Strijd tussen het nee en het ja

Er is een macht die nee zegt,
zich hult in duisternis
om sluipend te ontluisteren
wat aan geluk nog bloeit

Gebalde anti-macht,
die zelfs de kleinste goedheid
belaagt met vals venijn
dat woekert en vernietigt
tot al het zachte hard is
van leven leeg zal zijn

Er is een macht die ja zegt,
het ja dat alles schiep,
licht uit het duister riep
ook ons de adem gaf
de ja-wil van de liefde
broedvogel van bewaring
die nog de kleinste goedheid
het aarzelendste worden
met warm geduld behoedt
tot al het harde zacht is
het leven heel zal zijn

Wie tot die liefde ja zegt
hoe ook het nee nog woedt
is diepin onaantastbaar
een ja voorgoed

Inge Lievaart (1917-2012)

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Zondagmiddag 1 maart: Choral Evensong in de Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem. Aanvang 16:00 uur. Toegang vrij (deurcollecte na afloop).

Woensdagmiddag 4 maart: Gesprekskring 'Leven en geloof', in Ons Gebouw, 14:30-16:00u. We praten verder over het Onze Vader, de bede: 'en leid ons niet in verzoeking ...'. Inloop met koffie/thee vanaf 14:15u. Welkom!

Zondagmiddag 8 maart: Blij Kerk Concert in de RK Maria Geboortekerk, Kerkstraat 25 in Driel. Jubileumconcert (40 jaar!) kerkkoor Cantorije i.s.m. Ensemble Variable, dat instrumentale 'klassiekers' brengt. Aanvang 14:30u. Pauze met gratis koffie/thee. Toegang vrij (deurcollecte na afloop, kan ook met QR-code).

Woensdagochtenden 11 en 25 maart: Ook deze maand dus weer **twee** keer koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00u. Gastvrouw/gastheer: Annie en Han Florissen.



Woensdagavond 18 maart: Programma VIS: Lezing en gesprek o.l.v. filosoof en hoogleraar René ten Bos over Extinctie en biodiversiteit. In de Vluchtheuvelkerk, Vluchtheuvellaan 8, Zetten (ingang t.o. Bakkerstraat 20). 20:00-22:00u. Toegang vrij. Giften welkom.

Donderdag 19 maart: sobere maaltijd in Ons Gebouw. Thema: stampot. Opgave bij Cora Camps.

Vrijdag en zaterdag 27 en 28 maart: de jaarlijkse Boekenmarkt in Driel, in de kerkzaal en in Ons Gebouw. Vrijdag 16:00-20:00u, zaterdag 10:00-12:00u. Boeken aanbrenge? Bel Dick Huiskamp of kom zelf op de vrijdagochtend.



Veertig dagen

Op het moment van schrijven zitten we nog in de dagen van carnaval. Daar merken wij in Tiel maar weinig van!

Maar na de carnaval begint/begon dan toch de Veertigdagentijd, op Aswoensdag 18 februari. In de katholieke traditie kun je dan een askruisje krijgen, op je voorhoofd. Die as wordt het liefst gemaakt door het palmtakje te verbranden dat katholieken krijgen in de kerk op Palmzondag, de dag waarop de Stille Week begint. Dat takje wordt na de Palmzondag eerst thuis bij een crucifix gestoken, de beeltenis van Jezus aan het kruis. Het jaar daarop wordt dat takje verbrand en worden de hoofden met de as daarvan getekend op Aswoensdag. Dan is de cirkel weer rond.

Het is een prachtig ritueel, dat ook in steeds meer protestantse kerken zijn intrede doet. Een teken ontvangen dat er een bijzondere tijd begint, een tijd van inkeer, van verstillings, van vasten, van voorbereiding op Pasen.

Vasten

Vasten is steeds meer populair aan het worden. In een samenleving waarin de meeste mensen niets tekort komen, er zelfs voor het grootste deel enorme welvaart en overdaad is, is het heilzaam er eens heel bewust bij stil te staan dat dat allesbehalve vanzelfsprekend is. Aan je lijf en geest te voelen dat minder ook prima is. En dat minder van iets (verzadiging, afleiding, gerichtheid op materiële zaken) opening biedt voor andere dingen. Minder eten en snoepen kan voor de meeste mensen prima; het is goed en gezond ons dat te realiseren. En het nodigt uit van onze welvaart en overdaad te delen!

Minder smartphonegebruik (of andere – digitale – afleiding) helpt je meer tijd te besteden aan mensen om je heen, een goed boek te lezen, meer naar buiten te gaan, te reflecteren in plaats van aan een scherm vast te zitten. Minder of helemaal niets kopen van wat we toch al vaak voldoende hebben helpt je te beseffen dat materiële zaken echt niet zo belangrijk zijn. En zo zijn er meer dingen te bedenken. En dat **40 dagen** lang: van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag. Dat zijn 46 dagen, maar de 6 zondagen tellen niet mee. Dat zijn altijd feestdagen, verwijzend naar Pasen (de eerste dag) en die tellen niet mee in de vastentijd; op zondagen hoef je niet te vasten.

Veertig dagen: dat is geen willekeurig getal, zeker niet in de Bijbel.

In het verhaal van Noach en de ark regent het 40 dagen en nachten.

Mozes verblijft 40 dagen op de berg Sinai, waar hij de Tien Woorden krijgt van God.

Het volk Israël trekt 40 jaar door de woestijn, na door God uit Egypte te zijn bevrijd.

De Israëlieten worden door de Filistijnse reus Goliath 40 dagen getart en uitgedaagd, voordat David daar met een steen uit zijn slinger een einde aan maakt.

Jona zegt de mensen in Ninevé dat God de stad over 40 dagen zal verwoesten; hierna bekeren zij zich.

De belangrijkste koningen van Israël en Juda, David, Salomo en Joas, regeerden elk 40 jaar.

Voordat Jezus aan zijn 'openbare optreden' begint, verblijft hij 40 dagen in de woestijn, waar hij door de 'diabolos' op de proef wordt gesteld.

Ruimte voor iets nieuws

Het getal 40 geeft in de Bijbel een periode aan waarin er ruimte komt voor iets nieuws. Dat is er niet zomaar, daar is tijd voor nodig, een andere levenshouding, een ander perspectief. Het is tijd en ruimte waarin we zelf door van alles heen moeten: angst, aanvechting, beproeving, uitdaging, pijn, honger, eenzaamheid ... Een doortocht is het, tijd van bezinning, van vernieuwing ook. Want het is tijd en ruimte waarin God werkt, al zie je dat niet zelden pas ná die 40 dagen, weken of jaren.

Symbool staat de 'periode van 40' voor de moeite en de tijd die het kost om 'als nieuw' te worden na een donkere periode, om los te komen van een ervaring die je heeft laten vastlopen of een levenswijze of -houding te veranderen die je geen goed doet.

Ik bedenk ook: een mensenleven begint met een periode van 40 weken in de schoot van moeder. Na die 40 weken gaat geboren worden niet vanzelf; pijn en moeite. Maar uiteindelijk vreugde! Dat is de weg die we gaan, in ons leven en in ons geloven, telkens opnieuw.

Een gezegende Veertigdagentijd gewenst!

Ds. Marieke Muijen

Bijbelleesrooster

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht.

Zo 1 maart Exodus 24:12-18 Filippenzen 3:7-14 Matt. 17:1-9

Ontmoetingszondag in De Vloedschuur, Heteren

Zo 8 maart Exodus 17:1-7 1 Korintiërs 10:1-13 Joh. 4:5-42

Zo 15 maart 1 Samuël 16:1-13 Efeziërs 5:8-14 Joh. 9:1-39

Dienst in het kader van Biddag voor gewas en arbeid (11 maart)

Zo 22 maart Ezechiël 37:1-14 Romeinen 8:8-11 Joh. 11:1-44

Dienst van Schrift en Tafel

Zo 29 maart Mattheüs 21:1-11 Jesaja 50:4-7 Filipp. 2:5-11

Palmzondag



**STILLE WEEK IN
DE VLOEDSCHUUR, HETEREN**



Do 2 april Exodus 12:1-20 1 Korintiërs 11:23-32 Joh. 14:15-31

Witte Donderdag / H. Avondmaal

Vr 3 april Exodus 12:21-28 Jesaja 52:13-53:12 Joh. 18:1-19, 42

Goede Vrijdag

Za 4 april Genesis 1:1-2:3 Jesaja 54:4-14 Romeinen 6: 3, 4

Stille Zaterdag / Paaswake

Zo 5 april Exodus 14:9-14 Kolossenzen 3:1-4 Joh. 20:1-18

Pasen (gezinsdienst in de PG Driel)

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met Cora Camps (*gegevens: zie papieren kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (voor hun gegevens: zie papieren kerkblad).

ROOSTER BLOEMENDIENST

1 maart	:	fam. De Langen
8 maart	:	fam. Van Merkerk
15 maart	:	fam. Roeleveld
22 maart	:	fam. Houweling
29 maart	:	fam. Baart
5 april	:	fam. De Langen



*KOPIJ voor het volgende kerkblad (april 2026, nr. 4) uiterlijk aanleveren op dinsdag **17 maart** via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com*

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 1 maart *Ontmoetingszondag in De Vloedschuur, Heteren*

Voorganger : ds. Marieke Muijen

Organist : Kees Alblas

Zondag 8 maart

Voorganger : ds. E. de Waard, Doorwerth

Organist : Henk Kiestra

Uitgangscollecte : Stichting Hulp Haïti Driel

Zondag 15 maart *Dienst i.h.k.v. Biddag voor gewas en arbeid (11 maart)*

Voorganger : ds. C. Blokland-den Hertog, Zaltbommel

Organist : Freek Withaar

Uitgangscollecte : Stichting Kruispunt

Zondag 22 maart *Dienst van Schrift en Tafel*

Voorganger : ds. P. Kamper

Organist : Freek Withaar

Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Burkina Faso

Zondag 29 maart *Palmzondag*

Voorganger : ds. G.J. Boer, Bemmelen

Organist : Freek Withaar

Uitgangscollecte : De Herberg

STILLE WEEK gezamenlijk IN DE VLOEDSCHUUR, HETEREN

voorganger: ds. Marieke Muijen

Donderdag 2 april – 20:00u *Witte Donderdag, H. Avondmaal*

Vrijdag 3 april – 20:00u *Goede Vrijdag*

Zaterdag 4 april – 21:00u *Stille Zaterdag, Paaswake*

Zondag 5 april *Pasen (gezinsdienst in de PG Driel)*

Voorganger : ds. Marieke Muijen

Organist : Kees Alblas

Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Werelddiaconaat / India

Koffieschenken : Ria en Jaap Pranger