



NIEUWSBRIEF PG Driel april 2021

VERBOUWING



Beste gemeenteleden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van het nieuws rond de verbouwing van onze kerk.

Vanaf zondag 11 april tot en met eind augustus 2021 is onze kerk niet beschikbaar voor kerkdiensten in verband met de verbouwing. We zijn blij dat we er eindelijk mee kunnen beginnen na eerder uitstel. We kijken uit naar een mooie ruimte die goed te verwarmen is, die multifunctioneel is en waar stoelen in staan waar je lekker op zit.

In deze nieuwsbrief is ook te lezen hoe we in de tijd van de verbouwing toch door zullen gaan met de kerkdiensten. In ieder geval is er ieder zondag een live-stream te volgen op onze website (pkndriel – kerkdiensten streams en daar de datum aanklikken), daarnaast bieden we ook enkele alternatieven. Verder heeft de diaconie enkele mededelingen voor u.

Nieuws over de verbouwing van de kerkrentmeesters

We gaan verbouwen

Alle seinen staan op groen licht om na de Pasen te beginnen met de verbouwing.

De verbouwing is gepland in verband met veranderingen aan het verwarmingssysteem en het leggen van een vlakke vloer. Deze zal worden uitgebreid met noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de consistorie die loskomt van de kerk.

We gaan aan het werk met uiteraard de nodige voorzichtigheid ten aanzien van vrijwilligers, want wij willen voorkomen dat er tijdens de verbouwing situaties ontstaan waardoor mensen besmet kunnen raken met het coronavirus.

Wij denken dat het mogelijk is om met een kleine groep vrijwilligers aan de slag te gaan: de meeste vrijwilligers kunnen door de week en er zijn voldoende dagen om te werken en de vrijwilligers over deze dagen te spreiden. Als het niet verantwoord is om taken met vrijwilligers uit te voeren, is afgesproken om betaalde krachten in te huren. Daarvoor is geld gereserveerd. We gaan er vanuit dat de oorspronkelijke begroting daardoor wel iets zal worden overschreden. Met bovengenoemde uitbreidingen is de kerkenraad akkoord gegaan.

Enkele werkzaamheden van die we gaan doen:

De houten vloerdelen en de oude tegels gaan er uit. De kansel wordt ingepakt. Het orgel krijgt speciale aandacht en wordt ingepakt door de firma Feenstra. Ook worden er gleuven gegraven voor het verwarmingssysteem.

De vrijgekomen vloerdelen uit de kerk worden gebruikt om een nieuwe houten vloer in de consistorie te maken. Als de kerk toch leeg is, maken we van de gelegenheid gebruik om in het koor herstelwerk te laten uitvoeren aan het kalkzandsteen van de hoge ramen, er zijn de afgelopen jaren al de nodige stukken voegwerk naar beneden gekomen. Ook deze werkzaamheden moeten nu uitgevoerd worden.

Wist u trouwens dat de nieuwe hardstenen vloertegels al een half jaar bij Ries van de Brink op het erf liggen te wachten?

Financieel resultaat

De kerkrentmeesters hebben 1 keer per half jaar contact met de bank over het belegde vermogen van de kerk, hier is uit naar voren gekomen dat onze beleggingen het goed hebben gedaan: we zijn dankbaar dat we de voorgenomen verbouwing kunnen bekostigen en toch de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Tuin

Op 6 maart jl hebben we met de tuinploeg betonelementen geplaatst aan de oostkant van de kerk. Er is nu zowel een grond- als een grinddepot ontstaan. De plannen hiervoor dateren van zeker 10 jaar geleden en nu hebben we het uitgevoerd in eigen beheer. Het was een mooie en leuke oefening voor de a.s. verbouwing! Er is verder ook een officieel reglement voor het kerkhof gemaakt. Onze financiële administratie (FRIS) eiste een dergelijke regeling. We werden door het landelijk dienstencentrum gecompimenteerd voor onze snelle en vakkundige invoering van het reglement.

Stoelen

De Vloedschuurgemeente in Heteren wil zeker 100 stoelen van ons overnemen voor hun kerkgebouw. De overige stoelen kunnen door gemeenteleden worden gekocht. Er is geen belangstelling bij opkopers. De eerste 6 stoelen zijn al gereserveerd. Kosten € 10 per stuk. Wie volgt?

Meehelpen bij de verbouwing

Tenslotte: een aantal gemeenteleden is de afgelopen tijd benaderd met de vraag om mee te helpen met de verbouwing. Als jij niet benaderd bent en je wilt toch een bijdrage leveren, dan mag je dat melden. We kunnen kijken wat er mogelijk is. We hopen in ieder geval dat je je niet gepasseerd voelt!

Afscheid nemen?

Door het laatste jaar zijn er heel wat gemeenteleden al een tijd niet meer in de kerk geweest.

Wie nog even een kijkje wil nemen in de kerk voor de verbouwing is welkom op de donderdagmiddag 1 april van 15.00 – 16.30 en op zaterdag 3 april van 15.00 – 16.30. U kan dan ook een stoel kopen.

Kerkdiensten in de tijd van verbouwing

We zijn blij dat we de parochie bereid hebben gevonden om hun gebouw ter beschikking te stellen aan ons. Op de zondagochtenden waarop er geen eigen dienst is in de parochie, kunnen wij er met dertig gemeenteleden* onze dienst houden en uitzenden. We wisselen de diensten met gemeenteleden in de H. Maria Geboortekerk af met diensten die alleen gestreamd worden vanuit Ons Gebouw.

Voor de komende zondagen is dit het rooster:

zondag 11 april	dienst in de H. Maria Geboorte kerk
zondag 18 april	dienst zonder gemeenteleden uit Ons Gebouw
zondag 25 april	dienst zonder gemeenteleden uit Ons Gebouw
zondag 2 mei	dienst in de H. Maria Geboorte kerk
dinsdag 4 mei	oecumenische dienst zonder gemeenteleden
zondag 9 mei	dienst zonder gemeenteleden uit Ons Gebouw
donderdag 13 mei	dienst op Hemelvaart uit de Vloedschuur
zondag 16 mei	dienst in de H. Maria Geboorte kerk
zondag 23 mei	dienst zonder gemeenteleden uit Ons Gebouw
zondag 30 mei	dienst in de H. Maria Geboorte kerk

**afhankelijk van de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen. Mochten die weer strenger worden ook voor kerken, dan verandert de situatie weer.*

Voor rouw- en trouwdiensten mogen wij na overleg ook gebruik maken van de H. Maria Geboorte kerk en van de Vloedschuur in Heteren. Kortom, we zullen niet dakloos zijn tijdens de verbouwing.

Van de diaconie

In elk kerkblad “de Ontmoeting”, leest u steeds weer een artikel over de collecten. Steeds weer een oproep om de collecten over te maken. Waarschijnlijk kent u de afkondigingen in de kerkdienst wel uit uw hoofd: de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en bij de uitgang voor

Maar die collectezak kon afgelopen jaar nauwelijks rondgaan. Weinig kerkdiensten waarin u gaven kon doen. Wat ongelofelijk blij zijn we daarom met alle bedragen die we van gemeenteleden voor diaconie en kerk op de bankrekeningen hebben ontvangen. De verschillende projecten van Kerk in Actie, Haïti en alle andere organisaties, die er zijn om anderen te helpen, hebben we kunnen ondersteunen. Nogmaals hartelijk dank dat dit door uw gaven mogelijk was.

Vergeet u ook niet dat de diaconie ook in onze eigen omgeving wil helpen, zijn er financiële problemen, lukt het even niet, wij kunnen helpen met het zoeken naar oplossingen.

Hier wil onze diaconie voor staan: Dienen, Delen en Doen.

De diaconie heeft meegedaan met de jaarlijkse Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk. Er zijn 40 kaarten met een bemoediging naar gedetineerden verstuurd. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Inmiddels hebben we de afhaalmaaltijd achter de rug. Enthousiast is er besteld en gereageerd. We mochten 46 maaltijden koken. Wel een bijzondere organisatie in deze tijd maar voor ons gevoel is het gelukt. De hieraan verbonden actie voor Haïti heeft € 530,00 opgebracht.

Onze dank aan iedereen die meewerkte aan dit prachtige resultaat.

We wensen u allen een gezegend Paasfeest!

Opnieuw een Paasfeest in een tijd waarin het kan zijn dat mensen grote zorgen hebben om de gezondheid en de gevolgen van de beperkende maatregelen in verband met covid-19 op andere levensterreinen. We vieren het leven van Jezus Christus met Pasen. Zijn leven dat door zijn opofferingsgezindheid doodloopt en zijn leven dat door de grote menslievendheid van de Eeuwige opstaat uit de dood. Moge wij in deze tijd vertrouwen houden in de kracht tot opstaan die de Eeuwige door Zijn Zoon Jezus Christus ook aan ons geeft.



De gezamenlijke diensten met de Vloedschuur in Heteren op Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en de Paaswake op 3 april worden gestreamd vanuit de PG Driel. De link naar deze diensten die om 19.00 online komen is te vinden op de website van onze kerk.

Voor de Paasmorgendienst op 4 april vragen wij u/jullie om je op te geven bij de scriba.

Voor deze dienst geldt een maximum van 30 gemeenteleden.

Hartelijke groet namens de kerkenraad
Koert de Langen



contactadressen: scriba@pkndriel.nl
voorzitter@pkndriel.nl

kerkrentmeesters@pkndriel.nl
predikant@pkndriel.nl