



Nieuwsbrief PG Driel

8 april 2020

Beste gemeenteleden van de PG Driel,

Bij de Paasgroet, sturen wij ook een nieuwsbrief van onze gemeente.

Op verschillende manieren proberen we als kerkenraad contact met u te houden.

Belangrijke plaatsen van ontmoeting, zoals de kerkdiensten, ontmoetingen in Ons Gebouw of op straat in Driel, zijn op dit moment grotendeels weggevallen.

We houden contact met elkaar via de telefoon, via de facebookpagina en website van onze kerk, via e-mail en via kaartjes in de brievenbus, via het kerkblad en ook via deze nieuwsbrief.

Wij houden heel graag contact met u, maar vragen u ook om contact te houden met ons.

Geef het ons door als er iets is waar wij rekening mee kunnen houden of iets wat wij door kunnen geven.

Hulp vragen

Heeft u praktische hulp nodig, of wil u alleen maar even met iemand praten via de telefoon, schroom dan niet om te bellen met één van de diakenen of met de dominee of via de mail van de scriba. Of heeft u nog een goed idee wat u met ons wilt delen, laat het ons weten.

Gemeenteleden: bericht van overlijden en bericht over zieken.

Op zondag 5 april is in alle vroegte ons gemeentelid mw. Stien Opperman- van Renes overleden. Ze is 86 jaar geworden. Er wordt komende zaterdag 11 april in familiekring afscheid genomen van mw. Opperman. Mocht u een blijk van medeleven willen geven aan de familie, dat kan via de brievenbus van Petersstraat 7.

We zijn dankbaar dat het op dit moment beter gaat met gemeenteleden die in de afgelopen weken behoorlijk ziek zijn geweest: Siepke, Rens, Caroline. Er is nog een weg van herstel te gaan en van weer wat conditie opbouwen. We bidden voor hun herstel.

Wim N. is voor onbepaalde tijd opgenomen in Elderstaete. We bidden voor hem en zijn familie om rust en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.

Diensten in deze week en de komende weken.

Deze week is een belangrijke week in het kerkelijk jaar: we gedenken het lijden, het sterven en de Opstanding van Jezus Christus, onze Heer. We gedenken de laatste dagen van Jezus in verschillende vieringen: op Witte Donderdag – het laatste Avondmaal, op Goede Vrijdag het sterven aan het kruis, op Stille Zaterdag het doorbreken van de ketenen van de dood, op Paasmorgen de Opstanding van Jezus Christus, de doorgang naar het Leven.

Al deze vieringen gaan door. De diensten op Witte Donderdag (19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur) en Stille Zaterdag (Paaswake) (22.00 uur) streamen we vanuit de Vloedschuur. De dienst op Paasmorgen komt (hopelijk als het ons lukt met de techniek) vanuit de kerk. Want op Paasmorgen kunnen we eigenlijk niet zonder het "U zij de glorie" met juichende orgelklanken!

U/ jij kunt deze vieringen vinden op de facebookpagina van onze kerk

<https://www.facebook.com/PGDriel/> en op onze website <http://www.pkndriel.nl/> bij kerkdiensten – streams. U kunt rechtstreeks kijken of op een later tijdstip.

De orde van dienst is ook op onze website te vinden.

In verband met auteursrechten zal de orde van dienst niet langer dan een week op de website te vinden zijn.

Ook in de komende weken tot het moment dat we vanuit de landelijke kerk groen licht krijgen om weer in de kerk bij elkaar te komen gaan we door met het streamen van onze kerkdiensten.

Voorbeden voor deze diensten kunnen doorgegeven worden via predikant@pkndriel.nl.

Collectes en spaardoosjes van de veertigdagentijd

Er is gelegenheid om ook vanuit de huiskamer mee te doen met de collecte:

maak het bedrag over op de volgende rekeningen:

- voor de kerk op rekeningnummer; NL97RABO 0315 1039 73
- voor de diaconie op rekeningnummer: NL07RABO 0315 1576 82

Wanneer u in het bijzonder voor één van de uitgangscollectes over maakt (zie het kerkblad - ook op de website) zet dit doel dan bij uw overschrijving.

Dit geldt ook voor wat er bij elkaar gespaard is in de spaardoosjes: vermeld “spaardoosje” bij het overmaken naar de diaconie. Al vast hartelijk dank!

Paaswake voor de kinderen

In plaats van de paaswake voor de kinderen in de kerk op Stille Zaterdag, komt er een filmpje op onze website te staan. Ouders met kinderen op de basisschool krijgen hier nog een e-mail over.

Jeugdkerk en Pasen: PAASCHALLENGE

De jeugdkerk nodigt alle jongeren uit om op zondag 12 april 1^e Paasdag mee te doen met de Paaschallenge van JOP. Het online spel begint om 13.00! Je kunt gewoon vanuit huis meespelen.

Het spel is voor jongeren van 10- 18 jaar.

Je speelt het spel via whats- app, samen met 1 ander (mag broer, zus of ouder zijn).De leiding Mark en Caroline sturen steeds verschillende challenges. Het spel duurt tussen de 60 – 90 minuten.

Doe je mee? Stuur dan een app naar 06-28771021!

Veel plezier!

Verbouwing van de kerk

Er is al maanden hard gewerkt om op 14 april te beginnen met de verbouwing van de kerk.

Helaas is het op dit moment verstandiger om de verbouwing niet door te laten gaan.

Er is wat ziekte en we willen geen enkel risico lopen voor alle vrijwilligers die mee gaan helpen bij de verbouwing.

Zodra we weten wanneer er een nieuwe startdatum is, dan laten wij u dat weten.

Luistertip

Elke dinsdagmorgen is er om 11.00 een uitzending uit de Vloedschuur: bekende liederen worden gespeeld op orgel, saxofoon en/of fluit of ander instrument. Muziek ter bemoediging!

U kunt dit vinden op <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10847>. U klikt vervolgens op het de luidspreker met de datum 7 april en u kunt meeluisteren.

Contact: Protestantse Gemeente Driel scriba@pkndriel.nl

P.S.:

Wij hebben nog niet alle e-mailadressen van onze leden. Om contact met elkaar te houden, is het voor ons erg handig als wij u digitaal kunnen bereiken. Heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Alvast hartelijk bedankt!