



De Vloedschuurgemeente



nieuwsbrief voor de PG Driel en de Vloedschuurgemeente Heteren.

19 mei 2020

Hemelvaart en Pinksteren



Waar is het feest?

Het feest is in de hemel
geen lege plek meer
aan de Rechterhand van God.
Het feest is bij de engelen
ze zingen voluit
en doen een wolkendans.
Het feest is op aarde
de Heilige Geest
zorgt voor vuur en vlam.
Het feest is bij ons
zing mee in eigen huis
en doe een vreugdedans.
Het feest is bij ons,
onzichtbaar verbonden
vieren we samen feest.



Nog even of ik hang een spandoek bij de kerk: "Lieve zusters en broeders, we missen jullie".

Want onbekommerd als gemeente bij elkaar komen is er voorlopig nog niet bij.

Zichtbaar samen Hemelvaart en Pinksteren vieren kan nog niet. Maar feest vieren kan wel!

Met elkaar verbonden in de online-diensten, of de feestelijke puzzeltocht fietsen. Of het feest van de Heilige Geest zichtbaar maken door één van de symbolen van het Pinksterfeest (een duif of een vlamvoor je raam te hangen).

En we kunnen het feest doorgeven door middel van duifjes die op Pinksteren bij de Vloedschuur en bij de PG Driel buiten hangen. Haal een duifje op en zet er een Pinksterboodschap op en doe het bij iemand in de brievenbus.

Het feest is bij ons, in ons, samen vieren we feest.

Fietsen tussen Hemelvaart en Pinksteren: puzzelfietstocht.

Inmiddels is het "dauwtrappen" van de Vloedschuur en de PG Driel op Hemelvaartsdag een mooie traditie. Helaas gaat dat dit jaar niet door. Fietsen is zo zeer niet de reden, maar het bijbehorend ontbijt, de ontmoeting en de viering is de belangrijkste overweging, dat het dit jaar anders gaat. We helpen iedereen graag met een eigen invulling voor donderdag Hemelvaartsdag. Het fietsen gaat voor u dan door, maar ieder voor zich! We hebben voor iedere kerk een eigen startpunt voor een fietstocht door de streek (32 km). Nieuw element is het puzzelen onderweg! Als u thuis komt, hoeft u alleen nog maar een ontbijt te maken en om 9.30 uur is er een overdenking verzorgd Ds. Ella Kamper via www.pkndriel.nl -> *kerkdiensten* -> *streams*.

De puzzeltocht kan ook op een andere moment tussen Hemelvaart en Pinksteren gefietst worden!

De oplossingen van de vragen kunnen per mail naar Harry Walinga walinga040@gmail.com toegestuurd worden. Lever de antwoorden in vóór 31 mei. Er is een mooie prijs te winnen. (bij een veelvoud aan goede antwoorden wordt er geloot.) En er is een extra prijs voor de jongste deelnemer aan de puzzelfietstocht!

De route zit als bijlage bij deze mail, of is te vinden op de website van PKN Driel en is op te halen op Hemelvaart in de PG Driel.

Kerkdiensten

In de komende tijd blijven de kerkdiensten online (in de Vloedschuur via de kerkomroep en in de PG Driel via de facebookpagina en de website).

Er zijn in de komende tijd wat meer gezamenlijke diensten – voor een deel uit de Vloedschuur en voor een deel uit de PG Driel. Deze diensten worden gestreamd.

Daarnaast gaan we de richtlijnen die er zijn voor het houden van kerkdiensten vanaf 1 juni (maximaal 30 mensen) en vanaf 1 juli (100 mensen) aanpassen aan onze plaatselijke omstandigheden. Het is de bedoeling dat we een gebruiksplan op stellen in verband met het bewaren van afstand, goede hygiëne en het aantal mensen. Helaas is het nog niet mogelijk om de kerk onvoorwaardelijk open te doen en iedereen die op zondag wil komen te ontvangen.

Zodra er meer bekend is, geven we dat door via een nieuwsbrief of via de website.

Kindernevendienst

Er zijn nieuwe filmpjes voor Hemelvaart en Pinksteren te vinden op de website van PKN Driel – jeugd – kindernevendienst. Na de filmpjes met Zar in de hoofdrol, zien we nu Hemelvaart en Pinksteren vanuit Rivka, een jonge vrouw uit de buurt van Jeruzalem. Veel plezier met de filmpjes.

Diensten 21 mei tot en met 7 juni

datum	bijzonderheden	aanvang	Voorganger	Medium
21-mei	hemelsvaartdag overdenking via web	9.30 uur	Ds P. Kamper	website Driel
24-mei		10.00 uur	Ds Diepersloot, Wageningen	website Driel + kerkomroep
31-mei	Pinksterdienst	10.00 uur	Ds. P. Kamper	website Driel
7-jun		10.00 uur	Ds. vd Laan, Bennekom	website Driel + kerkomroep

Diaconie en Pastoraat: Omzien naar elkaar

Juist in deze lastige tijd willen mensen met elkaar verbonden zijn.

Dat hebben we ook in onze gemeenten ervaren. Kaartjes en telefoontjes worden erg gewaardeerd.

Toch weten we niet alles van elkaar.

Hulp vragen of even bellen voor contact is niet voor iedereen eenvoudig.

Als gemeente en met name als diakenen en ouderlingen is het onze roeping er te zijn voor onze naasten.

Bel gerust of stuur een berichtje om contact op te nemen

PG Driel: ouderling Marchien of ouderling Alida of met diaken Bep of met dominee Kamper.

Vloedschuur: de contactpersonen Tiny, Evelien, Carmen en Stineke, of ouderling Conny, diaken Gerrit en diaken Joke, of dominee Kamper.

Nieuws vanuit de PG Driel

Kerk open

Op Hemelvaart is de kerk van 10.00 – 11.30 open om even binnen te lopen.

Op Pinksteren is de kerk van 11.00 – 12.00 open om even binnen te lopen.

Vanaf dinsdag 26 mei is ds. Ella Kamper iedere middag van 14.30 – 16.00 aanwezig in de kerk. Voor een gesprek, om iets te regelen, of iets in het voorbedenschrift te schrijven, of om in stilte even in de kerk te zijn. Samen zorgen we er voor dat we met niet meer dan vier mensen tegelijk in de ruimte zijn.

Verkoop jam / boek of puzzel lenen

Voor de liefhebbers van de huisgemaakte jam, de verkoop gaat gewoon door.

In Ons Gebouw staan in de hal nog heel wat potjes die we willen verkopen. De opbrengst is voor onze kerkelijke activiteiten. Ons Gebouw is regelmatig open in verband met het uitzoeken van kleding etc.

U kunt de jam zelf pakken, het geldtrommeltje staat erbij. Ook kunt u bestellen of een afspraak maken om te komen, bel dan met Bep, 06-50411258.

Wilt u een boek lenen of puzzelen? Ook daar kunt u voor in Ons Gebouw terecht.

Oud papier

Oud papier wordt tot nader bericht opgehaald door de gemeente in plaats door de kerk en de Meeuwberg.

Contact

scriba@pkndriel.nl

Nieuws vanuit de Vloedschuur Heteren

Muziek vanuit de Vloedschuur

Iedere dinsdag kunt u luisteren naar muziek vanuit de Vloedschuur via de kerkomroep. U bent van harte uitgenodigd om één of meer liederen op te geven, die u graag gespeeld wilt hebben.

Opgave van liederen (iedere week vóór zaterdag) graag rechtstreeks naar

jaapvanderspek@planet.nl of margreetvanderspekhaan@gmail.com of per telefoon 06-22445140

(Jaap) of 06 20030699 (Margreet)

Kerk open voor stilte of voor een gesprek

Vanaf 22 mei is de Vloedschuur op vrijdagmorgen open vanaf 10.00 – 11.30.

Ds. Ella Kamper is dan aanwezig, voor een gesprek, of om iets te regelen.

Maar u/jij kan ook binnen lopen voor stilte of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Samen zorgen we er voor dat we met niet meer dan vier mensen tegelijk in de ruimte aanwezig te zijn.

contact: scriba.vloedschuur@gmail.com



Blijf in contact. Houd vol. Houd moed.

In alles blijft het belangrijkste : GELOOF, HOOP EN LIEFDE