



Nieuwsbrief PG Driel 20 JUNI 2020

*Een deur die voor iedereen open staat
een ruimte om ieders verhaal te vertellen
een plek van stilte om naar ieders verhaal te luisteren
een plaats van ontmoeting met God en met elkaar
Dat is een kerk.*

De kerk gaat open!

Het staat er niet met hoofdletters, want de deur gaat nog niet wagenwijd open. Maar vanaf zondag 5 juli is het weer mogelijk om in de kerk te zijn tijdens de kerkdienst. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de gang van zaken bij de diensten vanaf zondag 5 juli.

- 1) door de 1,5 meter regel is er in onze kerk nu ruimte voor 47 mensen.
- 2) mocht u twijfelen over uw eigen gezondheid en/of de gezondheid van huisgenoten, dan vragen wij u om niet naar de kerk te komen.
- 3) bij de kerk wordt u opgewacht door de coördinatoren.
Wanneer er een rij ontstaat bij de deur van de kerk, verzoeken wij u om in de rij 1,5 meter afstand te houden.
- 4) De coördinatoren vragen u om gebruik te maken van de handgel onder de toren.
- 5) De coördinatoren vragen om uw jas mee te nemen naar uw plaats.
- 6) De coördinatoren wijzen u de plaats aan waar u gaat zitten (we hopen op uw begrip dat we in verband met de weinige plaatsen op deze manier die plaatsen zo goed mogelijk benutten).
- 7) Er wordt niet gezongen tijdens de dienst, hoe moeilijk het ook is om niet te zingen met elkaar. Wel kunt u een liedboek meenemen om de tekst van het lied mee te lezen. Heeft u een liedboek geleend, wilt u dit dan na de dienst boven op het boekenkastje leggen?
- 8) De collectes zijn bij het uitgaan van de kerk – er staan drie schalen aan de kant van de keuken.

De coördinatoren zullen wanneer alle plaatsen bezet zijn niemand meer toelaten in de kerk. Dit is buitengewoon lastig om te doen, want het liefst laten we iedereen binnen. Maar het kan nu nog niet. Ga niet in discussie met de coördinatoren.

Alle kerkdiensten zullen in de komende tijd gestreamd blijven worden, zodat u, ook als u thuisblijft, de dienst kunt meemaken.

Opgeven voor zondag 5 juli

Voor deze eerste kerkdienst sinds een paar maanden met gemeenteleden, stellen we het bijzonder op prijs als u/ jij zich van te voren bij de scriba wilt opgeven (telefonisch, per e-mail of een briefje in de brievenbus van Ons Gebouw). Het helpt de coördinatoren en de kerkenraad om een inschatting te kunnen maken van wie naar de kerk wil komen. Schroom niet om u op te geven!!!

Gezamenlijke diensten met de Vloedschuurgemeente

Het blijkt een behoorlijke organisatorische klus te zijn, om in de zomermaanden samen in één kerk te kerken. We zouden dan gebruik moeten maken van reserveringssystemen.

We gaan er vanuit dat de behoefte om de eigen gemeenteleden in de kerk te ontmoeten op dit moment sterk aanwezig is. Wanneer de dienst in Driel is, nodigen we de gemeenteleden uit Driel uit om naar de kerk te komen. En wanneer de dienst in de Vloedschuur is, nodigen we de gemeenteleden uit Heteren uit om naar de kerk te komen. Alle diensten uit beide kerkgebouwen zijn in de zomer via YouTube ook mee te vieren.

Via Facebook (PG Driel) en de website (www.pkndriel.nl/), de knop kerkdiensten en dan Streams (nieuw) kunt u de link naar de kerkdiensten altijd terugvinden.

Verspreiding van de nieuwsbrief - e-mailadressen gevraagd!

In de afgelopen maanden hebben we naast het kerkblad de Ontmoeting (wilt u dit blad toch ontvangen, stuur dan een berichtje naar de scriba) een nieuwsbrief bij alle gemeenteleden bezorgd.

Ondanks onze vraag naar e-mailadressen hebben we nog van ruim 80 adressen geen e-mailadres.

Daarom ons herhaalde vraag: geef uw e-mailadres door aan de scriba (alle mail gaat bcc).

Wanneer u geen e-mailadres hebt, maar toch graag de nieuwsbrief wilt ontvangen, wilt u dat dan door middel van een briefje doorgeven aan de scriba? De nieuwsbrief komt ook altijd op de website van de PKN Driel te staan.

Verbouwing van de kerk

De gemeenteavonden waarop u al uw vragen rondom de verbouwing kon stellen, zijn niet doorgegaan. Maar we willen u wel de gelegenheid geven om als u vragen heeft, deze vragen aan de kerkenraad te stellen. Dat kunt u doen door:

Op 06-51113288 contact op te nemen met Koert de Langen, de voorzitter van de kerkenraad, u kunt er ook voor kiezen om per e-mail vragen aan Joke van der Borg, onze scriba door te geven.

De verbouwing is, voor zover we het nu kunnen overzien, met een jaar uitgesteld. Het is nog te vroeg om met veel vrijwilligers in de kerk bezig te zijn.

Rommelmarkt

Helaas kan de rommelmarkt in september geen doorgang vinden. Er is geen mogelijkheid om zowel voor de vele vrijwilligers als voor de vele bezoekers een veilige afstand te garanderen. De verkoop van jam gaat intussen gewoon door. Het is zelfbediening in Ons Gebouw. Wanneer er activiteiten zijn, kunt u het gebouw binnen gaan. De jam staat in de hal.

Filmpjes voor de kinderen van de kindernevendienst

Op de website staan nieuwe filmpjes met playmobil poppetjes. De hoofdpersonen in de nieuwe filmpjes zijn twee kinderen: Mattias en Julia. De filmpjes volgen de lezingen uit Kind op Zondag.

Er zijn filmpjes tot aan de zomervakantie. Veel plezier met het kijken.

Website: www.pkndriel.nl en dan jeugdpagina – kindernevendienst – filmpjes met Mattias en Julia.

Contact: Protestantse Gemeente Driel

e-mailadres: scriba@pkndriel.nl

postadres PG Driel Aussemsstraat 3 6665 DL Driel

telefoon: 026-4743235 (scriba Joke van der Borg)