

75 JAAR VRJHEID

4 mei 2020

**Herdenking van de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog**

Vieren van onze vrijheid

***SAMEN* in DRIEL**

Beste dorpsgenoten,

Op 4 mei 2020 gedenken we voor de 75^{ste} keer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking zal dit jaar anders zijn dan de voorgaande jaren om verdere verspreiding van het covid-19 virus te voorkomen. Het stilstaan bij het leed van de Tweede Wereldoorlog en het vieren dat wij in Nederland 75 jaar een vrij land zijn, is zo belangrijk dat we u/ jou deze brief sturen.

We willen u / jullie oproepen om mee te doen met ***samen herdenken voor de eigen huisdeur.***

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Elke keer zijn er wel mensen geneigd om anderen hun vrijheid te ontnemen. We moeten er ons door de lessen van de geschiedenis bewust van zijn dat een kleine onvrijheid kan uitgroeien tot het ontnemen van veel vrijheid van veel mensen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend!

Vrijheid is voor iedereen

Een grote verworvenheid in ons land is dat iedereen in ons land hetzelfde recht op vrijheid heeft. Vrijheid is voor iedereen!

Vrijheid is niet grenzeloos.

De vrijheid van de één kan de onvrijheid van de ander betekenen. Telkens moeten we met elkaar een afweging maken hoe we voor de grootst mogelijke vrijheid voor iedereen in ons land kunnen zorgen. Want vrijheid is niet grenzeloos !

Gedenken in andere jaren

We gedenken ieder jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in oecumenische gebedsviering in één van de twee kerken in ons dorp. We gedenken alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog: zowel de militairen als de burgers, zowel de slachtoffers dichtbij uit Driel als slachtoffers ver weg.

Opdat we de offers die gebracht zijn voor onze vrede en vrijheid niet vergeten. En opdat we niet vergeten wat voor een leed onvrijheid veroorzaakt. We moeten blijven nadenken over wat we vandaag nodig hebben om samen vrij te blijven en samen vrede te bewaren.

Op het Polenplein komen we ieder jaar bij het monument samen: voor de last post, voor de 2 minuten stilte, de taptoe, ons volkslied, voor een toespraak namens de gemeenteraad, voor een gedicht over vrijheid door jongeren en voor het leggen van bloemen bij het monument.

Dit jaar gaat het anders.

Dit jaar komen we niet samen op het Polenplein, maar vragen u / jou om mee te doen op straat voor de eigen huisdeur.

Er mag maar een hele kleine groep mensen op het Polenplein aanwezig zijn. Dat wordt geregeld via de Oranjevereniging. Een paar mensen zullen bloemen leggen – vanuit de gemeente, de kerken en een paar andere organisaties.

Wilt u zelf bloemen leggen bij het monument? Doe dat dan later op de avond en zo verspreid mogelijk over de avond.

We vragen u om **niet** naar het Polenplein toe te komen.

We vragen u om **wel** mee te doen met deze alternatieve vorm van gedenken in ons dorp.



**VIEREN WE SAMEN,
OOK ALS WE NIET KUNNEN SAMENKOMEN.**

OPROEP IN VERBAND MET 4 MEI 2020

**KOM NIET! NAAR HET POLENPLEIN OP 4 MEI 2020
ROND 20.00 UUR, MAAR:**

- **HANG OM 18.00 DE NEDERLANDSE VLAG
HALFSTOK BUITEN.** (Op 5 mei hangt de vlag in de top)
- **KOM OM 19.55 VOOR UW HUIS STAAN**
(om ongeveer 19.50 zal de klok van de RK kerk luiden. Als de klok stil is,
wordt op het Polenplein de Last Post gespeeld.)
- **WEES OM 20.00 SAMEN IN DE STRAAT 2 MINUTEN
STIL**
- **ZING NA DE STILTE SAMEN MET DE HELE STRAAT/
DORP HET WILHELMUS couplet 1.**
(of speel het op uw muziekinstrument)

**Wilt u bloemen leggen bij het Polenmonument?
Doe dat dan zo verspreid mogelijk over de avond.**

Namens: de Oranjevereniging Driel
de Maria Magdalenaparochie/ locatie Driel
de Protestantse Gemeente Driel

Ondersteund door:

Stichting Driel–Polen, Samen Driel,
Concordia, RKSv , Sintkan.