

OVER DE AKKER

Vrijheid Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?

Als God bezig zou zijn me gerust te stellen of uit
te dagen,

zou ik het dan merken?

Ik vraag om de genade om vrij te zijn van mijn
eigen onrust

en open te staan voor wat God mij te zeggen
heeft.

Bewustzijn "Er is een tijd en een plaats voor
alles",

luidt het spreekwoord.

Heer, geef dat ik er altijd naar mag verlangen
om tijd door te brengen in uw aanwezigheid.

Om uw roepstem te horen.

Deze woorden vond ik op de website

<http://www.gewijderuimte.org/> . Deze website biedt
ondersteuning bij het dagelijks gebed. Woorden waardoor
je aan het begin van de dag, of halverwege de dag, je richt
naar God. Bewust even tijd door brengen in aandacht voor
God.

“Heer, geef dat ik er altijd naar mag verlangen om tijd door
te brengen in uw aanwezigheid.”

Deze bede geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is om
de tijd te nemen voor God en voor onze relatie met Hem.
Het verlangen naar God is niet voortdurend bij iedereen
aanwezig.

Op 22 oktober verscheen er een rapport van het Centraal
Bureau Statistiek over de religie in Nederland.

Het grote nieuws is dat zij op basis van cijfers van geloofsgemeenschappen hebben berekend dat voor het eerst minder dan 50% Nederlanders religieus zijn (= bij een geloofsgemeenschap horen). Wat we zelf ervaren in onze omgeving, in de familiekring, in de kring van vrienden en kennissen, krijgen we nu in het rapport te horen: minder mensen geloven. Minder mensen verlangen naar God. Minder mensen geloven in het goede nieuws van Jezus. Meer mensen hebben het opgegeven om een relatie met God op te bouwen.

Het maakt mij er nog meer van bewust dat geloven op een bepaalde manier niet vanzelfsprekend is. Geloven is ook heel veel werken aan geloof. Geloven heeft tijd nodig en aandacht en openheid. Je hebt ook elkaar nodig om samen te werken aan het geloof.

“Heer, geef dat wij in de PG Driel, samen en individueel altijd verlangen om tijd door te brengen in Uw Aanwezigheid”.

De mogelijkheden om dat samen te doen zijn volop aanwezig in onze gemeente:

in de diensten, de avondgebeden, de leerhuizen, de gespreksgroepen, de catechese, het pastoraat, het diaconaat, het kloosterweekend enzovoort. Daarnaast is er alle ruimte om te vragen naar andere manieren om samen of individueel te werken aan het geloof.

Maar hoe is het met ons verlangen om met geloof bezig te zijn?

“Heer, geef dat wij naar U verlangen”. Zonder dit verlangen vervaagt of verdwijnt het geloof.

“Heer, geef verlangen naar U, naar uw Vrede, naar uw Gerechtigheid, naar Uw liefde. Wees er voor ons, altijd.”

ds. Ella Kamper

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 2 OKTOBER

- Na het welkom door de voorzitter verzorgt ds. Kamper de opening. Zij vertelt over de dorpskerkendag waar zij is geweest. Hierin kwam aan de orde het boek van Jacobine Gelderloos “Sporen van God in het dorp”. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de kerkelijke gemeente, maar ook niet kerkelijken hechten aan het kerkgebouw in een dorp.
Daarna wordt er van gedachten gewisseld over hoe wij denken dat in Driel door niet kerkelijken tegen onze kerk wordt aangekeken.
Bijvoorbeeld bij de open monumentendag horen wij regelmatig positieve geluiden over het orgel en de preekstoel. Ook wordt kort van gedachten gewisseld over wat wij doen aan de leefbaarheid in Driel en met wie wij willen/kunnen samenwerken om de leefbaarheid te vergroten.
- Voor zover ons bekend is, zijn er in de gemeente op dit moment geen ziekenhuisopnames en ernstig zieken.
- Naar aanleiding van de notulen wordt gemeld dat de AVG-brief tezamen met de kerkbode bezorgd wordt. De brieven voor leden die hierop geen abonnement hebben, worden apart bezorgd. Tevens wordt de brief op de website geplaatst.
Verder kan worden gemeld dat de kerstnacht muzikaal zal worden omlijst door een aantal trompettisten.
- De ingekomen post wordt behandeld, veel komt van de PKN. De Generale synode van de PKN heeft gepeild hoe onze ervaringen met het Liedboek zijn. Wij zijn er best tevreden mee. Ook mails van de

Classis en de Ring Nijmegen. Voor het symposium Kerk 2025: Kansen voor de kerk is tot nu toe helaas weinig belangstelling.

- Het Jaargesprek tussen predikant en enkele kerkenraadsleden heeft plaatsgevonden. Het was een prettig gesprek. Wij zijn blij met elkaar en zolang dat het geval is, hebben we het goed in Driel.
- Tijdens de diensten die samen met de Vloedschuur gehouden worden is er een probleem met liedboeken, in die zin dat de leden van de Vloedschuur geen eigen liedboek hebben.
Bij ons in de kerk ligt een beperkt aantal exemplaren, maar dat is ontoereikend tijdens de gezamenlijke diensten. We gaan op zoek naar een aantal tweedehands exemplaren.
- De kerkenraad is verheugd dat er reeds één vacature ingevuld kan worden, namelijk die van ouderling. We gaan verder met kandidaten benaderen voor de overige vacatures.
- Mevrouw Jacobs doet verslag van een aantal zaken waar de diaconie zich momenteel mee bezig houdt. Zo is er een proefabonnement voor het blad Open Deur aangevraagd omdat er wat ontevredenheid is over de Elisabethbode.
Mevrouw Jacobs is bezig met de begroting voor 2019. De rekening voor 2018 laat een fors negatief resultaat zien. De diaconie wil graag in gesprek met de kerkrentmeesters om de uitgaven van de diaconie te verminderen. De bijdrage aan het Noodfonds wordt bekeken en over het collecterooster volgt een overleg met de opstellers. De diaconie wil graag in kunnen spelen op actuele situaties.

- De kerkrentmeesters melden dat in het najaar de voorzetbeglazing wordt geplaatst, maar eerst zal het voegsel aan de buitenkant worden gerepareerd. Het orgel is gestemd, hierbij bleek dat er één gescheurde pijp was. Deze wordt gerepareerd. Er zal een akoestische meting worden gedaan (nulmeting). Daarna komt er advies over de te kiezen materialen voor de inrichting.
Van Zorg in Driel is nog geen aanvraag binnengekomen.
- De interieurcommissie is een aantal keren bijeen gekomen. Men is zich aan het oriënteren op vloeren en stoelen. Het is de bedoeling dat de commissie met één plan komt dat in de kerkenraad gepresenteerd wordt.
- Bijzondere diensten zijn binnenkort:
7 oktober: oecumenische dienst in de RK kerk.
28 oktober: kliederkerk in samenwerking met de Fynn Foundation
4 november: Voices zingt in de dienst van Schrift en Tafel
- De heer Huiskamp meldt dat er een mail is ontvangen van Nelis van Binsbergen, directeur van De Meeuwenberg, naar aanleiding van de gift van € 1.000,-- van het oudpapier. De school heeft besloten dit bedrag te besteden aan een laptop, speciaal voor oefensoftware voor dyslectische kinderen.
- Teneinde goede contacten met de Vloedschuur te onderhouden, gaat de kerkenraad ermee akkoord om nogmaals een afspraak met de kerkenraad van de Vloedschuur te maken

- Geïnspireerd door een preek van ds. Grandia van 16 september jl. over vrijheid van meningsuiting en verruwing van de samenleving, sluit de voorzitter de vergadering door het lezen van het gedicht “Ken je het land waar niemand luistert?” van José van Rosmalen.

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Gedachtenis van de overledenen

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.*



Op zondag 25 november herdenken wij in onze eredienst de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Familieleden van de overledenen krijgen op deze zondag het steentje met hun naam mee, dat de afgelopen periode in de nis voor in de kerk heeft gelegen. Het steentje met hun naam geeft aan dat hun namen en hun leven steeds in ons midden zijn geweest.

Er is ruimte om anderen te herdenken; naasten die kort of langer geleden zijn overleden.

Wilt u vóór 20 november aan ds. Kamper de namen door geven van wie u wilt gedenken?

STUDIE EN SYNODE

Studie

Voor mijn opleiding Geestelijke Begeleiding heb ik nu alles wat gedaan moest worden gedaan. In januari/februari 2019 hoop ik af te studeren. Net als jongeren op de MBO's en HBO's en de WO's moet ik wachten op de aangewezen afstudeermomenten.

Ik ben erg blij dat ik deze studie heb gedaan.

Synode

Op 15 en 16 november vergadert de synode. Voor mij is het de laatste synodevergadering die ik (voorlopig) zal bijwonen. De combinatie lid zijn van het breed moderamen van de classicale vergadering en afgevaardigde naar de synode is wat veel. Het is een goed moment om afscheid te nemen van de synode, omdat de synode in januari 2019 van samenstelling verandert. Het werk in de synode heb ik nooit makkelijk gevonden, maar wel boeiend en belangrijk.

GEESTELIJKE BEGELEIDING

Graag wil ik de gemeente laten delen in wat ik heb geleerd in de studie.

Daarom herhaal ik mijn uitnodiging van een tijd geleden om aan gemeenteleden geestelijke begeleiding te geven. Heeft u levensvragen of dingen in uw leven waarvan u vermoed dat het goed is om daar eens bij stil te staan, dan is geestelijke begeleiding ook voor u een goede mogelijkheid. Naast maatschappelijk werk of gesprekken met een psycholoog of sociaal-psychologisch verpleegkundige is geestelijke begeleiding een volwaardige wijze van begeleiding bij levensvraagstukken. Niet alleen religieuze vragen, maar alle levensvragen.

Geestelijke begeleiding gaat om ruimte maken, ruimte krijgen en ruimte vinden in jezelf voor je eigen ziel en voor Gods Geest. Het gaat om vrede en balans in je leven vinden.

Het klinkt misschien allemaal wat vaag, maar daarom is er altijd een eerste gesprek. In dat eerste gesprek kan ik beter uitleggen wat er van geestelijke begeleiding verwacht kan worden en kan ook de vraag waarmee u komt verduidelijkt worden.

ds. Ella Kamper

ONTMOETINGDSMIDDAG 19 NOVEMBER

Twee jaar geleden hebben we bij de Ontmoetingsmiddag ontdekt dat samen kleuren eigenlijk heel gezellig is en heel ontspannen. Daarom nodigen we u ook dit jaar uit voor een ontspannen en een gezellige middag kleuren. Voor kleurplaten en kleurpotloden wordt gezorgd.

Om 14.30 staat de koffie en thee klaar.

Wilt u graag opgehaald worden, neem dan contact op met Thea de Hartog (*contactgegevens in het kerkblad*)



AVONDGEBED 28 NOVEMBER WORDT AVONDGEBED OP 21 NOVEMBER

Na het maken van de seizoensplanner bleek dat ik op 28 november een classisvergadering heb in Varsseveld. Op twee plaatsen tegelijk zijn, dat lukt niet. Daarom schuift het avondgebed van de maand november één week naar voren, naar woensdag 21 november.

ds. Ella Kamper

VORMING EN TOERUSTING IN NOVEMBER

In de maand november kunt u terecht bij de volgende activiteiten uit Het Gele Boekje.

1 november: Vreemd en Bizar

Soms lees je Bijbelverhalen die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden. In zijn boek "Vreemd en bizar, Lastige bijbelverhalen" geeft Piet Schelling een handreiking voor het lezen en begrijpen van deze verhalen. Onder leiding van ds. Hanja van Essen van De Rank te Zetten gaan we 3 avonden met het boek in de hand op dergelijke verhalen in en ermee aan de slag. De eerste avond is op donderdag 1 november. Aanvang 20:00 uur in de Rank te Zetten. De andere twee avonden zijn steeds twee weken later: op 15 en 29 november.

7 november: Oogst van het jaar

Woensdag 7 november is het dankdag. In de kerk van Hemmen wordt hier op een interactieve en creatieve manier uiting aan gegeven in een kerkdienst die volgt op een gezamenlijke maaltijd. De maaltijd begint om 19:00 en de kerkdienst om 19:30 uur.

Op deze avond worden levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank Overbetuwe-Nijmegen.

21 november: **Vrede kun je leren**

Aan de hand van denkers over geweldloze communicatie neemt ds. Martin de Jong ons mee in het vak van Vrede en hoe je Vrede kunt leren. Woensdag 21 november in het Zendingslokaal te Hemmen. Aanvang 20:00 uur.

23 november: **Filmcafé 1**

Beide films die dit jaar op het programma staan hebben als onderwerp: wat gebeurt er met jou en je omgeving als je ernstig ziek wordt. Op vrijdag 23 november wordt de film "Still Alice" vertoond. Alice heeft een actief leven met een gezin en een mooie wetenschappelijke carrière, tot ze op een dag ziek wordt: vroegtijdige dementie. Rob Hoekstra verzorgt een kort voor- en nagesprek. U bent welkom in de Vloedschuur te Heteren. Tijd 20:00 uur. Vooraf is er koffie/thee vanaf 19:30 uur.

Wij verwachten ieder die zich heeft opgegeven, maar hebt u zich niet opgegeven, dan bent u ook van harte welkom bij deze activiteiten!

Dan nog even dit: **Vorming en Toerusting...** Zowel binnen als buiten de werkgroep zijn er mensen die deze term niet meer passend vinden in deze tijd. Sinds enkele jaren staat een naamswijziging voor de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting regelmatig op de agenda. 'Wij' zijn er echter nog niet uit. Een pakkende naam die de lading van Het Gele Boekje dekt, dat is wat wij zoeken. Hebt u een mooie suggestie, geef die dan aan ons door via aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Voorafgaand aan de openingsvoorstelling is er voor de te kiezen naam een mooie prijs in het vooruitzicht gesteld. Misschien is die wel voor u!

Namens de Regionale werkgroep V&T,

Hans Brinkman

VORMING EN TOERUSTING: EXCURSIE SYNAGOGES EN CENTRUM UTRECHT

Op 10 oktober reisde een groep van 27 gemeenteleden, waaronder 5 van de Protestantse Gemeente Driel, naar Utrecht voor een bezoek aan de Liberaal Joodse Gemeente. Na aankomst op het nieuwe Centraal Station leidde een enthousiaste Rob Kalle ons via romantische steegjes en schilderachtige binnenplaatsen naar de Magdalenastraat waar de synagoge - waar men zelf spreekt over een sjoel (afgeleid van school) - van de Liberaal Joodse Gemeente gevestigd is. De sjoel bevindt zich in een deel van het voormalige Centraal Israëlitisch Weeshuis. Het gebouw stamt uit 1871 en is inmiddels gemeentelijk monument.



Sobibor

Het weeshuis werd op 20 oktober 1942 ontruimd door de Duitse bezetters. Ze deporteerden ongeveer 50 weeskinderen, het voltallige personeel en 30 Joodse gastkinderen naar kamp Westerbork. De meeste kinderen werden op 5 maart 1943 in Sobibor vermoord. Na de oorlog kreeg het pand diverse bestemmingen. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis was de laatste gebruiker. De Liberaal Joodse Gemeente huurt het deel van het pand.

Voormalig weeshuis

In de streng bewaakte sjoel werden we ontvangen door het echtpaar Middleton. Zij zijn beiden lid van de Liberaal Joodse Gemeente die ongeveer 120 leden telt. Deze komen uit de wijde omgeving van Utrecht. Na de oorlog waren de Joden vrijwel verdwenen uit Utrecht. In 1993 werd door een klein groepje een Liberale Gemeente opgericht. Deze beschikt sinds 2004 over een eigen sjoel.

In de sjoel bevinden zich naast de gebedsruimte ook een ontvangstruimte, een bibliotheek en een aantal leslokalen. Voordat het zover was moest het gebouw eerst grondig gerenoveerd worden. Alle sporen uit het Joodse verleden van het weeshuis waren nagenoeg verdwenen. Alleen het gewelfde plafond van de gebedsruimte met de Davidssterren was nog intact. Ook zijn er een aantal Regentenborden bewaard gebleven die nog aan het weeshuisverleden herinneren. Bij binnenkomst in de gebedsruimte dragen de mannen als teken van eerbied voor een hogere, goddelijke macht een kipa, keppeltje of een ander hoofddekseel. Joodse mannen dragen ook een talliet (gebedskleed). In deze Liberale Gemeente mogen ook vrouwen een talliet dragen. Niet alle vrouwen hebben daar overigens behoefte aan.

Overeenkomsten

Mevrouw Tirtza Middleton geeft ons enthousiast uitleg over het reilen en zeilen van deze Joodse gemeente. Daaruit blijkt dat er diverse overeenkomsten zijn tussen de beleving van het liberale Jodendom en de liberale Christenen uit de Betuwe. Beide groeperingen proberen hun geloof te verbinden met de maatschappelijke context waarin ze leven. De Liberaal Joodse Gemeente maakt o.a. deel uit van de Raad van Kerken in Utrecht. Die samenwerking leverde een mooi staaltje van saamhorigheid op. In de oorlog zijn de thorarollen van de voormalige weeshuissynagoge spoorloos verdwenen. Nieuwe rollen kosten ongeveer 30.000 euro, omdat het handwerk is en de rollen uit perkament bestaan. De Raad van Kerken heeft bij de opening van de nieuwe sjoel aangeboden voor nieuwe rollen te zorgen. De gezamenlijke gemeenten uit Utrecht hebben het benodigde bedrag bij elkaar gebracht. Een ontroerend gebaar van onderlinge verbondenheid.

Tot slot reciteert (zingend lezen) mevrouw Middleton het begin van Genesis (Beresjiet) voor ons.

Hoewel we geen kenners van het Hebreeuws zijn horen we de godsnaam Elohim regelmatig opklinken. Zo kun je het indrukwekkende begin van Genesis toch een beetje volgen.

De Rechtbank

Na het bezoek aan de sjoel leidt Rob Kalle ons via allerlei bezienswaardigheden naar restaurant De Rechtbank voor de lunch. Het is alsof Wim Boevink, de columnist achterop Trouw, ons heeft zien lopen. Hij schrijft de volgende morgen: *‘Je kon passanten gadeslaan, luchtig gekleed, jassen en vesten over de arm, jassen en vesten die herinnerden aan de ochtendfrisheid die nu geheel en al verdwenen was, ook nu de zon allang niet meer de hoge stand aan de hemel haalde’.*

Boeiende wandeling

Na de lunch bezochten we kort het Academiegebouw met de zaal waar in 1579 de Unie van Utrecht getekend werd. De Unie wordt beschouwd als het begin van de Nederlandse staat. Voor het academiegebouw staat het standbeeld van Jan van Nassau. Hij was de oudste broer van Willem van Oranje en één van de initiatiefnemers voor de Unie. In 1808 was Utrecht gedurende een half jaar hoofdstad omdat Lodewijk Napoleon er resideerde in het stadspaleis op de hoek van de Drift en de Wittevrouwenstraat. Lodewijk Napoleon vertrok al weer snel naar het grotere en mooiere paleis op de Dam. Jammer voor Utrecht?

Al met al was het een prachtige en leerzame dag. Velen van ons kennen Utrecht alleen van de winkels, musea en van restaurantjes aan de werven, maar er is, als je er even je best voor doet, nog veel meer te zien en te beleven. Met dank aan Wim de Zeeuw en Rob Kalle.

Evert van Baren



KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL

Woensdagochtend 14 november van 10.30 – 12.00 uur is er weer de koffieinloopochtend in Ons Gebouw.

Gastvrouwen zijn Bets Stotijn en Marchien Pranger.

Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek.

Iedereen van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 4 november

Job 19: 23- 27a Marcus 12:18-27 Openbaring 4
Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. het koor Voices

Zondag 11 november

Leviticus 19:1-2,9-18 Marcus 12:28-34 Openbaring 5

Zondag 18 november

Exodus 30:11-16 Marcus 12:38-13:2 Openbaring 6

Zondag 25 november

Sefanja 1:14-2:3 Marcus 13:14-27 Openb. 7:1-17
Gedachtenisdienst voor de overledenen

Zondag 2 december

Zacharia 14:4-9 Lucas 21:25-31 Openbaring 8
1^e zondag van de Advent

In deze tijd is er een alternatieve lezing uit het boek Openbaring. We volgen niet altijd het alternatieve rooster, maar toen ik Openbaring 4 las dacht ik meteen: “Dit gedeelte is wat voor de PG Driel. Het wordt een preek over de preekstoel”. Als u dit hoofdstuk er even bij pakt, dan begrijpt u wat ik bedoel. Dit kunt u dus op zondag 4 november verwachten: een preek over de preekstoel, samen de maaltijd vieren die Jezus ons heeft gegeven en genieten van de bijdrage van koor Voices. In het volgende kerkblad leest u meer over de adventstijd en de kerst.



INZAMELING VOEDSELBANK

Op 11 november wordt er in de kerkdienst stilgestaan bij Dankdag voor gewas en arbeid. Op deze zondag willen we met de inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe starten.

Al heel lang regelt de oecumenische diaconale werkgroep van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk behalve voor de voedselbankklanten ook voor cliënten van de Stichting GAST, Vluchtelingenwerk Oost Nederland (locatie Nijmegen) en Home Start het maken van Kerstpakketten. En een paar jaar geleden zijn daar ook nog uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nijmegen, die gebruik maken van de Bed-Bad-Brood-voorziening, bijgekomen.

Ook dit jaar willen zij graag een Kerstpakket geven aan alle klanten van de Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe.

En dat betreft nu, omdat de gemeente Overbetuwe erbij gekomen is, zo'n 700 adressen.

Voor deze enorme klus hebben zij de hulp van heel veel kerkleden nodig. Daarom is aan ons gevraagd of wij als kerkgemeenschap mee willen doen met het samenstellen van een aantal Kerstpakketten. Omdat de voedselbankklanten het pakket als extraatje krijgen naast hun krat met basisvoedsel mogen de dozen ook gevuld worden met luxere dingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan blikjes zalm/tonijn, ragout met bladerdeegbakjes, nootjes of toastjes. Er passen ook kaarsen, kerstservetten of een fijne douchegel in. Uiteraard kunnen de pakketten verder aangevuld worden met andere goed houdbare levensmiddelen.

Als Diaconie willen we graag deze actie ondersteunen. Van 11 november tot en met 9 december staan er achter in de kerk dozen waar u levensmiddelen en de luxere artikelen in kunt doen.

Wij hopen dat we samen veel kerstpakketten kunnen samenstellen zodat we samen mensen die het minder hebben ook dit jaar een feestelijk extraatje kunnen geven.

4 november: Kerkinactie / Najaarszending

MEER KANSEN VOOR INHEEMSE BEVOLKING IN BRAZILIË

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leren de inheemse en niet-inheemse bevolkingen van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, de cultuur en de eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksmā door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksmā bij COMIN en andere zendingsprojecten. Helpt u mee? www.kerkinactie.nl/nienkepruiksmā

BASISCATECHESE

Op donderdag 8 november gaan we weer verder met de basiscatechese.

Om 19.00 staat de deur van Ons Gebouw open en staat het kopje thee/ glas limonade klaar en liggen de bijbels op de tafel. We zijn bezig met een ontdekkingsstocht door de 4 evangeliën.

Wat hebben de evangelisten hetzelfde en waarin verschillen ze? En hoe zijn de verhalen van het oude testament aanwezig in het nieuwe testament?

Een boeiende speurtocht en heel, heel, heel veel bladeren in de bijbel!

(ter herinnering: 8,22 en 29 november en 13 december)

DE VOGELS



God, zegen de lentevogels
die kwetteren zoals een kind
die fladderen langs groene hagen
en zweven op de zachte wind

God, zegen de zomervogels
die zich verzamelen bij de kust
die drijven op de hoge golven
en juichen in hun snelle vlucht.



God, zegen de najaarsvogels
die zich voeden voor de reis
die de klamme, koude herfstlucht
vullen met hun schel gekrijs

God, zegen de wintervogels
die stil huppen in de sneeuw
die zich voeden met de zaden
van de zomer, lang geleden.

*Sophie Piper & Mique Moriuchi, In de hemel en op aarde,
gebeden voor kinderen)*

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in
Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover
contact opnemen met de familie Buddingh:

(contactgegevens in het kerkblad)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende
zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van
de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 4 november : 1^e zondag van de Voleinding

Dienst van schrift en Tafel

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : Kerkinactie / najaarszending

Koffieschenken : Kees en Ineke Roeleveld

Zondag 11 november : 2^e zondag van de Voleinding

Voorganger : Mw. W. v/d Kaaden, Overberg

Organist : Jan Schouten

Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 18 november : 3^e zondag van de Voleinding

Voorganger : ds. J. Diepersloot,
Wageningen

Organist : Sietze Strating

Deurcollecte : Pastoraat

Zondag 25 november : Zondag Christus Koning /

**Gedachtenis van
overledenen**

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : Eigen gemeentewerk

Koffieschenken : Kees en Ineke Roeleveld

AGENDA

Tuinteam

Zaterdag 3 november om 09.00 in Ons Gebouw

Basiscatechese

Donderdag 8 november om 19.00 uur in Ons Gebouw

Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 14 november om 10.30 uur in Ons Gebouw

Bijbelkring

Donderdag 15 november om 15.00 uur

Ontmoetingsmiddag

Maandag 19 november om 14.30 uur in Ons Gebouw

Avondgebed

Woensdag 21 november om 19.00 uur in het kerkgebouw

Basiscatechese

Donderdag 22 november om 19.00 uur in Ons Gebouw

Basiscatechese

Donderdag 29 november om 19.00 uur in Ons Gebouw

Tuinteam

Zaterdag 1 december om 09.00 uur in Ons Gebouw

Bijbelkring

Donderdag 6 december om 15.00 uur

Avondgebed

Donderdag 6 december om 19.00 uur in het kerkgebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

4 november	familie Van Merkerk
11 november	familie Bloed
18 november	familie Roeleveld
25 november	familie De Langen
2 december	mevr. Buddingh
9 december	familie Van der Kwaak



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 20 november a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com