

OVER DE AKKER

In een eerder kerkblad heb ik ooit geschreven over de twee torens van ons dorp.

Hoe de kerktorens, als je van ver komt aangereden, één voor één zichtbaar worden.

En dat je dan weet: “ik ben thuis”. Dit gevoel werd herkend op de dag van de dorpskerkenbeweging. Een gevoel dat niet alleen gedeeld wordt met mensen die ook regelmatig in die kerken te vinden zijn, maar ook door mensen die niet bij een kerk horen.

De meeste dorpen hebben hun kerktoren, waardoor je al van verre ziet waar je thuis is.

Het ging op de dag voor de dorpskerkenbeweging om de plaats van de kerk in het dorp.

Eerst ging het over het gebouw, los van de gemeente die haar thuis in het gebouw vindt.

Heeft het gebouw, naast dat het gebouw het dorp een gezicht en identiteit geeft, nog een andere functie in het dorp? In sommige dorpen zijn de dorpskerken geen huis van een geloofsgemeenschap meer. Maar in plaats van de kerk te slopen zijn het dorpshuizen geworden of er zit horeca in, of het is omgebouwd tot een woning of een bedrijf. Want het dorp wilde de kerk als gebouw niet kwijt. Achter de schermen wordt er gewerkt aan de verbouw van onze kerk. Zoals de kerkrentmeesters in het vorige kerkblad hebben uitgelegd zijn het door omstandigheden nog steeds plannen op de teken- en rekentafel.

We willen de vloer in de kerk op één hoogte hebben om verschillende redenen: toegankelijkheid voor mindervaliden, toegankelijkheid bij rouw en trouw, om de kerk anders te kunnen indelen bij verschillende vieringen, zichtbaarheid enzovoort.

Maar we hebben ook gedacht aan het dorp: je zou bijvoorbeeld exposities kunnen houden in de kerk (zoals laatst de expositie over Jacob Jan Cremer), of kleine voorstellingen of concerten etc. Dat kan nu natuurlijk ook wel, maar dan nog veel beter.

Op de dag van de dorpskerkenbeweging werd vanuit de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen diezelfde vraag, maar dan omgekeerd, gesteld. Niet vanuit de kerk: wat zouden wij voor het dorp kunnen doen, maar vanuit het dorp: “wat zouden wij met het gebouw van de kerk willen doen?” Het dorp werd om ideeën gevraagd, vanuit de ervaring dat het gebouw van de kerk, zeker als het om zo’n oude en beeldbepalende kerk als de onze gaat, ook voor het dorp belangrijk is. Het maakt mij nieuwsgierig naar wat het dorp voor ideeën en vragen heeft met betrekking tot onze kerk. Zouden daar ideeën zijn ten aanzien van de verbouwing? Zou er belangstelling zijn voor de verbouwing?

Er zijn mooie verhalen te vertellen over de betrokkenheid van een dorpsgemeenschap bij een kerkgebouw. Hoe een dorpsgemeenschap helpt een kerkgebouw in stand te houden bijvoorbeeld.

Als ik dit stukje schrijf zijn de voorbereidingen voor de rommelmarkt in volle gang. Op de rommelmarkt komen het dorp en de geloofsgemeenschap samen – wellicht dat we daar merken dat er een grotere betrokkenheid bij het gebouw is dan alleen van kerkleden.

Het zet aan het denken: wat zouden mensen uit het dorp, die niet bij de kerk horen, voor mogelijkheden zien voor ons kerkgebouw in het dorp?

Het bovenstaande gaat over het kerkgebouw.

Er is op die dag ook gesproken over de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap in dat gebouw bij het dorp.

En hoe belangrijk het is voor de geloofsgemeenschap om de eerste functie van het gebouw: een huis voor God, door te laten gaan, hoe groot of hoe klein de gemeenschap ook is.

Dus ideeën om onze kerk om te bouwen tot woningen, gaat het niet worden.

Want wij willen nog heel lang hier samen komen om de lofzang te zingen, om het Woord te overdenken en om te bidden voor elkaar en voor de hele wereld.

Maar tegelijk die vraag: “hoe zijn wij in dit dorp kerk met een gebouw dat voor veel mensen iets betekent?”

Om eens over na te denken.

ds. Ella Kamper

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID DS. KAMPER



Even een misverstand recht zetten. In het kerkblad staan altijd drie tijden vermeld waarop ik telefonisch bereikbaar ben: op mijn werkdagen van 8.30 tot 9.15. Dit betekent niet dat u alleen op deze momenten mag bellen. Het betekent dat ik er voor zorg dat ik op deze tijden in ieder geval telefonisch bereikbaar ben. Belt u op een ander moment, dan kan het zijn dat u het antwoordapparaat te horen krijgt. Maar u mag, zeker op mijn werkdagen, mij ook op andere tijden bellen. En gaat het om urgente pastorale zaken, dan mag u mij ook op de andere dagen van de week bellen.

VERSLAG KERKENRAAD 28 AUGUSTUS

- In de opening door ds. Kamper gaan we in gesprek over de eredienst: zij vertelt dat deze in de loop der eeuwen diverse veranderingen heeft doorgemaakt. “**De** eredienst” bestaat dan ook niet.
- Hierna wordt aandacht geschonken aan diegenen in de gemeente die te maken hebben met operaties en andere problemen.
- De post wordt behandeld.
- De binnenkant van de omslag van de kerkbode zal worden gewijzigd. De algemene gegevens van predikant, voorzitter, scriba etc. komen voortaan op de laatste pagina in de kerkbode. Zo kunnen deze gegevens gemakkelijk up to date worden gehouden.
- De taken voor de vrijwilligersavond op 1 september staan in het draaiboek. Er worden 62 mensen verwacht.

- Er zijn in januari 2019 de volgende vacatures: 3 diakenen, 1 jeugdouderling en 1 kerkrentmeester. De situatie is zorgelijk, gezien het grote aantal vacatures. Diverse namen van gemeenteleden worden genoemd die zullen worden benaderd. Omdat er zoveel diakenen in één keer nodig zijn, zal ds. Kamper zorg dragen voor het inwerken.
- De voorbereidingen voor de startzondag op 9 september zijn in volle gang. Het wordt een muzikale zondag, met medewerking van Impuls en na de dienst een optreden van het AMC kamerkoor.
- Het reglement van de PKN t.b.v. de AVG is ingevuld door ds. Kamper en de voorzitter. Er gaat een brief uit naar alle gemeenteleden waarin wordt vermeld welke gegevens wij registreren en waarvoor ze worden gebruikt. Persoonsgegevens worden met enige terughoudendheid gemeld in gebed en de kerkbode. Wanneer gemeenteleden hiertegen bezwaar hebben, kunnen zij dit kenbaar maken. De privacyregeling wordt op de website geplaatst.
- Er is een vraag bij de kerkrentmeesters binnengekomen of er in Ons Gebouw ruimte is voor de opvang van licht dementerenden uit Driel. Het gaat daarbij om één of twee dagdelen. De opvang van deze ouderen valt onder het sociale kader en de opvang gebeurt op basis van voorlopigheid. De kerkenraad gaat akkoord met het beschikbaar stellen van Ons Gebouw voor zorg in Driel voor licht dementerenden.
- Impuls zal zingen in de diensten van 5 mei, 29 september en kerstnacht.
- Er wordt gezocht naar iemand die de oliebollenactie mee wil helpen organiseren.

- Als hiervoor niemand gevonden wordt, zal de oliebollenactie stoppen. Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor onze inkomsten.
- De bloemen in de dienst worden voortaan verzorgd door de plaatselijke bloemist, 't Bloemenparadijs. Verder zullen voortaan alle ouderen van 75 jaar, 80 jaar en ouder voor hun verjaardag een koffieboeketje of plantje krijgen. Als er geen zieken zijn, gaat het boeket uit de dienst naar een jarige oudere.
- De inzameling van voedsel ter gelegenheid van dankdag wordt gecombineerd met de actie van de Nijmeegse kerken voor kerstpakketten voor de voedselbank. De inzameling begint op zondag 11 november en loopt door tot in december.
- Stand van zaken onderhoud en herinrichting kerk: de aanbiedingen voor de verwarming zijn fors hoger uitgevallen dan was begroot. De start van de werkzaamheden is daarom uitgesteld. In een vergadering met de heer Van Middelkoop is afgesproken de offertes nogmaals met de aanbieders te bespreken. Kort daarna is de heer Van Middelkoop geheel onverwacht overleden. De aanpassing van de verwarming en de vloer zijn nu uitgesteld tot volgend jaar. Het plaatsen van voorzetbeglazing gaat wel gewoon door, zo mogelijk dit jaar nog.
- Er wordt gezocht naar een muzikale omlijsting van kerstnacht. Enkele opties worden besproken.

DIT JAAR GEEN OLIEBOLLENACTIE

Na rijp beraad is besloten om voorlopig te stoppen met de oliebolleacties.

De laatste jaren werd het steeds lastiger om voldoende mensen bij de actie te betrekken. Er vielen steeds medewerkers af en vervanging was bijna niet te vinden. Daarom is uiteindelijk besloten om er mee te stoppen. Voorlopig, want we kunnen niet in de toekomst kijken.

Sinds 1994 werd er een lijst bijgehouden met de verkoop resultaten.

Vanaf 1994 tot en met 2017 hebben we 131.150 olieballen en 14.796 appelbeignets verkocht. Hiermee haalden we in totaal € 44.284,84 binnen.

Bijna iedereen binnen onze gemeente heeft hier wel eens aan meegewerkt.

Het College van Kerkrentmeesters betreurt het verlies van inkomsten en hoopt dat het verlies van ca. €2.000 inkomsten per jaar op een andere manier gecompenseerd kan worden.

Desondanks dank aan iedereen die de actie in al die jaren ondersteund heeft.

GEDICHT

Scheepsjongen

De preekstoel het kraaiennest
boven het schip van de kerk
dominee, sta sterk,
een preek kan veel deining geven,
maar geef nooit van z'n leven
je ruime blik prijs.
Wees liever man over boord
dan dat je de vlag van het woord
neerhaalt,
je vingerwijzing intrekt,
Die koninklijke wimpel:
land in zicht!

Jaap Zijlstra

ONTMOETINGSMIDDAG 8 OKTOBER

Filmmiddag

Op maandag 8 oktober beginnen we weer met een nieuw seizoen ontmoetingsmiddagen.

We beginnen met samen naar de film gaan. Dit hebben we afgekeken van een andere gemeente, waar filmmiddagen een succes zijn. We hopen dat u het ook gezellig vindt om met anderen een film te kijken. De eerste film die we gaan kijken is Victoria en Abdul, een film over een bijzondere relatie tussen Koningin Victoria en haar Indiase bediende Abdul. De film begint om 14.30. De koffie en thee staan voor u klaar.



Ooit stond er 70+ bij de ontmoetingsmiddagen.
Voor alle duidelijkheid: de 70+ hebben we al een paar jaar laten vervallen. Iedereen die het leuk vindt om te komen is van harte welkom.

Wie vervoer naar Ons Gebouw nodig heeft, kan contact opnemen met Thea de Hartog, (*contactgegevens in het kerkblad*)

VORMING EN TOERUSTING IN OKTOBER

U bent weer van harte welkom bij de komende activiteiten uit Het Gele Boekje.

Woensdag 10 oktober: excursie 'Utrecht en de joden'.
Onder leiding van Wim de Zeeuw en Rob Kalle wordt een bezoek gebracht aan de sjoel en wordt er gewandeld langs historische plekken in de Utrechtse binnenstad.

Woensdag 17 oktober komt 'De wereld op je bord' tijdens een lezing en gesprek over de waarden van voedsel. Tjirk van der Ziel legt in De Vloedschuur te Heteren uit hoe eten alles te maken heeft met onze identiteit. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 1 november: 'vreemd en bizar'. Soms lees je Bijbelverhalen die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden. In zijn boek "Vreemd en bizar, Lastige bijbelverhalen" geeft Piet Schelling een handreiking voor het lezen en begrijpen van deze verhalen. Onder leiding van ds. Hanja van Essen van De Rank te Zetten gaan we 3 avonden met het boek in de hand met dergelijke verhalen in en aan de slag. De eerste avond is op donderdag 1 november. Aanvang 20:00 uur in de Rank te Zetten. De andere twee avonden zijn steeds twee weken later op 15 en 29 november.

Het is voor de organisatie fijn als u zich ruim van te voren opgeeft: aanmeldengeleboekje@gmail.com.

KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL

Woensdagochtend 10 oktober van 10.30 - 12.00 uur is er weer de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw.

Gastheer is dan Sander de Hartog.

Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek.

Iedereen van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

Oecumenische dienst op zondag 7 oktober

Zondag 7 oktober is er een gezamenlijke dienst met de rooms-katholieke kerk om 10.00 in de Maria Geboorte kerk.

Het thema van deze dienst is: "Wandelen in Gods Schepping".

Het koor Musica Amare uit Elst verleent haar medewerking aan deze dienst.

Voorgangers in deze dienst zijn pastoraal werkster Margreet Sanders en ds. Ella Kamper.

Iedereen van harte welkom!

Leesrooster

Zondag 7 oktober

Maleachi 2:10-16

Marcus 10:1-16

Zondag 14 oktober

Deuteronomium 15:1-11

Marcus 10:17-31

Zondag 21 oktober

Jesaja 29: 18-24

Marcus 10:32-45

Zondag 28 oktober

Jesaja 59:9-19

Marcus 10:46-52

Zondag 4 november

Job 19:23-27

Marcus 12:18-27

*Dienst van Schrift en Tafel met medewerking van het koor
Voices*

COLLECTE

14 oktober: Kerk in actie: Werelddiaconaat

Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over het watermanagement tijdens het regenseizoen en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij

21 oktober: Ned. Bijbelgenootschap

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Haar missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel.

Enkele projecten op dit moment zijn: Bijbels voor kinderen in Haïti en Kenia; Bijbelvertalingen in Boerjatië, Angola en Sierra Leone. Bijbels voor Syrië en Irak en ook Braille-Bijbelboeken voor Ghana.

Met deze uitgangscollecte willen we het Bijbelgenootschap ondersteunen. Van harte bij u aanbevolen.

Meer informatie vindt u op: www.bijbelgenootschap.nl

OPBRENGST COLLECTE LOMBOK

Op 9 september heeft de Diaconie de uitgangscollecte in deze kerkdienst bestemd voor het natuurgeweld op het eiland Lombok. U heeft er vast allen van gehoord en beelden ervan gezien. Kerk in Actie helpt mee om de getroffensten eerste hulp te verlenen.

Daarom was er een dringende oproep van hen om deze slachtoffers te ondersteunen.

De diaconie kan een bedrag van € 150,70 overmaken.

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

VRIJWILLIGERSAVOND

Wat is het toch mooi om Ons Gebouw gevuld te zien worden met vrijwilligers in onze gemeente. De grote zaal zat bijna helemaal vol, terwijl er ook vrijwilligers waren die deze avond niet konden komen. We zijn dankbaar voor zoveel vrijwilligers.

De voorzitter van de kerkenraad heeft alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Hij vertelde een verhaal over een vergeet-me-nietje. Onze vrijwilligers vergeten wij niet. Sterker nog, zonder vrijwilligers kunnen we niet! Een mooie avond met veel gesprekken en lekkere hapjes.

STARTZONDAG

Wat is er gezongen op deze startzondag: mooie liederen in de dienst, Impuls die mooie liederen had uitgezocht en tenslotte een koor (het AMC kamerkoor) dat mooi zong met liederen uit een heel ander repertoire. De kindernevendienst had een mooi programma voor de kinderen van de basisschool, vanuit de jeugdkerk was er een programma voor de jongeren en er was voor lekkere cakejes en een heerlijke lunch met brood en soep gezorgd.



Alle voorbereiders: van harte bedankt.

Bijzonder om te horen dat het koor dat bij ons te gast was, ons als een heel gastvrije gemeente heeft beleefd.

En toch is er iets om over na te denken: voor een start van het seizoen waren er niet erg veel mensen. Dat is jammer. Mochten er ideeën zijn voor de startzondag volgend jaar, laat het de kerkenraad weten. Want we starten het liefst met een volle kerk.

LECTIO DIVINA OP 18 OKTOBER

Wat is dat nou: Lectio Divina? Dit is een manier van bijbel lezen vanuit de kloosters.

We kunnen de bijbel op verschillende manieren lezen: als een historisch verhaal, als een algemeen verhaal hoe we moeten leven, als een boek wat ons voorschrijft hoe we moeten geloven, als een politiek verhaal hoe we in de samenleving moeten handelen en zo zijn er nog meer manieren te vinden.

Lectio Divina is een manier van lezen waarbij je op zoek gaat naar wat God je in deze verzen te zeggen heeft. Het is een hele persoonlijke manier van lezen: wat betekent dit voor mijn leven vandaag. Geen algemene uitleg, maar een heel persoonlijke ervaring met een paar verzen uit de bijbel. Deze manier van bijbel lezen is vaak heel verrassend. Het sluit aan bij waar je, soms onbewust, mee bezig bent en onverwacht kan het je richting geven. God spreekt tot jou in deze verzen. Het wordt ook wel meditatief Bijbellezen genoemd.

Om 20.00 uur in het koor van de kerk.

Van harte uitgenodigd om eens te proeven wat deze manier van Bijbellezen is.

BIJBELKRING

Op 4 oktober begint de bijbelkring. Dit jaar staan we stil bij de verschillende gebeden in de bijbel.

Ook belangstelling voor de bijbelkring? Laat het weten aan Rens Bloed en zij geeft het programma en de plaats waar we bij elkaar komen aan u door.

ds. Ella Kamper

KLIEDERKERK ZONDAG 28 OKTOBER



Het wordt weer een mooie en gezellige Kliederkerk, voor jong en oud. Dat kunnen wij jullie al beloven. En het thema? Vast iets met hoe je zonder praten elkaar kunt verstaan. Of hoe je door te praten elkaar toch niet kunt verstaan.

Want deze Kliederkerk wordt samen met de Fynn Foundation (Rebecca de Leeuw, Stefan de Jonge en Jannie en Dick de Jonge) voorbereid. Bij de Fynn Foundation gaat het om dove kinderen volop mee te laten doen in het gezin, op school, in de kerk en in de samenleving.

In de bijbel gaat het ook vaak over horen en erbij horen. De Kliederkerk begint om 11.00 met allerlei speelse en verdiepende activiteiten. Om 12 uur is er een korte viering en om 12.30 staat er weer een lekkere lunch voor ons klaar.

Doen jullie weer mee met het voorbereiden van een activiteit of gewoon door te komen met kinderen, kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes, met ouders en grootouders, met gemeenteleden jong en oud?

KLOOSTERWEEKEND

Het kloosterweekend voor gemeenteleden van 8-10 februari 2019 is al eerder aangekondigd en staat in de seizoensplanner.

Hoewel het nog een paar maanden duurt, zou ik toch graag weten hoe groot de belangstelling voor dit weekend is. Wilt u zo snel mogelijk laten weten of u met dit weekend mee zou willen gaan? alvast hartelijk bedankt.



ds. Ella Kamper

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de familie Buddingh:

(contactgegevens in het kerkblad)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 7 oktober	: 4 ^e zondag van de herfst / oec. dienst in de R.K. kerk
Voorganger	: Mw. ds. P. Kamper en Margreet Sanders
Organist	: -
Deurcollecte	: -
Zondag 14 oktober	: 5 ^e zondag van de herfst

Voorganger : ds. J. ter Avest, Rheden
Organist : Jan Schouten
Deurcollecte : Bloemen in de dienst
Opmerking: : Kerkinactie / Werelddiaconaat

Zondag 21 oktober : 6^e zondag van de herfst
Voorganger : ds. F.P. Leever, Houten
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Ned. Bijbel Genootschap

Zondag 28 oktober : 7^e zondag van de herfst
Kliederkerk (11.00 uur)
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Fynn Foundation
Koffieschenken : Merijn en Elske Quakkelaar

AGENDA

Bijbelkring

Donderdag 4 oktober om 15.00 uur

Basiscatechese

Donderdag 4 oktober om 19.00 uur in Ons Gebouw

Tuinteam

Zaterdag 6 oktober om 09.00 in Ons Gebouw

Ontmoetingsmiddag

Maandag 8 oktober om 14.30 uur in Ons Gebouw

Koffie-inloopochtend

Woensdag 10 oktober om 10.30 uur in Ons Gebouw

Basiscatechese

Donderdag 11 oktober 19.00 uur Ons Gebouw

Avondgebed

Woensdag 17 oktober om 19.00 uur in het kerkgebouw

Lectio Divina

Donderdag 18 oktober om 20.00 uur in het kerkgebouw

Bijbelkring

Donderdag 25 oktober om 15.00 uur

Tuinteam

Zaterdag 3 november om 09.00 uur in het kerkgebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

14 oktober	familie De Langen
21 oktober	mevrouw Buddingh
28 oktober	familie Van der Kwaak
4 november	familie Van Merkerk
11 november	familie Bloed



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 23 oktober a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com