

**OVER DE AKKER**

*Zingen verbindt*

Of het nu een stadion of een festivalterrein of een concert vol met mensen is, of een kleiner groepje mensen in een kerk: samen zingen doet iets met mensen.

Samen hetzelfde lied zingen geeft een gevoel van verbondenheid.

Opeens doen alle verschillen tussen mensen er niet meer toe. Alleen maar: samen het lied zingen, samen er iets moois van maken, of samen door middel van het lied uiting geven aan blijdschap of een andere emotie.



Samen zingen verbindt mensen met elkaar. Dit is (onbewust misschien) één van de redenen waarom mensen bij een koor gaan zingen.

Maar zingen kan nog meer verbindingen leggen.

Bijvoorbeeld de verbinding met een herinnering.

Een lied kan zo maar een herinnering aan een bepaalde situatie bij je boven brengen.

Zo is, om maar iets te noemen, het liedje van Benny Nijman: “ ik weet niet hoe” voor mij voor altijd verbonden aan het bollenpellen in de zomervakantie in een schuur bij het plaatsje Creil in de Noordoostpolder. En bij het lied “Jubilate Deo” zie ik mijzelf weer op de grond zitten in de kerkzaal van Taizé, samen met de jongeren die op die reis meegingen.

Zingen kan ook verbinding in onszelf brengen. Het zingen van een lied kan verbonden worden met emoties. Het kan uiting geven aan blijdschap, vertrouwen, rust, verdriet en protest. Door een lied kan je bewust worden wat er aan emoties in jezelf leven.

Er vast nog meer verbindingen te leggen met zingen.

Ik noem er nog één: Zingen verbindt ons met God.

Twee teksten daarbij:

God troont op de lofzangen van het volk ( psalm 22:4)

Een mooi beeld uit de Psalmen: alle lofzangen bij elkaar vormen het dragende vlak van de troon van God. Een wolk van liederen waar een troon op staat. Een wolk van dankbaarheid.

En de tekst “Goed zingen is twee keer bidden ( ten dele van kerkvader Augustinus 4<sup>e</sup> eeuw).

Ik blijf dat bijzonder vinden dat je in een lied soms meer kan zeggen dan wanneer je gewoon iets tegen iemand zegt. Of dat door woorden te zingen, de betekenis dieper bij je binnen komt.

Met aandacht en overtuiging zingen, kan zo dubbel bidden worden, een meer intense verbinding met God.



*Zingen verbindt* is het thema van onze startzondag op 9 september.

Het zingen verbindt ons als gemeenteleden met elkaar, het verbindt met het AMC

kamerkoor dat na de dienst een concert zal geven, het verbindt ons hopelijk ook met dorpsgenoten die naar het concert komen.

Laten we er met elkaar een mooie startzondag van maken en een mooi seizoen 2018-2019 in onze gemeente.

*ds. Ella Kamper*



**STARTZONDAG 9 SEPTEMBER 2018**

## **SAMEN ZINGEN VERBINDT**

### **Welkom**

**Om 10.00**

is iedereen welkom in de dienst  
m.m.v het koor Impuls.  
Er is kindernevendienst.



**om 11.00**

is iedereen welkom voor een kopje koffie, thee en  
limonade en iets erbij.

**om 11.30**

zijn kinderen en jongeren welkom om te spelen met  
muziek.

**om 11.30**

van harte welkom voor een  
concert van het AMC- Kamerkoor  
uit Amsterdam



**om 12.15**

is jong en oud welkom voor lunch  
én informatie over de activiteiten in het komende  
seizoen van de PG Driel

## **VOORTGANG WERKZAAMHEDEN IN EN OM DE KERK**

In juni hebben we helaas moeten besluiten om de vervanging van de verwarming en daarmee de werkzaamheden in de kerk tot volgend jaar uit te stellen. Het ontwerp van de verwarmingsinstallatie was compleet, maar de aanbiedingen voor de realisatie waren zodanig dat we het ontwerp moeten aanpassen. Hierover gaan we met de aanbieders om de tafel zitten en hopen zo door vereenvoudiging van de installatie de kosten te kunnen drukken. Deze beslissing was dus al genomen, voor het overlijden van onze adviseur. We zullen ons beraden hoe nu verder te gaan. Het uitstel geeft in elk geval wat ruimte om een goede beslissing te nemen.

De voorzetbeglazing bij de ramen in het koor willen we wel dit najaar laten plaatsen. De nu falende luchtbevochtiging hopen we voor het stookseizoen werkend te hebben, zodat in de komende winter het orgel tegen uitdrogen beschermd zal zijn.

Het ontwerp van het interieur gaat gewoon door. Er is een werkgroep gevormd, die samen met onze binnenhuisarchitecte Marina Vroege van Kerk-ID aan het concept aan het sleutelen zijn. Als de plannen voor de vloerafwerking, het meubilair en de opstelling vorm gekregen hebben zullen deze met de gemeente doorgesproken worden.

## **VRIJWILLIGERSAVOND 1 SEPTEMBER**

Wij, de kerkenraad, zijn heel erg blij met al onze vrijwilligers. Of je maar een paar uur in het jaar vrijwilligerswerk doet of wekelijks een uurtje of wat, we zijn blij met jullie.

Daarom zijn alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op 1 september voor een hapje en een drankje. Van 20.00 – 23.00 uur in Ons Gebouw.

*namens de kerkenraad*

## **RONDOM HET GELE BOEKJE: VORMING EN TOERUSTING SEIZOEN 2018-2019**

Tegelijk met dit nummer van Ontmoeting, ontvangt u ook de nieuwe editie van Het Gele Boekje, met daarin het programma voor het seizoen 2018-2019.

We gaan als kerkelijke gemeenschap weer beginnen met alle activiteiten. Vandaar dat ook de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting van zich laat 'horen'. Als werkgroep kijken wij terug op een mooi jaar met goed bezochte activiteiten en veel positieve reacties. Wij hopen u ook het komende seizoen weer te kunnen verrassen met een gevarieerd aanbod van inspirerende bijeenkomsten. Kijkt u het programma eens door en zie dat we erin geslaagd zijn een zeer gevarieerd aanbod samen te stellen. Vertrouwde elementen ontbreken niet en nieuwe onderwerpen zijn gevonden. Ook is misschien een nieuwe traditie ingezet: een avond die georganiseerd wordt in samenwerking met de Raad van Kerken Rhenen – Kesteren. Het afgelopen seizoen was dat een zeer geslaagde avond in De Voorhof;

voor het komende seizoen belooft het een boeiende avond te worden in de Ontmoetingskerk te Rhenen.

De 'aftrap' van het nieuwe programma wordt gegeven door Ekaterina Levental op zondag 30 september om 19.30 uur in de Voorhof te Kesteren. Zij verzorgt met de openingsvoorstelling DE GRENS een heel bijzonder muziektheater waarin de zangeres een belangrijke episode uit haar leven vertelt: haar aankomst in Nederland als niet echt gewenste zestienjarige vluchteling uit Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. Levental vertelt, acteert en zingt, zichzelf begeleidend op de harp, in het Nederlands, Russisch, Italiaans en Jiddisch.

Zij vertelt niet het verhaal van een zielige vrouw die voortdurend het slachtoffer is. Het is juist een heel sterke vrouw, die in staat is te vechten tegen haar lot. Zij is met haar joodse moeder, niet-joodse stiefvader en drie halfbroertjes in een Nederlands asielzoekerscentrum terechtgekomen. Zij is de enige die Engels spreekt en moet daarom het woord doen.

Na vele jaren wachten, mogen ze, als door een wonder, in Nederland blijven.

De tweede activiteit is een goede bekende: de excursie naar Joods erfgoed, zoals altijd onder leiding van Wim de Zeeuw. Ditmaal hopen we op 10 oktober Utrecht te bezoeken.

U kunt het programma ook vinden op [www.gele-boekje.nl](http://www.gele-boekje.nl) en kunt u zich daar opgeven via de knop 'aanmelden' of direct een mail sturen aan [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com).

Vermeld a.u.b. altijd uw telefoonnummer en e-mailadres (indien u dit heeft) in verband met correspondentie.

Wanneer u niet beschikt over internet kunt u het opgaveformulier uit het Gele Boekje ook geven aan ondergetekende. Graag inleveren **vóór 23 september 2018**. U weet het: we hebben graag dat u zich opgeeft zodat wij weten of er voldoende belangstelling is voor een activiteit. Wanneer vaststaat dat een activiteit doorgaat kunt u eventueel ook op het laatste moment nog aanhaken zonder u te hebben opgegeven.

Namens de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting,  
Hans Brinkman, v-en-t@pkndriel.nl

## **KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL**

Woensdagochtend 12 september van 10.30 – 12.00 uur is er weer de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw. Gastvrouwen zijn Baukje Dam en Ria Buddingh. Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek. Iedereen van harte welkom.

## BIJ DE DIENSTEN

### Zondag 2 september

Zacharia 8:4, 8:20-23

Marcus 8: 22-26

### Zondag 9 september

Psalm 124

Handelingen 16: 23- 40

Startzondag m.m.v Impuls

### Zondag 16 september

Jesaja 45:20-25

Marcus 9:14-29

### Zondag 23 september

Deuteronomium 13:2-6

Marcus 9: 30-37

### Zondag 30 september

Numeri 11:24-29

Marcus 9: 38-50

### Zondag 7 oktober

Maleachi 2:10-16

Marcus 10:1-16

oecumenische viering in de rooms-katholieke kerk

Bij een aanduiding in het leesrooster zoals bij zondag 2 september, word ik altijd een beetje nieuwsgierig. Wat is de reden van de roostermakers om vers 4 van het 8<sup>ste</sup> hoofdstuk van Zacharia te lezen en dan de verzen 5 t/m 19 niet en dan wel de verzen 20-23?

Bladerend door het boek Zacharia, zie ik dat hoofdstuk 8 verbonden is aan hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 vers 4 begint de Heer te spreken tegen de profeet Zacharia. Het spreken gaat over de huidige situatie van Israël,



over het verleden van het volk en in hoofdstuk 8: 3 begint een klein visioen over de toekomst van Jeruzalem. In vers 4 zien we oude mensen weer op de pleinen in Jeruzalem zitten.

In de volgende verzen gaat het ook over de toekomst, maar die toekomst speelt zich niet in het bijzonder af in Jeruzalem. In vers 20 begint een nieuw Woord van de Heer en dat woord is weer verbonden met Jeruzalem. Er komen mensen uit alle streken naar Jeruzalem. Ze komen met de vraag om bij de God van Israël te mogen horen. Gekozen is dus om de verzen over de toekomst in Jeruzalem, om het verlangen naar vrede in deze stad, het verlangen met de ontmoeting met de God van Israël bij elkaar te brengen.

In deze tijd lezen we gestaag verder in het oudste evangelie, het Marcusevangelie.

*ds. Ella Kamper*

## ZENDINGSBLOK

Het eerste halfjaar van 2018 was het doel van het zendingsblok voor Noodhulp overstromingen in Nepal en Bangladesh. Steeds weer worden veel landen hierdoor getroffen. We kennen de beelden van het journaal. De opbrengst voor dit project van Kerk in Actie is € 182,50. Een mooie bedrag, we willen u allemaal hartelijk danken voor uw bijdrage.

Het tweede halfjaar bestemmen we de opbrengst voor de 'Fynn Foundation'. In de vorige Ontmoeting heeft u hier uitgebreide informatie over gehad. Het is goed dat we het project, waar mensen uit onze gemeente nauw bij betrokken zijn, kunnen ondersteunen. Daarom fijn als u eens een extra muntje in het houten Zendingsblok achter in de kerk stopt.

## KOMEND SEIZOEN: EEN TIPJE VAN DE SLUIER

### Komend seizoen: een tipje van de sluier.



Al heel lang geen film meer gekeken in een bioscoop?

We gaan dit jaar een paar films vertonen in Ons Gebouw op de ontmoetingsmiddagen.



Een keer of nog een keer de rust en de stilte, en het kloosterleven beleven?

Ga mee met het Kloosterweekend in februari 2019.



Een nieuw geel boekje vol met zinvolle activiteiten.

Start: op 30 september met de voorstelling de Grens.



Nog een keer proberen: Lectio Divina, bijbel lezen met je hart.



Nieuw: een popconcert voor jongeren uit de hele Ring

Een seizoen met hele verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rond zinvolle activiteiten.

Met nieuwe activiteiten en met de vertrouwde activiteiten zoals de koffie-inloop, de bijbelkring, de catechese, de Kliederkerk, de avondgebeden.

Wat bijzonder dat deze activiteiten er allemaal kunnen zijn in onze gemeente.

Maak er gebruik van!!

## VRIJWILLIGERS NODIG VOOR BEGELEIDING VAN VLUCHTELINGEN

VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen met allerlei praktische zaken. We zijn een echte vrijwilligersorganisatie en zoeken op verschillende vlakken nieuwe vrijwilligers. Zoekt u bijvoorbeeld werkervaring, een aanvulling op uw cv, of een nuttige tijdsbesteding.... wellicht kunnen we wat voor elkaar betekenen.

### Maatschappelijke begeleiding

Vrijwilligers begeleiden vluchtelingen na aankomst in de gemeente en maken hen wegwijs in de Nederlandse samenleving. Het betreft bijvoorbeeld het zoeken van een huisarts, tandarts, basisschool, het helpen bij de aanvraag van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, het leren kennen van de buurt en kennismaken met de bureaus, wegwijs maken in de gemeente, ziektekostenverzekering, WA – inboedelverzekering, studiekosten enz.

### Alles rondom taal

Alle nieuwe cliënten hebben een inburgeringsplicht. Daarover krijgen ze van VW voorlichting en hulp rondom de inburgeringsprocedure. Bij inburgeringscursussen spelen vrijwilligers ook een grote rol, als klassen-assistent en als taalcoach.

### Het informatie- en adviespunt

Het tijdens spreekuren beantwoorden van korte vragen op het gebied van inburgering, rechtspositie of vreemdelingenwetgeving

### Wat bieden wij u?

Boeiend en zinvol werk, een inwerkprogramma, coaching-gesprekken door beroepskrachten, onkostenvergoeding, WA- en ongevallenverzekering, een gezellig en gemotiveerd team!

### Wat vragen wij van u?

Affiniteit met asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers, interesse in het omgaan met andere culturen, bereidheid tot samenwerken, beschikbaar zijn in overleg.

### Contact

Neem dan contact op met Rabija Kalic, teamleider bij VluchtelingenWerk Oost Nederland, tel: (*contactgegevens in het kerkblad*) of bel kantoor van VW Overbetuwe (*contactgegevens in het kerkblad*) of mail naar [rkalic@vwon.nl](mailto:rkalic@vwon.nl)

U kunt dan een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt de meest recente vacatures zien op [www.vwon.nl/vacatures](http://www.vwon.nl/vacatures).

## OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de familie Buddingh:

*(contactgegevens in het kerkblad)* of

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

## VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*.

## KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

<b>Zondag 2 september</b>	: 11 <sup>e</sup> zondag van de zomer
Voorganger	: Mw. ds. H. Keur, Hilversum
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Orgelfonds
Koffieschenken	: Ria Buddingh en Bep Jacobs

**Zondag 9 september** : 12<sup>e</sup> zondag van de zomer /  
**Startzondag m.m.v. koor  
Impuls**

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : ?  
Deurcollecte : Plaatselijk jeugdwerk  
Koffieschenken : Bas en Caroline Buddingh

**Zondag 16 september** : 1<sup>e</sup> zondag van de herfst /  
Vredeszondag

Voorganger : ds. B. Grandia, Doesburg  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

**Zondag 23 september** : 2<sup>e</sup> zondag van de herfst

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Henk Kiestra  
Deurcollecte : Pastoraat

**Zondag 30 september** : 3<sup>e</sup> zondag van de herfst

Voorganger : ds. S. Hiemstra, Almelo  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Bloemen in de dienst

## **AGENDA**

### Tuinteam

Zaterdag 1 september om 9.00 uur in Ons Gebouw

### Intrede nieuwe classispredikant

Zaterdag 1 september om 15.00 uur in de Grote of Martinikerk te Doesburg

### Informatiedag over het werk van Rob en Annemarie in Passe Catabois

Zaterdag 1 september van 10.00-16.00 uur  
in Ons Gebouw

### Vrijwilligersavond

Zaterdag 1 september om 20.00 uur in Ons Gebouw

### Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 12 september om 10.30 uur in Ons Gebouw

### Avondgebed

Woensdag 19 september om 19.00 uur in het kerkgebouw

### Rommelmarkt

Zaterdag 29 september

### Start Vorming en Toerusting

Zondag 30 september om 19.30 uur in de Voorhof te Kesteren



## ROOSTER BLOEMENDIENST

1 september	mevrouw Buddingh
8 september	Fabian Speijers
15 september	familie Van der Kwaak
22 september	familie Van Merkerk
29 september	familie Bloed
7 oktober	familie Roeleveld



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 25 september  
a.s. inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)

## FOTO UIT HET KERKARCHIEF



*De preekstoel (1930). Bron: Gelders Archief: 3174-117.03,  
Public Domain Mark 1.0 Licentie*