

OVER DE AKKER

Over de akker

Je komt op bezoek, want je heb gehoord dat er verdriet is of dat er zorgen zijn.

Je vraagt: hoe is het met u? Een heel verhaal volgt. Even denk je: “dat een mens dat allemaal moet meemaken”.



En dan volgt: “maar ik ben dankbaar.....”. Een hele andere kant van het leven wordt op dat moment zichtbaar. Dankbaarheid over soms hele gewonedingen: de hartelijkheid van mensen een paar huizen verder op, het verstand dat helder blijft, het kunnen genieten van de tuin, alles wat goed was in het verleden.

Dan merk je dat dankbaarheid kracht geeft. Dat dankbaarheid het mogelijk maakt om verdriet en zorgen te dragen. Dat dankbaarheid het leven lichter maakt.

En je gaat zelf lichter weg na dat bezoek, nadenkend over waar jezelf dankbaar voor bent, of waar je zelf wel eens aan voorbij gaat.

In de maand november is altijd de dankdag voor gewas en arbeid.



Wij besteden daar aandacht aan op zondag 5 november in plaats van op woensdag 1 november. Dankbaarheid voor de oogst aan fruit, graan, aardappels, groente, gras, jongvee. Dankbaarheid voor het werk dat gedaan kon worden.

Dankbaarheid vanuit het besef dat het niet alleen aan ons werken ligt dat er zo'n oogst is en dat er resultaat is van onze arbeid. Dankbaarheid vanuit het besef dat ook God aan het werk is en dat Hij ons een goede oogst schenkt.

Ik zie het altijd voor me als een soort van samenwerking: ons werk en onze inzet is belangrijk, maar Gods inbreng eveneens. Het resultaat komt door de samenwerking, zonder dat je kunt zeggen:” dat heeft God gedaan, en dat heb ik gedaan”. Misschien is het wel: “God werkt door mijn handen.”

Deze gedachte, dat God samen met ons aan het werk is, of zelfs ondanks al ons tegenwerken aan het werk is, brengt licht. Licht door de dankbaarheid voor wat God ons geeft.

Goed om hier bij stil te staan. Want soms bekruipt mij wel eens het gevoel dat in onze maatschappij veel als vanzelfsprekend wordt beschouwd of als iets waar je recht op hebt. Waarom zou je dankbaar zijn voor waar je recht op hebt, of wat bij het leven hoort? Ervaren we nog dat ons veel wordt geschonken, zonder dat er een tegenprestatie wordt verwacht?

Dankbaar zijn – waar bent u dankbaar voor?

ds. Ella Kamper

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 3 OKTOBER

- Na het welkom door waarnemend voorzitter ds. Ella Kamper leest Wil v.d. Broek een inspirerend herfstgedicht over wandelen in oktober, in de prinsentuin van God;
Velden vol melodieën.

- Stilgestaan wordt er bij het wel en wee in de gemeente waarna er weer veel aan de orde is.

- Wat betreft de vacatures in de kerkenraad heeft Koert de Langen positief daarop gereageerd, met een hartelijk bedankt daarvoor! Er wordt nog gezocht naar een diaken en een jeugdouderling.

- Met een goed gevoel wordt teruggekeken op een aantal activiteiten zoals de jaarlijkse gezellige avond van de kerkenraad, de Open Monumentendag, de RommelPlusMarkt, de gemeenteavond over het Heilig Avondmaal, de AH lunch die 26 september in Ons Gebouw is georganiseerd en een gezellige eerste Ontmoetingsmiddag.

- Er was weer het jaargesprek met ds. Kamper met veel waardering voor al haar inzet en passie. *Wel de aantekening daarbij dat delegeren noodzakelijk blijft, maar tevens hoe we als kerkenraad en gemeente dit oppakken.*

- Aandacht voor de voortgang over veranderingen van de landelijke structuur volgens *Kerk 2025*, zoals dat in eerste instantie in de classis wordt besproken en besloten. Items o.a.; de functie van de toekomstige classispredikant en hoe de onderlinge gemeentelijke contacten georganiseerd gaan worden in de nieuwe classis.

- *De gewijzigde indeling voorin de kerk, sinds deze zomer weer, komt andermaal ter sprake. Het meer voorin en dichter bij en met elkaar de dienst beleven (met meer zicht op wat voorin 'gebeurd'), blijkt door een groot deel van de gemeente op prijs te worden gesteld, alsook de uitnodigende en gezellige kinderhoek achterin. De kerkenraad besluit daarom deze indeling(en) voort te zetten.*

Dit alles is, zoals bekend, onderdeel van het voornemen voor een definitieve andere kerkindeling met te beginnen een gewijzigd verwarmingssysteem.

De kerkrentmeesters zijn allereerst hierover in gesprek met deskundigen op dit gebied. Desgevraagd zal over die gewijzigde indeling, een keer bij de mededelingen dit item worden 'meegenomen'. Met daarbij de opmerking dat iedereen (natuurlijk) vrij is om zijn of haar plaatsje te kiezen.

- De diaconie maakt plannen voor de collecte voor dankdag bekend en de kerkrentmeesters melden het plaatsen van het mededelingen bord, de aanschaf van nieuwe microfoons in de kerk alsook het voornemen een voorlichtingsdag over de Groene Kerk te bezoeken.

Verder gaat men door met het aanschaffen van energiezuinige ledlampen in de kerk.

- **Grote zorgen worden door jeugdouderling Evelien van Merkerk ter tafel gebracht over de onderbezetting van de kindernevendienst. De vraag aan iedereen in de gemeente is om zijn of haar steentje daarin bij te dragen.**

- Bij de erediensten wordt teruggekeken op o.a. een gezellige startzondag over *Thuiskomen* met lekkere soep en taart en een uitdagende puzzeltocht. Verder een mooie doop dienst met veel familie van de fam. van Burken in een ontspannen sfeer en een goede oecumenische dienst.

- De kerkenraad stemt in met een vraag vanuit de familie van Bruxvoort voor het door hun vader ooit geborduurde *Laatste Avondmaal* nu nog in de kleine zaal, het is hen dierbaar.

- Ds. Ella Kamper sluit de vergadering af met het gebed *Kom, heilige Geest, ons allen ter inspiratie.*

Notulist: Kees Roeleveld

AFWEZIGHEID VAN DS. KAMPER

Op woensdag 15 november heb ik een studiedag en op donderdag 16 en vrijdag 17 november ben ik afwezig in verband met de vergadering van de Generale Synode.

GENERALE SYNODE EN CLASSIS

De afgelopen vergadering van de Generale Synode op 22 september is al historisch genoemd. In deze vergadering is besloten om de huidige 74 classes opnieuw in te delen in 11 classicale vergaderingen. De classis Nijmegen gaat op in de nieuwe classis Gelderland Zuid en Oost (van Zaltbommel tot en met Winterswijk). De taken van de nieuwe classis zijn wat veranderd, wat voor gemeentes inhoudt dat ze minder om toestemming van de classis hoeven te vragen.

Historisch is ook de komst van een classispredikant. Een predikant die als het ware zorgt voor het pastoraat van gemeentes en voorgangers en bijdraagt aan de samenhang tussen gemeentes in de classis. Nieuw wordt de ontmoetingsplaats voor gemeentes: de ring.

In de ring (gebied van de oude classis) ontmoeten de gemeentes elkaar op inhoudelijk vlak.

Dat kan zijn bijeenkomsten rond een thema voor alle gemeenteleden uit de ring of een bijeenkomst voor ambtsdragers of voor mensen in het jeugdwerk enzovoort. In verschillende vergaderingen merk ik dat er veel onzekerheid is over de nieuwe situatie.

Maar ook dat er mensen zijn die juist omdat niet alles is vastgelegd mogelijkheden zien om op een andere manier samen te komen rond het geloof.

In het breed moderamen van de classis wordt gebrainstormd om op een mooie manier afscheid te nemen van een classis die al meer dan 400 jaar de ontmoetingsplaats is geweest van de gemeentes rondom Nijmegen en de plek waar met zorg naar elkaar werd omgekeken.

ds. Ella Kamper

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR / GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

Op zondag 26 november gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden:

mw. J.J. Bruxvoort – van der Mije
mw. H. Billum - van Zutphen
mw. G. van Herk – Teeuwen



We gedenken hun namen in dankbaarheid voor het leven dat zij met ons hebben gedeeld en in dankbaarheid voor wat God ons in deze mens heeft gegeven. En voor het eerst geven we een steentje met de naam van de overledene mee aan de familie.

In deze dienst is er tevens gelegenheid om andere geliefde mensen te gedenken.

We nodigen u uit om deze namen vóór woensdag 22 november door te geven van ds. Ella Kamper.

Wij noemen namen bij het leven
van hen, die eens met ons verweven
als mens bekleed met het bestaan
de eeuwigheid zijn ingegaan.

O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede en wees hun nabij.

Zij leven voort in onze beden
en in de liefde hier beneden.
Wat eens gebloeid heeft in ons land
is nu geborgen in Gods hand.

O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees ons nabij.

(uit Zij waren vonken A.C. Bronswijk)

VORMING EN TOERUSTING IN NOVEMBER & DECEMBER

Wij nodigen u / jullie van harte uit voor de volgende V&T activiteiten.

- **GELOOF OP STRAAT.....wandelen.**

Op zaterdag 4 november wordt u om 10.00 uur verwacht bij de *kerk in Hemmen*. Er start dan een wandeling van ongeveer 1,5 á 2 uur in de omgeving Hemmen - Zetten, waarbij stil wordt gestaan bij plekken die te maken hebben met het religieus erfgoed. Laat je verrassen door deze alledaagse plekken en bekijk ze eens met andere ogen! Leiding: ds. Aafke Zaal en Trudy Bennis - de Jager.

Voor deze activiteit zijn er nog onvoldoende

aanmeldingen*. Geeft u zich zo spoedig mogelijk op!

Het zou jammer zijn als het niet door kan gaan. Zie nr. 5 in HET GELE BOEKJE.

- **BASISGEMEENTE DE DUIF.... excursie Amsterdam**

Op zondag 12 november wordt er o.l.v. Rob Kallen (lid van de Voorhof, maar geboren en getogen Amsterdammer) een excursie gehouden naar de bekende kerk 'De Duif', Prinsengracht 756. Wat kunnen wij van hen leren om een kerkgemeenschap draaiende houden? Viering, gesprek en lunch. Vertrek van station Rhenen 8.30 uur. Zie nr. 6 in HET GELE BOEKJE

- **HOMOSEKSUALITET en geloof**

Op woensdag 15 november zal ds. Mariska van Beusichem een inleiding houden en het gesprek leiden over dit onderwerp. Zij is gehuwd met haar partner Wilma. Het spanningsveld tussen seksualiteit en geloof blijkt nog steeds gevoelig te liggen in de kerk. Goed om het ter sprake te brengen. Plaats: *Zendingslokaal, Kerkplein 3,*

Hemmen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Zie nr. 7 in HET GELE BOEKJE

- **FILMCAFÉ 1** Op vrijdag 24 november wordt de bijzondere film *DE ZOON VAN DE ANDER* (Lorraine Levy, 2012) vertoond. Een film over identiteit en loyaliteit, waarbij o.a. de problematiek Israël / Palestina zichtbaar wordt. Rob Hoekstra verzorgt een kort voor- en nagesprek. U bent welkom in de *Vloedschuur, Kerklaan 4a te Heteren* in combinatie met het Vrijdagavondcafé. Tijd 20.00 uur. Vooraf is er koffie/thee vanaf 19.30 uur en na afloop is er een drankje. Zie nr. 8 in HET GELE BOEKJE

- **VERLANGEN GEVANGEN IN KLEI... workshop**

Op twee zaterdagen 25 november en 9 december kunt u meditatief en creatief bezig gaan met het aardse materiaal 'klei' rondom het thema *Advent, voorbereiding op Kerst*. o.l.v. Coby van Beek en Marjon Bosch. Er komt zeker een mooi werkstuk uit uw handen! Plaats: *de Voorhof te Kesteren*. Tijd 10.00 – 14.00 uur. Zie nr. 9 in HET GELE BOEKJE.

Wij verwachten de mensen die zich al hebben aangemeld.

*Maar nog niet voor alle activiteiten zijn er voldoende aanmeldingen. Graag alsnog aanmelden als u van plan bent om te komen bij (*contactgegevens in het kerkblad*). U kunt er altijd nog bij als de activiteit doorgaat. Maar eerst moeten er wel voldoende aanmeldingen zijn. Bekijk u HET GELE BOEKJE nog eens. Bent u het kwijt, onder de toren in de kerk ligt er nog een om mee te nemen of bekijk de website

www.gele-boekje.nl. Op alle bijeenkomsten staat een gele bus voor een vrijwillige bijdrage en verder zijn uw kosten

voor koffie/thee € 0.80 ct. Zijn er meer kosten zoals bij de excursie dan krijgt u daarover bericht.

De regionale werkgroep Vorming en Toerusting (V&T).

ONTMOETINGSMIDDAG 13 NOVEMBER 2017

“Wat wil je doorgeven?”

Voor mij ligt een broche, gemaakt van een zilveren slot van een oud bijbeltje. Deze broche heb ik gekregen van iemand die juist deze broche aan mij wilde doorgeven. Er zit een verhaal aan deze broche en een reden waarom ik deze mocht ontvangen.

Er komt een tijd dat ik mij ga afvragen: aan wie zal ik deze broche doorgeven?

Een ander voorbeeld: kleinkinderen lopen door het huis van opa en oma en vragen: “Mag ik dat later hebben?”

Soms mogen de kleinkinderen zelfs kleine stickertjes op spullen plakken om al vast te leggen dat later, veel later, dit naar hen toe mag gaan.

Twee voorbeelden over spullen die we kunnen doorgeven. Maar we kunnen ook verhalen doorgeven of een levensspreuk of nog wat anders.

Op deze ontmoetingsmiddag gaan we met elkaar in gesprek: “Wat wilt u doorgeven aan de volgende generatie?”.

Heeft u een klein voorwerp met een verhaal dat u graag aan iemand door wilt geven? Neem het gerust mee.

Een middag voor onze eigen verhalen.

De middag begint om 14.30!

Op de jaarplanner staat **per abuis** 14.00.

Wilt u vervoer, neem dan even contact op met Thea:

(contactgegevens in het kerkblad)

NOG EEN KEER ABUIS

in het vorige kerkblad stond per abuis dat het kloosterweekend in februari 2018 is, maar het is echt in januari 2018: Zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018. Er zijn genoeg gemeenteleden om het weekend door te laten gaan, maar er kunnen zich ook nog een paar gemeenteleden bij aansluiten. Doe dat graag zo spoedig mogelijk.

KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL

Woensdagochtend 8 november van 10.30 – 12.00 uur is er weer de koffieinloopochtend in Ons Gebouw. Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek
Gastvrouw is Marchien Pranger, zij heet u van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 november

Psalm 65 Matteüs 20:1-16

Dienst van Schrift en Tafel / dankdag

Zondag 12 november

Jesaja 48:17-21 Matteüs 25:14-30

Zondag 19 november

Ezechiël 34: 11-17 Matteüs 25:31-46

Zondag 26 november

Daniël 12: 1-4 Matteüs 24:14-35

Laatste zondag van het kerkelijk jaar; m.m.v. van Impuls

Zondag 3 december

Jesaja 40:1-11 Matteüs 21:1-9

1^e zondag van de Advent / Kliederkerk aanvang 11.00

Zondag 10 december

Jesaja 2:2-5 Lucas 21:25-33

AVONDGEBED IN NOVEMBER EN IN DE ADVENTSTIJD

Op woensdag 22 november is er een gewoon avondgebed om 19.00 in het koor van de kerk.

Op woensdag 29 november, 6 en 13 en 20 december staat het avondgebed in het teken van Advent.

VOL VERWACHTING

Kliederkerk op zondag 3 december

Op zondag 3 december, de eerste zondag van Advent is er weer een Kliederkerk.

Het is een Kliederkerk met weer veel activiteiten voor jong én oud.

En elke keer weer is het ook weer een beetje anders. We hebben bijvoorbeeld nu bij iedere activiteit een vraag waar je even over na kan denken of met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Maar verder weer: kliederen en knutselen, timmeren en een spel, een gespreksgroepje enzovoort. En dat allemaal rond het thema:

Vol verwachting kijken we uit naar Kerst.

We starten deze zondag tegelijkertijd met het adventsproject van de kindernevendienst.

De Kliederkerk begint om 11.00 (om 10.30 staat de koffie/thee/limonade klaar), om 12.00 is er een viering en om 12.30 is er een maaltijd.

Voor alle duidelijkheid: wilt u wel naar de viering, maar u ziet de activiteiten minder zitten: u bent van harte welkom bij de viering! En ook van harte welkom bij de maaltijd!

Tipje van de sluier van één van de activiteiten:

heeft u hout liggen (latten, smalle planken, pellets enzo) waar een kerstboom van getimmerd kan worden, laat het ons weten.

Tot ziens op 3 december of wanneer we langs komen om te vragen of u of jij een activiteit wilt verzorgen.

DE 3- E'S (Evelien, Elske en Ella).



DRIEL



Vol verwachting

Vol verwachting kijken we uit naar Kerst, naar vrede, naar gezelligheid, naar tekenen van hoop, naar geschenken en nog veel meer. We gaan kliederen en knutselen, praten en timmeren, puzzelen en nadenken, vieren en eten.

Plaats: *Ons Gebouw en de kerk*

Tijd: *3 December 2017*

11.00 (om 10.30 staat de koffie klaar)

Viering: *ongeveer 12.00*

Maaltijd: *ongeveer 12.30*

Van jong tot oud: iedereen is welkom!

95 SPELDENPRIKKEN

Opmerkelijke teksten uit het door de landelijke PKN
uitgegeven boekje
over 500 jaar reformatie *95 Speldenprikken* (vervolg):



Als we moeten kiezen tussen God
en de duivel is de keuze snel gemaakt.
Kiezen tussen God en onszelf
kost iets meer tijd.

Geef ons heden ons dagelijks brood,
en één voor in de vrieskist.

Religie is een poging zich aan het hogere te
binden en is tot mislukken gedoemd omdat de
Hogere zich al aan ons verbonden heeft.



BIJBELKRING IN DE AVOND

Een klein groepje belangstellenden zat op 17 oktober bij elkaar in Ons Gebouw.

Het was een goede avond. We hebben afgesproken om op dinsdag 16 januari weer bij elkaar te komen in Ons Gebouw.

Hoe deze kring er gaat uitzien met betrekking tot frequentie en inbreng van bijbelteksten of bijbelthema's door deelnemers zal gaandeweg duidelijk worden. Ook zal gaandeweg blijken of het een kring is met vaste deelnemers, of met mensen die zo nu en dan eens aanschuiven.

In ieder geval: op dinsdag 16 januari 2018 zal er in Ons Gebouw weer een bijbeltekst besproken worden met elkaar en u bent van harte welkom.

ds. Ella Kamper

(in verband met de twee avonden Lectio Divina is er niet eerder een bijbelkring in de avond).

LECTIO DIVINA

Of je nu vindt dat de bijbel Gods Woord is van kافت tot kافت of vindt dat we Gods Woord ook in de bijbel kunnen vinden, belangrijk is dat we geloven dat God door de bijbel tegen ons spreekt.

In bijbellezing op de wijze van de Lectio Divina staat de vraag: “Wat wil God nu tegen mij zeggen?” centraal. Monniken hebben ervaren dat wanneer je een bijbeltekst leest en het omringt met stilte, met aandacht en met opmerkzaamheid voor je eigen reactie op de tekst, dat dan het lezen overgaat in bidden en in luisteren en soms ook horen wat God op dat moment in deze tekst tot jou wil zeggen. Door de stilte en de aandacht kan de Heilige Geest ons leiding geven bij het overdenken van de tekst. De Lectio Divina is een manier om te groeien in geloof. Op 31 oktober en 21 november gaan we op deze manier een bijbeltekst lezen en tot ons door laten dringen. We zitten in het koor van de kerk. Neem extra warme kleding mee, wanneer het wat frisjes is op die avond.

GEESTELIJKE BEGELEIDING

Al eerder heb ik in verband met het stagejaar van mijn opleiding geestelijke begeleiding gemeenteleden uitgenodigd om geestelijke begeleiding te ontvangen. Inmiddels heb ik een aantal keer geestelijke begeleiding mogen geven. Tot nu toe verrast het mij op een positieve manier. Zelf ervaar ik dat er werkelijk een andere ruimte ontstaat waarin de gelegenheid is om je leven, je vragen, je onrust vanuit een ander perspectief te bekijken. Het andere perspectief is dat God jou ziet en een weg met je wil gaan.

De verrassing is ook dat het goed doet om jezelf deze tijd te gunnen: een aantal keer alle aandacht voor wat er zich in jouw leven voordoet.

Bij deze wil ik nog een keer de uitnodiging doen om geestelijke begeleiding te ontvangen.

Hoe werkt het?

We maken een eerste afspraak om te kijken of het inderdaad wat is voor u of voor jou. Daarna spreken we 5 of 6 keer (afhankelijk van hoe het loopt) af (1x in de twee of drie weken). Om zoveel mogelijk de rust te waarborgen die nodig is voor de begeleiding, vinden de gesprekken plaats in mijn studeerkamer.

Ik hoop dat er gemeenteleden zijn die gebruik willen maken van deze uitnodiging.

ds. Ella Kamper

FILMAVOND VOOR DE 12+

We geven niet op!

De eerste filmavond op 30 september hebben we afgeblazen.

De tweede filmavond op 4 november gaat waarschijnlijk naar een andere datum verhuizen.

De twaalfplussers krijgen hier over bericht.

Maar we geven niet op.

Want we weten hoe leuk het kan zijn om samen te eten en film te kijken én we hebben

leuke/boeiende/spannende/interessante films!

Evelien, Koert en Ella

OLIEBOLLENACTIE IN NOVEMBER? JA, GRAAG!

De bladeren vallen massaal van de bomen.
Sinterklaas is het gesprek van de dag.
De tijd voor oliebollen is dus gekomen.
Of liever een appelbeignet? Dat mag.

De huis-aan-huis-oliebollen-actie (niet goed geschreven maar wel een lekker lang woord) zal dit jaar gehouden worden op zaterdagochtend 18 november. (dit jaar de derde zaterdag in november)

De verkoop gaat vanuit Ons Gebouw.
Vanaf 9.30 uur gaan we naar de buitengebieden en vanaf 10.00 uur door heel het dorp.
Met voldoende deelname zal de actie rond 13.00 uur afgerond kunnen worden.
Voor mensen die niet kunnen wachten is er ook verkoop vanuit Ons Gebouw.

De bollen kosten net als vorig jaar €6 per zak van 10 stuks.
Appelbeignets gaan voor €5 per zak van 5 stuks

Door met elkaar bezig te zijn houden we onze gemeenschapszin in stand.
Met het resultaat van deze actie steken we de rentmeesters “een hart onder de riem” .
Kortom, ook deze actie helpt onze kerk overeind te houden.

We hopen op veel spontane medewerkers, want “vele handen maken licht werk”.

De oliebollenboeren, Jaap van Merkerk en Sander den Hartog.

KERSTMORGEN 2017

“Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.”(1 Korinthe 14:16).

Deze tekst uit de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, gaat wel eens door mij heen bij het maken van de orde van dienst van een feestdag in de kerk. Hoe zou de dienst eruit zien als iedereen (of bijna iedereen) iets bijdraagt? Hoe zal het zijn om zondagochtend naar de kerk te gaan en af te wachten waar u, gemeenteleden, mee komt? Welke liederen zouden we dan zingen, waar zouden we voor bidden, wat zouden we lezen uit de bijbel enzovoort.

Misschien kan het ook iets minder spannend voor mij: twee weken van te voren al iets aanreiken voor de dienst? Hoe zou de kerstmorgendienst eruit zien, als u of jij twee weken van te voren mij iets aanreikt voor de dienst: een lied, een lezing, een gedicht, een verhaal, een gedachte..... iets tot opbouw van de gemeente, iets waardoor we nog meer beseffen dat we samen het Kerstfeest tot een feest maken.

Ik wacht af.

ds. Ella Kamper

GEVRAAGD

Wij gaan 27 november a.s. weer naar Gambia en daar hebben we een zwaar gehandicapte vriend. Het land is erg arm en gehandicapten hebben het daar dus nog moeilijker dan in Nederland. We hebben ontdekt dat hij erg geniet van muziek. Nu zou ik graag een walkman aan hem geven.

Eén die geschikt is voor kinderen. Het moet nl. een simpel apparaat zijn want anders kan hij het niet bedienen vanwege zijn spasmen.

Heeft u nog een walkman in de kast liggen? Wat zou hij daar gelukkig mee zijn. Graag een telefoontje en ik kom het graag bij u halen. Tel. (*contactgegevens in het kerkblad*)

Marijke Vols

VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Bijbelverhaal centraal in nieuwe kinderdienstmethode
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelt een kindernevendienstmethode onder de naam 'Bijbel Basics'. Het NBG belooft dat kinderen met deze methode een brede basiskennis van de bijbelverhalen krijgen. Deze zomer is in tientallen kerken een geslaagde pilot gehouden.

Bijbel en kind centraal

Bijbel Basics stelt de Bijbel én het kind centraal. De methode reikt een breed scala van bijbelverhalen aan; ook minder bekende gedeelten komen aan bod, zoals teksten uit Spreuken en Openbaring. Dankzij actuele inzichten uit de kindertheologie, pedagogiek en didactiek is het materiaal bovendien kindgericht. Bijbel Basics is toegespitst op kinderen van diverse leeftijden en houdt rekening met verschillende leervoorkeuren. Bij elke les horen creatieve verwerkingsvormen, gespreksvragen en illustraties.

Pilot

Dertig kerken van verschillende signatuur – van evangelisch tot PKN en GKV – deden mee aan de pilot. Zij waarderen vooral dat het bijbelverhaal centraal staat, waardoor kinderen met de Bijbel zelf vertrouwd raken.

Gratis beschikbaar op debijbel.nl

Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via bijbelwebsite debijbel.nl. De methode wordt gepresenteerd op Bijbelzondag, 29 oktober. Voor meer informatie, een probeerpakket en aanmelding zie debijbel.nl/bijbelbasics.

Onder het thema “Een nieuw begin” brengt het NBG ook een adventsrooster uit. Via de mail krijgt u dan vanaf 3 december dagelijks een bijbeltekst met een korte toelichting en een open vraag. Dit kan worden aangemeld via de bijbel.nl/advent. Het rooster is ook verkrijgbaar als boekje.

Contactpersoon: D.Roos

E-mail: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Telefoon: *(contactgegevens in het kerkblad)*

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de familie Buddingh:

(contactgegevens in het kerkblad)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 12 november : 2^e Zondag van de Voleinding
Voorganger : Mw. W. v/d Kaaden, Overberg
Organist : Jan Schouten
Deurcollecte : Kerkinactie / Najaarszending

Zondag 19 november : 3^e Zondag van de Voleinding
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : H. Kiestra
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 26 november : Zondag Christus Koning/
Gedachtenis van de
overledenen m.m.v. koor
Impuls
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Eigen gemeentewerk
Koffieschenken : Wim en Rens Bloed

Zondag 3 december : 1^e Zondag van de Advent /
Kliederkerk (**11.00 uur**)
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Pastoraat
Koffieschenken : Bas en Caroline Buddingh

AGENDA

Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 9 november om 10.30 uur in Ons Gebouw

Ontmoetingsmiddag

Maandag 13 november om 14.00 uur in Ons Gebouw

Oliebollenactie

Zaterdag 18 november vanaf 09.30 uur in Ons Gebouw

Avondgebed

Woensdag 22 november om 19.00 uur in het kerkgebouw

Avondgebed

Woensdag 29 november om 19.00 uur in het kerkgebouw

Avondgebed

Woensdag 6 december om 19.00 uur in het kerkgebouw

Bijbelkring

Donderdag 7 december om 13.30 bij de familie Bloed

ROOSTER BLOEMENDIENST

12 november
19 november
26 november
3 december

familie Van der Kwaak
familie Bloed
mevrouw Buddingh
familie Van Merkerk



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 28 november a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.

E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com