

**OVER DE AKKER**

*Toekomst*

Partijen gekozen in de Tweede Kamer zijn al maanden aan het vergaderen en overleggen en nadenken over de toekomst ( of over hun toekomst?) van een kabinet.

De synode overlegt, vergadert en denkt al een paar jaar na over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland – 2025 en verder.

De toekomst houdt ons bezig, ook in ons persoonlijk leven. De toekomst van onze gezondheid, van werk en wonen, van relaties en vriendschappen, de wereld voor toekomstige generaties. We dromen van een toekomst die beter is dan vandaag –

dan zal er vrede zijn,  
dan zal er geen honger meer zijn,  
dan zal ik mij geen zorgen meer hoeven maken  
dan zal ik genezen zijn.

We vrezen een toekomst die slechter is dan vandaag.

dan breekt een nieuwe wereldoorlog uit  
dan zijn er meer overstromingen door het veranderde klimaat

dan kan ik niet langer zelfstandig zijn  
dan raak ik kwijt wie mij lief is of wat mij lief is.

De besluiten die we vandaag nemen hebben gevolgen voor morgen. Daarom is het zo belangrijk om er goed over na te denken.

In Lukas 14:28 ev wordt gewezen op het belang van weloverwogen besluiten voor de toekomst: wie een toren wil bouwen, zal eerst een goed plan moeten hebben om te zorgen dat die toren er ook komt en dat je niet halverwege niet verder komt.

Wijze woorden, maar tegelijkertijd ook niet alles.  
Want de toekomst is meer dat het gevolg van onze besluiten. We kunnen niet de hele toekomst in plannen onder brengen. Er gebeuren altijd dingen die niet te voorzien zijn – goede dingen en slechte dingen.  
Naast het zorgen voor een goed plan, is er altijd de stap van het vertrouwen.  
Er komt altijd het moment dat je het gewoon gaat doen, of niet gaat doen.  
Wanneer zullen de partijen nu eens die stap maken en een kabinet vormen?  
De synode heeft op 22 september zo'n stap in vertrouwen gezet over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. De stap is niet genomen omdat we weten hoe de toekomst precies zal zijn. Maar omdat we het aandurven en vertrouwen.  
Vertrouwen op het verlangen van veel mensen in de kerk, dat de kerk geen vergadercentrum is, maar een plaats waar je samen komt rond het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een kerk waar het geloof centraal staat en waar alle ruimte is voor het geloof.  
Vertrouwen dat ten diepste vertrouwen is op de God die het werk van zijn Handen nooit los laat. Onze God is onze toekomst.  
Zitten en plannen maken  
én stil zijn en luisteren naar God  
én in vertrouwen de stap zetten,  
want God gaat met ons mee en neemt ons mee naar Zijn Toekomst.

*ds. Ella Kamper*

## VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 29 AUGUSTUS

- Na het welkom door voorzitter Bep Jacobs leest Kees Roeleveld een artikel over *de ideale gemeenschap*, gebaseerd op de eerste christelijke gemeentes genoemd in Handelingen. *Vruchtbare onenigheid* is daarbij zeker denkbaar en werkbaar; positief dus.
  - Er is aandacht voor het wel en wee in de gemeente en voor uitnodigingen voor het afscheid van 2 predikanten in buurgemeente Zetten.
- Vanuit de kerkenraad weer vertegenwoordiging tijdens de jaarlijkse Polenherdenking.
- T.a.v. vacatures per januari wordt nog gezocht naar een jeugdouderling en een diaken.
- Laatste afspraken worden gemaakt voor de jaarlijkse gezellige kerkenraadsavond, die weer gezellig en goed was.
- Uitgebreid staan we stil bij een tweede pakket, voorgestelde kerkelijke wijzigingen, zoals vermeld in Kerk 2025, *Back to basics* deel 2. Ds. Kamper licht e.e.a. weer uitgebreid toe en er is hierover goed overleg. Aan de classis zullen onze opmerkingen worden doorgegeven.
- Het nieuwe seizoen met activiteiten uit Het Gele Boekje wordt toegelicht met een drietal activiteiten in Driel. Er is nog steeds een vacature voor vertegenwoordiging vanuit Driel in de werkgroep.
- Op zaterdag 9 september, Open Monumentendag is ook onze kerk in Driel weer open.
- Begin november is de burgemeester van Overbetuwe in onze kerk te gast.
- Vanuit de diaconie de melding dat het Noodfonds nu officieel is opgericht met alles wat daar aan regels en afspraken bij hoort, waaronder een logo.

- Bij de kerkrentmeesters, vervolgoverleg met een deskundige over aanpassing van de verwarming i.v.m. de herinrichting van de kerk.
- Binnenkort wordt het nieuwe mededelingenbord bij de kerk geplaatst en t.a.v. het gebruik door gemeenteleden van Ons Gebouw is er nog overleg. Wel is op een vraag door een gemeentelid, voor het gebruik, positief gereageerd, als proef.
- De website van de PKN Driel is aangepast en beter toegankelijk gemaakt en verder zijn er 2 nieuwe draadloze microfoons voor in de kerk aangeschaft.
- Bij het jeugdwerk lijkt de bezetting in de KND voor de komende tijd voldoende.
- In de vakanties is er, van de in de kerk ingerichte gezellige kinderhoek, achterin, weinig gebruik gemaakt. Besloten wordt, toch als een mooi gebaar voor een gastvrij plekje voor kinderen, dit toch in principe te handhaven.
- Een voorbereidingsgroepje uit de kerkenraad is samen met ds. Kamper bezig voor de startzondag op 10 september met als thema *Thuiskomen*.
- De zomerse gezamenlijke diensten met Vloedschuurgemeente worden als goed en fijn ervaren.
- Op 1 oktober is er een doopdienst; Faas Burken wordt dan gedoopt.
- Vanuit pastorale team de melding dat men redelijk bij is met het bezoekwerk.
- Bep Jacobs bedankt ten slotte iedereen voor zijn of haar inbreng en ds. Ella Kamper sluit de vergadering af met vragen over wat er als kerkenraad allemaal te doen valt. Als uitdaging en wat kunnen we, wat vraagt God? Hoe en wat 'wegen we af' en hoe verwerken we blijdschap en teleurstelling. Hoe worden we daarin weer zondags versterkt?! We bidden met elkaar het Onze Vader en daarna vraagt zij in het gebed voor een zegen voor alle KR werk. *Notulist Kees Roeleveld*

## **ONTMOETINGSMIDDAG 2 OKTOBER**

Op deze maandagmiddag is de eerste ontmoetingsmiddag in het nieuwe seizoen.

Als gast met een interessant verhaal, hebben we Wout Speijers uitgenodigd.

Wout is niet alleen bezig met koeien, maar ook met het onderhoud van het landschap en de natuur in de Betuwe. Hij komt hier over vertellen. Naast zijn verhaal is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten.

De middag begint om 14.30 uur. De koffie en thee staat voor u klaar.

Heeft u vervoer nodig voor deze middag; met een telefoontje naar Thea de Hartog wordt het geregeld. Iedereen is van harte welkom.

## **START VAN DE BIJBELKRING**

Op donderdag 12 oktober start de bijbelkring (overdag) weer, om 13.30 uur.

In het kader van 500 jaar Reformatie lezen we bijbelteksten die van groot belang zijn geweest voor Luther en lezen we een paar van de (bijbel) liederen die Luther heeft geschreven.

De vaste leden van de bijbelkring krijgen hierover nog bericht.

Wie zich graag wil aansluiten bij deze kring, kan contact op nemen met Rens Bloed.

***Onderwerp: de Maaltijd van de Heer***

Er heeft een boeiende uitwisseling plaatsgevonden over hoe wij de Maaltijd van de Heer / avondmaaltijd ervaren. Aan de hand van vragen over hoe wij in onze gemeente de Maaltijd vieren en wat je ervaart als je de Maaltijd mee viert, zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

Er werden herinneringen gedeeld over de eerste keer dat je mee mocht doen.

Gemeenteleden kwamen met voorbeelden hoe in andere gemeenten het avondmaal wordt gevierd. Er kwamen voorbeelden van hoe streng en saai het kon zijn, maar ook voorbeelden dat het vrolijk was en dat je je met elkaar verbonden voelt.

De belangrijkste vraag was misschien wel: welke plaats heeft het vieren van de Maaltijd in je geloof? Helpt het vieren van de Maaltijd je relatie met God en met elkaar te verdiepen?

Dit zijn vragen waar je niet even snel een antwoord op kunt geven.

Voor de één is de Maaltijd altijd een bijzonder moment in de dienst en voedt het je geloof. De ander vermoedt dat hij/zij de Maaltijd niet erg zou missen.

Ik denk ook niet dat we al uitgesproken zijn over dit onderwerp.

Op deze avond stond de eigen beleving van de Maaltijd van de Heer centraal. Naast de eigen beleving staat de rol die de Maaltijd in de kerk heeft gespeeld en welke betekenis de Maaltijd in het christelijk geloof heeft. De vraag die daar bij hoort is: Waarom is het vieren van de Maaltijd zo fundamenteel in het christelijk geloof? Wat vieren we eigenlijk?

Ik kan mij voorstellen dat het bezig zijn met deze vraag helpt om de plaats van de Maaltijd in onze geloof beter te begrijpen.

Wie verder over de Maaltijd van de Heer wil praten, laat het me weten.

*Ds. Kamper*

## VORMING EN TOERUSTING IN OKTOBER

Het is fijn dat al heel wat mensen hebben gereageerd op het nieuwe GELE BOEKJE en zich hebben aangemeld voor activiteiten. Ook waren er reacties met bedankjes voor het mooie veelzijdige programma. Daar zijn we uiteraard blij mee!

Als het goed is hebt u het nieuwe GELE BOEKJE ontvangen. Zo niet, dan kunt u een exemplaar meenemen bij de ingang (onder de toren) van de kerk.

Wij nodigen u / jullie van harte uit voor de volgende activiteiten in oktober:

• **Excursie Harderwijk met o.a. bezoek aan de Oude Synagoge** o.l.v. de heer Wim de Zeeuw uit Zetten.

Datum: woensdag 11 oktober. Tijd: 9.15 uur per auto uit Zetten vanaf de Rank, Hoofdstraat 3. Bijdrage 5 euro.

Zie nr. 2 in HET GELE BOEKJE

• **Religie, haat en geweld, terug naar de bronnen van Jodendom, christendom en Islam.** Lezing en gesprek door dr. Sam Janse, bijbelwetenschapper en publicist o.a. in het dagblad Trouw. Datum: woensdag 18 oktober.

Plaats: de Vloedschuur, Kerklaan 4a te Heteren.

Tijd: 20.00- 22.00 uur.

Zie nr. 3 in HET GELE BOEKJE

Op moment van dit schrijven zijn er nog onvoldoende aanmeldingen om bovenstaande activiteiten door te laten gaan. **Geeft u zich dus alsnog op bij** [marry43@live.nl](mailto:marry43@live.nl) ! Gaat de activiteit door dan kunt u er overigens altijd nog bij, maar doorgeven is beter. Bij geen nader bericht verwachten wij iedereen die zich heeft opgegeven! *Mocht de bijeenkomst onverhoopt niet doorgaan dan berichten wij dit via de website [www.gele-boekje.nl](http://www.gele-boekje.nl).*

Graag ontmoeten wij u bij een van de bovenstaande activiteiten.

*De regionale werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)*

<b>KLOOSTERWEEKEND 6/7 FEBRUARI 2018</b>
--

Inmiddels is bekend dat we in dit weekend te gast mogen zijn in het St. Liobaklooster in Egmond-Binnen.

Belangrijk!

In het vorige kerkblad schreef ik dat u zich kunt opgeven vóór 1 november.

In verband met het organiseren vraag ik belangstellenden zich zo snel mogelijk bij mij op te geven.

Alvast bedankt,

*ds. Ella Kamper*



## **KERK SAAI? NOOIT!**

Lunch in het kader van de week van de ouderen.

Dinsdag 26 september was een zeer geslaagde eerste versie van de lunch voor de ouderen.

Het initiatief kwam van de AH Ger Koopmans in de persoon van Jacqueline de la Rie.

Zij heeft bij dit initiatief de parochie en onze gemeente betrokken. Of wij niet wat mensen wisten om uit te nodigen. Namen en adressen genoeg om uit te nodigen! Maar lang niet iedereen heeft een uitnodiging ontvangen. Omdat het de eerste keer was en we samen eerst hebben gekeken hoe het zou lopen. Wie weet ontvangt u de volgende keer wel een uitnodiging. Wij hebben de deuren van Ons Gebouw gastvrij open gedaan voor dit initiatief. En op dinsdag om 11.30 u. stonden de mooi gedekte tafels klaar. Om 12.00 u. waren alle plaatsen bezet. Mooi voorbeeld van samenwerking in ons dorp en een mooi voorbeeld van mensen met elkaar in contact brengen.

## **KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL**

Woensdagochtend 11 oktober van 10.30 - 12.00 uur is er weer de koffieinloopochtend in Ons Gebouw. Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek. Gastvrouw is Thea de Hartog. Zij heet u van harte welkom.

## BIJ DE DIENSTEN

Zondag 8 oktober

Jesaja 5:1-7

Matteüs 21:33-43

Zondag 15 oktober

Jesaja 25:1-9

Matteüs 22:1-14

Zondag 22 oktober

Jesaja 45:1-7

Matteüs 22:15-22

Zondag 29 oktober

Deuteronomium 6:1-9

Matteüs 22:34-46

Zondag 5 november

Spreuken 9

Matteüs 25:1-13

dienst van Schrift en Tafel

Zondag 5 november staat naast de dienst van Schrift en Tafel ook in het teken van dankdag.

Een viering waarin we het brood en de wijn mogen ontvangen als gaven van God, past mooi bij dankdag. Op deze zondag danken we voor de gaven die we van God ontvangen, in het bijzonder voor de oogst van het land, maar ook voor de oogst van de arbeid.

Dankbaarheid in de bijbel gaat vaak twee kanten op. Je geeft woorden aan de dankbaarheid richting God en je vertaalt de dankbaarheid in daden naar mensen. De afgelopen jaren heeft de diaconie dit laten zien door juist op dankdag voedsel in te zamelen voor de voedselbank. De diaconie legt zelf uit wat de plannen zijn voor deze dankdag.

Het leesrooster nodigt ons uit om stil te staan bij de toekomst die Jezus ons laat zien door middel van zijn gelijkenissen over het koninkrijk van God.

## AVONDGEBED

Op woensdagavond 18 oktober is er weer een avondgebed.

Een moment van stil worden door de week en een moment om samen de zorgen en vreugden van de gemeente en van onszelf aan God voor te leggen. Van harte welkom om 19.00 u.

## 95 SPELDENPRIKKEN

Opmerkelijke teksten uit het door de landelijke PKN uitgegeven boekje over 500 jaar reformatie *95 Speldenprikken* (vervolg):



-----  
Een dubbele moraal hebben we allemaal:  
een voor onszelf  
en een voor anderen  
met een dubbele moraal.  
-----

Een stellige mening gaat meestal hand in hand  
met gebrek aan kennis.

-----  
Wij moeten het brood breken voor wie geen  
brood heeft, maar ook voor wie  
niet breken wil.  
-----

## DANKDAG 5 NOVEMBER

De diaconie heeft besloten dat de 'opbrengst' van Dankdag zal worden geschonken aan het project Malawi van Edukans. Edukans is een organisatie die zich inzet voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Om de kinderen erbij te betrekken is er voor Dankdag een aparte Kind op Zondag uitgegeven voor de kindernevendienst. Hierin wordt o.a. het leven en het onderwijs in Malawi vergeleken met dat in Nederland. In Malawi is het niet ongebruikelijk dat er in de onderbouw wel 100 kinderen in de klas zitten. Edukans zorgt ervoor dat er lokalen bijgebouwd worden en dat er meer onderwijzend personeel komt, zodat de klassen kleiner worden. Ook zorgt Edukans voor goed opgeleide leerkrachten, waardoor de manier van lesgeven wordt verbeterd. De kinderen worden meer bij de les betrokken en hoeven niet alleen meer te luisteren en na te zeggen. Goed onderwijs is een voorwaarde bij armoedebestrijding.



**EDUKANS**

Wij vragen u dit jaar dus NIET om voedsel mee te brengen op dankdag, maar we vragen deze keer een geldelijke bijdrage voor Edukans. Wij bevelen de deurcollecte dan ook van harte bij u aan.

Mocht u thuis nog (extra) geld willen overmaken naar Edukans, dan kunt u dit doen op IBAN NL21 INGB 0000 0005 15. De kinderen in Malawi zullen jullie heel erg dankbaar zijn.

Overigens maakt de diaconie een bijdrage over naar de Voedselbank, omdat wij ook deze organisatie een warm hart toedragen.

*De diaconie*

## UITGANGSCOLLECTES

### 15 oktober: Kerk in Actie/Werelddiaconaat

Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.

Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie.

Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken.

Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.

Op zondag 15 oktober collecteren we voor ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

### 29 oktober: Nederlands Bijbel Genootschap

Het NBG brengt de bijbel dichterbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

## **OPBRENGST COLLECTE ST. MAARTEN**

De uitgangscollecte op zondag 17 september bedroeg € 329,30.

Zoals aangekondigd heeft de diaconie dit bedrag verdubbeld; wij maken een bedrag van € 700,- over naar gironummer 5125 van het Rode Kruis.

Uiteraard kunt u, als u dit nog niet gedaan hebt, ook nog een gift overmaken.

## **NOODOPROEP**

Kinderen zijn de toekomst en dat geldt ook zeker voor de kerk.

Graag blijven we hen een eigen plekje aanbieden in onze zondagse diensten, namelijk de kindernevendienst.

Hierbij vragen wij nu dringend om uw/jouw hulp.

Hierbij denken we niet alleen aan de ouders van de kinderen, maar ook aan opa's, oma's, jongeren....eigenlijk iedereen die graag iets met én voor kinderen doet.

Onlangs zijn een aantal mensen gestopt en hebben we dus extra hulp nodig.

We werken in de kindernevendienst met het tijdschrift 'Kind op Zondag'. Hierin staat het verhaal en worden suggesties gedaan voor gesprek/spel of knutsel. De voorbereiding hoeft dus niet veel tijd te kosten. Je kunt het natuurlijk ook met z'n tweeën doen.

Wilt u/jij geen kindernevendienst doen, maar wel helpen bij projecten (advent of 40-dagen project) of bijzondere gezinsdiensten, ook dan bent u van harte welkom.

Kortom wilt u/jij iets betekenen voor de kinderen in de kindernevendienst meld u zich dan aan bij Wil Lindhout, Evelien van Merkerk of Elske Quakkelaar.

Wellicht ten overvloede maar: vele handen maken licht werk!

## **OLIEBOLLENACTIE IN NOVEMBER? JA, GRAAG!**

De bladeren vallen massaal van de bomen.

Sinterklaas is het gesprek van de dag.

De tijd voor oliebollen is dus gekomen.

Of liever een appelbeignet? Dat mag.

De huis-aan-huis-oliebollen-actie (niet goed geschreven maar wel een lekker lang woord) zal dit jaar gehouden worden op zaterdagochtend 18 november (dit jaar de derde zaterdag in november).

De verkoop gaat vanuit Ons Gebouw.

Vanaf 9.30 uur gaan we naar de buitengebieden en vanaf 10.00 uur door heel het dorp. Met voldoende deelname zal de actie rond 13.00 uur afgerond kunnen worden.

Voor mensen die niet kunnen wachten is er ook verkoop vanuit Ons Gebouw.

De bollen kosten net als vorig jaar € 6 per zak van 10 stuks. Appelbeignets gaan voor € 5 per zak van 5 stuks.

Door met elkaar bezig te zijn houden we onze gemeenschapszin in stand. Met het resultaat van deze actie steken we de rentmeesters 'een hart onder de riem'. Kortom, ook deze actie helpt onze kerk overeind te houden.

We hopen op veel spontane medewerkers, want 'vele handen maken licht werk'.

*De oliebollenboeren,  
Jaap van Merkerk en Sander de Hartog*

## TERUGBLIK

De maand september is een drukke maand geweest in de kerk: de startzondag, de gemeenteavond en de rommelmarkt.

Maar het is ook een gezegende maand geweest: we zijn gezegend met mooi weer, zowel bij de startzondag als bij de rommelmarkt. Gezegend met mensen die vol enthousiasme en inzet meedoen.

Het is ook een zegen dat er dit jaar voldoende kinderen zijn voor de basiscatechese, waardoor het door kan gaan.

## VOORUITBLIK

In de agenda kunt u lezen wat er de komende tijd aan activiteiten is.

Een paar wil ik er even uitlichten, omdat ze nieuw zijn. Op dinsdag 17 oktober kijken we of er belangstelling is voor een **Bijbelkring in de avond**. Om 20.00 u. zijn de belangstellenden welkom in Ons Gebouw.

Op dinsdag 31 oktober 20.00 staat **Lectio Divina** in de jaarplanner. Lectio Divina is een andere manier van bijbellezen, dat meer gericht is op het hart dan op het verstand. In het kader van mijn studie wil ik graag een groepje mensen begeleiden in deze manier van bijbel lezen. Ook niet-gemeenteleden zijn hierbij van harte welkom.



## ROMMEL-PLUS-MARKT

Wat is er een hoop werk verzet door heel veel mensen en wat hebben we geboft met het weer. De eerste kopers stonden al anderhalf uur van tevoren te wachten. Om 10.00 uur holde men het terrein op om de eerste koopjes te halen. Er is veel verkocht en de sfeer was goed.

Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 4.466,- bijeengebracht! Dit is los van de lotenverkoop van Impuls.

Wij willen iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk bedanken.

Wij als rommelmarktcommissie zijn dik tevreden.

Stiekem denken wij alweer aan de volgende markt....



### *De rommelmarktcommissie*





*brengt de Bijbel dichtbij*

**Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelt een kindernevendienstmethode onder de naam 'Bijbel Basics'. Het NBG belooft dat kinderen met deze methode een brede basiskennis van de bijbelverhalen krijgen. Deze zomer is in tientallen kerken een geslaagde pilot gehouden.**

## **Bijbel en kind centraal**

Bijbel Basics stelt de Bijbel én het kind centraal. De methode reikt een breed scala van bijbelverhalen aan; ook minder bekende gedeelten komen aan bod, zoals teksten uit Spreuken en Openbaring. Dankzij actuele inzichten uit de kindertheologie, pedagogiek en didactiek is het materiaal bovendien kindgericht. Bijbel Basics is toegespitst op kinderen van diverse leeftijden en houdt rekening met verschillende leervoorkeuren.

Bij elke les horen creatieve verwerkingsvormen, gespreksvragen en illustraties.

## **Pilot**

Dertig kerken van verschillende signatuur – van evangelisch tot PKN en GKV – deden mee aan de pilot. Zij waarderen vooral dat het bijbelverhaal centraal staat, waardoor kinderen met de Bijbel zelf vertrouwd raken.

## **Gratis beschikbaar op debijbel.nl**

Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via bijbelwebsite debijbel.nl. De methode wordt gepresenteerd op Bijbelzondag, 29 oktober. Vanaf dat moment is het materiaal voor Advent en Kerst beschikbaar is. Voor meer informatie, een probeerpakket en aanmelding zie [debijbel.nl/bijbelbasics](http://debijbel.nl/bijbelbasics).

*Contactpersoon: D. Roos, Zetten*

## **OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN**

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de familie Buddingh:

*(contactgegevens in het kerkblad)*

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

## **VERVOER NAAR DE KERK**

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*

## KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

<b>Zondag 8 oktober</b>	: 4 <sup>e</sup> Zondag van de herfst
Voorganger	: Ds. D. Juijn, Velp
Organist	: Jan Schouten
Deurcollecte	: Bloemen in de dienst
<b>Zondag 15 oktober</b>	: 5 <sup>e</sup> Zondag van de herfst
Voorganger	: Mevr. ds. P. Kamper
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Kerkinactie / Werelddiaconaat
<b>Zondag 22 oktober</b>	: 6 <sup>e</sup> Zondag van de herfst
Voorganger	: Ds. G. Flobbe, Naarden
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Haïti huisjes
Opmerking	: geen kindernevendienst
<b>Zondag 29 oktober</b>	: 7 <sup>e</sup> zondag van de herfst
Voorganger	: Ds. J. Brezet, Duiven
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Ned. Bijbelgenootschap
Opmerkingen	: geen kindernevendienst
<b>Zondag 5 november</b>	: 1 <sup>e</sup> zondag van de Voleinding/ Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger	: Mw. ds. P. Kamper
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Edukans/Malawi
Koffieschenken	: Martien en Riet de Langen

## AGENDA

### Start V&T

Zondag 1 oktober. Zie het Gele Boekje

### Ontmoetingsmiddag

Maandag 2 oktober om 14.00 uur in Ons Gebouw

### Basiscatechese

Maandag 2 oktober om 19.00 uur in Ons Gebouw

### Dinsdag 3 oktober

Kerkenraad om 19.30 uur

### Gespreksgroep 25+

Vrijdag 6 oktober om 20.30 uur in Ons Gebouw

### Tuinteam

Zaterdag 7 oktober om 09.00 uur in Ons Gebouw

### Oudpapier

Zaterdag 7 oktober om 9.00 uur

### Basiscatechese

Maandag om 19.00 uur in Ons Gebouw

### Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 11 oktober om 10.30 uur in Ons Gebouw

### Bijbelkring

Donderdag 12 oktober om 13.30 uur bij de familie Bloed  
(*adres in het kerkblad*)

### Bijbelkring (avond)

Dinsdag 17 oktober om 20.00 uur in Ons Gebouw

### Avondgebed

Woensdag 18 oktober om 19.00 uur in de kerk

### Bijbelkring

Donderdag 26 oktober om 13.30 uur

### Lectio Divina

Dinsdag 31 oktober om 20.00 uur in Ons Gebouw/kerk

### Gespreksgroep 25+

Vrijdag 3 november om 20.30 uur in Ons Gebouw

### Tuinteam

Zaterdag 4 november om 09.00 uur in Ons Gebouw

### Oudpapier

Zaterdag 4 november

### Filmavond 12+

Zaterdag 4 november om 18.00 uur (eten) en 19.00 uur (film) in Ons Gebouw

### Oliebollenactie

Zaterdag 18 november in de ochtend

## ROOSTER BLOEMENDIENST

8 oktober	mevrouw Buddingh
15 oktober	familie Van Merkerk
22 oktober	Fabian Speijers
29 oktober	familie De Langen
5 november	familie Roeleveld
12 november	familie Van der Kwaak

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 24 oktober a.s.  
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)

### **Informatie abonnement *Ontmoeting***

Wijziging van het telefoonnummer van  
Ria Pranger (*contactgegevens in het kerkblad*)