

OVER DE AKKER

Over de akker

Thuiskomen

Voor wie thuis is in de kerk
voor wie een thuis zoekt
voor wie kort is weggeweest
voor wie lang is weggeweest
een thuis voor God
een thuis voor mensen



Er zijn heel veel verhalen over thuiskomen te vertellen. Waarschijnlijk hebben we allemaal wel een eigen verhaal. Van thuiskomen na een dag werken en begroet worden door een enthousiast kind of huisdier of van thuiskomen van een lange reis: de lucht op snuiven van je huis, een rondgang door het huis maken en kijken of alles nog is zoals je het je herinnert, de ramen opengooien en de post door kijken (al wordt dit laatste steeds minder door alle digitale post). Of het thuiskomen in een stil huis na een dag vol gezelligheid, of het thuiskomen na een noodzakelijk verblijf elders, bijvoorbeeld door ziekte. Thuiskomen, op je plek aankomen. Thuiskomen is de andere kant van op reis gaan. In de kerk hebben we het vaak over op weg gaan. De adventstijd en de veertigdagentijd zijn bijvoorbeeld tijden die we beleven als een op weg gaan. We zijn dan op weg naar een feest. We geloven ook dat we een gemeente onderweg zijn. We zijn onderweg naar Gods Koninkrijk.

We zijn nog niet op de plek die God voor ons in gedachten heeft. Op weg gaan krijgt vaak een positieve betekenis. Goed dat je niet stil blijft staan, dat er ruimte is voor nieuwe ontdekkingen. Het heeft het positieve van een doel willen bereiken.

Maar hoe zou het zijn als je steeds maar onderweg bent zonder dat je ooit thuiskomt?

Zonder een plek waar je rust vindt, waar je vertrouwd bent, waar je gekend wordt, waar je jezelf kunt zijn? Wat is op reis gaan zonder thuiskomen?

In geloofstaal liggen deze twee dingen soms heel dicht bij elkaar. Je kunt zeggen:

onderweg ben je thuis of thuis ga je onderweg of overal en nergens thuis. Iets om even over na te denken.

Thuiskomen is het thema van de startzondag. Want thuiskomen betekent ook thuis aan de gang gaan. Het heet niet voor niets startzondag. Er gaat weer van alles van start in het nieuwe seizoen 2017- 2018 (naast dat er ook dingen nooit zijn gestopt): kringen, catechese, vorming en toerusting, ontmoetingsmiddagen. Kortom een nieuw seizoen van samen kerk zijn, samen onderweg zijn naar God, zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid en naar elkaar als Gods geliefde kinderen.



Welkom thuis!!

ds. Ella Kamper

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 11 JULI

- De voorzitter, mevrouw Jacobs, heet iedereen welkom, waarna de heer Van Merkerk de opening verzorgt met een verhaal over de toekomst van de kerk.
- Het wel en wee van de gemeente wordt besproken.
- Voor het punt “Herindeling kerk” is een deskundige voor verwarming en energie, de heer A. van Middelkoop, uitgenodigd. Hij geeft een beeld van de eisen en wensen en de mogelijkheden. Uit de presentatie blijkt dat het geen bezwaar is de vlonders te verwijderen. Besloten wordt dat de heer Van Middelkoop 3 mogelijkheden voor de verwarming zal uitwerken, inclusief een kostenraming. De kerkrentmeesters zullen in hun vergadering dit punt daarna verder uitwerken.
- De kerkenraad is blij dat Koert de Langen positief heeft gereageerd op de vraag of hij wil toetreden tot de kerkenraad. Er zijn nu nog 2 vacatures te vervullen: die van diaken en jeugdouderling.
- Een voorstel tot de aanschaf van ansichtkaarten als presentatie van de PKN Driel wordt aangenomen. Het worden dubbele kaarten met foto's van kerk, orgel en preekstoel met bijbehorende informatie. De foto's worden gemaakt door Merijn Quakkelaar. Verder worden er 2 draadloze microfoons aangeschaft voor gebruik in de kerk.
- De diaconie meldt dat de oprichtingsakte van Noodfonds Betuwe klaar is om getekend te worden bij de notaris.
- We doen dit jaar weer mee aan de open monumentendag op zaterdag 9 september.

- Aan de orde komt vervolgens de jaarrekening 2016 van de kerkrentmeesters. Deze wordt goedgekeurd en ondertekend.
- Er wordt gezocht naar hulpkosters bij afwezigheid van het kostersechtpaar. Hiervoor komt een oproep in de kerkbode.
- Aangezien er in de zomerperiode geen kindernevendienst is, is achter in de kerk een ruimte gecreëerd voor kinderen.
- Voor wat betreft de erediensten wordt teruggeblikt op de (vele) bijzondere diensten van de afgelopen periode, zoals afsluiting van het seizoen en Agape maaltijd en de overstapdienst. Deze zijn goed verlopen, maar de vraag wordt gesteld of we niet teveel willen. We moeten ons bezinnen op de vraag hoe we dit in de komende jaren willen gaan doen.
- Een groepje is al bezig met de voorbereiding van de startzondag van 10 september.
- In de zomermaanden is de kerkopstelling in een V-vorm.
- Ds. Kamper heeft een notitie gemaakt over wat te doen bij haar afwezigheid in de zomer, in geval van bijvoorbeeld een overlijden van een gemeentelid.
- De voorzitter sluit de vergadering met een stukje over “Genieten” uit Woord & Dienst en een vredeswens.

Joke van der Borg



THUISKOMEN

*Mensen gaan op
weg - mensen
komen thuis*

Na de zomerperiode in de gemeente en na de vakantieperiode: **welkom thuis!**

Met een hartelijk "**Welkom thuis**", willen we het seizoen 2017- 2018 beginnen.

Welkom in de dienst: aanvang 10.00

welkom bij het koffiedrinken (± 11.00)

Welkom bij de activiteit na de dienst

Welkom aan tafel na de activiteit (± 12.30)

Welkom allemaal: gemeenteleden en gasten, bekenden en onbekenden, jong tot oud.



Wij (Dick, Kees, Alida, Baukje en Ella) zijn bijna klaar met het voorbereiden van de startzondag. Nog een paar puntjes op de 'i'. We hopen dat op 10 september (bijna) alle stoelen in de kerk bezet worden voor een mooi dienst over thuiskomen. Als activiteit staat er een verrassende puzzeltocht op het programma, waar iedereen aan mee kan doen.

Ook het samen eten ontbreekt niet: wij zorgen voor een smakelijke lunch.

Tot 10 september!

KLAAR VOOR DE START?

Wat gaat er allemaal van start vanaf september:

- de basiscatechese (voor kinderen in groep 6,7,8)
- een gemeente-avond over het avondmaal op 19 september
- de bijbelkring op de donderdagmiddag
- de filmavonden voor de 12+
- de ontmoetingsmiddagen
- de gespreksgroep 25+
- het vorming en toerustingswerk van het Gele Boekje
- de vergaderingen
- de avondgebeden

Wat gaat er gewoon door? Onder andere:

- de diensten (met kindernevendienst en jeugdkerk)
- de koffiemorgens
- het werk in de tuin en bij het oudpapier

Meer informatie over de activiteiten in de bijlage van dit kerkblad en in het Gele Boekje dat binnenkort uitgedeeld wordt.

GEMEENTE-AVOND OVER HET AVONDMAAL

Waarom over het avondmaal?

Het eerste antwoord is: omdat er een mooie brochure van de PKN is verschenen over het avondmaal als handreiking aan gemeentes om over het avondmaal te praten.

Het tweede antwoord is: omdat het avondmaal door alle eeuwen en door alle kerkscheuringen heen veel betekent voor geloofsgemeenschappen en voor gelovigen. Het viere van het avondmaal is één van de fundamenteën in het christelijk geloof. Het is goed om daar bij stil te staan. Het derde antwoord is: er is een veelvoud aan ervaringen met het avondmaal en niet alle ervaringen zijn positief. Het is goed om over het avondmaal te spreken met elkaar om voor onszelf dichtbij de kern te blijven waar het om gaat.

Waarom een gemeente-avond?

Om duidelijk te maken dat alle gemeenteleden zijn uitgenodigd om met elkaar ervaringen over het avondmaal uit te wisselen en om stil te staan bij het waardevolle van het avondmaal.

De avond is op dinsdag 19 september van 20.00 tot (uiterlijk) 22.00 in Ons Gebouw.

(bij grote belangstelling wijken we uit naar de kerk).

namens de kerkenraad

ds. Ella Kamper

Ps. de brochure: De maaltijd van de Heer is te vinden op de website van de PKN

<https://www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal>
op deze pagina kunt u de download vinden.

Als het goed is ontvangt u bij deze septemberuitgave van het kerkblad weer HET GELE BOEKJE met daarin het programma 2017/2018 van de regionale werkgroep Vorming en Toerusting.

Zoals u ziet is de uitstraling kleurrijker dan voorgaande jaren en de inhoud is verlevendigd met afbeeldingen. Deze vormgeving onderstreept het veelkleurig aanbod dat voor u is samengesteld.

De kernwoorden: beweging, diversiteit, verbinding en verdieping – zijn ingevuld met uiteenlopende activiteiten. Zowel theater, lezingen, leerhuis, film, excursies, zingen, vertellen, bezinnen, bijscholing, creatieve workshops en nog veel meer staat er op het programma. Een twintigtal activiteiten waar zeker ook voor u iets bij is, individueel of in groepsverband. Zie voor verdere informatie het voorwoord en de inhoud van het GELE BOEKJE 2017/2018.

De openingsvoorstelling voor het nieuwe V&T seizoen, is:

• *SPIEGELTIJD, een theatersolo door Kristin Benschop op zondag 1 oktober in de Voorhof te Kesteren. Aanvang 20.00 uur*
(zie nr. 1 in HET GELE BOEKJE)

Zowel gemeenteleden als belangstellenden zijn van harte welkom op alle bijeenkomsten. Om de activiteiten door te laten gaan hebben wij voldoende deelnemers nodig en is het van belang dat u zich nu al opgeeft. Wanneer u een keuze hebt gemaakt, kunt u dit via het aanmeldingsformulier laten weten

(zie het inlegvel in HET GELE BOEKJE) of via de website www.gele-boekje.nl of via de mail (*contactgegevens in het kerkblad*).

Graag zo spoedig mogelijk en liefst voor **zondag 24 september!** Ook daarna blijft u van harte welkom, maar eerst moeten er voldoende aanmeldingen zijn om de activiteit door te kunnen laten gaan.

De gezamenlijke kerken (zie omslag van HET GELE BOEKJE) ondersteunen dit programma inhoudelijk en financieel. Behalve uw kopje koffie/thee 0.80 ct. en een vrijwillige maar geen verplichte bijdrage, zijn er voor u geen kosten aan verbonden; tenzij dit anders vermeld staat in het programmaboekje zoals b.v. bij een excursie. Wij wensen u een seizoen toe met veel bezinning, bezieling en ontmoeting en hopen u op één of meerdere bijeenkomsten te mogen begroeten!

*Vanuit de PKN Driel is er nog (steeds) geen afvaardiging naar de werkgroep. Voelt u zich alsnog geroepen om deze leuke, boeiende en mooie vrijwilligersklus op zich te nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen via scriba Kees Roeleveld. Hij kan u (ook) over zijn goede ervaringen in de werkgroep informeren! De hoeveelheid tijd die deze klus inneemt, valt overigens reuze mee! Tel. (*contactgegevens in het kerkblad*)*

KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL

Woensdagochtend 13 september van 10.30 – 12.00 uur is er weer de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw.

Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek

Gastvrouw en gastheer zijn Mienie en Paul Baart, zijn heten u van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 3 september

Jeremia 7:23-28

Matteüs 17:14-20

Zondag 10 september

Ruth 1 en 2

Psalm 126

Startzondag

Zondag 17 september

Exodus 32:7-14

Matteüs 18:21-35

Zondag 24 september

Jona 3:10-4:11

Matteüs 20:1-16

Oecumenische dienst in de RK parochie m.m.v. Cantorum

Zondag 1 oktober

Ezechiël 18: 25-32

Matteüs 21:23-32

Doopdienst

Zondag 1 oktober zal D.V. Faas, zoon van Vivian en Mark van Burken gedoopt worden.
Op het geboortekaartje staat:

Een kindje, kostbaarder dan goud
uit Gods Hand aan ons toevertrouwd
om te koesteren, om voor te zorgen
met een stil verlangen:
houdt U het in uw Vaderhand geborgen.



In de doop wordt zichtbaar dat God zijn Hand naar een mensenkind uitstrekt, om het te behoeden en te behouden in liefde.

OECUMENISCHE VIERING IN DE VREDESWEEK

Op zondag 24 september is de oecumenische viering in de RK kerk (aanvang 10.00)
Deze dienst staat in het teken van vrede. Cantorum werkt mee aan deze dienst.

Het thema is : “kracht van de verbeelding”.

Dat is de kracht van dromen over vrede. Maar dat is ook de kracht om goed naar een ander te luisteren



en je voor te stellen hoe het met de ander gaat. En het is de kracht om bijvoorbeeld zo'n tekening te maken: twee mensen verbonden door een

regenboog. Soms lukt het niet goed om alles in woorden te vatten. Gelukkig hebben we ook nog de verbeeldingskracht die we in kunnen zetten voor de vrede. Deze dienst wordt voorbereid door de oecumenische werkgroep en diaken Ronald Heinen en ds. Ella Kamper gaan voor in deze dienst.

**BIJ EEN
DOORSLAAND
SUCCES**

**WORDT
DE VREDESWEEK
VERLENGD**

www.loesje.nl

Loesje

Profeet van vrede

Profeten, profetessen, je hoort ze overal.
Sommigen hebben hun 'waarheid' al in pacht
en gaan daarbij te keer,
anderen spreken volhardend en zacht.
Wat ze zeggen is geen gemakkelijk geluid,
het schuurt, soms met een waarschuwend gebaar
en brengt ons in verwarring:
wat kies ik? Wat houd ik voor waar?
Dan komt er een, die spreekt van vrede
en dan een ander, telkens weer...
Zij vragen ons om op te staan
en samen – niet morgen maar vandaag –
die moeilijk begaanbare weg van vrede te gaan.

Felicia Dekkers

KLOOSTERWEEKEND 6/7 JANUARI 2018

Eindelijk komt het ervan: een kloosterweekend voor
gemeenteleden.
In het weekend 6-7 januari 2018 kunnen we met een
groep van maximaal 9 gemeenteleden terecht in één van
de Nederlandse kloosters.
Wie hier belangstelling voor heeft, kan zich bij mij opgeven
vóór 1 november 2017.
Ook als u belangstelling hebt, maar dit weekend niet kan,
laat het mij weten in verband met het zoeken naar andere
mogelijkheden (bijvoorbeeld twee dagen door de week).
ds. Ella Kamper

95 SPELDENPRIKKEN

I Opmerkelijke teksten uit het door de landelijke PKN uitgegeven boekje over 500 jaar reformatie 95 *Speldenprikken* (vervolg):



Een mens heeft twee goede redenen
om niet naar God te zoeken.
Hij vindt zichzelf te goed,
of hij vindt zichzelf te slecht.

Mijn interesse voor Jezus
is nog wel uit te leggen.
Zijn interesse voor mij, dat is lastiger.

Eerst gooiden ze de kapitein overboord,
daarna klaagden ze dat het schip stuurloos we.

Als Jezus zou twitteren,
hoeveel volgers zou Hij dan hebben?

BIJBELKRING IN DE AVOND

Na aanleiding van een korte bijbelkring tijdens de Kliederkerk op Pinksteren kreeg ik de vraag of er niet een bijbelkring 's avonds gegeven kan worden. Op deze vraag wil ik graag in gaan.

Op dinsdag 17 oktober om 20.00 ontvang ik de belangstellenden voor deze kring van harte in Ons Gebouw. Op deze avond bespreken we met elkaar hoe we deze bijbelkring gaan vorm geven. Het enige dat nodig is: interesse om met anderen bezig te zijn met de bijbel en het geloof.

Heeft u / heb jij wel belangstelling, maar komt net die 17^e oktober niet uit, stuur mij dan een e-mail dat u/je wel graag mee wilt doen.

ds. Ella Kamper

BIJBELKRING OP DE DONDERDAGAVOND

De bijbelkring op donderdagmiddag begint op donderdag 12 oktober.

In het kader van het Reformatiejaar beginnen we met bijbelteksten die voor Luther belangrijk zijn geweest. Op 12 oktober lezen we Romeinen 1: 16-17 en Habakuk 2:1-4 en de keer daarop lezen we psalm 46 en het lied dat Luther bij deze psalm schreef: Vaste rots van mijn behoud (gezang 401 (LvK 1973)).

De plaats van bijeenkomst wordt later bekend gemaakt.

Het tijdstip blijft hetzelfde: 13.30 – 15.00.

Voor vragen over deze bijbelkring kunt u terecht bij Hermien Kardol, Rens Bloed of ds. Ella Kamper.

REMINDER: RommelPlusMarkt



Heeft u ook zo'n fijne vakantie gehad, lekker tot rust gekomen en weer volop energie gekregen om er weer tegenaan te gaan? Wij (medewerkers RommelPlusMarkt) wel. En daarom zijn wij blij u te kunnen herinneren aan de komende en jaarlijkse **ROMMEL-PLUS-MARKT**. Deze vindt plaats op zaterdag **23 september 2017 tussen 10.00 en 14.00 uur** op het kerkplein van de protestantse kerk in Driel. De opbrengst wordt besteed aan dit schitterende monumentale kerkgebouw.

Wij zijn weer van plan er een super gezellige dag van te maken. En dat gaat zeker lukken met uw aanwezigheid daarbij. O ja, en vergeet uw portemonnee niet, want helaas kunnen het pin-betalen nog niet aanbieden.

Mocht het zo zijn dat u spullen heeft waar u vanaf wilt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Dick Huiskamp (*contactgegevens in het kerkblad*) of Sander de Hartog (*contactgegevens in het kerkblad*). Zij komen graag de spullen beoordelen en ophalen. Helaas is er voor oude en versleten tv's, radio's en computers, witgoed en (grote) meubelen geen belangstelling.

De medewerkers van de **RommelPlusMarkt**, hopen u van harte op 23 september 2017 te kunnen begroeten op ons kerkplein, Kerkstraat 8 te Driel.

Met vriendelijke groet,

Tom van der Borg

STICHTING NOODFONDS BETUWE



Regelmatig komen er individuele aanvragen voor (nood)hulp binnen bij de diakenen van de diverse kerken. Meestal worden de aanvragers doorverwezen naar professionele instanties zoals Maatschappelijk werk, Stuw en het WMO- zorgloket. Omgekeerd, indien zij vaststellen dat er vanuit reguliere middelen geen mogelijkheden zijn,

maar dat er toch sprake is van acute financiële nood, dan neemt een zorgmedewerker contact op met een kerk of diaconie. Vanuit het initiatief van het DPOB (Diaconaal Platform Overbetuwe) heeft een 7- tal diaconieën en PCI in de Overbetuwe besloten om samen een Noodfonds op te richten. Samen kunnen wij plaatselijke hulpaanvragen efficiënter afhandelen. Door middel van leningen en/of giften tot ca. € 1000,-- verwachten we een vangnet te kunnen bieden aan diegene die nergens anders terecht kunnen voor acute hulp. Er kan bijv. ook doorverwezen worden naar 2Switch, waar men spullen aan kan schaffen die betaald worden uit het Noodfonds.

Er zijn heel wat vergaderingen met de diverse diaconieën en PCI aan voorafgegaan, maar de oprichting van de Stichting Noodfonds Betuwe is inmiddels een feit! De website is gemaakt, maar nog wel in ontwikkeling (www.noodfondsbetuwe.nl) . Hulpaanvragen kunnen gedaan worden via aanvraag@noodfondsbetuwe.nl Wij verwachten ook de ANBI- status te kunnen aanvragen. In veel gemeentes in Nederland werken diaconieën al met zo'n interkerkelijk Noodfonds. Overigens worden ook donaties en giften aangenomen voor het nuttige werk van het Noodfonds, dat vaak op de achtergrond actief is. Vanuit de gemeente Overbetuwe wordt het initiatief ondersteund, wellicht ook met een bijzondere gift.

We zoeken nog wel enkele vrijwilligers die zich voor het Noodfonds willen inzetten. Er wordt gewerkt via een e-mail groepje en/of met groeps-app, zonder (!) veel vergaderen.

Met een paar uurtjes in de maand kunt u helpen om zeer dankbaar werk te verrichten.
U kunt zich melden bij de diakenen.

Joke van der Borg

OPPADIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de familie Buddingh:

(contactgegevens in het kerkblad)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.
Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 3 september : 11^e Zondag van de zomer
Voorganger : Ds. J. Wijers, Brummen
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud
Koffieschenken : Tom en Joke van der Borg

Zondag 10 september : 12^e Zondag van de zomer
Startzondag
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Jan Schouten
Deurcollecte : Haïti ziekenhuis
Koffieschenken : Rob en Desiree van der Harst
Bijzonderheden : geen kindernevendienst

Zondag 17 september : 1^e Zondag van de herfst
Voorganger : Mw. ds. A. van Veen, Renkum
Organist : Henk Kiestra
Deurcollecte : Bloemen in de dienst

Zondag 24 september : 2^e Zondag van de Herfst
Vredesweek
Oec. dienst in de RK kerk
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : -

Zondag 1 oktober	: 3 ^e Zondag van de herfst
Voorganger	: Mw. ds. P. Kamper
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Restauratie en onderhoud
Koffieschenken	: Paul en Mienie Baart

AGENDA

Tuinteam

Zaterdag 2 september om 09.00 in Ons Gebouw

Startzondag

Zondag 10 september om 10.00 uur in het kerkgebouw

Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 13 september om 10.30 uur in Ons Gebouw

Gemeenteavond

Dinsdag 19 september om 20.00 uur in Ons Gebouw

RommelPlusMarkt

Zaterdag 23 september om 10.00 uur op het kerkplein

Tuinteam

Zaterdag 7 oktober om 09.00 uur in Ons Gebouw

Bijbelkring

Donderdag 12 oktober om 13.30 uur. Locatie volgt nog.

Bijbelkring in de avond

Dinsdag 17 oktober om 20.00 uur in Ons Gebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

3 september	familie Roeleveld
10 september	familie Speijers
17 september	familie Van der Kwaak
1 oktober	familie Bloed
8 oktober	mevrouw Buddingh



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 26 september a.s. inleveren bij Tijmen Pranger.
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com

Wijziging van het telefoonnummer
van Ria Pranger (*contactgegevens in het kerkblad*)
bij Info abonnement kerkbode (hiernaast).

OUDE FOTO



Dit is waarschijnlijk de oudste foto (ca. 1890/1900) van het kerkgebouw. Op de voorgrond zijn tabaksvelden te zien.

Bron: Cremer, J.J. 'Distels In 't Weiland: Over-Betuwsche vertellingen'. Kruseman's: 's-Gravenhage, 1980.

Gebonden, Fotografische herdruk van de in 1865 bij A.W. Slijthoff te Leiden verschenen uitgave. Ingeleid door H.J. Eijssens.