

OVER DE AKKER: PRATEN OVER GELOOF

Tijdens een bezoek aan een gemeentelid kwam het ter sprake: praten over geloof.

We hadden het er over dat, volgens onze waarneming, niet ieder gemeentelid de behoefte heeft om over geloof te praten. Dat kan verschillende redenen hebben: het is moeilijk of geloof speelt niet zo'n grote rol, of je standpunt staat vast, of je weet er te weinig van af, of vroegere ervaringen met een gesprek over geloof spelen een rol enzovoort.

Na dit gesprek las ik in de krant een artikel over de groeiende kerk in Cambodja.

Een kerk die kan groeien, omdat er mensen zijn die vol enthousiasme praten over het geloof en hoe hun leven door het geloof verandert. Een gemeenschap die ontstaat omdat mensen in hun omgeving vrijuit over hun geloof in Christus spreken.

Ik kan heel wat dingen bedenken waarom wij hier niet zo makkelijk over ons geloof praten. Maar als we daar te lang bij stil staan, vergeten we waarom het zo mooi, fijn, boeiend, inspirerend, belangrijk en noem maar op is, om over ons geloof met elkaar te praten.

Dat je door met elkaar te praten ontdekkingen doet over geloven die je anders niet zult vinden.

Dat je door het gesprek je geloof kunt verdiepen. Dat je door elkaar merkt welke betekenis geloven in het leven heeft. Dat je geraakt kan worden door het enthousiasme van de ander, of door de diepe vragen van de ander. Een gesprek om vooral naar elkaar te luisteren en naar elkaars geloof te vragen.

Het gemak waarmee de christenen in Cambodja met elkaar een gesprek over geloof beginnen, dat heb ik ook niet zo meegekregen van huisuit/ van kerkuit. Maar tegelijkertijd eigenlijk vind ik niets fijner in het gemeentewerk dan met mensen over het geloof en de bijbel te praten: thuis, in kringen, in de diensten, op straat, met bekenden en met vreemden. Zomaar wat overdenkingen door een bezoek en een krantenbericht.

Ik wens ons allemaal mooie gesprekken over geloof toe! Thuis, op vakantie, in de kerk, bijeen bezoek, op straat of waar dan ook. Ik hoor graag wat u/jij in die gesprekken ontdekt hebt.

Ds. Ella Kamper

PASTORALE AANDACHT

Eindexamens

Pastorale aandacht is er geweest voor de jongeren die eindexamen gedaan hebben. De jongeren die bij ons bekend waren: Ferdinand, Maarten, Mirjam en Ruben zijn alle vier geslaagd. Ze hebben een roos/kaartje ontvangen met de hartelijke felicitaties van ons en de wens dat hun volgende stap in het leren goed mag gaan.

Vakantie

En in deze rubriek een oproepje in verband met de vakantie-tijd. In vakantie-tijd gaat het leven gewoon door: vreugde en verdriet of zorgen om gezondheid. Maar omdat we elkaar soms net iets minder vaak tegen komen door vakanties, doe ik een dringende oproep aan alle gemeenteleden om zelf aan de ouderling of predikant door te geven als er iets ernstigs gebeurt of iets waarmee we met elkaar willen meeleven.

Iedereen een mooie, gezonde, gezellige zomertijd toegewenst.

Bereikbaarheid pastoraat in de vakantietijd

Er is altijd in de vakantie tijd een ouderling aanwezig:

(contactgegevens in het kerkblad)

mevrouw Alida van de Berg:

mevrouw Baukje Dam:

mevrouw Bep Jacobs:

de heer Kees Roeleveld:

ds. Ella Kamper:

In de vakantie/ studieverlof van ds. Kamper (3 juli – 6 augustus) nemen zij voor u contact op met een collega-predikant als het nodig dat een predikant komt.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 11 JUNI

Na het welkom door waarnemend voorzitter ds. Ella Kamper leest Wim Griffioen het gedicht *Het beloofde land* over het zicht op alvast een stukje hemel op aarde op de grens van leven en dood.

Andermaal gelukkig weinig schokkends over het wel en wee in de gemeente.

Bij het agendapunt 'vacatures in kerkenraad zijn we blij verheugd dat Joke van de Borg het scribaat in 2018 wil overnemen. Gezocht wordt verder nog o.a. naar een jeugdouderling en een diaken. *Wie weet wordt er op u, op jou wel een beroep gedaan om een steentje bij te dragen in het zinvolle en mooie kerkenraadswork wat gelukkig gekenmerkt wordt door een goede en open sfeer, vaak gezellig bovendien.*

Andere items die aan de orde komen zijn dat het voorbedeboek verdwijnt door te weinig belangstelling hiervoor en dat in de nis voorin de kerk inmiddels een drietal gedachtenissteentjes + kruisje zijn neergelegd. Ingestemd wordt met de aanschaf van kleine kaarsen met het logo PKN Driel + van de landelijke kerk, voor diverse gelegenheden zoals bij welkom/afscheid van allerlei kerkelijke 'relaties'.

Om het 'bedienen' bij maaltijden in Ons Gebouw gemakkelijker te maken wordt ingestemd met de aanschaf van een serveerwagentje.

De kerkrentmeesters hebben het druk met projecten zoals de *herindeling kerk* waarvoor een adviseur onderzoek doet naar het verwarmingssysteem alsook de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op Ons Gebouw. Inmiddels is er een besluit genomen voor aanschaf van een A0 mededelingenbord die tussen de bomen bij de oprit naar het kerkplein komt.

Over de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van Ons Gebouw door gemeenteleden tegen een vergoeding, is nog overleg gaande.

Aan de nodige geslaagden zijn door de jeugdouderling weer de bloemenattenties uitgereikt.

Met veel enthousiasme wordt teruggekeken op de Pinksterdienst vanuit het project *Kliederkerk* met allerlei activiteiten alsook de goed uitgeklopte switch naar Evelien en Koert als voorgangers.

Teruggekeken wordt op een gezellige High Tea op 12 juni, die samen met de parochie is georganiseerd en voor herhaling vatbaar.

Tijdens de zomermaanden zal de gezellige en intiemere V-vorm opstelling/zitting voorin de kerk worden voortgezet. Tot slot licht ds. Ella Kamper allerlei aangekondigde wijzigingen uitgebreid toe over landelijke wijzigingen (consideraties) aangedragen vanuit de synode m.b.t. Kerk 2025, *Back to basics* deel 2.

Onderwerpen zijn o.a.: wie er lid kunnen worden van een gemeente (nieuw zijn *vrienden*), wie hebben stemrecht en wie kunnen ambtsdrager worden.

Hoe de kerkenraad te organiseren bij een minimaal aantal ambtsdragers (voor elk der colleges 2) en wat te doen wanneer dat niet wordt gehaald. Alsook vereenvoudigde mogelijkheden van overschrijven en veel over allerlei aspecten bij wijkkerkenraden. Tevens is het onderscheid aangepast van predikant en geestelijk verzorger alsmede zijn er regelingen over vermogensrechtelijke items en wanneer classicaal toezicht (eerder) nodig zou zijn wanneer een gemeente 'in gebreke zou blijken'. We zijn weer onder de indruk van haar kennis ter zake!

Ds. Ella Kamper sluit af met een *Avondlied* uit het Liedboek en gebed en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Notulist: Kees Roeleveld

SJOEL EEN FRUITMANDJE VOL: *DE UITSLAG*



DRIEL



Tijdens de Kliederkerk op Pinsteren is er een kleine sjoelcompetitie geweest. Daar hoort een uitslag bij! Florian heeft de grootste fruitmand bij elkaar gesjoeld, gevolgd door Maike en op de derde plaats is Ole geëindigd. Gefeliciteerd! En wie nu nog durft te beweren dat sjoelen iets voor ouderen is.....

Terugblik op de Kliederkerk van 4 juni: Het was weer een feest, het verjaardagfeest van de kerk. Met dank aan iedereen die meegeholpen tijdens de voorbereiding van de activiteiten en op het Pinksterfeest zelf. Een bijzonder dankjewel aan Evelien en Koert die hebben laten zien dat het doorgeven van de boodschap van het Pinksterfeest niet alleen iets is voor predikanten. Zij zijn de gemeente op een goede wijze voorgegaan in de dienst van de kliederkerk.

Bij deze weer de uitnodiging aan alle gemeenteleden (4 mensen zijn genoeg voor het kernteam) om de volgende Kliederkerk te helpen voorbereiden.

De volgende Kliederkerk is zondag 3 december, de eerste zondag van de advent, en staat in het teken van de voorbereiding op het Kerstfeest.

We beginnen de voorbereiding eind oktober. De voorbereiding bestaat uit twee keer bij elkaar komen om na te denken over het thema en passende activiteiten te bedenken en uit het vragen van anderen om mee te helpen met de activiteiten. Het valt eigenlijk wel mee. In een korte tijd kunnen we iets heel zinvols, moois en gezelligs neer zetten.

Doe een keer mee bij de voorbereiding. Aanmelding bij Evelien van Merkerk of bij ds. Ella Kamper.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Financiën

U hebt al een tijdje niets van ons college gelezen in Ontmoeting. We hebben zelfs nog niets laten weten over actie Kerkbalans 2017. De toezeggingen voor dit jaar zitten op het niveau van de vorige jaren. De jaarrekening van 2016 waarop bijvoorbeeld de definitieve kerkbalansinkomsten van 2016 staan is gereed en wordt tijdens de kerkenraad van 11 juli behandeld en ligt van 1-9 t/m 8-9 ter inzage bij onze penningmeester, Jaap van Merkerk.

Tuinteam

Graag maken we gebruik van deze gelegenheid om een van de medewerkers van het tuinteam, *Hennie Hortensius-Gerritsen*, te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Ze heeft besloten ermee te stoppen en dat vinden we natuurlijk jammer. Het tuinteam dat op de eerste zaterdag van de maand vanaf 9.00u aan de slag gaat kan zeker nieuwe krachten gebruiken. Je hoeft niet speciaal groene vingers te hebben om mee te kunnen doen. Iedereen is welkom en natuurlijk is de gezamenlijke inspanning de moeite waard en het resultaat steeds goed zichtbaar. Opgeven is niet nodig : kom gerust een keer meehelpen en ervaar hoe het is.

Vervanging koster

Jan en Janny Willemsen hebben natuurlijk recht op een aantal vrije zondagen. In de maand juli zijn ze een drietal keren afwezig. Piet van de Kwaak en Sander de Hartog hebben jaren op de vervangingslijst gestaan en bij afwezigheid van J&J waargenomen. Beide hebben aangegeven daarmee te willen stoppen. Ook *Piet* en *Sander* willen we hartelijk danken voor hun inzet! De andere taken die ze op zich genomen hebben blijven ze vervullen. Voor de komende weken is het kosterschap al geregeld maar we willen bij deze vragen wie zich wil aanmelden voor een volgende keer dat ze afwezig zijn. Er is een lijst met alle aandachtspunten voor een vervangende koster en natuurlijk kun je een keer “stage lopen” bij Jan of Janny. Graag aanmelden bij ons college.

De kerkrentmeesters

95 SPELDENPRIKKEN

Opmerkelijke teksten uit het door de landelijke PKN uitgegeven boekje over 500 jaar reformatie
95 Speldenprikken (vervolg):



Heerlijk, hoe Jezus in zijn tijd de Farizeeën ervan langs gaf; jammer dat zulke mensen nu niet meer bestaan.

~~~~~

Geloof is de schakel tussen horen en zien.

~~~~~

Wij willen graag dat God eens ingrijpt in wat volgens ons niet deugt.
Zo krijgt Hij het nog druk met een hoop tegenstrijdige dingen.

~~~~~

## HIGH TEA OP 12 JUNI IN ONS GEBOUW

Als we de geluiden goed hebben opgevangen, was het weer een erg geslaagde High Tea.

Het is heel fijn dat ouderen uit onze gemeente en uit de St Benedictusparochie Driel elkaar zo goed kunnen vinden.

En weer hebben de optouwzitters en voorbereiders tegen elkaar gezegd: dit is voor herhaling vatbaar.

Met dank aan: Baukje, Ellis, Kees en Ineke, Marchien, Margreet, Thea en Freek!



## **DIENSTEN SAMEN MET DE VLOEDSCHUUR- GEMEENTE IN HETEREN**

Net als vorig jaar hebben we in de zomer vier gemeenschappelijke diensten met de Vloedschuurgemeente in Heteren.

Op zondag 30 juli en 13 augustus staan onze kerkdeuren open en op zondag 6 augustus en 20 augustus zijn we van harte welkom in de Vloedschuur te Heteren.

Fijn dat we in de vakantietijd samen kunnen vieren op de zondagmorgen.

We bevelen deze gezamenlijke diensten van harte aan.

## **KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL**

En 1X lunch.....

Woensdagochtend 12 juli en 9 augustus, van 10.30 – 12.00 uur, zijn er de koffieinloopochtenden in Ons Gebouw. Op 9 augustus is er vanaf 12.00 uur aansluitend ook weer een gezellige zomerlunch voor € 2,50 p.p., waarvoor u zich vooraf d.m.v. de intekenlijst of telefonisch kunt opgeven, tot uiterlijk maandag 7 augustus.

Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek

Gastvrouw in juli is Henny Ladestein en in augustus Riet en Martien de Langen (*contactgegevens in het kerkblad*) Zij heten u van harte welkom tijdens de zomermaanden!



## BIJ DE DIENSTEN

In de diensten van de zomermaanden komt de doorgaande lezing uit het Evangelie van Matteüs. We beginnen in hoofdstuk 11 met een gebed van Jezus aan zijn Vader. Door dit gebed leren we Jezus kennen. Het hoofdstuk vervolgt met zijn uitnodiging aan wie moe is, om bij Hem rust te vinden. Een vraag voor ons: waar zijn wij moe van en hoe stellen wij de rust bij Jezus voor? In hoofdstuk 13 vertelt Jezus aan de hand van gelijkenissen over het Koninkrijk van God. In hoofdstuk 14 komen we vertrouwde verhalen tegen over een maaltijd voor 5000 mensen van vijf broden en twee vissen en het wandelen van Jezus over het water.

Verhalen, zoals alle bijbelverhalen, die de moeite meer dan waard zijn om rustig voor jezelf door te lezen en er even met een vraag bij stil te staan: “wat betekent dit verhaal voor mij?”

### Zondag 9 juli

Zacharia 9:9-12

Matteüs 11:25-30

### Zondag 16 juli

Jesaja 55:6-13

Matteüs 13:1-9, 18-23

### Zondag 23 juli

Jesaja 40:12-25

Matteüs 13:24-30, 36-43

### Zondag 30 juli

1 Koningen 3:5-12

Matteüs 13:44-52

Zondag 6 augustus

Nehemia 9:15-20      Matteüs 14:13-21

*Dienst in de Vloedschuur*

Zondag 13 augustus

Jona 2:2-11      Matteüs 14:22-33

Zondag 20 augustus

Jesaja 56:1-7      Matteüs 15:21-28

*Dienst in de Vloedschuur*

Zondag 27 augustus

Jesaja 51:1-6      Matteüs 16:21-27

*Dienst van Schrift en Tafel*

Zondag 3 september

Jeremia 7:23-28      Matteüs 17:14-20

**GEDICHT: TOEGEWEND**

Waar mensen zich toewenden naar elkaar  
en ervan afzien  
om over elkaar macht uit te oefenen-  
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in  
het recht van de sterkste –  
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan herkennen  
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten  
als breekbare reisgenoten –  
daar kan het koninkrijk van God komen.  
Waar mensen van elkaar willen weten  
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen  
dat ze zich geen van allen kunnen  
beschermen tegen de pijn die het leven hun aandoet –  
daar kan iets van God gebeuren.

God komt nooit met vertoon van macht.  
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen  
zie je het licht van zijn Gelaat.

*(L. Loosen sj.)*

## **KINDERNEVENDIENST IN DE VAKANTIE / BIJBELMANDJE**

Er is geen kindernevendienst in de vakantie of misschien ook wel. In ieder geval staat er in onze kerk zoals gebruikelijk een mandje klaar met (bijbel)boeken voor de kinderen, met kleurplaten en spelletjes op papier.

We zetten achter in de kerk een tafel neer waar de kinderen tijdens de overdenking in alle rust kunnen gaan zitten. Ook in de vakantie is er een plek voor kinderen in onze kerk.

En het zou zo maar kunnen gebeuren dat er één van de kindernevendienst is en er toch kindernevendienst is. Wil je dat zeker weten: neem contact op met Wil of Elske.

## **STARTZONDAG 10 SEPTEMBER 2017**

Mensen gaan op reis  
voor werk of voor vakantie  
voor familie of voor een wedstrijd.

thuiskomen is toch  
**het mooiste**  
van weg zijn

Mensen zijn onderweg  
om te ontdekken of om te zoeken  
om met nieuwe ogen te kijken.

Mensen gaan op reis.  
Mensen zijn onderweg.  
Mensen komen thuis.

Het thema van de startzondag is dit jaar: “Thuiskomen”.  
Heeft u een mooi verhaal of een verhaal dat u altijd is bij  
gebleven rond dit thema?  
Laat het ons weten vóór 10 september.  
Kees Roeleveld, Baukje Dam, Dick Huiskamp, Alida van  
de Berg en Ella Kamper

## **OPPADIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN**

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in  
Ons Gebouw.  
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover  
contact opnemen met de familie Buddingh:

*(contactgegevens in het kerkblad)*

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende  
zondagsdienst.

## VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*)

## KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Zondag 16 juli</b> | : 4 <sup>e</sup> Zondag van de zomer                                |
| Voorganger            | : Ds. P. Moet, Velp                                                 |
| Organist              | : Freek Withaar                                                     |
| Deurcollecte          | : Restauratie en onderhoud                                          |
| Opmerking:            | : geen kindernevendienst                                            |
| <br>                  |                                                                     |
| <b>Zondag 23 juli</b> | : 5 <sup>e</sup> Zondag van de zomer                                |
| Voorganger            | : Mw. ds. M. de Bree, Gendt                                         |
| Organist              | : Freek Withaar                                                     |
| Deurcollecte          | : Orgelfonds                                                        |
| Opmerking:            | : geen kindernevendienst                                            |
| <br>                  |                                                                     |
| <b>Zondag 30 juli</b> | : 6 <sup>e</sup> Zondag van de zomer                                |
| Voorganger            | : Mw. H. Roelofsen, Baarn                                           |
| Organist              | : Freek Withaar                                                     |
| Deurcollecte          | : Leger des Heils                                                   |
| Koffieschenken        | : Bep Jacobs en Ria Buddingh                                        |
| Opmerking             | : geen kindernevendienst,<br>dienst met Vloedschuurgemeente Heteren |



**Zondag 6 augustus** : 7<sup>e</sup> Zondag van de zomer  
**Naar Vloedschuurgemeente  
in Heteren. Géén dienst in  
Driel**

Voorganger : Mw. ds. Beekhuis, Rozendaal  
Organist : -  
Deurcollecte : -  
Opmerking : geen kindernevendienst

**Zondag 13 augustus** : 8<sup>e</sup> Zondag van de zomer

Voorganger : Ds. A. Boelhouver,  
Wageningen  
Organist : Jan Schouten  
Deurcollecte : Haïti huisjes  
Koffieschenken : Sander en Thea de Hartog  
Opmerking : geen kindernevendienst,  
dienst met Vloedschuur-  
gemeente Heteren

**Zondag 20 augustus** : 9<sup>e</sup> Zondag van de zomer  
**Naar Vloedschuurgemeente  
in Heteren. Géén dienst in  
Driel**

Voorganger : Mw. E. Kwakkel, Wageningen  
Organist : -  
Deurcollecte : -  
Opmerking : geen kindernevendienst

**Zondag 27 augustus** : 10<sup>e</sup> Zondag van de zomer /  
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Kerkinactie / Zending  
Opmerking : geen kindernevendienst

**Zondag 3 september** : 11<sup>e</sup> Zondag van de zomer  
Voorganger : Ds. J. Wijers, Brummen  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud  
Koffieschenken : Tom en Joke van der Borg

## **AGENDA**

### Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 12 juli om 10.30 uur in Ons Gebouw

### Tuinteam

Zaterdag 5 augustus om 09.00 uur in Ons Gebouw

### Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 9 augustus om 10.30 uur in Ons Gebouw

### Zomerlunch

Woensdag 9 augustus om 12.00 uur in Ons Gebouw

### Tuinteam

Zaterdag 2 september om 09.00 uur in Ons Gebouw

### Startzondag

Zondag 10 september. Meer informatie volgt nog

## ROOSTER BLOEMENDIENST

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 9 juli       | familie De Langen     |
| 16 juli      | familie Van der Kwaak |
| 23 juli      | familie Bloed         |
| 30 juli      | mevrouw Buddingh      |
| 13 augustus  | familie De Langen     |
| 27 augustus  | familie Van Merkerk   |
| 3 september  | familie Roeleveld     |
| 10 september | familie Speijers      |



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 22 augustus a.s. inleveren bij Tijmen Pranger.

E-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)

### **Wijziging van het telefoonnummer**

van Ria Pranger (*contactgegevens in het kerkblad*)  
bij *Info abonnement kerkbode (hiernaast)*.