

**OVER DE AKKER**

**Over de akker**

*Feest van de Geest  
Onzichtbaar is Zij aanwezig  
ongemerkt vuurt Zij aan  
een plotselinge herkenning  
een onverwacht begrijpen  
ogen die gaan stralen  
harten die overstromen  
Pinksteren  
feest van de Geest*

“Weet je nog hoe jullie in je jeugd Pinksteren vierden?” Op het moment dat ik de vraag stel aan een paar gemeenteleden, stel ik hem ook aan mijzelf. Hoe vier je Pinksteren? Naar de kerk gaan, dat hoorde erbij. Kerst, Pasen en Pinksteren, de drie grote feesten van het Christendom vier je in ieder geval met een samenkomst van de gemeente om God lof toe te zingen. Maar wat nog meer? Dan kom je tot de conclusie dat er niet zoveel gebruiken zijn bij Pinksteren: geen pinksterkoekjes, of pinksterbroden, geen pinkstertakken of een duifjesboom. En de enige bloemen die naar Pinksteren zijn genoemd, de pinksterbloemen, zijn allang uitgebloeid. Tweede Pinksterdag is in mijn herinneringen meer de dag waarop er van alles gebeurde: pinkstermanifestaties, samenkomsten in de buitenlucht, een soort van kerkendag.

Het is wel wonderlijk dat juist het Pinksterfeest bij ons niet zoveel tradities kent. Want het is eigenlijk feest op feest: allereerst is het een oogstfeest.

Op de vijftigste dag na Pesach werden feestelijk de rijpe korenaren naar de tempel gebracht. Daar kwam bij het feest van het ontvangen van de 10 geboden als richtingwijzer voor een gezegend leven. Daarbovenop het feest van het ontvangen van de Heilige Geest. Het gaat om korenhalmen vol graan, om tien goede woorden, om de Heilige Geest als een duif, als een windvlaag, als een vuur. Het gaat om vruchten van de Geest. Het gaat om de boodschap van de Opstanding van Jezus aan de hele wereld te laten horen. Misschien gebeurt er wel te veel op Pinksteren, om tot een goede traditie te komen.

Zelf heb ik er voor gekozen om op Pinksteren altijd rode gerechten te eten: zelfgebakken brood met rode vruchten, rode soep, een rode hartige taart, een nagerecht met rode vruchten of met een vlam van rabarberstengels. En er staan (bijna) altijd rode bloemen en rode kaarsen in huis. Tien bloemen voor de tien geboden. Of 12 bloemen, het getal voor de hele wereld.

Of is het dat we soms niet weten hoe we Pinksteren als een feest moeten uitleggen. Want waar Kerst blijdschap is om het pasgeboren Kind en Pasen de blijdschap over de Opgestane Heer, moet Pinksteren het doen met blijdschap over een onzichtbare Heilige Geest.

Op het feest van de Geest vieren we dat het Goede Woord van God doorgaat en zich door niets laat weerhouden. We vieren dat wij vandaag christen zijn door de werking van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zou er geen geloofsgemeenschap zijn ontstaan, zou er geen wereldwijde kerk zijn, zou de boodschap van Jezus, Gods Zoon niet in alle talen te verstaan zijn.

Op Pinksteren vieren we dus nog een feest: de verjaardag van de kerk.

Ik feliciteer ons allemaal met de verjaardag van de kerk, en ik wens ons allemaal veel heil en zegen toe en een lang leven, en dat we ons laten aanvuren door de Geest om in alle talen te vertellen over Gods liefde en genade.

Gezegend Pinksterfeest!

*ds. Ella Kamper*

## **AFWEZIGHEID**

In verband met studie ben ik 14 t/m 16 juni niet aanwezig. En in verband met de zomervakantie en een week studieverlof ben ik van 3 juli t/m 7 augustus afwezig. Tijdens mijn afwezigheid is er altijd een collega in de werkgemeenschap bereid om in pastorale noodgevallen in te vallen. U kunt via één van de ouderlingen of de scriba of voorzitter van de kerkenraad contact opnemen.

*ds. Ella Kamper*

## LECTIO DIVINA

In het komende seizoen wil ik, in eerste instantie in het kader van mijn studie, een paar keer met gemeenteleden en belangstellenden de bijbel lezen volgens de wijze van de Lectio Divina.

Deze manier van lezen wil op het spoor komen waar iets in de tekst ons persoonlijk raakt.

Daar, waar je geraakt wordt door een woord of een paar woorden, sta je bij stil.

En die stilte is de ruimte, waar dit woord of deze woorden, woorden kunnen worden, waarin God tegen jou spreekt.

De vraag: 'begrijp ik wat er staat', is bij deze manier van lezen niet de eerste vraag.

De eerste vraag is: "waar blijft mijn aandacht steken in deze tekst". Zo wordt er een verbinding gemaakt tussen het eigen innerlijk en de tekst. Door erbij stil te staan kan er ook een opening ontstaan voor de ervaring dat God tegen jou spreekt, door de woorden van deze tekst heen. Hierdoor krijgt de Schrift betekenis voor ons leven en kan het ons dichter bij God brengen of in andere woorden: dat wij meer worden zoals Jezus.

De Lectio Divina is een manier van bijbellezen die vanuit de kloostertraditie komt. In vele eeuwen van op deze manier lezen is er als het ware een stappenplan van lezen ontstaan.

Het is een vijf-stappenplan.

- 1) de tekst heel goed lezen, het liefst een paar keer hardop. (*lectio*)
- 2) in stilte nadenken over de tekst, in het bijzonder bij woorden waar je aandacht naar toe getrokken wordt. (*meditatio*)
- 3) probeer wat je hebt overdacht, waar je over hebt gemediteerd als een gebed tot God te formuleren. Wat wil je God zeggen of vragen? (*oratio*)
- 4) ruimte in jezelf maken en stilte die nodig is om te horen wat God tegen ons zegt of ons laat ervaren. (*contemplatio*)
- 5) stilstaan bij de vraag: wat kan dit betekenen voor mijn leven vandaag? (*actio*)

Ik hoop dat er ruime belangstelling is om een paar keer op deze wijze met elkaar een bijbeltekst te lezen. De data komen in een volgend kerkblad te staan.

*ds. Ella Kamper*

## VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 9 MEI

Als opening voor deze vergadering, met veel te bespreken punten, leest Joke van der Borg ter inspiratie het gebed *Elkaar tot zegen zijn*.

- Na het stilstaan bij het wel en wee in de gemeente is er informatie over de voortgang van het project 'herinrichting van de kerk', te beginnen met het verwijderen van de vlonders, waarvoor informatie bij een deskundige wordt ingewonnen o.a. over het verwarmings-aspect.
- Evenals tijdens voorgaande jaren in de zomermaanden (met toch minder kerkgangers), lijkt het de kerkenraad zinvol om de diensten weer meer voorin de kerk te houden en de stoelen daarvoor in de V-vorm te plaatsen.
- Zoals al eerder vermeld worden er op het landelijke niveau van de PKN de nodige veranderingen voorgesteld (en uitgevoerd) met als leidraad het rapport *Kerk 2025, terug naar de basis*. De bedoeling bij dit alles is de boodschap van het evangelie (weer) centraal te plaatsen in een eenvoudiger organisatie structuur met minder menskracht en minder vergaderen. Een best ingewikkeld proces ter beoordeling voor en door de kerkenraad maar waarover onze ds. Ella Kamper (weer) vanuit classis en synode het nodige kan toelichten.  
(Bent u overigens benieuwd naar die ontwikkelingen; kijk eens op de website van de landelijke PKN!)
- Via kerkblad en website maken we, als Gods gemeente in Driel, 'aan betrokkenen' **en de wereld rondom ons** graag kenbaar: wie en wat onze Bron is, wie we zijn, wat doen we en nog veel meer informatie. Het ontbrak alleen nog aan iets zichtbaars daarvoor **bij de kerk: een mededelingenbord**, waarvoor nu besloten is. Wordt verder uitgewerkt.

- Aan de orde komt verder 'aandacht voor overledenen gedurende het kerkelijk jaar'.

Gekozen is voor een herdenkingssteentje voor een overledene dat, tijdens de afkondiging van het overlijden, een plaatsje krijgt in een nis voorin de kerk. Tijdens de gedachtenisdienst wordt dit steentje aan nabestaanden overhandigd. U hoort er nog meer over.

- Over het onderwerp 'gebruik maken door gemeenteleden van Ons Gebouw tegen een vergoeding' is, i.v.m. het opstellen van **goede afspraken** hierover, nog verder overleg.

- Nagedacht wordt er al over de komende startzondag op 10 september met als thema *Kerkproeverij*. Een 4-tal ambtsdragers zegt medewerking toe.

- Met een goed gevoel wordt teruggekeken op diverse activiteiten in de 40-dagentijd en op een goed bezocht Paasontbijt. De diaconie is verder met andere betrokkenen druk bezig met overleg in de gemeente Overbetuwe, om tot goede bestuursstructuren te komen voor het Noodfonds en het Diaconaal Platform. Alles ten behoeve van hen die hulp nodig hebben.

- De kerkrentmeesters zijn druk bezig met onderzoek naar het investeren in zonnepanelen op de zuidzijde van Ons Gebouw, met het oog op het project *Groene Kerk*.

- Een best ingewikkeld en zorgvuldig project is het inwinnen van achterstallig abonnementsgeld voor het kerkblad waarbij individuele financiële nood altijd ter sprake kan en mag komen!

- Bij het punt jeugdwerk weer aandacht voor examenkandidaten middelbaar onderwijs.

- Er zijn weer de nodige plannen voor de Pinksterviering in het kader van de *Kliederkerk*.

- Ds. Kamper vertelt verder over het thuisproject bij een aantal gezinnen over de Samenleesbijbel. Het zou ook goed en fijn zijn wanneer er voor basisschooljeugd, groep 7/8 weer een catechese groepje kan worden gevormd.
- Een verheugend grote opkomst voor de Kerk en Schooldienst op Palmzondag. Met een goed gevoel wordt teruggekeken op de diensten in de Stille Week, de Paaswake met de jeugd en de Paasviering met o.a. kuikentjes.
- De pastorale groep heeft een goed periodiek overleg gehad met de bezoekgroep Elisabeth en de bezoekdames.
- Door de drukke agenda komt een inhoudelijk onderwerp over het Heilig Avondmaal, n.a.v. een brief hierover van landelijk scriba van de PKN, te vervallen. Omdat het een belangrijk onderwerp is wordt besloten in het najaar er een gespreksavond voor de gehele gemeente voor te organiseren.
- Ook door de volle agenda worden de vacatures per januari 2018 voor **scriba, diaken en ouderling** doorgeschoven. **In dit verband wellicht belangrijk voor u om te weten dat er voor de kerkenraad weer op zoek wordt gegaan naar kandidaten; iets voor u, voor jou?!**  
**Van harte welkom!**
- Voorzitter Bep Jacobs sluit de avond af met lied 975, over het Avondmaal.

Notulist: Kees Roeleveld



## 95 SPELDENPRIKKEN

Opmerkelijke teksten uit het door de landelijke PKN uitgegeven boekje over 500 jaar reformatie 95 *Speldenprikken* (vervolg):



-----  
'Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde.  
En de meeste van deze is de theologie.

-----  
Bijna iedereen is het erover eens dat Jezus  
zo ongeveer de meest hoogstaande figuur  
uit de geschiedenis is.

Wie zegt een volgeling van Hem te zijn,  
wordt als achterlijk beschouwd.

-----  
Heb uw vijanden lief.  
Hebt u nog geen vijand,  
zorg dat u er een krijgt.  
Zoekt u een vijand?  
Spreek dan de waarheid.



DRIEL



## **WELKOM** *OP DE VERJAARDAG VAN DE KERK*



**PINKSTERFEEST**  
**4 JUNI 2017**  
**Protestantse Gemeente**  
**Driel**

### **Het verjaardagsfeest:**

om 10.30 staat de koffie en thee en limonade klaar  
van 11.00 tot 12.00 zijn er feestelijke activiteiten\*  
van 12.00 -12.30 is er een Pinksterviering  
om 12.30 staat er een pinksterfeestelijke maaltijd klaar

\*) er zijn spelletjes, er zijn knutselactiviteiten en er is gelegenheid voor een gesprek over de betekenis van Pinksteren. Voor elk wat wils.



***Tot ziens op ons verjaardagsfeest !***

## ONTMOETINGDSMIDDAG 12 JUNI: HIGH TEA

Op maandag 12 juni organiseert het pastorale team weer samen met de pastoraatsgroep van de parochie een High Tea. Vorige jaar was het zo gezellig, dat we meteen hebben gezegd: dat doen we nog een keer.



We nodigen alle 75-plussers en de bezoekers van de Ontmoetingsmiddagen van harte uit.

In verband met de voorbereiding vragen we u om u op te geven bij Marchien Pranger, Baukje Dam of ds. Ella Kamper. Graag **vóór 7 juni** 2017.

Datum: 12 juni

Tijd: aanvang 14.30 uur

Vervoer: heeft u vervoer nodig, neem dat contact op met ds. Kamper

Plaats: Ons Gebouw.

## AVONDGEBED 21 JUNI

Op woensdagavond 21 juni wordt het laatste avondgebed van dit seizoen gebeden.

In september gaan we weer verder.

Iedereen is van harte welkom om tussen 19.00 en 19.25 met elkaar stil te zijn en te bidden voor de wereld, voor wie ons lief zijn of voor onszelf.

Er is ook gelegenheid om als wijze van gebed een kaars aan te steken.

## KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL

Woensdagochtend 14 juni en op 12 juli van 10.30 – 12.00 uur zijn er weer de koffie-inloopochtenden in Ons Gebouw. Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, wellicht ook voor een goed gesprek  
Gastvrouw in juni is Marchien Pranger en in juli Henny Ladestein. Zij heten u van harte welkom!

## BIJ DE DIENSTEN

### Zondag 4 juni

Handelingen 2:1-11

Thessalonicenzen 1:2-10

*Pinksteren op de wijze van de Kliederkerk. Aanvang 11.00*

### Zondag 11 juni

Exodus 34:4-0

Matteüs 28:16-20

### Zondag 18 juni

Jesaja 12: 1-6

Matteüs 9: 35- 10:15

### Zondag 25 juni

Jeremia 20: 7-13

Matteüs 10:16-33

Agapéviering (9.00 ontbijt) dienst van Schrift en Tafel

### Zondag 2 juli

Jeremia 29:1,4-14

Matteüs 10:34-42

### Zondag 9 juli

Zacharia 9:9-12

Matteüs 11:25-30

Back to the basics, is het streven van de landelijke kerk. Een van de 'basics' is het avondmaal. In het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen had, vlak voor Pasen, heeft Hij ons het avondmaal gegeven als een plek om Hem te gedenken en elkaar te ontmoeten. Samen eten en daarbij de Heer gedenken is één van de fundamenteën van de christelijke geloofsgemeenschap. Soms is het verband tussen ons avondmaal (brood en wijn) en een gewone maaltijd niet meer duidelijk. Terwijl Jezus opstond tijdens een gewone maaltijd en tijdens die gewone maaltijd brood en wijn bijzondere betekenis gaf. Om dit verband enigszins zichtbaar te maken beginnen we deze zondag met een gemeenschappelijk ontbijt. Gemeenschappelijk betekent op deze zondag ook dat we allemaal iets meenemen (een belegde boterham bijvoorbeeld) en dat met elkaar delen. Alleen voor het drinken wordt door de diakonie gezorgd. Na het ontbijt vieren we een dienst van Schrift en Tafel. Het ontbijt begint om 9.00.

### ***Aankondiging avond over het avondmaal***

In het kader van Back to basics is er een notitie geschreven over het avondmaal in opdracht van de synode. Op

<https://www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal> vindt u onder het kopje : "De maaltijd van de Heer" prof. J. Muis de link naar deze notitie.

In de kerkenraad hebben we afgesproken om in september met elkaar in gesprek te gaan over het avondmaal. Alle gemeenteleden zijn daarbij (meer dan) welkom!

## **COLLECTEN**

De collecte in de rouwdienst van mevrouw Co van Bruxvoort heeft € 107,80 opgebracht.

In de rouwdienst van mevrouw Geertje van Herk bedroeg deze € 121,30.

## **OVERSTAPDIENST 2 JULI**

In de laatste zondag voor de zomervakantie maken we de afgelopen jaren wat ruimte om aandacht te geven aan kinderen die in groep 8 zitten en de overstap gaan maken naar de middelbare school. Dit jaar gaat Maaïke de Langen de overstap maken: van basisschool naar middelbare school en van kindernevendienst naar jeugdkerk ( die stap is al genomen). Hoe we in deze dienst hier aandacht aan besteden puzzelen we nog uit, want in je eentje 8<sup>e</sup> groeper zijn is niet zo leuk.

Op deze plek wensen we haar in ieder geval al een mooi afscheid van de basisschool toe en een goed begin op de middelbare school.

## **LEESBRILLEN GEZOCHT VOOR HAÏTI**

Een oogheelkundig team uit Nijmegen is bij Rob en Annemarie in het ziekenhuis van Passe Catabois geweest en heeft daar in 7 dagen 733 consulten gedaan. Er is in het ziekenhuis grote behoefte aan leesbrillen. Volgend jaar gaat er weer een team met oogartsen en zij willen graag leesbrillen meenemen voor de mensen daar. Hun vraag is: wie heeft er nog leesbrillen over? Onder de toren staat een mand, waarin de brillen verzameld worden.



## **ROMMELPLUSMARKT**

Heerlijk, de zomer komt er weer aan. Tijd om op vakantie te gaan en lekker het hoofd leeg te maken. Maar niet alleen het hoofd moet op zijn tijd leeg gemaakt worden, ook een opgeruimd huis voelt veel beter. Kortom, tijd om het huis op te ruimen en al die overtollige spullen weg te doen. Je kent dat wel, die spullen die je toch niet meer gebruikt maar toch zonde vindt om weg te gooien.

Nou dat treft. Spullen voor onze jaarlijkse

RommelPlusMarkt in september kunt u weer kwijt.

Aarzelt u niet om contact op te nemen met Dick Huiskamp (*contactgegevens in het kerkblad*) of Sander den Hartog (*contactgegevens in het kerkblad*). Zij komen graag de spullen beoordelen en ophalen. Helaas is er alleen voor oude en versleten tv's, radio's en computers, witgoed en (grote) meubelen geen belangstelling.

En als u heerlijk uitgerust van vakantie weer thuis komt, en vindt dat het opgeruimde huis toch wel erg kaal aandoet, weet dan dat er op 23 september 2017 weer een fantastische RommelPlusMarkt voor u gehouden wordt.

## OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de familie Buddingh:

*(contactgegevens in het kerkblad)*

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

## VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*

## KERKDIENTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

<b>Zondag 18 juni</b>	: 1 <sup>e</sup> zondag na Trinitatis
Voorganger	: Mw. G. den Dikken, Wageningen
Organist	: Henk Kiestra
Deurcollecte	: Restauratie en onderhoud



**Zondag 25 juni** : 1<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Agapèviering / Dienst van  
Schrift en Tafel / gezinsdienst  
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Plaatselijk jeugdwerk  
Koffieschenken : Marchien Pranger &  
Henny Ladestein

**Zondag 2 juli** : 2<sup>e</sup> Zondag van de zomer  
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud  
Koffieschenken : Bep Jacobs & Ria Buddingh

**Zondag 9 juli** : 3<sup>e</sup> Zondag van de zomer  
Voorganger : Ds. M. op den Brouw, Venray  
Organist : Jan Schouten  
Deurcollecte : Bloemen in de dienst

## **AGENDA**

### Tuinteam

Zaterdag 3 juni om 9.00 uur rondom de kerk

### Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 14 juni om 10.30 uur in Ons Gebouw

### Ontmoetingsmiddag

Maandag 12 juni om 14.30 uur in Ons Gebouw

## Avondgebed

Woensdag 21 juni om 19.00 uur in het kerkgebouw

## Tuinteam

Zaterdag 1 juli om 9.00 uur rondom de kerk

## Koffie-inloopochtend in het hart van Driel

Woensdag 12 juli om 10.30 uur in Ons Gebouw

## **ROOSTER BLOEMENDIENST**

4 juni	fam. Van der Kwaak
11 juni	fam. Bloed
18 juni	mevr. Buddingh
25 juni	fam. Speijers
2 juli	fam. Van Merkerk



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 4 juli a.s.  
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)