

## UITKIJKEN

Nu zit het er toch echt aan te komen, het voorjaar. In de week dat ik dit schrijf is de wind nog best koud, maar de zon wordt merkbaar krachtiger. Verwarmend – achter het glas van het kamerraam, maar ook buiten. En langzaam aan pellen we af: de muts kan af, de sjaal los, de handschoenen uit, een dunnere jas, geen jas ...

En kijk om je heen: ineens steken de krokussen overal hun kleurige kopjes op, en de eerste knoppen zijn duidelijk zichtbaar in struiken en bomen. Voor je het weet zitten we hier in Overbetuwe weer volop in de bloesems.

### **Het tweede boek van God**

De natuur is het tweede boek van God, leerde ik als kind. Je moest het eerste boek (de Bijbel) wel kennen om het tweede goed te begrijpen, werd er nadrukkelijk bij gezegd. Dat zou goed kunnen. En toch weet ik van mensen die zó onder de indruk zijn van wat ze om zich heen ervaren in de schepping, in de natuur, dat ze zich serieus zijn gaan afvragen: hier moet toch iets of iemand achter zitten, dat kan toch niet anders? Overigens kun je in dat eerste boek op heel veel plekken een verwijzing vinden naar de macht en de pracht (en de kracht) van de natuur. Lees psalm 8 of psalm 19 maar eens. Of het boek Job, waarin God zich op majestueuze wijze kenbaar maakt als de Schepper van de flora en de fauna in al hun veelvormigheid.

### **Knipoogjes van God**

Dat resoneerde bij me toen iemand onlangs, na afloop van de eerste gesprekskring, zei: “We gaan vanmiddag maar es een eindje fietsen. Lekker uitwaaien, elkaar op de kersverse bloemetjes wijzen. Daar worden we blij van!”

Nou, dát dus. Dat de natuur mijn zinnen kan verzetten, mijn aandacht op iets heel anders kan richten dan wat er allemaal tot me komt via de mediakanalen. Dat ze me kan weghalen bij de somberte, de donkerte, de onoplosbare vragen.

De natuur stelt geen vragen. Aan wie goed kijkt geeft ze antwoorden, zo ervaar ik het. In de aanloop naar Pasen telt dat extra, wat mij betreft. Het tweede boek als pageturner, wat vind je daarvan?

Het jonge leven, in de wei, langs de bermen, in de sloten, aan de bomen – het laat zich kennen als een belofte van het nieuwe leven dat in Jezus zichtbaar is geworden. Vang ze maar op, denk ik dan, al die glimpen van het goede, nieuwe leven, al die uitkijkjes naar wat komen gaat.

De predikant uit onze vroegere woonplaats Amersfoort noemde dat: knipoogjes van God. Bemoedigende momenten, waarin je voor even beseft: Ja, zo. Zó is het bedoeld. Díé kant moet het op.

Als je ze eenmaal ziet, ga je anders kijken, heb ik gemerkt.

Ik wens iedereen een verlichte aanloop naar Pasen, dwars door alle donkerte heen.

*Coosje Haan, redacteur kerkblad*



### **Willem Janssen**

Willem Janssen was een vertrouwd gezicht in Homoet. Daar geboren in 1946 en daar opgegroeid ging hij voor werk wel naar de Flevo-polder en woonde hij met zijn vrouw Annie na hun huwelijk in de Haarlemmermeer. Inmiddels was hij alweer ruim 40 jaar terug op zijn vertrouwde plekje: de boerderij aan de Homoetsestraat. Daar werkte hij, daar had hij zijn contacten.

Willem was akkerbouwer in hart en nieren. Met veel plezier kon hij vertellen over de lange, lange werkdagen, want “zo gaat dat nu eenmaal als je boer bent, dan is dat heel normaal”.

Hij werd overigens voor een groot deel ontzorgd door zijn vrouw en ook door dochter Wilma.

Nadat hij gestopt was met het melkvee, bleef Willem na zijn pensioen in drukke tijden nog graag inzetbaar voor allerlei loonwerk.

Zijn leven verliep redelijk rustig; hij genoot van zijn gezin en contacten met familie en bekenden, van de boerderij en het land. Hij trok zijn eigen spoor. Zoals zijn dochter Wilma het verwoordde: hij was een wijze man met een uitgesproken mening, die hij nooit onder stoelen of banken stak.

Willem kreeg met wat tegenslag te maken in zijn gezondheid, maar hij knapte daar telkens weer goed van op. In 2021 bleek hij kanker te hebben. Intensieve behandeling gaf nog een goede tijd, waar hij dankbaar voor was. In 2023 waren er opnieuw bestralingen nodig en kreeg hij een stoma. Genezing was niet meer mogelijk. Hij vond het moeilijk dat hij de regie over zijn leven kwijtraakte. Hij concludeerde: “Ik heb een heel mooi leven gehad, maar het is op.”

Hij is liefdevol bijgestaan door zijn vrouw en dochter, tot hij op 13 februari thuis is gestorven.

Willem wilde begraven worden op natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem. Daar in de regio had hij nog gewerkt als jongeman; hij vond het een bijzondere plek.

Daar hebben we hem op 19 februari herdacht, met persoonlijke woorden van zijn dochter, met prachtige liederen en muziek en in het licht van de Schrift: God die zó veel zorg heeft voor de schepping; hoeveel meer zal Hij dan zorgen voor de mens. Daar mogen we op vertrouwen.

We wensen de familie toe dat dit hen mag troosten in hun gemis.

*ds. Marieke Muijen*

## PASTORAAL

André Ladestein moest een aantal dagen worden opgenomen in Ziekenhuis Rijnstate. Hij heeft daar een behandeling ondergaan na een hartinfarct dat hem trof. Gelukkig is hij nu weer thuis. We wensen en bidden hem verder herstel toe.

### **Bericht van overlijden**

Op 12 maart jl. overleed Ries van de Brink, in de leeftijd van 81 jaar. In de dienst van 16 maart hebben we gebeden om troost en kracht voor zijn vrouw Annelies, zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en overige familie en nabestaanden. De uitvaart vond plaats op donderdag 20 maart. Meer hierover in de volgende Ontmoeting.

### Een goed gesprek – over leven en geloven

Op woensdag 5 maart troffen we elkaar voor de eerste keer in Ons Gebouw voor een goed gesprek over leven en geloven. Met elf mensen hebben we gepraat over wat ons bezighoudt. Dat bleek, niet geheel onverwacht, heel wat. Deze morgen was bedoeld om met elkaar te sparren over mogelijke thema's voor het vervolg van deze gespreksgroep.

Zo ging het bijvoorbeeld over wat en wie we nodig hebben: hoe belangrijk andere mensen om je heen voor je zijn, over de vertrouwdheid tussen mensen, over dankbaarheid. Maar ook over de vraag: wat hebben we en wat missen we, welke keuzes maken we?



We kwamen ook te spreken over angst en hoop, over het gevoel van machteloosheid dat je kan overvallen: wat kun je wel of niet doen? Waar vind je houvast en wat kunnen wij loslaten?

We waren de bijeenkomst begonnen met het lezen van Psalm 42, waarin als een refrein klinkt: *'Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.'* En in die onrust om je heen en binnen in je kan dan ook nog de dwingende vraag aan je gesteld worden: *'Waar is dan je God?'*

Waar vinden wij God, waar vinden we rust, hoe kunnen wij verduren? En wat hebben wij zelf in handen om verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en het leven in het algemeen? Hoe blijf je trouw aan jezelf en aan je overtuigingen? Hoe geven wij vorm aan geloof, hoop en liefde? Hoe werkt dat met onze deugden en ondeugden, waar slaan we de plank ook wel eens mis, wat is 'zonde' dan?

Er kwam dus meer dan voldoende naar boven om over verder te praten. Het is fijn, en meer dan dat: opbouwend, zinvol, verdiepend, om zo met elkaar in gesprek te zijn.

De volgende bijeenkomst is op **woensdag 2 april, van 10.30 tot 12.00 uur**. De koffie staat om 10.15 uur klaar!

Op het moment van schrijven heb ik nog niet helemaal uitgekristalliseerd wat het thema van deze bijeenkomst wordt en hoe we dat gaan aanvliegen. De kans is groot dat het zal gaan over het paraplu-thema 'Wat is het goede leven?'. Onder die paraplu kunnen we heel wat van wat er in de eerste bijeenkomst opkwam verder uitdiepen.

Ik ga daarvoor lezen in het boek *Hartstochten van de ziel – Hoe we onze verlangens ten goede kunnen keren*, van oud-aartsbisschop en anglicaans theoloog Rowan Williams en *Ode aan de verliezer - Levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes*, van theoloog Alain Verheij. Goede materie die kan helpen bij een goed gesprek over leven en geloven.

U/jij bent altijd van harte welkom om aan te sluiten, ook voor één keer!

*Hartelijke groet, Marieke Muijen*

## VAN DE KERKENRAAD

### **Verslag kerkenraadsvergadering 28 januari 2025**

#### **1. Opening**

We spreken over de zorgen voor de toekomst van onze kerk qua menskracht. De kerkenraad krijgt steeds meer taken. We zullen keuzes moeten maken: wat gaan we niet of minder doen? We zullen kritisch moeten bekijken wat we belangrijk vinden.

#### **2. Notulen vergadering d.d. 10 december 2024**

Deze worden paginagewijs besproken en goedgekeurd.

Opmerkingen n.a.v. de notulen:

- Koert heeft contact gehad met Jaap van Merkerk inzake de oecumenische werkgroep.

- Er moet een afspraak worden gemaakt voor een overleg door de werkgroep Veilige Kerk, maar eerst wordt geïnventariseerd wat de PKN hierin kan betekenen.
- Belangstelling voor een digitale kerkbode: in De Ontmoeting zelf zal worden gevraagd of hiervoor belangstelling is. De prijs voor een abonnement op een digitale kerkbode zal waarschijnlijk lager zijn dan voor de kerkbode op papier.
- De laserprinter is intussen aangeschaft. Koert maakt een handleiding om met de printer te kunnen werken. Het bijvullen van de toner wordt geregeld via de kerkrentmeesters.

### **3. Kerkenraadszaken**

- a. Afscheid/bevestiging ambtsdragers: dit was mooie dienst. Volgende keer wel communiceren over het terug laten komen van de kinderen in de dienst.
- b. Gezellige avond KR. Deze was zeer geslaagd en ongedwongen.
- c. Terugblik gezamenlijke vergadering met De Vloedschuur 21 januari jl.
- d. Huur kerk en Ons Gebouw: naar aanleiding van enkele aanvragen heeft het moderamen het standpunt ingenomen dat we geen rommelmarkt op het plein toestaan. Hiermee zouden we onze eigen rommelmarkt en boekenmarkt in de vingers snijden. De kerkenraad kan zich hierin vinden.
- e. De padlet is in gebruik genomen. Koert houdt hem bij.
- f. Liturgieën: Elske maakt ons erop attent dat we alert moeten zijn op het maken van liturgieën voor bijzondere diensten. Het gaat zowel om het typen als het printen.

### **4. Diaconie**

Er is tussentijds geen vergadering geweest.

Er was even onduidelijkheid over het collecteoverzicht voor 2025. Dit ligt intussen in de consistorie, zodat de opbrengst van de collectes daarop ingevuld kan worden.

## **5. Kerkrentmeesters**

Leenderd informeert naar het beleidsplan. Dit is met 2 jaar verlengd. Koert stuurt dit door naar Leenderd.

Het Beleggingsstatuut is goedgekeurd.

De actie Kerkbalans is geweest en wordt nu afgerond.

Ruimingen op de begraafplaats worden voorbereid. Dit is een delicaat proces.

Er zijn offertes binnengekomen voor de groenvoorziening van de tuin en de begraafplaats. Koert informeert naar het tuinpad.

Worden de klinkers inderdaad hergebruikt? Dit is inderdaad de bedoeling en de rand wordt van cortenstaal.

Er komt een overleg tussen de kerkrentmeesters en organist Freek Withaar. Er zal worden geëvalueerd en vooruitgekeken.

## **6. Jeugdwerk**

Er is geen reactie gekomen op de oproep voor nieuwe leiding.

We zullen keuzes moeten maken: wat doen we wel en wat doen we niet?

Elske heeft heel veel complimenten gekregen over de kerkdienst van Eerste Kerstdag.

Marchien informeert of er dit jaar ook palmpasestokken gemaakt worden. Ze helpt graag mee. Palmzondag is op 13 april. De donderdagmiddag ervoor worden doorgaans de stokken versierd. Elske bespreekt dit in haar overleg met de leiding van de kindernevendienst; qua organisatie komt er namelijk meer bij kijken dan alleen het versieren van de stokken. Cora merkt op dat het handig zou zijn als er een draaiboek voor komt. Dit geldt trouwens voor meer zaken, nu Ella er niet meer is als onze predikant.

## **7. Erediensten**

Op 4 mei is er een oecumenische dienst in de RK Kerk. Hiervoor zijn geen streamer en ouderling van dienst nodig.



## **8. Pastoraat/Wel en wee**

Korrie en Marchien doen verslag van het wel en wee van gemeenteleden.

## **9. Rondvraag**

Draaiboek begrafenissen: Koert wordt de contactpersoon; dit zal ook in de kerkbode worden vermeld.

## **10. Sluiting door Korrie**

Zij leest een gedicht over de holocaust van Gert Jan van der Kraan.

*Joke van der Borg, scriba*

### **Aanspreekpunt bij overlijden**

Helaas is het in de afgelopen maanden voorgekomen dat ons verschillende gemeenteleden overvallen zijn. Het lijkt ons goed om duidelijkheid te geven over met wie u dan het beste contact kunt opnemen.

In geval van overlijden kunt u contact opnemen met Koert de Langen. Hij is als coördinator het eerste aanspreekpunt om verdere zaken binnen onze gemeente kort te sluiten.

Het verzoek is om hem te bellen of te mailen. Dit kan door uzelf, maar ook door een uitvaartbegeleider. Hij zal de verdere inzet van mensen binnen onze gemeente coördineren. U vindt vanaf nu deze gegevens ook terug in de colofon van De Ontmoeting.

Wanneer de afscheidsdienst in onze kerk is, is het uitgangspunt dat de eigen (ambulant) predikant het afscheid verzorgt. Mocht deze onverhoopt niet kunnen, dan wordt in overleg met de nabestaanden een andere voorganger gezocht.

## VAN DE KERKRENTMEESTERS

### Abonnement 'De Ontmoeting'

In verband met gestegen kosten, zowel van de drukker als van POSTNL, willen we met ingang van de volgende incassoperiode een tariefwijziging doorvoeren voor bezorging en verzending van 'De Ontmoeting'. Daarom hanteren we vanaf september 2025, wanneer de incasso's weer worden verzonden, de volgende tarieven:

Soort abonnee	Nieuw tarief
Abonnees NIET via POSTNL	€ 25,00
Abonnees via POSTNL met incasso	€ 40,00
Abonnees via POSTNL met factuur (administratiekosten)	€ 42,50

Als u het kerkblad niet meer wenst te ontvangen, geeft u dit dan door aan de secretaris van het College van Kerkrentmeesters:

Dhr. Tom van der Borg

Paardenbloem 84

6665 HE Driel

Tel: 06 - 64 19 58 41

E-mail: [kerkrentmeesters@pkndriel.nl](mailto:kerkrentmeesters@pkndriel.nl)

Verder maken we u attent op de mogelijkheid om De Ontmoeting in digitale vorm te ontvangen. We vermoeden dat veel gemeenteleden het fijn vinden om het kerkblad in papieren vorm te (blijven) ontvangen, maar er kunnen ook redenen zijn om te kiezen voor de digitale vorm.

Mocht u De Ontmoeting in de toekomst graag per e-mail willen ontvangen, geeft u dat dan door aan de secretaris:

[kerkrentmeesters@pkndriel.nl](mailto:kerkrentmeesters@pkndriel.nl)

Wilt u uitsluitend een digitaal abonnement, dan betaalt u daarvoor € 10,00 per jaar.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Leenderd van der Deijl*

### **6 april: Voedselbank**

De Voedselbank zorgt op circa 180 plekken in Nederland voor gezond en gratis voedsel voor iedereen die zelf moeilijk kan rondkomen en deze hulp dus goed kan gebruiken. Ook in onze regio. Met deze collecte helpen we hen ondersteunen.



### **13 april: Bloemen in de dienst**

Elke zondag staat er een verse bos bloemen op de liturgische tafel, voor in de kerk. Mooi tijdens de dienst, als decoratie, en daarna in de regel bedoeld voor gemeenteleden die we speciaal willen bedanken of die wel wat extra bemoediging kunnen gebruiken. Met onze financiële bijdrage zorgen we ervoor dat de vaas gevuld blijft.

### **20 april: Kerk in Actie / Paascollecte / Noodhulp Oekraïne**

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De oorlog in Oekraïne gooit het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne. Regionale hulpcentra bieden kwetsbaren onderdak, delen voedsel, zadenpakketten en medicijnen uit en bieden hulp bij traumaverwerking. Uw financiële steun is helaas maar al te welkom!

### **27 april: Restauratie en onderhoud**

Met onze financiële steun dragen we eraan bij dat de kerk en Ons Gebouw kunnen worden onderhouden, vandaag en in de toekomst.

### **4 mei: Leger des Heils**



“Een dak boven je hoofd, een voedzame maaltijd, fatsoenlijke kleding. Of een arm om je schouder en hulp als je helemaal aan de grond zit. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan.

Daarom helpen we kwetsbare mensen in onze samenleving.”

Zo verwoordt het Leger des Heils zelf het werk dat ze doen.

Wilt u hen helpen helpen? Van harte aanbevolen!

## KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 9 APRIL

Fijn om elkaar weer zo aan het begin van de lente tijdens de koffie-inloop te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

*Van harte welkom!*

Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele gebeurtenissen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk ook de mogelijkheid om iets serieus of ontroerends met elkaar te delen.



*Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?*

*Kom gerust eens langs!*

Voor woensdag 9 april van harte uitgenodigd van 10:30 tot 12:00 uur in Ons Gebouw.

**En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw en gastheer: Annie en Han Florissen

*Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!*





Hoi allemaal,  
Het 40-dagenproject is begonnen en, als het goed is, zijn jullie hem al een paar keer tegengekomen: 'de wakkere wandelaar'. Hij/zij komt elke zondag in de kerk en start met ochtendgymnastiek. Heerlijk, zo'n nieuw begin.

Dat we toelevan naar Pasen betekent ook dat we binnenkort Palmpasen zullen vieren. Ook dit jaar gaan we in optocht met muziekvereniging Concordia door de straten van Driel. Uiteraard met een mooi versierde palmpasestok. Deze kan je op donderdag 10 april komen versieren in Ons gebouw, direct na school. Vergeet niet zelf je stok mee te nemen.

Jullie zijn gewend dat er een Kinderpaaswake wordt georganiseerd, de zaterdagavond voor Pasen, maar helaas kan deze dit jaar niet doorgaan.

En dan is het Pasen, een van de mooie feesten die we in de kerk vieren. We vieren dan dat Jezus is opgestaan!  
Ook dit jaar hopen we daar weer een mooie gezinsdienst van te maken. Tot dan!

*Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling*  
([jeugdouderling@pkndriel.nl](mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl))

## Puzzel



Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.  
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.





## PALMPASENOPTOCHT IN DRIEL

ZONDAG 13 april 2025

Start: 11.00 uur bij de Protestantse Kerk

*Loop jij mee met je Palmpasenstok?*



### Maak jij de palmpasenstok thuis?

Of.....Neem jij je lege palmpasenstok op **10 april** mee naar **Ons Gebouw** (tegenover de Meeuwenberg)?

**Tussen 14.30 en 16.00** kan je hier je stok komen versieren. Alles ligt klaar, behalve het broodhaantje. Want die krijg je op 13 april.

Zondag 13 april ben je om **11.00** welkom met je versierde Palmpasenstok bij de Protestantse Kerk in Driel (Kerkstraat 8)

Bij de kerk krijg je een broodhaantje op je stok.

Concordia gaat voorop in de Palmpasenoftocht naar de RK Kerk en door een deel van het dorp.

Aan het eind van de optocht ligt er nog een kleine verrassing voor je klaar.

**Tot ziens op 13 april!**

De Palmpasenoftocht wordt mogelijk gemaakt door:

Concordia, de Protestantse Kerk Driel, de Maria Magdalenaparochie Driel, Bakkerij Berentsen en Albert Heijn Ger Koopman.

*In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart ligt en wat ze met plezier willen delen. Deze keer zocht ik **Ineke en Kees Roeleveld** op.*

**“Ook met een kleinkind heb je soms zomaar een mooi gesprekje”**

Nog voor de koffie op tafel staat, zitten we er al middenin. “Ja, daar houden wij wel van, van een goed gesprek”, zegt Kees. “Wij willen het geloof graag delen.” Ineke: “Ja, precies, maar dat delen gaat voor mij verder dan alleen praten. Het is ook: iets goeds proberen te doen in je leven, betrokken zijn bij de mensen om je heen.”

Die mensen om hen heen, dat is al meer dan veertig jaar de gemeenschap van Driel. En daarvóór? Ah, herinneringen genoeg: Kees is Scheveninger van geboorte, Ineke een Haagse. Kees was gereformeerd, Ineke hervormd. Ze leerden elkaar kennen via een buurjongen. Ineke: “Gelukkig maakten mijn schoonouders er geen punt van dat we niet uit dezelfde kerk kwamen. Dat was weleens anders, hoor, in die tijd!”

Kees: “Die Scheveningse tijd staat me nog levendig bij. We waren daar één grote familie. Elke zondag gingen we na de kerk naar oma, koffiedrinken.” Ineke lacht: “O ja, je oma, in Scheveningse dracht, met die oorijzers, dat weet ik nog goed.”

“Later woonden we in de Moerwijk”, vervolgt Kees. “Ook heel gezellig. Ik trok veel op met mijn opa, die daar in de wijk ’s middags een viskraam had, dan hielp ik hem met haring schoonmaken.”

**Een club voor het leven**

En binnen de kerk? Ook daar was toen genoeg te beleven, vertelt hij. “Je had een jongerenclub, de GJV (gereformeerde jeugdvereniging), daar ging je als oudere pubers naartoe. Ik durf wel te zeggen dat dat heel vormend is geweest, ook voor mijn geestelijk leven, mijn geloof.” Ineke vult aan: “We deden dat allemaal zelf, hè, er was geen leiding van ouderen. We waren heel hecht. In de kerk zelf had je die aansluiting vaak minder, maar met die groep wel.”



Tot op de dag van vandaag hebben ze nog contact met een aantal van hen, en dat dus al zo'n zestig jaar! Dan gaan ze bijvoorbeeld met elkaar naar een museum, ze eten samen en ze praten lekker bij, vertellen ze. "Het is echt niet zo dat we hetzelfde denken over van alles, maar we respecteren elkaar, en het is boeiend om elkaar te spreken. Sommigen hebben helemaal niks meer met geloven, bij anderen wordt het geloof juist sterker. Naarmate we ouder worden, worden deze contacten eigenlijk steeds bijzonderder."

### **Van het westen naar het oosten**

Vanuit de Randstad, het westen, schoven ze verder op naar het oosten. Eerst naar Noordwijk, waar Kees werk vond in de grafische industrie, het vak dat hij trouw zou blijven tot aan zijn pensioen. Ineke: "In Den Haag begonnen we op kamers, dat was toen heel gewoon. Onze Jeannette is daar ook geboren. Pas later kregen we een huis in Noordwijk."

Hierna werd het Baarn, ook weer vanwege het werk van Kees. Geen slechte keuze, vindt hij: "In Baarn waren ze in die tijd kerkelijk al wat moderner dan op veel andere plekken in Nederland. Je had daar toen het Dienstencentrum van de Gereformeerde Kerk en dat kon je ook merken aan allerlei ontwikkelingen in die gemeente."

Een voorbeeld? Ineke: "Kinderen aan het Avondmaal, dat mocht daar toen al. Onze kinderen wenden daar natuurlijk snel aan, dus toen we later in Driel kwamen en hier mocht dat nog niet, keken ze daar wel vreemd tegenaan."

*Hoe beviel het om steeds verder op te schuiven naar het oosten?*

"Nou, sterker, ik heb zelfs nog een optie gehad op Groningen", zegt Kees, terwijl hij Ineke met een schuin oogje aankijkt. Ze lacht: "Maar toen zei zij: als je dát doet, ga je maar op kamers ...!"

Uiteindelijk streken ze in 1981 neer in Driel, in de Oldenhof. "Daar kwamen toen heel veel mensen van buiten wonen", vertelt Ineke. "Daar moesten veel dorpelingen wel aan wennen." Ze lacht. "Ik was kleuterleidster, maar hier was niks in te vallen, er waren nooit leerkrachten ziek. Toen ben ik maar iets anders gaan zoeken en dat werd de thuiszorg."

## **De ‘Bende van Driel’**

Het mooie was dat ze daardoor ook intensiever contact kreeg met Drielenaren, vooral met ouderen. “Ik kwam ineens bij die mensen over de vloer en dan hadden we natuurlijk een praatje. Dan zei ik: ‘Mijn man komt ook van een dorp, wist u dat? Daar hebben ze ook bijnamen.’ En dan was het ijs vaak wel gebroken.”

Een aantal jaren is ze ook betrokken geweest bij het Rooseveltthuis. “We gaven ons met een hele groep vrijwilligers op, ook uit de kerk hier, als begeleider voor mensen die wel een weekje vakantie konden gebruiken. Fijn om te doen en we leerden weer mensen kennen.” In al die jaren zijn de contacten hecht geworden, onder meer met een vaste vriendenclub, de ‘Bende van Driel’, met wie ze lief en leed delen. Ineke: “Inmiddels hebben we ook al afscheid moeten nemen van een paar goede vrienden. Dat hakt er wel in.”

## **Creatief en betrokken**

Zolang ze bezig kunnen zijn, zullen ze dat niet nalaten. “We vinden het fijn om betrokken te zijn en deel te nemen aan wat hier is en speelt.” Wie al wat langer meeloopt, kent ook Kees’ creatieve kant. Zo ontwierp hij ooit het logo van de PG Driel. En in Ons Gebouw hangen verschillende kunstwerken die hij samen met gemeenteleden maakte. Maar er is meer dan alleen de kerk. Hij is ook een tijdlang betrokken geweest bij de groep VIS (= verdiepen, inspireren, samenkomen). “Dat paste bij mij, ik zoek graag verdieping.” VIS, een samenwerking van diverse kerken in Overbetuwe, biedt een programma van allerlei activiteiten in het kader van geloof en leven, aanvankelijk wel een stuk of twintig in een jaar, tegenwoordig een stuk of acht. Juist dat bredere, dat je met veel verschillende mensen van gedachten kon wisselen, lag Kees wel. “Dat heeft ons veel gebracht: Hoe kijk je naar Jezus? Wie is God? Dat soort vragen.”

## **Goede gesprekken en verdiepende vragen**

De vragen spelen nog steeds. “Maar we zijn wel wat losgekomen van vroegere ‘stelligheden”, zegt Kees. “En dat geeft ook rust. Hoe ouder we worden, hoe meer we denken: Wat begrijpen we eigenlijk van het leven? Wie ben ik? Wie is Ineke?”

Ik sta daar steeds meer open en verwonderd in, meer dan dat ik de dingen zo zeker weet.” Ook voor theologische vragen geldt dat voor hen, zoals: Wat is zonde eigenlijk? En wat zeg je als je het hebt over ‘het offer van Jezus’?



“We lezen elke avond een stukje uit de Bijbel”, zegt Ineke. “Dat is fijn, maar soms stoort het ons ook wat we dan lezen. Er is veel wat we maar moeilijk kunnen begrijpen, we hebben er echt een verklaring bij nodig. Daarom lezen we al jaren de Bijbelse Dagkalender erbij. Dat biedt aanknopingspunten, ook al kunnen we ook daar niet altijd wat mee, hoor.”

In het verlengde daarvan vertelt ze dat ze nog steeds coördinator is van de Elisabethbode. “Dat geeft vaak ook mooie gesprekken, dat zijn waardevolle contacten. En we hebben ons hier in de kerk ook altijd aangesloten bij gespreksgroepen, als die er waren. Er is er nu net weer eentje begonnen, dat vinden we allebei heel fijn.”

*Behalve van praten houden jullie ook van zingen, heb ik dat goed?*

Ineke knikt. “Ook al voordat we in Driel woonden. In Baarn zat ik op een oratoriumkoor. Daarna heb ik een tijdje nergens gezongen – veel te druk met de kinderen en zo – maar zo’n vijftien jaar terug begon het weer te kriebelen, ik wilde wel weer eens wat. Toen zijn Kees en ik op koor Impuls gegaan, en daar zitten we nog steeds op, zoals je weet.”

### **Het Woord zingen**

En tot tevredenheid, hoewel ze beiden merken dat hun stemmen – hoe zeg je dat netjes? – wat ‘ouder’ worden. Maar dat vinden ze geen belemmering om te blijven zingen. Ineke verwoordt dat mooi: “We vinden het gewoon heel fijn om het Woord te zingen. Soms ben ik zo met een lied bezig als ik zing, dat de omgeving wegvalt. Dan ga ik helemaal ‘op’ in zo’n lied. Zeker in deze onrustige tijden biedt me dat ook veel.” Kees valt haar bij: “Ja, en je voelt dan – zonder dat je dat uitspreekt – de verbinding met de andere zangers, meer dan het ‘gewone’ contact. Een mysterie vind ik dat. Daar trek ik me aan op.”

*Over de onrust van deze tijd gesproken: maken jullie je zorgen?*

Kees: “Ja, de toekomst houdt mij wel bezig. Van de kerk, maar ook van de wereld. Hoe we als mensen soms wegstaren, terwijl er zo veel op het spel staat. Ik zie dat soms wel somber in. Het gaat mis met de wereld, denk ik dan. Niet dat God ons komt straffen, maar de mensen straffen zichzelf, door zo slecht om te gaan met de aarde en elkaar.”

Ineke: “Ik deel dat, maar ik denk ook: Kijk om je heen, kijk naar de goede dingen die je aantreft bij anderen en in jezelf. Daar zie ik ook iets goddelijks in. Blijf openstaan voor andere meningen. Zet eens wat vaker een komma in plaats van een punt. Snap je wat ik bedoel?”

Ze vertelt hoe belangrijk ze het vindt om bewust in het leven te staan.

“We zien aan Jeannette, Esther en Martijn, onze drie volwassen kinderen, dat ze, ook al gaan ze geen van drieën meer naar de kerk, wel de waarden van het geloof hebben meegenomen in hun leven.

Dat vind ik mooi. En soms heb je met een kleinkind zomaar een heel mooi, puur gesprekje.”

*Waar putten jullie vooral hoop uit?*

Kees: “Ik moet nu denken aan gesprekken die ik veel vroeger had, toen ik nog pastorale ouderling was. Ik las dan ook wel ‘Een mooi gebed van Bronswijk’ met mensen. Over ‘God die mij een vader en een moeder kan zijn’. Dat is nog altijd een dierbare herinnering.”

Ineke: “Zo hebben wij nu ook een gebedenboekje waar we graag uit lezen. *Ladders naar de hemel* heet dat. Dat is trouwens geschreven door die Alfred. C. Bronswijk, dat is wel mooi toevallig, of niet?”

## **He-le-maal thuis**

Ten slotte komen we nog even terug op de plek die ze hier ervaren in Driel. “We voelen ons hier he-le-maal thuis”, zegt Kees met nadruk. En Ineke onderstreept het met gemak: “Heel verbonden voelen we ons hier. Met heel Driel. Nee, ik zou hier niet meer weg willen.”

*Kees en Ineke, dank voor deze hartelijke ontvangst en jullie openheid!*

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op  
(voor gegevens, zie papieren kerkblad)*

**Zet meer komma's dan punten**

Want overal zie je mensen,  
die stand houden in het goed-zijn,  
toegewijd aan elkaar:

koffie maken,  
een tafel dekken,  
wonden verbinden,  
de moedeloosheid bezweren,  
terugvechten,  
de dood weerstaan,  
stilte voordoen,  
de moed niet verliezen ...

En waar de een zegt: "We kunnen niets meer doen ..."  
zegt een ander: "We kunnen nog veel betekenen."

Waar de een zegt: "Dit is het einde ..."  
zegt een ander: "Hier is een nieuw begin."

Zet meer komma's dan punten,  
er is meer licht dan je weet.

*Marinus van den Berg*

## **AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)**

Woensdagochtend 2 april: Gespreksgroep Leven en geloof (tweede ochtend). 10:30-12:00u in Ons Gebouw. Inloop met koffie/thee vanaf 10:15u. Ook interesse? Welkom!

Woensdagavond 2 april: Sobere maaltijd in Ons Gebouw om 18:00u (voor wie zich opgegeven heeft; dit kan/kon tot 28 maart).

Zondagmiddag 6 april: Blij Kerk-concert in de R.K. Kerk in Driel: de 'Mini-Matthaüs': het verhaal en de muziek van de Matthaüs-Passion, maar dan in een minstens zo aangrijpende uitvoering van ca. 1,5 uur, m.m.v. koor, solisten, viool en piano. Aanvang 14:30u (gratis inloop, pauze met koffie/thee, deurcollecte na afloop).

Zondagmiddag 6 april: Choral Evensong in de Koepelkerk, Jansplein 60, 6811 GH Arnhem. Aanvang 16:00 uur. Toegang vrij (deurcollecte na afloop).

Woensdagochtend 9 april: Koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur. Gastvrouw en gastheer: Annie en Han Florissen. Van harte welkom!



Donderdagavond 17, vrijdagavond 18 en zaterdagavond 19 april: **STILLE WEEK**: alle vieringen in Driel, i.s.m. De Vloedschuur, zie voor de (verschillende) tijden onder 'KERKDIENSTEN'.



Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn we alweer halfweg de Veertigdagentijd. De vierde zondag in de Veertigdagentijd, de middelste dus, heeft de mooie naam 'Laetare' gekregen: Verheugt u! Op deze zondag kijken we al vooruit naar het feest van de opstanding, waar de lijdensgeschiedenis uiteindelijk op uitloopt. Veertig dagen bepalen ons bij lijden en dood. Maar het zicht op de bestemming van deze weg mag niet verloren raken. Daarom is de officiële liturgische kleur die vierde zondag roze: het wit van Pasen straalt al door het paars heen. Er mag al vreugde zijn om het nieuwe begin, het nieuwe leven.

Maar we zijn er dan nog niet. Bij Pasen dus. We moeten ook weer de heuvel van vreugde af. Richting de Stille Week. Wanneer het lijden tot een uiterste komt en wij ons mee laten voeren in het verhaal van het Laatste Avondmaal, de gevangenneming van Jezus, zijn 'via crucis', zijn kruisiging en dood, de stilte van de dag dat Hij in het graf was. We beleven het met elkaar in de vieringen in de Stille Week. En in de Paasnacht vieren we het Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

Ik ben blij met de aanmeldingen uit Driel en Heteren voor de zanggroep die in de viering op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake zal zingen!

Ik ervaar de vieringen in de Stille Week zelf altijd als intens; de diepste diepten van het leven én de verst-reikende verten worden als in een notendop aan de orde gesteld.

De vreugde komt tot volle uiting op Paasmorgen. *De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!*

Een gezegende tijd gewenst!

*Met een hartelijke groet,  
ds. Marieke Muijen*

## BIJ DE DIENSTEN

### Bijbelleesrooster

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht.

Zo 6 april            Jesaja 58:7-10            Lucas 20:9-19    Filipp. 3:7-14  
Zo 13 april            Lucas 19:28-40            Jesaja 30:4-7    Filipp. 2:5-11  
*Palmzondag*

### STILLE WEEK: ALLE VIERINGEN IN DRIEL

Do 17 april            Exodus 12:1-201            Kor. 11:23-32    Joh. 13:1-15  
20:00 uur            *Witte Donderdag in Driel (i.s.m. De Vloedschuur)*  
*Viering H. Avondmaal*

Vr 18 april            Exodus 12:1-28            Hosea 6:1-6            Hebr. 9:11-15  
20:00 uur            *Goede Vrijdag (i.s.m. De Vloedschuur)*

Za 19 april            Genesis 1:1-2:3            Jesaja 55:1-11    Rom. 6:3,4  
22:00 uur            *Stille Zaterdag (i.s.m. De Vloedschuur),*  
*Viering H. Avondmaal*

Zo 20 april            Jesaja 51:9-11            Koloss. 3:1-4            Joh. 20:1-18  
*Paaszondag*

Zo 27 april            Genesis 28:10-22            Openb. 1:12-20    Lucas 24:13-35

Zo 4 mei                Jeremia 32:36-41            Openb. 5:6-14    Lucas 24:35-48

Zo 4 mei                *Oecumenische Viering 4 mei i.s.m. de*  
19:00 uur            *R.K.-Kerk in de R.K. Maria Geboortekerk te Driel*





## OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met Cora Camps (*voor gegevens, zie papieren kerkblad*).

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

## VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld (*voor gegevens, zie papieren kerkblad*).

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*voor gegevens, zie papieren kerkblad*).

## ROOSTER BLOEMENDIENST

6 april	:	fam. Van Merkerk
13 april	:	fam. Houweling
20 april	:	fam. Bloed
27 april	:	fam. Roeleveld
4 mei	:	fam. De Langen



*KOPIJ voor het volgende kerkblad (mei 2025) uiterlijk aanleveren op dinsdag **15 april** via e-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)*

## KERKDIENTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

### Zondag 6 april

Voorganger	: ds. D. Kruijt, Arnhem
Organist	: Jaap van der Spek
Uitgangscollecte	: Voedselbank
Koffieschenken	: Riet en Martien de Langen

### Zondag 13 april

*Palmzondag*

Voorganger	: ds. M. Muijen, Tiel
Organist	: Freek Withaar
Uitgangscollecte	: Bloemen in de dienst

STILLE WEEK: alle diensten in Driel

### Donderdag 17 april, 20u *Witte Donderdag, Viering H. Avondmaal*

Voorganger	: ds. M. Muijen, Tiel
Organist	: Freek Withaar

### Vrijdag 18 april, 20u

*Goede Vrijdag*

Voorganger	: ds. M. Muijen, Tiel
Organist	: Freek Withaar

### Zaterdag 19 april, 22u

*Paaswake, Viering H. Avondmaal*

Voorganger	: ds. M. Muijen, Tiel
Organist	: Freek Withaar

### Zondag 20 april

*Paaszondag*

Voorganger	: ds. E. de Waard, Doorwerth
Organist	: Freek Withaar
Uitgangscollecte	: Kerk in Actie / Paascollecte / Noodhulp Oekraïne
Koffieschenken	: Coosje en Jan Haan

## Zondag 27 april

Voorganger : ds. G.J. de Boer, Bemmelen  
Organist : Henk Kiestra  
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud

## Zondag 4 mei

Voorganger : ds. J. Dorst, Nijmegen  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Leger des Heils  
Koffieschenken : Marchien Pranger en Jaap van Merkerk

## Zondag 4 mei, 19:00u *Oecumenische viering 4 mei in de RK Kerk*

Voorganger : ds. M. Muijen, Tiel

### LIED VOOR DE TIJD (liedbundel 818)

Niet is het laatste woord gesproken.  
Er klinkt een lied, al is het nacht.  
Onzeker gaan wij, reisgenoten,  
op weg met wie ons samenbracht.  
Wat komen zal is nog verborgen,  
God weet wat ons te wachten staat:  
het stille licht, een nieuwe morgen,  
waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten  
de dorre grond tot bloeien brengt,  
wie als de dauw daalt in de morgen  
en schepping teer met licht doordrenkt,  
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren  
in duisternis van niemandsland.  
Een naam klinkt in het wuivend' koren:  
belofte van het nieuwe land.

*Tekst: Andries Govaart*