

UITKIJKEN

Verrassingen

Als ik dit schrijf, zijn we net terug van een weekje Ameland. Bofkonten die we zijn, want wie had dat nou gedacht: Sneeuw, ongerepte sneeuw! Witte duinen! Besneeuwde rieten daken. Paarden, dicht opeen, met hun hoeven in de sneeuw. Een schitterend, helderwit strand! Nog nooit in de toch al meer dan vijftig jaar dat we op de eilanden komen hadden we zoiets gezien. Ja, het was ook koud, ijzig koud, maar wat een prachtige luchten en landschappen, zeker toen ook de zon er weer bij kwam.

Zulke verrassingen kun je niet organiseren, die kómen gewoon. Dat geldt ook voor de verrassing die we ervoeren op de zondag dat we daar waren. We hadden aanvankelijk niet het plan om naar de kerk te gaan. Maar uiteindelijk hakten we de knoop door: kom op, gáán. Nog even gekeken wie de voorganger was. Zei ons niks, maar 'kom, we laten ons verrassen'. En ... inderdaad.

Kom met je verhalen van hoop

Daar zaten we dan, op Ameland, in het meest westelijke plaatsje Hollum, in de grote Herenwegkerk, tussen mensen die ons totaal onbekend waren, maar ons vriendelijk toeknikten. En op de preekstoel een enorm enthousiaste voorganger, een tachtiger (minstens), die ons meenam in de volle actualiteit en in zijn ervaringen en zijn kennis van God en het leven. Ontroerend. Wat bij mij vooral bleef hangen is dat hij zelf illustreerde wat hij ons voorhield: 'Kom met je verhalen van hoop. Vertel ze aan elkaar. Bemoedig elkaar op die manier, we hebben elkaar nodig!'

Daar kunnen wij van harte bij aansluiten, dacht ik zo. In dit kerkblad staan er weer voorbeelden van, en ook van oude én nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en dingen te delen.

Coosje Haan, redacteur kerkblad

IN MEMORIAM

Hans Kardol

Op 22 januari jl. overleed Hans (Johannes Jan) Kardol in de leeftijd van 83 jaar. Hij was de echtgenoot van Hermien en (schoon)vader van Annerieke en Mirko, Robert en Jolanda, trotse opa van Daan en Anne, Matthijs, Rianne en Tom.

Hans groeide op in Oosterbeek. Nadat hij Hermien had leren kennen en zij in 1965 getrouwd waren, woonden zij eerst in Doorwerth en vanaf 1969 in Driel. Daar vonden zij hun plek in het dorp en in de kerkelijke gemeente. Daar ontstond ook de vriendengroep die gekstekenderwijs 'De bende van Driel' werd genoemd.

Hans werkte bij Nijhuis Alkono in Oosterbeek en groeide binnen dat bedrijf door. Hij heeft langere tijd veel in Engeland gewerkt en was daardoor doordeweeks weinig thuis. Hermien runde het gezin en het was extra gezellig als Hans weer thuis was. Dan was hij druk met klussen en fotograferen, inclusief het zelf ontwikkelen van foto's. Later, toen er kleinkinderen waren, ondernam hij graag van alles met hen, samen met Hermien.

Naast werk en gezin vond Hans het belangrijk nog andere zinvolle dingen te doen. Hij interesseerde zich voor de Slag om Arnhem en heeft zich vele jaren met passie ingezet voor de Stichting Driel-Polen. Daarnaast was hij actief voor de kerk, ook als kerkenraadslid. In 2013 kreeg hij voor zijn vrijwilligerswerk een koninklijke onderscheiding en daar was hij erg trots op.

In 2012 werd bij Hans de ziekte van Alzheimer geconstateerd. Hij ging daar op een open en realistische manier mee om, liefst ook met een beetje humor. In 2017 was thuis wonen niet meer haalbaar en verhuisde Hans naar Oranje Nassau's Oord in Wageningen. Daar werd hij trouw bezocht door Hermien, de (klein)kinderen en vrienden. Heel langzaam ging hij achteruit en in januari bleek hij erg kwetsbaar. Hij werd steeds bijgestaan door Hermien, Annerieke en Robert, die hem met liefde en zorg omringden.

In die voor Hans inmiddels vertrouwde omgeving is hij op 22 januari gestorven. Het afscheid en de begrafenis waren op 29 januari in Driel. Er waren persoonlijke woorden namens de naaste familie en vrienden. We lazen uit Johannes 13, waar de trouwtekst van Hans en Hermien uit kwam: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

We zongen onder meer het prachtige 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', als teken van hoop die telkens weer oplicht; en 'Liefde, eenmaal uitgesproken', als Woord van God, begin en einde van alles wat is.

Op de rouwkaart stond: *Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.* Wij wensen de familie en vrienden toe dat dat hen tot troost mag zijn.

ds. Marieke Muijen

PASTORAAL

Ries van de Brink heeft een periode in het ziekenhuis gelegen. Hij is gelukkig weer thuis, maar moet een aantal keren per week voor behandeling naar Rijnstate. We bidden om verbetering van zijn gezondheid en kracht voor hem en Annelies.

Thea de Hartog is na een ongelukkige val voorlopig aan huis gebonden en moet daar revalideren. Veel kracht en sterkte gewenst voor Thea en Sander.

Coosje Haan onderging een ingreep aan haar schouder. Ook Liesbeth van Barneveld en Rauke Kooiman moesten een operatie ondergaan. Allemaal een voorspoedig herstel toegewenst.

Ria Pranger is bezig met een medicijnkuur voor de schildklier. We hopen met haar dat dit tot een goed resultaat mag leiden.

Gezocht: zanggroep voor in de Stille Week

In de Stille Week zijn er weer de gezamenlijke diensten van Driel en Heteren, dit jaar in Driel.

Het zou mooi zijn om in de dienst op Witte Donderdag (17 april) en tijdens de Paaswake (19 april) met een zanggroep te zingen, met zangers uit beide gemeenten. We zullen dat niet al te ingewikkeld maken, zodat het voor iedereen die mee wil zingen haalbaar is en de voorbereiding te overzien is. Niettemin hopen we natuurlijk dat dit een mooie toevoeging is aan deze bijzondere diensten.

De insteek is om een aantal eenstemmige liederen te zingen die in de gemeenten wat minder bekend zijn, en hier en daar iets meerstemmigs. Natuurlijk zal er ook 'gewoon' samenzang zijn.

De repetitiemomenten zijn:

- maandag 31 maart, 19.30-21.00 uur;
- donderdag 10 april, 19.30-21.00 uur;
- voorafgaand aan de dienst op Witte Donderdag 17 april.



We oefenen in Driel, ofwel in de kerk ofwel in Ons Gebouw.

Mocht je alléén 31 maart of alléén 10 april kunnen oefenen, dan hoeft dat geen probleem te zijn.

Graag opgeven vóór 26 maart, dan zorgen wij voor voldoende bladmuziek!

ds. Marieke Muijen

(voor haar gegevens: zie papieren kerkblad)

EEN NIEUWE KRING

NIEUWE GESPREKSGROEP: WIE DOET ER MEE?

We vallen maar meteen met de deur in huis: wie van u/jullie zou het fijn en leuk vinden om deel te nemen aan een **gespreksgroep**?

De wens daarvoor hing al een tijdje 'in de lucht', merkten we allebei. Niet alleen bij onszelf, maar ook in de wandelgangen kregen we er regelmatig wat van mee, tijdens de zondagse koffie of gewoon, doordeweeks; zo van 'Hé, zou het niet leuk zijn als we weer eens zoiets zouden starten in de PG Driel?'

Ons antwoord is: Ja, dat zouden wij heel leuk vinden! En we willen er ook best concreet werk van maken. En natuurlijk zijn we heel benieuwd of er onder jullie meer zijn die dan willen aansluiten.



Dus: bij dezen **het idee**, met de eerste datum er meteen bij:

- gespreksgroep PG Driel
- over het dagelijks leven, over geloven, over zingeving
- elke 1e woensdag van de maand, 10:30-12:00u in Ons Gebouw
- Om te beginnen: woensdag 5 maart. Thema: *Wat houdt jou bezig?*

Op **5 maart** willen we (aan de hand van het gekozen thema) met elkaar verkennen wat er mogelijk is, wat je fijn zou vinden in zo'n groep, over welke dingen je het graag zou willen hebben en wat je mooi of belangrijk vindt om daar te horen of te delen. Verderop, in de rubriek 'BIJ DE TIJD', staat er nog wat meer over.

- Aarzel je of heb je nog vragen, trek een van ons dan gerust aan het jasje! Aanmelden voor 5 maart mag, maar hoeft niet.
Vanaf 10:15 uur is er koffie/thee. Om 10:30 uur starten we.
Welkom!

Hartelijke groet,

Marieke Muijen

Coosje Haan

(voor hun gegevens: zie papieren kerkblad)

2 maart: Plaatselijk diaconaal werk

Deze collecte is bedoeld om het werk van de diaconie in onze eigen kerkelijke gemeente te ondersteunen.

9 maart: Stichting Hulp Haïti Driel



Jaarlijks vraagt Stichting Hulp Haïti Driel een aantal keren onze aandacht en steun voor het medische project in Passe Catabois en voor haar actieve bijdrage aan verbetering van de leefomstandigheden in dit gebied. Aanbevolen!

16 maart: Stichting Kruispunt

Je zult maar dakloos zijn ... Hoe dat is? Dat is voor iedere dakloze anders. Veel mensen in die omstandigheid ervaren geen perspectief. Ze zitten gevangen in hun situatie, sommigen kampen met wanen, trauma's, een verslaving, en komen daar zelf niet uit. Dan is Kruispunt een plek om op adem te komen.

23 maart: Dorcas

Dorcas is een organisatie voor mensen in nood in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Dorcas zet zich in voor duurzame verandering en investeert daarin. Zelf formuleren zij het zo: "Wij hebben liefde en hoop voor mensen in nood. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus."



30 maart: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Colombia

kerk in actie In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT, waarmee Kerk in Actie samenwerkt, is een veilige plek, waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Zo'n 45 kinderen per jaar kunnen er een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen worden weerbaar gemaakt tegen geweld en krijgen kracht en inspiratie om een beter bestaan op te bouwen. Voor veel kinderen is dit centrum hun tweede thuis.

6 april: Voedselbank

De Voedselbank zorgt op circa 180 plekken in Nederland voor gezond en gratis voedsel voor iedereen die zelf moeilijk kan rondkomen en deze hulp dus goed kan gebruiken.

Met onze financiële bijdrage helpen we hen helpen.



VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2025

Hierbij willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Actie Kerkbalans 2025 van harte bedanken. We zijn heel blij met alle vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en opgehaald, en met de gemeenteleden die de gehele logistiek hebben gecoördineerd. Natuurlijk willen we ook alle gemeenteleden bedanken die het formulier met de toezegging en de machtiging hebben ingevuld.

In totaal is er op het moment van schrijven (medio februari) ongeveer € 33.000,- toegezegd voor het jaar 2025. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag dat in 2024 is toegezegd en binnengekomen.

We verwachten nog een aantal toezeggingen van gemeenteleden die ofwel niet thuis waren bij het ophalen van de enveloppen ofwel vergeten zijn het bij de looper in de bus te doen. We verwachten daarmee nog uit te komen rond de € 35.000,-.

We zijn dankbaar voor ieders inzet en ieders bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Leenderd van der Deijl*

VAN DE WERKGROEP VIS

Voor de maand maart staat het volgende op het programma:



- **Filmcafé 2: 'The Last Temptation of Christ'**: 14 maart 2025 om 19:30 uur in De Voorhof te Kesteren.
- **Zingen voor Pasen**: 27 maart 2025 om 20:00 uur in Ons Gebouw, Driel.

Wanneer u zich nog niet hebt opgegeven, maar toch wilt komen, stellen we het op prijs, in verband met de organisatie, dat u dit nog doet, via de website www.gele-boekje.nl of bij ondergetekende. Maar ook als u zich niet hebt aangemeld, bent u van harte welkom.

Namens de Werkgroep VIS, Hans Brinkman

KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 12 MAART

Fijn om elkaar weer zo halverwege de winter tijdens de koffie-inloop te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. *Van harte welkom!*

Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele gebeurtenissen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk ook de mogelijkheid om iets serieus of ontroerends met elkaar te delen.



Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs!
Voor woensdag 12 maart ben je van harte uitgenodigd van 10:30 tot 12:00 uur in Ons Gebouw.

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer: Janny de Jonge en Jaap van Merkerk
Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!

BOEKENMARKT DRIEL



Het begint intussen een goede gewoonte te worden, de jaarlijkse **boekenmarkt**. En wederom op twee dagen. U bent welkom op:

- **vrijdag 28 maart 2025 van 16.00 tot 20.00 uur;**
- **zaterdag 29 maart 2025 van 10.00 tot 12.00 uur.**

Wij hebben er weer veel zin in. Het aanbod van boeken is weer groot. En het blijft leuk om u daarvan een mooie en goede sortering te bieden. Maar ook de koffie en gezelligheid zijn er weer. Kortom, komt allen naar de boekenmarkt **in de kerk en in Ons Gebouw**, Kerkstraat 8 te Driel, op 28 maart en 29 maart a.s. En denk nou niet dat de keuze op zaterdag minder is dan op vrijdag, want wij vullen de voorraad continu aan!

Overigens: de opbrengst van de boekenmarkt wordt besteed aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld de instandhouding van ons mooie, monumentale kerkgebouw.

Mocht u nog mooie boeken overhebben die u een tweede leven gunt, dan nemen wij die graag van u aan. In dat geval kunt u contact opnemen met Dick Huiskamp (*voor zijn gegevens: zie papieren kerkblad*) en/of deze zelf komen brengen op vrijdagmorgen 28/3, wanneer onze sorteerdere de boekenmarkt aan het voorbereiden zijn.

Namens alle organisatoren, Tom van der Borg



Hoi allemaal,
Ik vind dat de tijd voorbij vliegt. Als ik dit schrijf is het half februari, maar voor mijn gevoel is het net Kerst geweest! Toch is het alweer bijna maart en dat betekent dat het weer lente gaat worden. Langer licht en hopelijk wat meer zon en warmere temperaturen.

Ook gaan we dan in de kerk starten met het 40-dagenproject en dus toelevens naar Pasen. Dit jaar heet het project: '**Een nieuwe dag!**' Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt er een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze 40-dagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen.

En: elke zondag komt er een speciaal iemand in de kerk. Wie dat is, blijft nog een verrassing!

Ook krijgen jullie, de kinderen, een dagboekje voor thuis.

Kortom, we gaan er weer een mooi project van maken. Kom jij ook?

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling
(jeugdouderling@pkndriel.nl)

Een **kleurplaat** (om alvast in de stemming te komen 😊):



*In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart ligt en wat ze met plezier willen delen. Voor dit nummer zijn dat **Vivian en Mark van Burken**.*

“We merken steeds meer dat geloven bewuste keuzes vraagt”

Omdat ik in de avond aansluit, zijn Sepp (11), Faas (7) en Lev (4) niet bij het gesprek. Maar ze komen natuurlijk wel voorbij in dit verhaal.

Alweer ruim tien jaar woont familie Van Burken in Driel en ze voelen zich er thuis, al was het de eerste tijd ook wennen. Vivian: “Ik ben opgegroeid in Dodewaard, Mark in Opheusden. ’s Zondags gingen we samen naar de kerk, de ene keer in Ochten, bij Marks ouders, de andere keer in Dodewaard, bij mijn moeder.” In Ochten was ook een jongerengroep waar ze veel mee optrokken. Catechisatie volgden ze in Dodewaard.

Ze kennen elkaar al zo’n twintig jaar; ze waren jong toen ze verkering kregen, 15 en 17, en ook nog best jong toen ze besloten dat ze samen voor vast verder wilden, en dan ook wilden trouwen.

Vivian: “Ik was 21, Mark 23. Maar we wilden het gewoon heel graag. Het was nog even spannend of we woonruimte konden vinden. Toen dat lukte, zagen we dat als sturing van God. We voelden dat het klopte, dat de weg vrij was voor een toekomst samen.”

Zo jong als je was, hebben jullie deze stap dus echt in geloof gezet?

Vivian knikt. “Ja, dat was wel bijzonder, dat vonden we zelf ook. In de jaren daarvoor hadden we samen in Ochten een alphacursus gevolgd, *Youth Alpha* heette die: echt gericht op jongeren, dus precies in onze belevingswereld. We deelden daar van alles over geloven, over God en over de Bijbel en hoe dat een plek had in je leven.”

Mark: “Elke week kwamen we als groep bij elkaar, weet je nog? Met de drie c’s: chillen, chips en cola, haha. Maar onderwijl bespraken we wel van alles. Dat heeft me achteraf gezien ook gevormd.”

Vivian: “In die periode merkten we dat ons geloof veranderde; het werd persoonlijker, een bewuster leven met God.” Mark: “Ja, en toen wisten we: dit is hoe we het willen. Het gaf richting, dat was fijn.”

Van dorp naar dorp naar dorp

Ze trouwden, woonden kort in Opheusden en daarna een tijdje in Dodewaard, waar ze lid waren van de hervormde kerk. Na vijf jaar kwamen ze via een vriend die hier (toen) woonde op het spoor van het dorp Driel. Vivian: “Het huis hier moest nog worden gebouwd, maar we konden er al op intekenen. Net toen we onze handtekeningen hadden gezet, wisten we dat we in verwachting waren. Sepp is nog geboren in Dodewaard, maar zijn eerste verjaardag konden we vieren in ons gloednieuwe huis hier in Driel.”

En hoe was en is dat: Driel?

Vivian lacht: “We vielen in eerste instantie echt voor het huis. Daarna gingen we verder kijken. Driel had (en heeft) een kerk, een school, een supermarkt. Dat gaf de doorslag. Ons werk is ook in de buurt: Mark is gymleraar op het Dorenweerd College en ik ben meewerkend coördinator in de kinderopvang in Gendt. Dat is goed te doen.”

Mark: “We houden van de sfeer van een dorp, zo zijn we het ook altijd gewend geweest en dat bevalt ons prima. Ik denk dat ik in een grote stad niet zou aarden. Behalve in Groningen misschien.” Hij lacht, kijkt Vivian aan. “Ja, gek hè, we kennen daar niemand, maar Groningen heeft ons hart, we gaan er elk jaar wel een paar dagen naartoe, eerst alleen en nu ook met de kinderen. Wat dat is? De gemoedelijke sfeer, denk ik. We voelen ons heel relaxed als we ervandaan komen.”

Vivian: “Driel is ook rustig. Je hebt die paar grote feesten, het Kersenfeest, de Airborne-evenementen, de kermis, maar dat is het dan wel. Wat trouwens niet betekent dat we het hier saai vinden, hoor. Er is genoeg te doen met een gezin met opgroeiende kinderen!”

Voetbal

In de buurt is de band goed. Vanaf het begin spelen de kinderen met elkaar en zoeken ze elkaar op, ook als ze niet naar dezelfde school gaan. Vivian: “Vriendjes genoeg. Dat gaat hier heel natuurlijk.”

Mark zet zich al jaren in voor de voetbal, RKSVDriel. “Ik was eerst trainer van Sepp, nu train ik het team van Faas en ik hoop later van Lev. En ik voetbal er zelf ook. Het leuke is dat van de twintig man in mijn eigen team er zeker vijftien zelf ook trainer zijn. Dat geeft een speciale band, we zijn op meer manieren bij ons dorp en bij de kinderen betrokken.”

Voelen jullie je ook plezierig betrokken bij de PG Driel?

Vivian: “We hebben heel bewust voor deze gemeente gekozen, omdat we graag de verbinding wilden tussen school, dorp en geloven. Wel was veel voor ons in deze kerk nieuw: de liturgie, met die vaste onderdelen, de responsies, andere liederen, vrouwen in het ambt ... dat waren we allemaal niet gewend.”

Wat ook anders is in deze gemeente (vergeleken met waar zij vandaan komen) is dat hier gemiddeld veel meer ouderen in de dienst zijn. Maar dat maakt de sfeer niet minder hartelijk, vinden ze. Mark: “We vinden het ook fijn dat de kinderen hier in de kerk een eigen plek hebben, ook al zijn ze met weinig.”

Klokkenluider

Vivian: “Hoe leuk is het bijvoorbeeld dat Sepp vrijwel elke zondag de klok mag luiden. ‘Tsjonge, dat hij dat zomaar mag doen ...’, zeiden sommige mensen. Hij voelt het nu dus ook als een speciale taak, daar wil hij wel zijn bed voor uit, haha.”

Geloven met kinderen, is dat moeilijker dan enkel met z'n tweeën?

Vivian: “Ze zitten hier op De Meeuwenberg. Daar krijgen ze wel wat mee van sommige bijbelverhalen en liedjes, hoewel dat ook sterk afhangt van de juf die ze hebben. En de kindernevendienst is er. Maar het meeste moet je toch echt zelf doen. Voor mij is het dan steeds de vraag: waar doe je nou goed aan?”

Mark: “Je wilt ze niet dwingen, niks forceren, maar we willen ze wel graag voorleven, zo van: dit is de manier waarop wij het willen invullen. Dit is voor ons ‘normaal’.”

Er bewust iets uit oppakken

Vivian: “Ik vind het mooi om te zien dat de kinderen er tot nu toe ontspannen mee omgaan. Sepp vertelde bij voetbal pas ook rustig dat hij zondags naar de kerk gaat, ook al reageren de kinderen daar verbaasd op. Ik hoop echt dat hij dat kan vasthouden.”

Mark: “Het moet niet te veel gaan botsen, dat werkt niet. Ik denk dat het wel goed is om de gewoonte erin te houden: in principe elke zondagochtend naar de kerk. Ik hecht zelf ook aan die structuur. Je krijgt de zegen, de dominee zet je aan het denken, je zingt liederen.” Hij denkt even na. “Ik probeer er bewust elke keer iets uit op te pakken, dat hoeft maar één ding te zijn, iets wat wordt gezegd of wat we zingen, of iets wat gebeurt tijdens of rondom de dienst. Dan is het een fijne ervaring.”

Kindernevendienst en jeugdkerk

Vivian: “Ik geniet ervan om de kindernevendienst te doen. Ik leer daar zelf ook steeds weer iets van. Tja, soms zegt Mark dan na afloop: ‘Joh, je hebt echt iets gemist vanmorgen ...’” Mark lacht: “Ja, of jij tegen mij, als ik jeugdkerk heb.” Vivian: “We houden elkaar wel op de hoogte. En anders is er altijd nog de livestream.”

Hoe bevalt de jeugdkerk, Mark?

Mark: “Dat loopt wel goed tot nu toe. Ik doe het samen met Koert, zo’n zeven keer per jaar. We hebben een fijne wisselwerking en de groep doet lekker mee. Je merkt dat die kinderen eraan toe zijn om zelf te denken: wat vind ik hier nou van? Wij vragen ze: waar willen jullie het over hebben? Dat bespreken we dan. En we gaan in op hun vragen en reiken ze ook aan of je daar wat over kunt vinden in de Bijbel. We hopen als jeugdkerk ook een keer mee te denken over de invulling van een kerkdienst. Hoe moet die er dan uitzien volgens hen? Wat vinden deze 11-plussers fijn?”

Geloven in je gezin

Thuis hebben ze naar eigen zeggen weinig ‘rituelen’. Mark: “We bidden voor het eten en als Faas en Lev gaan slapen, bidden we ook met ze. Dat geeft soms mooie momentjes. Toen Lev pas ziek was,

vroeg ik hem: ‘Zullen we aan de Here Jezus vragen of Hij je beter maakt?’ Dat wilde hij wel. En toen hij weer beter was, konden we daar dus ook voor danken.”

Vivian: “Ik merk steeds meer dat de keuzes die we hebben gemaakt te maken hebben met geloof.”

Ze ervaren er de hand van God in, zegt ze. “Of misschien kan ik beter zeggen: we zijn dankbaar met hoe de dingen lopen. En tegelijk vind ik dat moeilijk. Want hoe zou het zijn als het gaat tegenzitten? Is mijn geloof dan nog steeds sterk? Ziekte en zorgen kennen we wel, maar echte tegenslag, intens verdriet? Ik denk weleens: er komt een keer dat het niet meer zo goed gaat. Als een zwaard dat boven je hoofd hangt. Want wat dan?”



We gaan er nog wat dieper op door, maar dat hoeft niet allemaal opgeschreven. Alle drie merken we op dat het fijn is om het er eens rustig over te kunnen hebben en vragen die opkomen te delen.

Vertrouwen

Tot slot zegt Mark: “Het klinkt misschien gek, maar ik geloof eigenlijk heel simpel. Dat het zo is. Dat God er is en dat het waarheid is wat we hier horen. En als er dan heftige dingen zouden gebeuren, dan moet dat gewoon zo zijn. Ik heb er dan vertrouwen in dat het ergens goed voor zal zijn. Dat denk ik.” Vivian knikt: “Ik heb ook wel dat vertrouwen dat jij dat zo zou denken. En dat helpt mij ook.”

Mark en Vivian, hartelijk dank voor dit gesprek en voor jullie openheid!

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op
(voor de gegevens: zie papieren kerkblad)*

Ambassadeurs van de hoop

Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel
die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen
waar uitzicht ontbreekt,

om harten te verwarmen
waar kilte toeslaat,

om handen te vullen
van wie beroofd zijn,

om tranen af te wissen
die blijven stromen.

Zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegstijgt.

Laten we ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.

Wat een handvol brood
al niet kan doen ...

Uit: Medemens 2, door Sytze de Vries

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Woensdagochtend 5 maart: Eerste ochtend gespreksgroep Leven en geloof (verkenkend). 10:30-12:00u in Ons Gebouw. Inloop vanaf 10:15u. Interesse? Aarzeling? Welkom!

Zondagmiddag 9 maart: Blijde Kerk Concert in de R.K. Maria Geboortekerk in Driel: Argentijnse muziek (o.a. 'Adios Nonino' op bandoneon) door Ensemble Pablo Mosteiro. Aanvang 14:30u (vrije inloop, pauze met koffie/thee, deurcollecte na afloop).

Woensdagochtend 12 maart: Koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur. Gastvrouw en gastheer: Janny de Jonge en Jaap van Merkerk.



Vrijdagavond 14 maart: Film 'The Last Temptation of Christ', van 19:30 tot ca. 23:00 uur in Kerkelijk Centrum De Voorhof, Nedereindsestraat 30C, Kesteren.



Zondagmiddag 16 maart: Cantatevesper - 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' (BWV 23), uitgevoerd door het Bachensemble Arnhem o.l.v. Thea en Pieter Endedijk. Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem. Aanvang 16:00 uur. Toegang vrij (deurcollecte na afloop).

Donderdagavond 27 maart: Samen zingen voor Pasen, liederen uit het oratorium 'Het Lam dat ons doet leven', onder leiding en begeleiding van componist en (kerk)musicus Dirk Zwart, in Ons Gebouw, 20:00-22:00 uur. Hou je van zingen? Welkom (en neem een flesje water mee om de stem te smeren)!



Vrijdag 28 (16:00-20:00u) en zaterdag 29 maart (10:00-12:00u): Jaarlijkse Boekenmarkt Driel in Ons Gebouw en de kerk. Voor inbrengen van boeken, bel Dick Huiskamp en/of breng ze zelf op locatie, Kerklaan 8 (dit kan op vrijdagochtend 28-3).

Pasen valt laat dit jaar en wat daaraan voorafgaat dus ook: carnaval (2-4 maart), Aswoensdag (5 maart) en de Veertigdagentijd (die begint op 9 maart).

Toen ik in mijn eerste gemeente in West Maas en Waal stond, woonden wij in Wamel in de pastorie. Dat betekende dat carnaval niet langer ongemerkt aan ons voorbij kon gaan. Van huis uit heb ik niets meegekregen als het om carnaval vieren gaat; gekker dan de playbackshow op de basisschool is het nooit geworden. Vijf jaar in het Land van Maas en Waal wonen heeft daar geen verandering in gebracht. Ik houd nog steeds niet van de 'muziek', van alles eromheen, en niet van bier.

Carnaval

De christelijke/kerkelijke achtergrond van het carnaval is wel boeiend. Overigens is carnaval weer gebaseerd op een veel ouder, Germaans gebruik dat later gekerstend is. Waar het woord 'carnaval' van afgeleid is, is niet helemaal zeker, maar het heeft in ieder geval te maken met het voor een tijdje geen vlees eten. Vroeger was het zo dat je in de veertig dagen voor Pasen geen vlees at; het was een vastenperiode. Op die manier onderstreepte je dat het een periode van bezinning is: je onthoudt jezelf iets, zodat je je aandacht meer kunt richten op wat van God komt.

Carnaval heeft inmiddels nog maar weinig te maken met wanneer wel of geen vlees eten. En het heeft voor veel carnavalsvierders niets te maken met de erop volgende Veertigdagentijd.

Tegenwoordig is de Veertigdagentijd als periode van vasten echter weer wat 'in' aan het raken, zeker ook onder jongere mensen. Vaak zijn dat mensen die zich bewust bezig willen houden met hoe zij in het leven staan: wat is echt van belang, hoe leef ik bewust, op welke manier kan ik meer diepgang vinden in het leven?

Dat kun je onderstrepen door op een bepaalde manier te vasten: geen alcohol, geen vlees, geen snoep, geen sociale media bijvoorbeeld. Nog mooier is om het geld en de tijd die je daarmee overhoudt te bestemmen voor een goed doel.

Bezinning

Maar naast vasten en geven aan een goed doel is bezinning in deze tijd bijzonder van belang. Bidden en zingen, stil zijn, ons minder laten meeslepen in alles wat van ons verwacht wordt, wat van alle kanten op ons afkomt; ons minder verliezen in de onmatigheid, die onze levens in het rijke Westen nogal eens bepaalt. En daarmee kunnen we ruimte creëren voor en ons toekeren naar God.

Het is zinvol daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen: Hoe geven wij, ieder persoonlijk, vorm aan de Veertigdagentijd als periode van bezinning? Wat doen we en wat laten we? Wat is voor ons belangrijk en zinvol?

Nieuwe gespreksgroep

Onder meer over die laatste vraag kunt u concreet met elkaar in gesprek gaan in een groep die we willen starten vanaf 5 maart. Meer daarover kunt u lezen op pagina 5 van deze Ontmoeting.

Zanggroep Stille Week

In een ander stukje (zie pag. 4) vindt u een uitnodiging voor een zanggroep die zal zingen in de dienst op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake.

Beide activiteiten van harte aanbevolen!

*Met een hartelijke groet,
ds. Marieke Muijen*

BIJ DE DIENSTEN

Bijbelleesrooster

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is het oecumenisch (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

NB Voorgangers zijn vrij om er in de diensten van af te wijken, dus niet altijd komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht.

Zo 2 maart	Jeremia 7:1-15	Lucas 6:39-49	1 Kor. 15:50-58
Zo 9 maart	Deuter. 5:6-21 <i>Begin 40-dagentijd</i>	Lucas 4:1-13	Rom. 10:8-13
Zo 16 maart	Exodus 34:27-35 <i>Biddag voor gewas en arbeid</i>	Lucas 9:28-36	1 Kor. 13:1-13
Zo 23 maart	Exodus 6:2-8 <i>Dienst van Schrift en Tafel</i>	Lucas 13:1-9	Rom. 5:1-11
Zo 30 maart	2 Kroniek. 36:14-23	Luc. 15:11-32	2 Kor. 5:14-21
Zo 6 april	Jesaja 58:7-10	Lucas 20:9-19	Filipp. 3:7-14



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met Cora Camps (*voor haar gegevens: zie papieren kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (*voor hun gegevens: zie papieren kerkblad*).

ROOSTER BLOEMENDIENST

2 maart	:	fam. Houweling
9 maart	:	fam. Bloed
16 maart	:	fam. Roeleveld
23 maart	:	fam. De Langen
30 maart	:	fam. Baart



KOPIJ voor het volgende kerkblad (april 2025) uiterlijk aanleveren op dinsdag 18 maart via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com

KERKDIENTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 2 maart

Voorganger : ds. W. van der Kaaden, Overberg
Organist : Bernard van Beek
Uitgangscollecte : Plaatselijk diaconaal werk
Koffieschenken : Coosje en Jan Haan

Zondag 9 maart *Begin 40-dagentijd*

Voorganger : Mw. C. Heemsbergen, Maurik
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Stichting Hulp Haïti Driel

Zondag 16 maart *Biddag voor gewas en arbeid*

Voorganger : ds. C. Flobbe, Naarden
Organist : Henk Kiestra
Uitgangscollecte : Stichting Kruispunt

Zondag 23 maart *Dienst van Schrift en Tafel*

Voorganger : ds. M. Muijen
Organist : Janneke Bron
Uitgangscollecte : Dorcas

Zondag 30 maart

Voorganger : ds. C. Blokland, Geldermalsen
Organist : Anja Posthuma
Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Werelddiaconaat /
Colombia

Zondag 6 april

Voorganger : ds. D. Kruijt, Arnhem
Organist : Jaap van der Spek
Uitgangscollecte : Voedselbank
Koffieschenken : Mienie en Paul Baart