

UITKIJKEN

Licht in de duisternis

Tegenstellingen. In een training die ik dit najaar volg gaat het daar onder meer over: polariteiten, tegenstellingen in het leven. Hoe ken je die? Welke plek hebben ze? Mogen ze er zijn? En hoe zijn ze in balans?

Leven en dood. Gezondheid en ziekte. Rijkdom en schraalheid. Blijdschap en verdriet. Moed en vrees. Licht en donker. Ik denk dat iedereen er wel wat van herkent.

Om bij het laatste duo stil te staan: je hoeft niet ver te zoeken om donker te ervaren deze dagen. Letterlijk, maar ook in bredere zin niet. Het nieuws is vol donkerte. Het zijn donkere wolken die zich samepakken boven veel plekken op deze wereld, soms heel ver weg, soms best dichtbij. Ook Nederland ontkomt er niet aan. En nog dichterbij: ook in je eigen leven kan het soms verdraaid donker aanvoelen.

Rondom de Kerstdagen gaat het veel over het Licht dat in onze wereld kwam om de duisternis te verdrijven. Meer dan tweeduizend jaar geleden inmiddels – en wat is ervan over? Die vraag kan zomaar opkomen, inclusief de moedeloosheid die je daarbij kan bekruipen. ‘Zoek het licht’ is een hoopgevend motto. Maar hoe dan? Waar vind ik dat dan, concreet?

Mij hielp wat ik laatst ergens las: je kunt zoeken naar licht, naar Het Licht. In de Bijbel kun je daarover troostvolle teksten vinden. Ik zou zeggen: lees die vooral, ze kunnen ankers voor je zijn in donkere dagen.

Tegelijk: je kunt ook zelf licht ontsteken. Letterlijk, maar ook door een lichtdrager te zijn en zo iets van het Licht uit te stralen. Want bedenk: als het donker is, hoef je maar één kaarsje aan te steken en in de hele ruimte rondom is geen sprake meer van duisternis.

‘Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft’, luidt een Taizé-lied. Maar hoe doe ik dat dan?

Putten uit de bron

Opnieuw hielp me wat ik las, in een interview met de Belgische psychiater Dirk de Wachter. En kijk nou eens: tot mijn verrassing zag ik bij de opmaak van dit nummer dat Marieke precies ditzelfde ook in haar bijdrage noemt (zie pag. 27 e.v.): het geschenk van ‘het kleine goede’ dat ieder mens kan doen: een woord, een gebaar, hoe klein ook, dat een ander goed doet.

De Wachter zei dat er heel nadrukkelijk bij: laat het iets goeds zijn voor een ánder. En ervaar tegelijkertijd hoe het goede dan gaat stromen en ook jezelf kan raken. Je put als het ware uit een levende en blijvende bron.

In mijn ogen sluit dat naadloos aan bij wat Jezus deed en leerde. Het geeft me hoop. Dat, hoe klein en onaanzienlijk ook als je het afzet tegen grote gebaren en heftige gebeurtenissen, een sprankje licht al een verschil kan maken. En dat je daarmee aansluit bij de Bron van liefde, die nooit opdroogt.

Gelukkig Nieuwjaar!

Coosje Haan, redacteur kerkblad



In memoriam Dik C.A. van Dijk

Dik (Cornelis Albert – genoemd naar zijn oma en opa) van Dijk werd op 29 december 1935 geboren bij het Doorwerthse Veer en is op 22 november 2024 overleden in Liefkenshoek.

Hij heeft op meerdere plekken in en rondom Driel gewoond, maar de langste tijd aan de Oldehofse laan. In de jaren zestig kwam Dik samen met Diny terecht op de boerderij van zijn grootvader. Ze hadden een boerderij met koeien en varkens en kippen en wat akkerbouw.

Toen de Stuw gebouwd werd, kreeg Dik ook interesse in het werken bij de sluis. Hij combineerde een tijd het werken bij de sluis met de boerderij. Een lastige combinatie, op de lange duur. De boerderij werd steeds meer een hobby dan een bron van vast inkomen.

Na zijn pensionering was Dik heel vaak buiten te vinden in de tuin, in de boomgaard en bij de pony's. En altijd was er een hond bij.

Samen met Diny genoot hij van de kinderen en de kleinkinderen.

Vaak bleven de kleinkinderen het weekend logeren.

Dik was een echt familiemens – zijn kinderen en kleinkinderen en de achterkleinkinderen waren heel belangrijk voor hem.

Er waren goede contacten met familieleden in Nederland en met een familie in Zweden. Na de Tweede Wereldoorlog mocht Dik als oorlogskind tot rust komen in Zweden. Met deze familie heeft Dik altijd contact gehouden en hij heeft ze ook verschillende keren in Zweden bezocht. Hoewel Dik heel graag thuis was, heeft hij met Diny ook heel wat reizen gemaakt in Europa.

Er was veel om dankbaar voor te zijn in zijn leven. Verdriet was er ook: het verdriet om het overlijden van hun dochter Diana. Het verdriet om zijn afhankelijkheid na hersenbloeding en val. Hij heeft heel erg zijn best gedaan om te revalideren, maar het lukte niet. Het maakte hem weleens moedeloos. Het heeft hem moeite gekost om zich aan de goede zorgen van familie en zorgenden toe te vertrouwen. Maar het lukte en graag maakte hij nog een grapje met wie langskwam.

Er zijn veel veranderingen geweest in zijn leven, maar zijn geloof is gebleven. Hij was een zeer trouwe kerkganger op de zaterdagmiddag/zondagmorgen voor de tv. Bij het afscheid hebben we naar liederen geluisterd die zijn hele leven met hem mee zijn gegaan: 'Veilig in Jezus' armen', 'Er ruist langs de wolken', 'Blijf mij nabij', 'Abba, Vader' en 'Jezus, ik houd van U'.

In het crematorium in Heteren hebben we in besloten kring afscheid van Dik genomen, in het vertrouwen dat bij God alle moeiten en verdriet verleden tijd zijn.

Moge de Heer Diny, Heimen en Myrna, Ad en de kleinkinderen en achterkleinkinderen troost geven in het gemis van deze echtgenoot, vader, opa en opi.

Ds. Ella Kamper

Omzien naar elkaar

Onze koster, Jan Willemsen, is na een val met de fiets in het ziekenhuis terechtgekomen met een gebroken heup. Hij is inmiddels geopereerd en na een aantal dagen mocht hij weer naar huis om verder te revalideren. We bidden om een voorspoedig herstel.

Petra Kaal is opnieuw voor behandeling in het ziekenhuis geweest en is weer thuis. We bidden om kracht voor haar en Ronny.

Ook Benny Aalbers is voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen geweest en inmiddels weer thuisgekomen. Ook voor hem bidden we om herstel.

Dankbetuiging

Dag allemaal, heel erg bedankt voor de belangstelling na mijn knie-operatie. Het heeft mij goed gedaan. Met kleine stapjes ga ik vooruit.

Groetjes, Riet de Langen

Felicitatie

Donderdag 19 december is een bijzondere dag voor Zus van de Koppel. Dit jaar hoopt zij dan de hoge leeftijd van 103 jaar te bereiken. *(De foto is uit 2022 →)*

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor elke nieuwe dag!



Jubileum

Jan en Ellie Janssen-Hermsen

hopen D.V. op 15 januari hun 60-jarig huwelijk te vieren. Wij wensen jullie samen met kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzondere, mooie dag toe.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Afscheid en benoeming

Rob van der Harst heeft, na 12 jaar te hebben gefungeerd als taakdrager binnen het College van Kerkrentmeesters, aangegeven te willen stoppen. Dat is jammer, maar ook begrijpelijk. We danken Rob enorm voor zijn inzet, onder andere als secretaris van het CvK, als streamer en als beheerder van NAS en de website.

We hebben een opvolger kunnen vinden in de persoon van Tom van de Borg. Fijn Tom, dat je de functie van taakdrager in het CvK van Rob wilt overnemen!

Verder hebben Marchien Pranger en Korrie Huijgen-Heijboer aangegeven nog een jaar binnen het pastoraal team verder te willen. Tijdens de dienst van zondag 26 januari 2025 willen wij stilstaan bij het afscheid en de benoeming.

Opbrengsten gemeenteavond 5 november 2024

Algemeen

Op 5 november 2024 vond er een gemeenteavond plaats. Deze avond werd begeleid door Hilda Freije van Kerkvitaal. Vooraf waren de volgende doelen opgesteld:

- de gemeente betrekken bij en laten meedenken over de gemeente van de toekomst. Alles staat nog open. Met andere woorden: als gemeente open nadenken over de toekomst van de PG in Driel;
- input ophalen bij de gemeente die gebruikt kan worden voor het opstellen van een profiel voor een te beroepen predikant.

De opkomst was goed: er waren zo'n 40 gemeenteleden aanwezig. Er werd actief en betrokken meegedaan bij de interactieve werkvormen. Hieronder volgt een terugkoppeling van de opbrengsten van deze gemeenteavond.

A. Nadenken over het verleden, het heden en de toekomst van de Protestantse Gemeente Driel

Tijdens de gemeenteavond is in groepjes gesproken over het verleden, het heden en de toekomst van de gemeente. Punten hierbij zijn op post-its geschreven en vervolgens op een groot vel papier geplakt, dat op de muur hing: een *Wall Of Wonder (WOW)*. Hieronder staan de meestgenoemde thema's per gespreksvraag weergegeven.

Het verleden

De vraag: Denkend aan de historie, het verleden: wat was er zo waardevol aan uw gemeente? Wat is uw mooiste herinnering aan uw gemeente? Of welke gebeurtenis was bijzonder?

Er zijn veel mooie aspecten benoemd. Maar wat er vooral als thema uitsprong is de gemeenschap: open armen binnen de gemeente, je welkom voelen als je voor eerst in de kerk komt, een hechte gemeenschap, een vertrouwd gevoel van 'erbij' horen, warmte. Deze hechte gemeenschap: een groep mensen die ook samen de handen uit de mouwen steken (verbouwingen) en elkaar ondersteunen in moeilijke tijden.

Het heden

De vraag: Denkend aan het heden: wat is in het heden waardevol in uw gemeente?

Er wordt veel gewaardeerd in het heden. Ook hier werd het meest gezegd: betrokkenheid, hechte gemeenschap, er voor elkaar zijn. Daarnaast werd veel genoemd:

- *de diensten op zondag*: troost, ze zijn er continu;
- er zijn nog *gezinnen met kinderen en jeugd* en daardoor kindernevendienst en jeugdkerk; kinderen/jeugd worden meer betrokken.

De toekomst

De vraag: Denkend aan de toekomst: als u mag dromen, hoe ziet de PG Driel er in de toekomst dan uit?

Er zijn veel dromen en wensen ten aanzien van de toekomst.

Twee thema's sprongen er hierbij uit:

- samenwerken/samengaan met andere gemeenten, de oecumene;
- de diensten: interactiever, meer variatie, vernieuwing.

Daarnaast vielen er nog twee thema's op:

- blijven investeren in kinderen en jongeren;
- kerk in en voor het dorp zijn.

B. Verlangen en perspectief voor de Protestantse Gemeente Driel

Het tweede onderdeel van de gemeenteavond bestond uit het in groepjes nadenken over 'ons verlangen en perspectief voor onze Protestantse Gemeente Driel' aan de hand van fotokaarten. Juist door middel van een foto komen er soms andere zaken boven water; het prikkelt ons denken op een andere wijze.

Hieronder zijn de teksten weergegeven zoals die omschreven stonden bij de gekozen foto's. Dit geeft een goed beeld van wat gemeenteleden verlangen voor de gemeente:

- Samen blij, vrolijk, gelukkig, ongedwongen ontspannen ontmoeting
- Je gedragen weten door God: kerngedachte van de kerk, wat de toekomst brengen moge
- Samen als gemeente een weg zoeken in deze soms spannende tijd/wereld: moge Gods Geest ons daarin inspireren
- In balans kijk op de wereld/samenleving + de gemeente zelf
- Vooruitdenken over wat je gaat doen, visie bepalen
- Ruime blik op de wereld/omgeving
- Wat er ook verdwijnt, in de kern blijft het hetzelfde
- Verjonging/verbreding en voor iedereen iets
- Water als symbool van het leven: stroming en beweging
- Een brug slaan
- Licht: hoop met uitstraling naar eenieder
- Uitstraling van rust
- Verder kijken: over grenzen heen
- Hoopvol: de steppe zal bloeien

- Een kerk uit lang vervlogen tijden
- Je bent hartelijk welkom
- Een sprong in het diepe? Of vertrouw de toekomst
- Doe het eens anders, out of the box, open-minded
- Twee gemeentes die samen op weg gaan, anders dan anders
- Samen wandelen: ontspannen
- Alle mensen zijn verschillend met hun eigen ideeën, en toch samen die puzzel vormen/gemeente zijn
- Houvast, verankering, veiligheid
- Houvast, stevigheid in woelige tijden
- Klein wolkje als teken van hoop waarnaar je kan uitkijken
- Biedt helderheid en bloei
- Samen hard aan de slag om het schip drijvend en op koers te houden
- Verbindende gemeenschap, mensen die elkaar vasthouden in het geloof, ook in de stormen van het leven
- En zijn we dan ook 'vissers van mensen'?
- Groter aanpassingsvermogen aan de behoefte van ieder individu

Ten slotte

Deze gemeenteavond heeft de gemeenteleden (opnieuw) aan het nadenken gezet over de gemeente van de toekomst. Duidelijk is geworden dat men openstaat voor samenwerking met andere gemeenten. De wens hiertoe is ook uitgesproken.

Daarbij is het belangrijk dat oog gehouden wordt voor dat wat zo belangrijk gevonden wordt in deze gemeente, te weten: de gemeenschap, de betrokkenheid, de diensten op zondag wellicht op een wat andere wijze in de toekomst, aandacht voor jongeren/kinderen, maar ook: kerk zijn in het dorp Driel. Daarbij wil de gemeente geïnspireerd blijven door de God van de kerk.

De kerkenraad zal de uitkomsten van de avond meenemen en heeft de intentie om in het voorjaar een vervolgbijeenkomst te plannen.

Actie Kerkbalans 2025

De landelijke Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervende campagne van het land. Door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage voor het komende jaar.

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een financiële bijdrage.

Heel graag willen we een plek zijn, en blijven, waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

De Actie Kerkbalans vindt in 2025 plaats in de periode 11 t/m 25 januari. Medio januari wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? Het thema van de Actie Kerkbalans is net als vorig jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen.'

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. We willen u daarom vragen om mee te doen en het toezeggingsformulier ruimhartig in te vullen. In de week van 20 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op.

Ook onze gemeente heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met hogere kosten. We zouden het daarom op prijs stellen als u een verhoging van uw bijdrage wilt overwegen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Kennisgeving ruimen van graven voorjaar 2025

Al eerder hebben we via dit kanaal aangegeven dat we voornemens waren om een x-aantal graven te ruimen. Dit omdat van een aantal graven de grafrechten inmiddels zijn verlopen en we door omstandigheden de nabestaanden niet op de hoogte konden brengen. Dat was geen onwil, maar we hadden niet van alle graven de correcte contactpersonen en/of hun contactgegevens.

Eerste ruiming

De eerste ruiming heeft inmiddels in het najaar van 2024 plaatsgevonden en dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Nadat we bekendgemaakt hadden om welke graven het ging, kwamen er naar aanleiding van brieven die we hebben verstuurd toch een aantal belangrijke wijzigingen in de grafregistratie. Er kwamen ook verzoeken binnen om alsnog de rechten te verlengen met 10 jaar, maar ook verzoeken om de grafsteen te mogen behouden voor de familie. Verzoeken waar we uiteraard gehoor aan hebben gegeven.

Naast het ruimen van de graven waarvan de grafrechten volgens de registratie waren verlopen, willen we door middel van deze actie ook de registratie van de grafrechten weer helemaal up-to-date krijgen. Dit is ook noodzakelijk voor de jaarrekening van de begraafplaats die we sinds een aantal jaren apart moeten maken voor de PKN.

Tweede ruiming

De tweede ruiming staat nu gepland voor ergens in het voorjaar van 2025. Het betreft dus ook deze keer weer graven waarvan de termijn van **10** of **20** jaar of in sommige gevallen nog langer na de laatste begraaving verlopen is en waarvan de rechten vervallen zijn.

In het nieuwe mededelingenbord op de begraafplaats zal ook nu een lijst worden opgenomen van graven die in het voorjaar van 2025 geruimd zullen worden. Het gaat hier voornamelijk om graven die aan de westkant van de begraafplaats liggen en aangeduid worden met een W-nummer.

We gaan alle in de grafregistratie opgenomen contactpersonen een brief sturen met daarin de mededeling van ruiming en de mogelijkheid om eventueel grafrechten te verlengen met 10 jaar.

Indien men het niet eens is met het besluit om een graf te ruimen, kan men alsnog bezwaar maken bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters door middel van een brief of e-mail met de reden van bezwaar. E-mail: kerkrentmeesters@pkndriel.nl

Tot slot

Mogelijk zijn er graven bij waarvan de contactpersoon niet bekend is in onze registratie of omdat er door de familie later een andere contactpersoon is aangewezen. Wij kunnen die mensen dan niet bereiken in geval van het aflopen van de grafrechten of van ruiming. Daarom gaan we op elk te ruimen graf in elk geval een geplastificeerd papier plakken waarop we een aantal gegevens zullen vragen. Het gaat daarbij om de volgende informatie:

OPROEP AAN NABESTAANDEN:

We zijn bezig met het actueel maken van de grafregistratie. Van dit graf hebben we niet alle contactgegevens, zodat we deze niet kunnen benaderen bij bijvoorbeeld het aflopen van de grafrechten. Het verzoek is dan ook of u door middel van een brief of via e-mail wilt doorgeven aan de beheerder van de begraafplaats:

Grafnummer:	
Naam overledene:	
Naam contactpersoon:	
Adres:	
Postcode / Woonplaats:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

Contactgegevens Beheerder Begraafplaats:
De heer R. Eisen
(voor gegevens, zie papieren kerkblad)

UITGANGSCOLLECTES

Voor de collectes in december: zie het kerkblad van november.

5 januari: Bloemen in de dienst

Elke zondag staat er een verse bos bloemen op de liturgische tafel, voor in de kerk. Mooi tijdens de dienst, als decoratie, en daarna in de regel bedoeld voor gemeenteleden die we speciaal willen bedanken of die wel wat extra bemoediging kunnen gebruiken. Met onze financiële steun houden we de vaas gevuld.

12 januari: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat / Samen tegen armoede

In Nederland neemt de armoede toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met deze actie 'Samen tegen armoede' staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. Helpt u mee?

19 januari: Restauratie en onderhoud

Een terugkerende collecte om eraan bij te dragen dat de kerk en Ons Gebouw blijvend kunnen worden onderhouden.

26 januari: Pastoraat in eigen gemeente

Met deze collecte ondersteunen we het pastorale werk in onze eigen gemeente en dragen we bij aan de kosten die daarvoor worden gemaakt.

2 februari: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Ethiopië

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren de Ethiopiërs om zich aan te passen aan de nieuwe situatie in hun land. Ook uw bijdrage is daarbij van harte welkom!

Zendingsblok

De bestemming van het zendingsblok achterin de kerk wordt met een halfjaar verlengd (voor kinderen in Oekraïne).

Inzameling Dankdag

De opbrengst van de inzameling achterin de kerk in het kader van Dankdag heeft twee grote volle manden met voedsel en een mand met verzorgingsproducten opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee!

Nagekomen bericht Voedselbankactie: DE-Waardepunten

In het kerkblad van november stond al een bericht over de inzamelactie van de Voedselbank Arnhem-Nijmegen op 13 en 14 december.

Daarbij aansluitend nu:

De Voedselbank doet een oproep om Douwe Egberts-Waardepunten die u overhebt of kunt missen te sparen en deze te schenken aan de Voedselbank, om ook op die manier de mensen die dat goed kunnen gebruiken te ondersteunen.

Op de website www.voedselbanknijmegen.nl staan supermarkten en winkels vermeld waar de waardepunten kunnen worden ingeleverd. Maar u kunt ze ook in Driel bij een van de diakenen afgeven. Graag vóór 23 januari!

Op herhaling: de film 'I, Daniel Blake'

Door technische problemen moest de filmvertoning van 'I, Daniel Blake' in november worden afgebroken. Deze film wordt opnieuw (en nu hopelijk volledig) vertoond op vrijdagavond 10 januari in De Vloedschuur te Heteren; aanvang 20:00 uur.



De 59-jarige Daniel Blake heeft na een ziekte voor het eerst in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en haar twee jonge kinderen. Daniel en Katie bevinden zich in niemandsland, gevangen in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.

De toekomst van de kerk

Op woensdagavond 15 januari om 20:00 uur is er een bijeenkomst met Aarnoud van der Deijl in De Rank te Zetten. Aarnoud van der Deijl, predikant te Hoofddorp, heeft een boek geschreven waarin hij zowel terugblijkt als vooruitkijkt. In het boek gaat hij in op vragen als: *Een leven zonder kerk?* Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken hebben de kerk niet gered – maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu en samenleving?

Aarnoud van der Deijl houdt een inleiding over zijn boek en de thematiek, waarna er tijd is om met hem en elkaar in gesprek te gaan.

Solovoorstelling over Westerbork



‘Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen’ is een voorstelling over vuile handen, zuiverheid en moed in kamp Westerbork. Te zien bij De Vluchtheuvel te Zetten op 7 februari.

Het verhaal – verteld en gespeeld door Guido de Bruin – is gebaseerd op de novelle *De nacht der Girondijnen* van Jacques Presser.

Een Joodse leraar meldt zich in 1943 als ordebewaarder in kamp Westerbork. Zo hoopt hij zelf het vege lijf te redden. De ontmoeting met de zachtmoedige rebbe Jeremia Hirsch in barak 52 brengt een ommekeer teweeg, die hem tot een beslissing dwingt die zijn leven zal bepalen.

Dat dit mogelijk is – enkelingen die in de meest onmenselijke omstandigheden toch mens weten te blijven – maakt dat Guido dit verhaal wil verder vertellen. Het is een verhaal van universele hoop.

Wanneer u zich nog niet hebt opgegeven, maar toch wilt komen, stellen we het op prijs in verband met de organisatie dat u dit nog doet. Dit kan via de website www.gele-boekje.nl of bij ondergetekende. Maar ook als u zich niet hebt aangemeld, bent u van harte welkom.

*Namens de Werkgroep VIS,
Hans Brinkman*

KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 8 JANUARI

Fijn om elkaar weer in het nieuwe jaar tijdens de koffie-inloop te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

Van harte welkom! Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele gebeurtenissen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk ook de mogelijkheid om iets serieus of ontroerends met elkaar te delen.

*Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?
Kom gerust eens langs!*



Voor woensdag 8 januari ben je van harte uitgenodigd van 10:30 tot 12:00 uur in Ons Gebouw.

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer: Mienie en Paul Baart
Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!



In de aanloop naar Kerst en de jaarwisseling:

**GEZEGENDE DAGEN GEWENST EN
EEN HOOPVOL 2025**



Hoi allemaal,

Ik weet eigenlijk niet zeker of jullie deze Ontmoeting nog voor de Kerst krijgen of daarna, maar als ik dit schrijf zijn we nog volop bezig met Advent. Wat een leuk project hebben we dit jaar met de stad Bethlehem in de hoofdrol. Echt heel leuk om daar met jullie en alle

andere mensen in de kerk mee bezig te zijn. Ik verheug me op de kerstdienst, maar hoe die eruit gaat zien, dat weet ik nu ook nog niet.

Ik heb jullie nog de uitslag van Sirkelslag beloofd ... Graag een beetje tromgeroffel ... Er hebben 120 jeugdgroepen meegedaan en wij zijn ... 14^e geworden! Ik ben echt mega-trots op onze jeugdgroep. Supergoed gedaan!

Oud & Nieuw staat ook weer voor de deur. Wij vieren het altijd gezellig met vrienden. Voor mij geen vuurwerk, maar ik kijk er wel graag naar. Ik wens jullie ook allemaal een gezellige, goede en mooie jaarwisseling toe en een gezegende nieuwe start van 2025. Doe voorzichtig met vuurwerk.

Groeten, *Elske Quakkelaar* (jeugdouderling@pkndriel.nl)

Op de volgende pagina vind je de **PUZZEL**.

Zoek de 20 verschillen



*In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart ligt en wat ze met plezier willen delen. Voor dit nummer is dat **IJske van Schaik**. Afgelopen oktober vierde zij haar 99e verjaardag. Gelukkig vond zij het ook leuk om eens samen door te praten over haar lange leven. Op een natte, kille decemberochtend ontving ze me hartelijk in haar warme huis.*

“Ik heb nu meer rust dan vroeger, maar ik verveel me nooit”

Nee, ik hoef haar niet te helpen; wat ze zelf kan doet ze het liefst zelf. De koffiekopjes op een blad, een flinke plak chocoladecake erbij (“Ik ben al in kerststemming”), o wacht, nog even teruglopen om de kamerdeur dicht te doen (“Nee, dat doe ik zelf, heel goed voor mij om in beweging te blijven!”) en dan kunnen we van start. Mag ik IJske zeggen? Ja, dat mag, graag zelfs. “Dan is er niet zo’n afstand.”

Fijne plek

We duiken eerst in de geschiedenis. In heel grove lijnen: In 1925 is ze geboren, in Neerijnen. Toen ze trouwde verhuisde ze met haar man Martin naar Arnhem. “De Velperbinnensingel, ken je die? Druk hoor, daar! Al dat vrachtverkeer dat daar vaak stilstond langs de weg, al die uitlaatgassen, die kwamen gewoon onze slaapkamer binnen. Weet je wat wij doen, zei mijn man, ik ga iets in Overbetuwe zoeken.”

Vooreerst leek Heteren wel wat, “maar dat was me te achteraf.” Toen werd het al gauw deze woning annex fruitkwekerij. “We konden dit gunstig overnemen, en ik vond het een fijne plek.”

Zo kwamen ze in 1969 in Driel te wonen met hun twee schoolgaande kinderen: zoon Martin jr. en dochter IJske jr.

Hadden jullie toen al ervaring met het kweken van fruit?

“Nee, helemaal niet. Maar je rolt er dan gewoon in, hè. Mijn man was procuratiehouder voor een groot schildersbedrijf, dat is natuurlijk wel iets heel anders en daar was hij ontzettend druk mee. Maar we zijn ons erin gaan verdiepen, ons gaan inlezen.”

“We hebben altijd veel hulp en advies gehad van Jan van Dullemen. Later hebben we een bedrijfsverzorger aangenomen, Gerald. Hij was onze steun en toeverlaat, hij heeft me vaak de weg gewezen in de tijd na het overlijden van mijn man.”

Ziekte en kracht

Want ja, er brak een moeilijke tijd aan toen Martin sr. in 1986 ziek werd; hem trof een progressieve spierziekte. De (volwassen) kinderen woonden inmiddels op zichzelf; IJske jr. was naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd, Martin jr. studeerde, promoveerde en werkte in Utrecht. De zorg voor het bedrijf kwam steeds meer op moeder IJske neer. “Ik leerde in korte tijd veel, ik moest wel. Ik hielp mee waar ik kon. Ik reed bijvoorbeeld steeds vaker zelf op de trekker om het fruit van achteren naar de weg te brengen.”

Dertien jaar is haar man ziek geweest. “Hij kon steeds minder. Dan viel dit uit, dan dat. Op het laatst was hij helemaal hulpbehoevend. Ik heb hem tot het einde toe verzorgd. Zelfs in de laatste week in het ziekenhuis wilde ik dat zelf en gelukkig mocht dat ook. Mijn man is in 1999 overleden.”

Ze zit even in gedachten verzonken. “Vreemd,” zegt ze dan, “als je er in zit, gebeurt het gewoon. Van het een komt het ander. En je kúnt het dan ook, dat is het gekke. Ik zeg weleens: met Gods hulp kom je ver.” Hadden ze daar allebei steun aan?

Ze knikt. “Ja, we waren allebei gelovig. We beurden elkaar op, zo was het. Het was best een moeilijk leven, maar we maakten er het beste van.” Ze knikt nog eens. “Ik ben er heel sterk uitgekomen. Daar ben ik dankbaar om. En ik kon dat ook wel gebruiken, want er speelde van alles rondom ons bedrijf.”

Strijdlustig

Ze vertelt over verschillende perikelen waarmee ze te maken kreeg. Het gedoe met de gemeente Arnhem over de naastbije kavel waar haar zoon wel op had willen bouwen, maar een bouwvergunning kregen ze niet. En over de kavels grond die ze nog bezat en waar ze niet direct een bestemming voor had.

“De gemeente zette er veel druk op, dat vond ik erg onprettig. Ze hadden daar natuurlijk hun eigen ideeën bij. Toen heb ik besloten die grond dan maar aan de gemeente te verkopen. Na veel discussie en getouwtrek – gelukkig ging mijn zoon steeds mee – gingen ze dan toch akkoord. Nou, dan ben je veel energie kwijt, hoor!”

Op dit moment nog is ze nog met de gemeente in discussie over het schoonmaken (uitbaggeren) van de sloot aan de voorkant. Heel vervelend, maar ze houdt wel vol. “Ja, ik ben strijdlustig”, beaamt ze, als ik dat woord voorzichtig opper. “Ik kan slecht tegen onrecht, dan ga ik de strijd wel aan, ook al kost het me hoofdbrekens. Ze denken natuurlijk: die oude vrouw ... Soms lig ik er wel wakker van, hoor.”

De bus

Ze vertelt ook over de buslijn, die ineens werd opgeheven. Ze maakte bezwaar, schreef eigenhandig een brief aan de burgemeester. “Maar daar hoorde ik niks op. Er werd wel een avond georganiseerd voor alle partijen, daar mocht ik het woord doen. Ik kreeg een grote bos bloemen, maar wat schoot ik daarmee op?”

Een buurtbus moest ten slotte soelaas bieden, maar voor Ijske was dat geen optie. “Ik kreeg een gloednieuwe mobiele telefoon, alles erop en eraan, die moest je daarvoor gebruiken, maar daar kon ik helemaal niet mee overweg. Ik werd er overspannen van. Toen heb ik gezegd: laat het maar zitten, ik zoek zelf wel uit hoe het verder moet.”

Dat klinkt niet alleen strijdlustig, maar ook ondernemend!

“Ja, dat was ik ook, dat móést ik ook wel zijn. Je moet weten, ik was vroeger heel reislustig. Als het even kon, ging ik erop uit. Als het een beetje rustig was op het bedrijf – en het weer werkte mee – dan wist ik het wel. Dan liep ik 's morgens naar de bus in Elderveld of Schuytgraaf, en daarna nam ik de trein. Naar Groningen, Limburg, de Duitse grensplaatsen: Keulen, Kleef, Gronau. Daar aangekomen ging ik altijd eerst aan de koffie met gebak en dan bijvoorbeeld een museum bezoeken of een wandelingetje maken. En dan 's middags weer met de trein terug.”

Hoe gaat het nu? Hoe zijn de dagen nu?

Ze is even stil. “Ik ben nu vooral hier. Fietsen kan ik niet meer, dat durf ik niet meer sinds ik een keer ben gevallen. Lopen moet voorzichtig. Ik word steeds trager. Dat heb ik wel moeten leren accepteren, dat vond ik moeilijk.”

Ze glimlacht. “Nu heb ik me ermee verzoend. En ik



verveel me niet, nooit. Dan pak ik een boek of ik puzzel wat.”

“Ik kom uit een sterk geslacht. Allemaal zijn ze in de 90 geworden. Ik ben de oudste overgeblevene. Van mijn generatie en daarboven is er verder niemand meer. Feitelijk ben ik een wees, kun je wel zeggen. Ja, gelukkig heb ik mijn twee lieve kinderen, de schoonkinderen, mijn kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.”

Ze vertelt over haar kleinzoon, die vanuit Nieuw-Zeeland terugkwam naar Nederland en tijdelijk bij haar wilde intrekken om werk en woonruimte te vinden. “Hij vroeg: Is dat goed, oma? Natuurlijk jongen, zei ik, dat vindt oma heel gezellig!” Intussen heeft hij zijn leven hier opgebouwd in Eindhoven. Ja, beaamt ze, haar gezin is een groot geschenk. “Morgen komen ze hier met een heel stel Sinterklaas vieren, ook die kleine hummeltjes, dat is altijd zo leuk.”

Een vast geloof

Op mijn vraag hoe het voor haar is om haar generatie te ‘overleven’ komt haar antwoord rap. “Dat ik er nog mag zijn, verbaast me. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik weet: daarboven is iemand die me opwacht. Daar ga ik van uit. Ik heb een vast geloof. Dat draagt mij door het leven.”

Is ze weleens bang voor andere dingen? Ze schudt haar hoofd. “Of ... nou, jawel, als het alarm afgaat ...! Dat is zo’n groot lawaai, daar schrik je dan wel van en dan is het ook spannend natuurlijk, wat er aan de hand is. Gelukkig is het de meeste keren loos alarm.

Ook daarom ben ik blij met de nieuwe burens. Die hebben veel grote lichten geplaatst op hun terrein, die altijd aanblijven; dat maakt het bij mij ook beter verlicht, dat vind ik prettig.”

Operette en koren

Ze kijkt me aan. “Zal ik je eens wat vertellen? In mijn jonge jaren stond ik graag op het podium. Ik was bij een operettegezelschap. Daar deed ik alles voor, ik verzuimde nooit. Sprookjes voerden we op, ik had vaak de hoofdrol, ik was dan bijvoorbeeld Assepoester, of Doornroosje, of Sneeuwwitje. Ik kon goed zingen – ik had zangles – en ik kon ontzettend goed onthouden. Vaak souffleerde ik ook nog mijn tegenspeelster, als die haar tekst even niet meer wist. Dat is echt een gave, vind ik. Toen we naar Arnhem verhuisden, ging ik daar maar bij het kerkkoor, want ik miste de operette enorm. En later in Driel sloot ik me aan bij koor Impuls.”

IJske, hoe ervaar je de verbinding met de kerk van Driel?

“Vroeger deed ik van alles. Ik ben bijvoorbeeld jarenlang voorzitter van de vrouwenvereniging geweest.”

Dat is nu anders. Kerkdiensten kan ze bijvoorbeeld niet meer volgen.

“Nee, want ik hoor heel slecht. Eerder kwam Merijn Quakkelaar nog wel langs met de laptop, zodat ik de dienst via de livestream kon volgen, maar ik versta het niet meer. Dat is zo vermoeiend.”

Wel gaat ze nog graag naar de maandelijkse koffie-inloop op woensdagochtend in Ons Gebouw. “Dat vind ik heel gezellig. Dan praat je één-op-één, daar geniet ik van, en dat kan gelukkig nog wel. Net als nu met jou.”

IJske, dank je wel voor de warme ontvangst en dat je zo veel wilde vertellen (veel meer dan in deze rubriek paste 😊!)

Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op (voor gegevens, zie papieren kerkblad)

Tegen de heftigheid van deze wereld

Laat het licht van de late middag
door de spleten van de schuur schijnen, langs
het hooi omhoog met de neergaande zon.

Laat de krekels beginnen met tsjirpen
terwijl een vrouw haar naalden pakt
en haar draad. Laat de avond komen.

Laat dauw zich verzamelen op de zeis in het
hoge gras. Laat de sterren opkomen
en de maan z'n zilveren hoorn openbaren.

Laat de vos teruggaan naar z'n zanderige hol.
Laat de wind gaan liggen. Laat de keet
binnen donker worden. Laat de avond komen.

Tot de fles in de sloot, tot de spade
tussen de haver, tot de lucht in de long,
laat de avond komen.

Laat hem komen zoals ie wil en wees
niet bang. God laat ons niet zonder
troost, dus laat de avond komen.

*Gelezen in het Nederlands Dagblad van 6-12-2024. Naar een gedicht van
Jane Kenyon: 'Let Evening Come', vertaald door Daan Bronkhorst*

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Maandagavond 23 december: Verlichte Trekker-optocht door Overbetuwe. Tientallen tractoren, creatief versierd: 19:30-22:00 uur.

Dinsdagavond 24 december: Kerstnachtdienst in diverse kerken, waaronder hier in de PG Driel (22:00u) m.m.v. Koor Impuls en in de Eusebiuskerk Arnhem m.m.v. Gospelkoor Voices.



Route Verlichte Trekkers	
23 december 2024	
Vertrek: 19:20u Rijksweg-Nrd, Elst	
- Elst-Centrum	19:45u
- Valburg	20:10u
- Herveld	20:25u
- Zetten	21:00u
- Randwijk	21:15u
- Heteren	21:30u
- Driel	21:50u
- Tilleman	22:15u

Woensdagochtend 25 december: Kerstviering - Kerkdienst om 10:00 uur (zie verder onder KERKDIENTEN).

Woensdagochtend 8 januari: Koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur. Gastvrouw en gastheer: Mienie en Paul Baart.

Vrijdagavond 10 januari: VIS: 'I, Daniel Blake' – filmvoorstelling in De Vloedschuur te Heteren; aanvang 20:00 uur.

Woensdagavond 15 januari: VIS-bijeenkomst over de toekomst van de kerk. We gaan in gesprek met Aarnoud van der Deijl, die ook de inleiding verzorgt. Om 20:00 uur in De Rank te Zetten.

Zondagmiddag 26 januari: Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging Concordia als Blijde Kerk-concert in de R.K. Kerk, Kerkstraat 27 in Driel. Aanvang 14:30 uur (vrije toegang, deurcollecte na afloop).

Vrijdagavond 7 februari: VIS: solovoorstelling door Guido de Bruin 'Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen' (geënt op de novelle *De Nacht der Girondijnen* van Jacques Presser), over vuile handen, zuiverheid en moed in kamp Westerbork. De Vluchtheuvel, Zetten, 20:00-22:00 uur.

Kerst en Oud & Nieuw

De feestelijke kerstdiensten staan voor de deur! Helaas ga ik met Kerst niet in Driel of Heteren voor, maar gelukkig wel elders. Dat maak ik goed in januari, met drie diensten in Driel.

Het is mooi dat in de Kerstnacht (bijna) altijd de woorden van de engel aan de herders klinken: “Wees niet bang!” Die klinken eerder in het evangelie ook al wanneer een engel Maria bezoekt en haar vertelt wat zal geschieden. Ook in het opstandingsevangelie klinken deze woorden, wanneer de vrouwen bij het graf van hun Heer zijn, én bij monde van Jezus in het ‘Pinksterverhaal’ van Johannes (Johannes 20:19-23). Telkens die troostende woorden die mensen aangezegd krijgen op momenten dat er grote veranderingen staan te gebeuren of gebeurd zijn.

Veranderingen brengen nu eenmaal vaak de nodige spanning of zelfs angst met zich mee. Dat is van alle tijden, van alle plaatsen en van alle mensen. Is er dan een spoor te vinden dat je wat moed kan geven? Wat kan er klinken, dat je daarin zelf weer stem vindt om te spreken of te zingen? Waar kunnen je ogen voor opengaan, dat je daarin weer hoop ziet gloren?

Dat is dus waar we in de kerk in mee worden genomen, van Advent naar Kerst naar Pasen naar Pinksteren en zo verder.

De kleine goedheid

Daarin gaat het vaker om het kleine dan om het grote. Volgens de Franse filosoof Emmanuel Levinas is *la petite bonté* (de kleine goedheid) de zin van het bestaan, die we tot uiting brengen in het zorgen voor de ander. Het kleine gebaar, het eenvoudige, als de essentie van menselijkheid en barmhartigheid: er-zijn voor een ander! Ook psychiater Dirk de Wachter is een groot fan van deze levenswijsheid. Omdat hij ziet bij zijn patiënten dat inderdaad die ervaringen van nabijheid van een ander, hoe klein of kort ook, alles voor iemand kunnen betekenen.

Zelf heeft hij die ervaring ook gehad: “We hebben er allemaal nood aan om zacht aangeraakt te worden. Zeker wanneer het slecht gaat. In mijn delirium na een zware chirurgische ingreep, werd ik overmand door een verschrikkelijke angst en miserie. Tot een verpleegster binnenkwam en lief mijn arm vastpakte. Zo landde ik terug in de wereld. Die stille aanraking, het is alsof ik ze nog voel. Prachtig. Een soort wonder. Het is het wonder van de kleine goedheid [...]”

En laatst las ik de novembereditie van *Petrus*, het magazine dat de PKN uitgeeft. Ook daar kwam ik ‘de kleine goedheid’ tegen, in een artikel dat me aangreep. Henk Westerveld vertelt daarin over de zomer 26 jaar geleden, waarin hij door een fataal ongeluk zijn dochter, zijn zoon, zijn neef en zijn zwager verliest, die op de terugweg waren van een vakantie met hun vieren in Spanje. Een onvoorstelbaar groot verlies ...

Maar hij ervaart ook troost, juist in de kleine dingen: iemand die op de plek van het ongeluk een boek vond en ervoor zorgde dat het thuis kwam; de schouwarts die een kettinkje en een horloge opstuurde; de duikschoolhouder die met de ouders naar de plek voer waar de kinderen hadden leren duiken.

Henk Westerveld zegt dan: “Ik ben enorm gegrepen door die kleine goede dingen. Die zijn in mijn ogen zelfs goddelijk.” Hij schreef er zelfs een boek over: *De troost van het kleine goede*. Daarin beschrijft hij achttien mensen die dat voor hen lieten zien.

Ik heb het nog niet gelezen, maar heb het al op mijn leeslijst gezet.

Misschien is het een mooi en goed voornemen voor 2025 om op onze eigen wijze, in onze eigen situatie, *het kleine goede* tot uiting te laten komen in wat wij zeggen, in wat wij doen. Er-zijn voor een ander: hoe eenvoudig kan het zijn en toch van zo grote waarde.

Heel fijne, gezegende en plezierige feestdagen gewenst!

Ds. Marieke Muijen

BIJ DE DIENSTEN

Bijbelleesrooster

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is het oecumenisch (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

NB Voorgangers zijn vrij om er in de diensten van af te wijken, dus niet altijd komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht.

Di 24 dec	Jesaja 8:23b-9:7	Lucas 2:1-20	<i>Kerstnachtdienst om 22.00u, m.m.v. koor Impuls</i>
Wo 25 dec	Jesaja 52:7-10	Johannes 1:1-14	<i>Eerste Kerstdag (10:00u)</i>
Zo 29 dec	Jesaja 61:10-62:3	Lucas 2:33-40	
Di 31 dec	Numeri 6:22-27	Lucas 2:21	<i>Oudjaar / Avondgebed om 16:30u in Driel (i.s.m. de Vloedschuurgemeente)</i>
Zo 5 januari	Jesaja 60:1-6	Matteüs 2:1-12	<i>Nieuwjaarsdienst</i>
Zo 12 januari	Jesaja 40:1-11	Lucas 3:15-16, 21-22	
Zo 19 januari	Jesaja 62:1-5	Johannes (1:29-) 2:1-11	
Zo 26 januari	Jesaja 61:1-9	Lucas 4:14-21	<i>Afscheid en bevestiging van ambtsdragers</i>
Zo 2 februari	Jeremia 1:4-10	Lucas 4:21-30	<i>Dienst van Schrift en Tafel</i>

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met Cora Camps (*voor gegevens, zie papieren kerkblad*).

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer.

(*voor hun gegevens, zie papieren kerkblad*)

ROOSTER BLOEMENDIENST

25 december	:	fam. Roeleveld
29 december	:	fam. De Langen
5 januari 2025	:	fam. Baart
12 januari	:	fam. Van Merkerk
19 januari	:	fam. Houweling
26 januari	:	fam. Bloed



KOPIJ voor het kerkblad van **februari 2025** uiterlijk aanleveren op **dinsdag 21 januari** via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Dinsdag 31 december 16:30 uur *Oudjaar / Avondgebed in Driel
i.s.m. de Vloedschuurgemeente*

Voorganger : Ds. G. Schouten, Echteld
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zondag 5 januari *Nieuwjaarsdienst*

Voorganger : ds. M. Muijen
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Bloemen in de dienst
Koffieschenken : Joke en Hans Houweling

Zondag 12 januari

Voorganger : ds. W. de Kam, Maurik
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat /
Samen tegen armoede

Zondag 19 januari

Voorganger : ds. M. Muijen
Organist : Henk Kiestra
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 26 januari *Afscheid en bevestiging van ambtsdragers*

Voorganger : ds. M. Muijen
Organist : Janneke Bron
Uitgangscollecte : Pastoraat in eigen gemeente
Koffieschenken : Ineke en Kees Roeleveld

Dinsdag 2 februari *Dienst van Schrift en tafel*

Voorganger : ds. G. Schouten, Echteld
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Ethiopië
Koffieschenken : Ria en Jaap Pranger