

UITKIJKEN

Ken je dat ook, dat dingen soms zo wonderlijk bij elkaar komen?
Ik had dat de afgelopen tijd. Ik zet het even op een rijtje.

Zaterdag. We maakten een logeerafspraak met kleinzoon Noud (11, slechtziend). Aan z'n blije snoet kon je zien dat hij er direct al naar uitkeek. Hoopvol!

Ik dacht ineens terug aan een kerkdienst deze zomer waarin ds. Flobbe voorging. Door de zaal lag een lang, dik touw, van helemaal achterin tot aan de liturgische tafel voorin. Aan het voorste uiteinde zat een anker bevestigd, waardoor het touw om een poot van de tafel geklemd zat. Wat had dat te betekenen?

Wel, het thema van de dienst was: hoop.

Ds. Flobbe nam ons mee in het beeld van een werpanker: vroeger een manier om de (ongemotoriseerde) schepen te helpen bij een goede vaart en veilige aankomst. Die werpankers werden eerst met een roeiboot een eind het water op gebracht, terwijl het touw aan het moederschip vast bleef zitten. Hechtte zo'n anker eenmaal goed in de bodem, dan trokken de mannen op het schip de boot aan het touw tot aan de plek waar het anker zat. Zwaar werk! En moesten ze nog verder, dan werd eerst weer het anker met de roeiboot verderop gebracht en uitgeworpen, en kon het schip aan het touw naar de volgende ankerplek worden getrokken. Dat ging zo door tot in de veilige haven. Het kwam dus aan op hard werken én vooruitkijken. Door dat anker – symbool van de hoop – was het mogelijk om dóór te gaan.



Zondag. Startdag van de kerk. De viering ging over leven in Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld. Wat is dat? En zien we er iets van? Waar gaat het om?

Uit de zaal kwamen verschillende reacties: vreugde, geen pijn en verdriet, liefde, vrede, eerlijkheid. Ds. Wya de Kam noemde de hoop. “Leer kijken met de ogen van Jezus”, zei ze. Niet oordelen. Niet je ogen sluiten voor wat er allemaal gebeurt. Niet wegstaren, maar leren kijken met nieuwe ogen.

Een bedding voor hoop. Er blijft iets om naar uit te kijken. Je leert de dingen in perspectief zien.

Woensdag. Ik las in de krant een interview met journalist Sinan Can. Hij vertelde over de Perzische taal en hoeveel zachtheid daarin zit, bijvoorbeeld als het gaat om het benoemen van gebrek of gemis. Iemand die blind of slechtziend is, zei hij, noem je in het Perzisch ‘rusendil’: ‘hij of zij die met het hart kijkt’.

Met je hart kijken. Kijken met de ogen van Jezus. (Voor)uitkijken. Zomaar drie begrippen die elkaar versterken. Ik vind dat bemoedigend. En het doorgeven waard.

Coosje Haan, redacteur kerkblad



De regenboog – ook een teken van hoop

AANGENAAM KENNISMAKEN

Inmiddels zijn de eerste weken voor mij als ambulante predikant in Driel voorbij. Het is aangenaam kennismaken! Veel mensen heb ik al de hand geschud; mensen die langskwamen in Ons Gebouw, bij de koffie-inloop, tijdens de startzondag na de dienst, bezoeken bij mensen thuis, rond de dienst op 15 september enzovoorts.

Ik ervaar veel hartelijkheid en bereidheid om mij te informeren over alles wat van belang is voor het werken in deze gemeente. Maar het is vast ook voor te stellen dat het me af en toe duizelt van alle nieuwe namen en gezichten.

Tijdens de dienst op 15 september kreeg ik van de kindernevendienst een 'mini-smoelenboekje', met foto's (ouderwetse polaroids, leuk!), de namen van de kinderen en een paar leuke weetjes.

Dat bracht me op een idee: een *smoelenboek* zou enorm helpen bij het onthouden van namen en gezichten. Daarom aan jullie de vraag: mail of app mij een foto en de bijbehorende naam/namen. Dan maak ik voor mijzelf een bestand aan als een digitaal smoelenboek. Dat is geheel voor eigen gebruik; ik zal er zorgvuldig mee omgaan.

Goed om ook even te melden: wanneer u prijs stelt op een persoonlijke kennismaking, kunt u mij altijd mailen of bellen, dan maken we een afspraak.

Graag tot ziens in Driel!

ds. Marieke Muijen
(voor gegevens, zie kerkblad)

IN MEMORIAM

In memoriam Anna (Ans) Arissen-Jacobs

Ans woonde de afgelopen drie jaar in het Witte Huis in Zetten. Maar in haar gedachten woonde ze nog steeds in Driel, het dorp waar ze is geboren en getogen. Het dorp dat ze, net als in het lied van Wim Sonneveld, heeft zien veranderen: waar haar geboortehuis stond, is nu de Cremerstraat (als ik het goed heb?).

Lang heeft ze met haar man en kinderen aan de Hoenveldsestraat gewoond. Een huis met een grote moestuin en vol vogelgeluid door de volière van haar man. Het was voor haar een heel gezellige buurt door de burens. Vanwege de ziekte van haar man kwamen ze later in de Pasteurstaat te wonen. Pas toen het, ondanks de hulp van de kinderen, niet meer vertrouwd was dat Ans daar woonde, is ze uit Driel verhuisd naar Zetten. Op 6 juli 2024 is ze daar op de leeftijd van 83 jaar overleden.

We hebben haar leven herdacht op 12 juli in het uitvaartcentrum Aster in Elst. De tekst die zij bij haar belijdenis had gekregen: Matteüs 11:28-30, werd in deze dienst gelezen. Het is een toepasselijke tekst voor Ans: De Heer die weet heeft van moeilijke tijden in je leven en je nabij is. En de Heer die vraagt om net als Hij zachtmoedig/vriendelijk en nederig/bescheiden te zijn.

Voor Ans was haar gezin van twee zoons en één dochter en later de schoonkinderen en kleinkinderen het allerbelangrijkste. Ze was voor hen lief, zorgzaam en heel betrokken.

Ans was graag onder de mensen; ze hielp in de huishouding, ze was betrokken bij De Zonnebloem, ze ging graag naar de ouderensoos, het koersballen, de koffiemorgens en waar er maar spelletjes werden gespeeld. Haar meest favoriete spel was rummikub. In dat spel was ze onvermoeibaar, weet iedereen die weleens met haar heeft gespeeld.

Ze was zachtmoedig en ze was bescheiden en vriendelijk, maar ook wel wat onzeker, alsof ze zich altijd afvroeg of ze het wel goed deed. Voor haar gezin heeft ze het heel goed gedaan.

We hebben de Heer gedankt voor haar leven en haar vriendelijkheid en zorg voor haar gezin. Voor haar kinderen en kleinkinderen hebben we om troost gebeden en een blijvende herinnering aan het goede dat zij hebben gekregen van hun moeder en oma.

Moge de Heer haar kinderen en kleinkinderen nabij zijn.

Ds. Ella Kamper

PASTORALE AANDACHT

Met dhr. Smids gaat het redelijk goed. Wel ziet hij slecht. Hij kookt niet zelf, maar kan al wel weer een boodschap doen, met de rollator.

Paul en Mienie Baart komen geleidelijk aan wat meer op de been. Ze lopen weer kleine stukjes, zo ver als het gaat.

Sjaan Huiskamp is vorige week geopereerd; zij kreeg een nieuwe hartklep. Ze moet nog rustig aan doen. Wel hoopt ze in Ons Gebouw weer kleding te gaan sorteren met haar team.

Jubileum

André en Henny Ladestein-van Slifhout, vieren D.V. op 7 november hun 55-jarig huwelijk. Wij wensen jullie samen met de kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

*Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer,
samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.*

Onze Vader

Ik bid 'Onze', omdat ik in mijn leven ook ruimte heb voor anderen en hun behoeften.

Ik bid 'Vader', omdat ik mijn relatie met U laat zien in mijn dagelijks leven.

Ik bid '*die in de hemelen zijt*', omdat ik niet alleen met aardse dingen bezig ben.

Ik bid '*uw naam worde geheiligd*', omdat ik uw naam eer in plaats van mijzelf.

Ik bid '*uw koninkrijk kome*', omdat ik U als bestuurder van mijn leven heb geaccepteerd.

Ik bid '*in de hemel alzo ook op aarde*', omdat ik leef voor uw koninkrijk hier en nu.

Ik bid '*Geef ons heden ons dagelijks brood*', omdat ik weet dat U mij geeft wat ik nodig heb, en ik kan geven aan hen die tekortkomen.

Ik bid '*Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren*', omdat uw Zoon voor mijn fouten gestorven is en ik ook geen wrok en bitterheid naar anderen toe heb.

Ik bid '*Leid ons niet in verzoeking*', omdat ik zelf niet doelbewust situaties opzoek waarin ik de verleiding niet kan weerstaan.

Ik bid '*maar verlos ons van de boze*', omdat ik bereid ben om te vechten voor uw koninkrijk met het ultieme wapen: gebed.

Ik bid '*want van U is het koninkrijk*', omdat ik mijn gehoorzaamheid aan U toon.

Ik bid '*en de kracht*', omdat het uw heilige Geest is die ik ontvangen heb.

Ik bid '*tot in alle eeuwigheid*', omdat ik niet angstig ben voor gebeurtenissen van vandaag, maar gericht ben op een eeuwig leven met U.

Ik zeg 'AMEN', omdat ik deze dingen geloof.

Tekst bij het Onze Vader, ontvangen vanuit de PG Driel

KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 9 OKTOBER

Gezellig om zo in de herfst, tijdens de koffie-inloop, elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

Van harte welkom!

Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele dingen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus met elkaar te delen.

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs!



Voor woensdag 9 oktober van harte uitgenodigd van 10:30-12:00 uur in Ons Gebouw. **En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw en gastheer zijn Riet en Martien de Langen.

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!

VAN DE WERKGROEP VIS



Zoals u heeft kunnen lezen in het Gele Boekje, begint het VIS-programma op zaterdagmiddag **5 oktober** met een excursie naar de Abdij van Berne, een

Norbertijns klooster met een prachtige kruidentuin en een bierbrouwerij. We krijgen een inspirerende inleiding, een rondleiding door het klooster en we mogen bier proeven.

Misschien nog net op tijd als herinnering: op zondag **29 september** is er een muzikale, meditatieve middag rond de liederen van Leonard Cohen in de Ontmoetingskerk in Rhenen. De dichter en zanger Leonard Cohen (1934-2016) heeft prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht. Veel van zijn liederen zullen u direct bekend in de oren klinken, zoals 'Hallelujah'.

Namens de Werkgroep VIS, Hans Brinkman

6 oktober: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Indonesië

Op 16 oktober 2024 is het Wereldvoedseldag. Daar sluiten we graag bij aan. Veel boeren in Indonesië zijn arm, omdat hun grond niet voldoende oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om van hun land verdreven te worden door grote bedrijven of door de overheid. Met de steun van Kerk in Actie worden deze boeren geholpen om over te stappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en wordt boeren geleerd hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen. Van harte aanbevolen!

13 oktober: Bloemen in de dienst

Elke zondag staat er voorin de kerk een vaas met bloemen. Mooi als versiering én mooi dat deze bos daarna altijd z'n bestemming vindt op een adres in de gemeente waar steun of meelevens welkom is. Met deze collecte houden we de vaas gevuld.

27 oktober: Plaatselijk jeugdwerk

Met deze collecte helpen we de onkosten opvangen die we voor het jeugdwerk in de kerk maken. Bijvoorbeeld de abonnementskosten voor Kind op Zondag, materialen voor werkjes, projecten enzovoorts.

3 november: Kerk in Actie / Najaarszending / Ghana

In Ghana vormen de christenen in het droge noorden een minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, vanwege slechte wegen en een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die begrijpen wat nodig is en de mensen kunnen ondersteunen. Ook wordt kinderen, met behulp van de Bijbel, geleerd te lezen in hun eigen taal. Dit kan helpen om beter mee te komen op school, om zo aan de armoede te kunnen ontsnappen.

→ In de volgende Ontmoeting meer over de collecte-opbrengsten.

BERICHT VAN 'BUITEN'

Het Leerhuis Oosterbeek staat open voor wie zich aangesproken voelt door de bijbelse verhalen en wil luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt. Met dat doel worden tien avonden georganiseerd, waarvoor je je kunt opgeven.

De avonden worden gehouden op maandagen vanaf 20:00 uur in De Vredebergkerk van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek.

Programma eerstkomende twee avonden)*

- 7 oktober: '*Opnieuw vertaald*'. Samen met Huub Oosterhuis maakte Alex van Heusden een nieuwe vertaling van de vijf boeken van Mozes. Waar zitten de verschillen met oudere vertalingen en wat zou dat kunnen betekenen voor ons verstaan van de tekst?
- 21 oktober: '*De vrouwen rond Mozes*'; de zus van Mozes, de vroedvrouwen, de dochter van de Farao – zij spelen allen een rol in verband met de geboorte van Mozes. Een vroeg voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid? Janneke Stegeman zal met ons ingaan op deze teksten.

Kosten: € 65,00 per persoon. Opgave graag vóór 1 oktober 2024 door overmaking van dit bedrag op: IBAN NL09 RABO 0153 4883 28 t.n.v. E.J. Schoevaars o.v.v. Leerhuis.

Hoewel je je in beginsel inschrijft voor de hele cyclus (10 avonden), bestaat er ook de mogelijkheid om een 'losse avond' bij te wonen, voor € 7,50. Overleg met de penningmeester is mogelijk wanneer de hoogte van het cursusgeld een bezwaar vormt.

)* Inlichtingen → secretariaat:
mevr. R.M.C. Enklaar-Cooymans
(meer gegevens, zie kerkblad)

*Namens het Comité Leerhuis Oosterbeek
J.G.R. Blankenspoor, R.M.C. Enklaar-Cooymans, G.A. Groot
Zwaaftink, G. van den Hof, E.J. Schoevaars, P.D. Wolthaus*



Hoi allemaal,

We zijn het nieuwe kerkjaar goed begonnen en ik heb genoten van de startzondag. Jullie ook?

De dienst was leuk en interactief en het was ook fijn om daarna lekker ongedwongen nog wat samen te zijn. Met een nieuw kunstwerk als aandenken.

Het hangt naast de bar, dus ga er gerust eens naar kijken 😊

Na een mooi begin volgt, hopelijk, ook een mooi jaar met leuke activiteiten. Ik heb daar nog niets nieuws over te melden, maar anders hoor je dit natuurlijk van mij.

Heb je zelf iets wat je graag met de andere kinderen/jongeren van de kerk zou willen doen? Laat het me weten!

Ook als je behoefte hebt aan een gesprekje, laat het me weten.

Dan kom ik bij je langs of maken we samen een wandeling.

Groeten van *Elske Quakkelaar* (jeugdouderling@pkndriel.nl)



Oeps, maar waar is de **PUZZEL**? Die staat deze keer op pagina 16.

→ Jeugdkerk weer opgestart

We hebben een leuke groep van 11-16-jarigen. Daarom is de Jeugdkerk weer opnieuw opgestart. De Jeugdkerk is dus bedoeld voor deze groep jongeren die (bijna) klaar zijn met de basisschool. Voor hen is er zeven keer in het jaar op zondag een aparte dienst.

Mark van Burken en Koert de Langen leiden de Jeugdkerk.

Zij starten met deze groep op *zondag 6 oktober*.

Betrokkenen worden hier apart voor uitgenodigd.

*In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over wat ze graag doen, waar hun hart ligt en wat ze met plezier willen delen. Omdat **ds. Marieke Muijen** sinds 1 september als ambulante predikant aan onze gemeente verbonden is, wilde ik ook haar graag spreken.*

“Ik draag dit ambt, maar ik moet ook gedragen worden.”

Met plezier wilde ze ruimte maken voor een nadere kennismaking. Nog maar kortgeleden ging ze aan de slag als ambulante predikant van Heteren en Driel. Maar eenmaal geïnstalleerd aan onze grote tafel, met koffie bij de hand, valt er al meer dan genoeg te bepraten en te delen, zo blijkt al snel.



Marieke, je bent nu ruim een week op weg. Wat is je eerste indruk?

“Positief! Zo’n eerste tijd is er heel veel wat op je afkomt. En natuurlijk bekruipt me het gevoel: hoe krijg ik het allemaal bij elkaar? Al die verschillende namen, gezichten, rollen, taken – en dan ook nog op twee fronten ... Gelukkig ervaar ik veel bereidwilligheid en word ik goed ‘meegenomen’ door de voorzitters van de beide kerkenraden, Berry en Koert. Het is een intens en intensief begin, maar met een fijne onderstroom. De eerste contacten zijn heel positief.”

Een diversiteit van rollen en taken

Diversiteit kent ze ook in haar eigen leven: dominee, geestelijk verzorger, collega, moeder, echtgenote, dochter, zus, (schoon)familie, om er maar een paar te noemen. De zorg, samen met haar man Kees, voor hun drie kinderen (een jongen van 19, en twee meisjes, van 12 en 9) neemt daarbinnen doorgaand een grote plaats in. Is het niet altijd in tijd, dan toch wel voortdurend in hoofd en hart. En in het werk, is daarin een hoofdmoot aan te wijzen? Ze moet even nadenken, maar het antwoord komt beslist: “Als die er is, is ie voor mijn rol als dominee en geestelijk verzorger.”

Hoe is dat gegaan, wist je als kind al dat je predikant wilde worden?

Ze schudt haar hoofd. Opgroeiend in een dorp, waar ze zag hoe mensen (op)keken naar 'de dominee', had ze zeker niet meteen het verlangen om dat óók te worden. "Nee, zo'n glazen huis, dat trok me niet per se. Iedereen die wat van je vindt ... En als je als dominee dan ook nog een vrouw was, lag dat best gevoelig."

Na wikken en wegen ging ze toch theologie studeren. Aanvankelijk met het doel de geestelijke verzorging in te gaan, maar wel met de gedachte: je weet nooit ... "Vandaar dat ik daarna in elk geval de predikantsopleiding ben gaan doen."

Predikant met een bijzondere opdracht

En toen kwam de predikantstage in de 'grote stad', in Wageningen. Een leermoment: oh, zo kan het dus ook. Maar eerst ging ze voor de klas. "Docent godsdienst en levensbeschouwelijke vorming op een school voor voortgezet onderwijs. Boeiend, hoor. En ... pittig!" Geleidelijk aan verschoof haar kijk op dingen. Omstandigheden veranderden, er kwam ruimte voor andere, nieuwe mogelijkheden, ook in combinatie met haar jonge gezin.

En zo werd ze in 2010 toch als predikant bevestigd in haar eerste gemeente, in het Land van Maas en Waal. Later volgden nog een paar andere gemeenten. "En vanaf 2022 kreeg mijn werk een andere vorm en werd ik als 'predikant met een bijzondere opdracht' verbonden aan de classis Gelderland Zuid & Oost van de PKN."

Verduren en aansluiten

Predikant met een bijzondere opdracht. "Wat dat inhoudt? Ik ben, met een team van geestelijk verzorgers van verschillende levensbeschouwelijke stromingen, in zeven burgerlijke gemeenten in het Rivierengebied Gelderland verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging thuis. Dat betekent samenwerken met allerlei lagen en instanties, sociaal-maatschappelijk gezien. En tegelijk is het pionieren, want het is iets nieuws, ik moet er zelf de best passende vorm aan geven. Maar het heeft mijn hart en ik vind mijn weg erin. Als het even kan wil ik dus graag proberen om het erbij te blijven doen, ook nu ik als ambulante predikant verbonden ben aan Heteren en Driel."

Marieke, waarom doe je dit werk zo graag, wat typeert jou?

“Ik denk in de eerste plaats: belangstelling voor mensen. Het klinkt misschien vreemd, maar in de geestelijke verzorging intrigeert me het stoeve, het niet-oplosbare dat er in een mensenleven kan zijn. Ik kom mensen vaak heel nabij, op een moment dat er géén oplossing voorhanden is, als ze midden in de donkerte zitten of net in therapie. Je moet aansluiten daar waar iemand ís. Dat betekent ook dat je moet kunnen verdragen, of beter gezegd: moet kunnen verduren.”

Daarbij kunnen rituelen helpend zijn, heeft ze gemerkt. “Rituelen kunnen een ingang zijn om dingen in een ander perspectief te zien. Je kunt mensen bijvoorbeeld zegenen, hun blik helpen richten op iets, iemand, groter dan zij zijn.”

‘Fingerspitzengefühl’ past daar ook bij. “Of het nu hoog zit of juist diep, ik ben op zoek naar dat wat raakt aan het leven van degene met wie ik in contact ben. Om zo werkelijk een naaste te kunnen zijn.”

Verbinden en verbonden zijn

“Ja, ik ben een verbinder, dat mag je zo wel zeggen. Ik houd van verbinden én van verbonden zijn. Dat ervaar ik heel sterk in mijn werk. Ik draag dit ambt, maar ik moet ook gedragen wórdén.”

Hoe kijk je uit naar het komende jaar, wat hoop je dat het brengt?

“Ik denk dat het belangrijk is dat ik niet vooroploop, maar bij jullie aansluit.” Ze lacht. “Ja echt, zeker als ambulante predikant moet je leren op je handen te gaan zitten. Aangesteld door de kerkenraden (en dus niet beroepen door jullie, gemeenteleden) heb ik een specifieke opdracht en een takenpakket dat daarbij past. In de basis draait het om twee dingen, zo hebben we het afgesproken: pastoraat en voorgaan in de eredienst.”

“Ik ga eerst dus maar eens in beeld proberen te krijgen waar behoeften liggen en of en waar ik daarin van betekenis kan zijn. Dat hangt natuurlijk ook af van de mogelijkheden die er in de gemeente zijn en de ruimte die er is, fysiek, persoonlijk, financieel. ‘Roeien met de riemen die je hebt’ is daarbij wel een goed motto.”

Vanuit de bedding

Ze is enthousiast, dat beaamt ze graag. Ze lacht. “Veel mensen kennen me als een opgeruimd type. Ik kan ook lekker luchtig zijn, hoor.” Tegelijk, zegt ze, is er altijd die andere, serieuze kant die haar typeert.

“Ik ben van de inhoud, ik wil mezelf en anderen graag serieus nemen, en nauw aansluiten bij wat jou beweegt. Waar ikzelf van aan ga? Ik houd bijvoorbeeld erg van wat mensen weleens ‘zware muziek’ noemen: requiems, passionen, heerlijk! Voor mijn gevoel kom ik daarin zo dicht bij God, bij de kern van het leven, bij wat er ten diepste toe doet.”

Het is de bedding waar ze zich thuis voelt, waarin ze tot rust komt. Ja, zegt ze, “misschien is dat wel zo: dat ik juist daarom dan weer opgeruimd verder kan.”

Overgave

“Ik leer steeds meer relativieren, hoe ouder ik word. Ik noem dat mijn spirituele ontwikkeling. Daarin heb je nooit het eindpunt bereikt, denk ik. Ik zei net al hoe belangrijk ik het vind om me gedragen te weten. Dat heeft ook te maken met overgave. Niet je blind staren op de ‘leeuwen en beren’, of op de doelen – die we vaak veel te hoog stellen – maar vertrouwen dat er een uitweg komt.”

Tot slot: zijn er nog andere dingen die je graag doet?

Ze moet heel even nadenken. ‘Nou ..., ik heb een borduurtic. Beestjes, bloemetjes, daar word ik heel blij van, heel *zen*. Het kan niet op tempo, je moet je goed concentreren, het leidt lekker af van de maalstroom – en het wordt ook nog iets leuks. En behalve dat ik graag naar muziek luister, zing ik in een koor. Ik ben alt. We zingen vooral klassieke religieuze muziek, daar geniet ik enorm van. En ik ben ook graag wat aan het rommelen in de tuin, lekker buiten, dat is ook fijn.”

Marieke, dank je wel voor dit mooie gesprek en wat je wilde delen!

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op
(voor gegevens, zie kerkblad)*

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
vertrouwen in de morgen,
in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Hopen is bij storm op zee
land ontdekken.
In de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen (1932-1996)

*Uit: 'Openingen rond geloof, hoop en liefde'
Uitgave Protestantse Kerk 2013*

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Zondag 29 september: Ontmoetingskerk Rhenen, 15:00-17:00 uur.
Meditatieve, muzikale middag rond de liederen van Leonard Cohen.
Aanmelden verplicht (zie Gele Boekje).

Zaterdag 5 oktober:

Excursie naar de Abdij van Berne, 12:30-16:30 uur.
Plaats: Heeswijk-Dinther. Graag z.s.m. aanmelden.

Woensdagochtend 9 oktober: Koffie-inloop in
Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur.

Gastvrouw en gastheer: Riet en Martien de Langen



PUZZEL



Waar is Daniël?

Dit verhaal staat in Daniël 6 : 1-29

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (*gegevens, zie kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (*voor hun gegevens, zie kerkblad*).

ROOSTER BLOEMENDIENST

29 september : fam. Van Merkerk
6 oktober : fam. Houweling
13 oktober : fam. Roeleveld
27 oktober : fam. De Langen
3 november : fam. Bloed



KOPIJ voor het **oktobernummer** van dit kerkblad uiterlijk **22 oktober** aanleveren op het volgende e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com

Bijbelleesrooster

Het leesrooster dat in dit kerkblad te lezen is, is het oecumenisch (jaar)leesrooster, dat wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

NB Voorgangers zijn vrij om ervan af te wijken in de diensten, dus niet altijd komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht.

Zo 29 september	Numeri 11: 24-29	Marcus 9: 38-50
<i>Oecumenische viering in de R.K. Kerk Driel</i>		
Zo 6 oktober	Maleachi 2: 10-16	Marcus 10: 1-16
Zo 13 oktober	Deuteronom. 15: 1-11	Marcus 10: 17-31
Zo 20 oktober	Jesaja 29:18-24	Marcus 10: 32-45
<i>Ontmoetingszondag Driel en Heteren in De Vloedschuur</i>		
Zo 27 oktober	Jesaja 59:9-19	Marcus 10:46-52
<i>Dienst van Schrift en Tafel</i>		
Zo 3 november	Job 19:23-27a	Marcus 12:18-27

Ontmoetingszondag 20 oktober in de Vloedschuur te Heteren

Let op: de datum is verschoven!

In het vorige kerkblad stond nog dat de Ontmoetingszondag op 6 oktober zou zijn. Dit is om verschillende redenen verschoven naar zondag 20 oktober.

De PG Driel en de Vloedschuurgemeente zijn dan van harte welkom in De Vloedschuur, Kerklaan 4a te Heteren, voor een gezamenlijke dienst. Voorganger is onze ambulante predikant, ds. Marieke Muijen.

