

EEN NIEUW BEGIN

Best vreemd, een kerkblad dat niét begint met de rubriek 'OVER DE AKKER'. Zo veel jaren was dat de bekende opening, ieder nummer opnieuw. Het voelt bijna wat verweesd ...

Omdat ik het kerkblad toch opmaak, heb ik toegezegd om voorlopig in het ontstane 'gat' te springen, totdat iemand anders de pen hiervoor opneemt.

Een kerkblad zoals *De Ontmoeting* is bedoeld om elkaar te informeren en te inspireren. Als dat lukt, werkt het ook samenbindend. In de drie jaren dat wij nu in Driel wonen hebben we die verbinding op meer dan één manier ervaren. In gebaren en gesprekken, een belangstellende vraag, de tijd die iemand nam om te luisteren. Maar je kent het vast ook breder: van gesprekskringen, de koffie-inloop, VIS. Of zondags: in het kinderwerk of als je geraakt wordt door een lied, de preek, een woord dat klinkt, in of na de dienst.

Dingen samen 'doen' werkt trouwens minstens zo verbindend: 'grote' activiteiten, zoals de jaarlijkse Boekenmarkt in maart en de Rommel-Plusmarkt, die deze maand (28-09) weer op de agenda staat.

Of projecten tussendoor, voor goede doelen, medemensen in nood.

Tegelijk is er natuurlijk meer, ook op veel kleinere schaal: iemand helpt iemand onvoorwaardelijk; iemand belt of appt 'zomaar' even, maar het blijkt precies op het goede moment te zijn; iemand is gastvrij; iemand neemt de moeite om een ander gerichte aandacht te geven, luistert, stuurt een kaart, brengt een bloemetje, springt in bij ...

Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Zo veel blijken van verbinding, die er allemaal evenveel toe doen.

We kunnen niet zonder.

Op 8 september is de *startzondag*.
Het begin van een nieuw seizoen met elkaar in
de kerk. Vertrouwde én nieuwe mogelijkheden.
Om bij dat laatste aan te sluiten: vanaf 1
september mogen we een *ambulant predikant*
verwelkomen. Koert vertelt er verderop in dit
kerkblad meer over.



De komende tijd zullen er vast weer allerlei vormen van ontmoeting
zijn, met dit jaar ook kersverse plannen voor een jeugdkerk. En wie
weet welke ideeën er nog loskomen die ons warm maken en
inspireren, voor ons persoonlijke leven en voor ons (mee)leven
samen, als kerk, in het dorp, in de samenleving.

Coosje Haan (redacteur kerkblad)

PASTORALE AANDACHT

De gezondheid van Wim Janssen is kwetsbaar; hij weet dat zijn
gezondheid niet verbetert. Wij wensen Annie en Wim Gods nabijheid.

Piet van de Kwaak is thuis ziek, met veel steun van Sienie.
Wij bidden om rust en vertrouwen.

Dhr. Smids is weer thuis en moet rustig aansterken.

Paul en Mienie Baart hebben onlangs een auto-ongeluk gehad.
Een hele nare gebeurtenis, en voor Mienie kwam er ook nog een
polsoperatie achteraan. Gelukkig kunnen ze het allebei navertellen.
Wij wensen jullie een goed herstel.

Petra Kaal is na een week in het ziekenhuis weer thuisgekomen.
Nu zorgt Ronny weer voor haar, samen met de thuiszorg.

De moeder van Rob van der Harst is op de hoge leeftijd van 94 jaar overleden in haar slaap. We wensen Rob en Desiree en de familie veel sterkte bij dit verlies.

Jubileea

Eef en Ria Zegers-Gerritsen hopen D.V. op 10 september hun 55-jarig huwelijk te vieren.

Niek en Bep Jacobs-Zwartepoorte hopen D.V. op 4 oktober hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Wij wensen jullie samen met de kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

Wij danken U, Heer, voor al het goede
dat wij in ons leven van U
en van elkaar mogen ondervinden.
Aanvaard onze dank
en zegen ons.
Amen.

Dank

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle aandacht en attenties na het auto-ongeluk dat ons overkwam: appjes, telefoontjes, kaartjes, bezoeken, heerlijke maaltijden en andere hulp, soms precies op het goede moment.
Zo warm, dank jullie wel!

Paul en Mienie Baart

BERICHT VAN ONZE OUD-PREDIKANT

Dank jullie wel

Het is nog steeds een beetje onwerkelijk: na 16 jaar geen predikant meer te zijn van de PG Driel. Aan het afscheid ligt het niet. Ik ben dankbaar voor de manier waarop we afscheid van elkaar hebben genomen.

Net zoals bij mijn intrede in 2008 zong Impuls nu bij het afscheid:
dank jullie wel!

Een receptie met borrel op Drielse wijze: met de kerkgebakjes en eigen gemaakte borrelhapjes: *dank jullie wel!*

Dank voor alle goede woorden: van Koert, van aanwezigen en in het mooie, waardevolle boek dat ik heb gekregen met brieven en foto's van gemeenteleden. Een boek om te koesteren!

Hans en ik zullen bij een etentje terugkijken op dit afscheid! En de foto van de kerk krijgt een goede plek in ons huis, net als het schilderij met bloemen van de kindernevendienst.

Ik ben niet alleen dankbaar voor dit afscheid, maar ook voor al het goede in mijn jaren als jullie predikant. Dus nog een keer:
dank jullie wel!

Het is een afscheid waarbij ook vaak 'tot ziens' of 'tot binnenkort' werd gezegd – tot ziens als mededorpsbewoner en gemeentelid!

Alle goeds voor de gemeente en voor jullie allemaal.

Tot ziens

Ds. Ella Kamper

Benoeming Marieke Muijen als ambulant predikant

Na het vertrek van ds. Ella Kamper hebben wij als kerkenraad al snel het besluit genomen om voor de vacante periode te gaan werken met een ambulant predikant, via de mobiliteitspool van het Centraal Bureau van de PKN. Belangrijkste reden daarvoor is dat de arbeidsmarkt voor predikanten krap is en dat de vacante periode naar verwachting wat langer kan gaan duren. Daarnaast is er de intentie om in het beroepen van een nieuwe predikant op te trekken met de Vloedschuurgemeente, wat voor extra afstemming zal zorgen. Ook geeft het rust en tijd om op zoek te gaan naar een vaste predikant.

Wij zijn verheugd om te melden dat wij met ingang van 1 september 2024 ds. Marieke Muijen uit Tiel aan onze gemeente kunnen verbinden als ambulant predikant voor de periode van in ieder geval één jaar. Marieke is eerder gemeentepredikant geweest in verschillende gemeenten, was predikant/geestelijk verzorger bij een zorginstelling en is op dit moment predikant met een bijzondere opdracht (vanuit de classis), de geestelijke verzorging thuis. Zij zal voor 30% aan onze gemeente verbonden zijn en voor 20% aan de Vloedschuurgemeente. Concreet is zij per week 2 dagdelen in Driel aanwezig; daarbij ligt de nadruk op het verzorgen van het pastoraat en het verzorgen van zondagse en bijzondere diensten.

Tijdens de kerkdienst van zondag 15 september a.s. zal Marieke voorgaan. Zij zal dan ook de gelofte voor onze gemeente doen en er is de mogelijkheid om verder kennis met haar te maken. Wilt u al eerder met haar spreken? *Voor haar bereikbaarheid, zie het kerkblad.* In de komende Ontmoeting is er een verdere kennismaking met Marieke.

Dit najaar zullen wij het beroepingswerk om te komen tot het beroepen van een nieuwe (permanente) predikant samen met de Vloedschuurgemeente verder oppakken.

Namens de kerkenraad, Koert de Langen

Startzondag 8 september

Het thema is dit jaar: *'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'*.



Op deze startzondag staat de gelijkenis van de werkers in de wijngaard centraal.

De dienst begint om 10:00 uur en zal een gezinsdienst zijn, waarin ds. Wya de Kam voorgaat.

Na de dienst is er tijd voor een kopje koffie/thee/limonade en aansluitend zullen we op een creatieve of spelende manier aan de slag gaan met het thema. Aan alle leeftijden is gedacht.



Rond 12:30 uur sluiten we deze startzondag af met een lunch.

- Hiervoor willen we je/jullie vragen om iets mee te nemen wat voor jouzelf voldoende is en wat we uiteindelijk met elkaar zullen delen. Je kunt dit vóór de dienst afgeven in Ons Gebouw.



Wij kijken ernaar uit om deze start van het nieuwe kerkseizoen met zo veel mogelijk gemeenteleden te kunnen vieren.

NB Wil je iets lekkers maken voor bij de koffie, geef dit dan aan bij een van onderstaanden.

Groeten van Coosje, Cora en Elske

Aandacht voor De Herberg

Hoe kent u of hoe ken jij De Herberg?

Veel mensen kennen iemand die een grens heeft aangegeven en naar Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek is gegaan. Iemand die een periode van 2-6 weken even afstand heeft genomen om op adem te komen en te werken aan nieuw perspectief. Anderen kennen een vrijwilliger die in De Herberg werkt.

We zien dat het aanbod voor een *kortdurend verblijf* in een andere

behoefte voorziet. Steeds meer mensen kiezen voor

een individuele retraite-midweek in De Herberg om een grens te trekken:

om te vertragen, je te bezinnen, inspiratie op te doen, in de stilte te

luisteren naar woorden van God. Je verblijft dan in het aangrenzende

Koetshuis en je doet mee met de dagopening in de kapel. De maaltijden worden voor je verzorgd. *Goed om te weten!*



verlangen naar verdieping

UITGANGSCOLLECTES

8 september: Restauratie en onderhoud

Hiermee dragen we eraan bij dat de gebouwen van onze kerk goed onderhouden blijven.

15 september: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Colombia

Help mee om seksueel misbruik in Colombia te stoppen!

In Colombia komt dit veel voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen.

Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via onlinecontacten of via toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers psychische en juridische hulp bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.

22 september: Stichting Hulp Haïti Driel

Een aantal keren per jaar vraagt Stichting Hulp Haïti Driel onze aandacht door middel van een kerkelijke collecte, vooral bedoeld om het medische project in Passe Catabois financieel te ondersteunen. Ook werkt de stichting aan het verbeteren van de leefomstandigheden in dit gebied. Warm aanbevolen!



KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 11 SEPTEMBER

Gezellig om elkaar in de nazomer, tijdens de koffie-inloop, weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. Van harte welkom!

Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele dingen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus met elkaar te delen.

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs!



Voor woensdag 11 september van harte uitgenodigd van 10:30-12:00 uur in Ons Gebouw.

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer zijn Ineke en Kees Roeleveld
Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!



Het nieuwe VIS-seizoen gaat binnenkort van start! Als het goed is, heeft u het nieuwe 'Gele Boekje' bij deze Ontmoeting op uw deurmat gevonden.

We hopen dat u net zo enthousiast bent over ons nieuwe programma als wij dat zelf zijn.

Zaterdag 5 oktober: excursie naar de abdij van Berne

Ons VIS-programma begint op zaterdagmiddag 5 oktober met een excursie naar de Abdij van Berne, een Norbertijns klooster met een prachtige kruidentuin en een bierbrouwerij. We krijgen een inspirerende inleiding, een rondleiding en we mogen bier proeven.

Zondag 29 september: Ontmoetingskerk Rhenen – liederen Leonard Cohen

Maar vóór het zover is, zijn we te gast bij de Ontmoetingskerk in Rhenen. Daar zal op zondag 29 september een muzikale, meditatieve middag rond de liederen van Leonard Cohen worden gepresenteerd. De dichter en zanger Leonard Cohen (1934-2016) heeft prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht. Veel van zijn liederen zullen u direct bekend in de oren klinken, zoals 'Hallelujah'. In zijn liedteksten verbindt hij eigen ervaringen met religieuze beeldspraak, waardoor thema's als liefde, eenzaamheid, verlangen en lijden opnieuw gaan leven.

En verder ...

Informatie over deze middag, en over veel andere boeiende activiteiten, vindt u op de laatste bladzijden van het Gele Boekje, onder 'Activiteiten van onze buurkerken'. Zeer de moeite waard! Voor dit seizoen staan verder op ons eigen programma natuurlijk het vertrouwde Filmcafé, veel kunst, zang, inspirerende gespreksavonden, en dit jaar ook veel groen. We sluiten het seizoen in mei 2025 af met de spetterende voorstelling *Timzingt voor jou!* in De Voorhof.

Marijke van Dijk stopt per september met haar werkzaamheden voor de Werkgroep VIS, en we zijn bijzonder verheugd dat er een opvolger is gevonden. Marijkes taak namens De Voorhof zal worden overgenomen door Mariëlle van Someren. Welkom, Mariëlle!

*Namens de Werkgroep VIS,
Hans Brinkman*

ROMMELPLUSMARKT IN DRIEL

En, heeft iedereen weer fijn de zomervakantie kunnen benutten om met vernieuwde energie het dagelijkse leven weer volop aan te kunnen? Wij in ieder geval wel. En wij hebben er zin in om de



RommelPlusmarkt voor dit jaar weer te organiseren. Dit jaar zal deze gehouden worden op **zaterdag 28 september 2024 van 10:00 uur tot 14:00 uur.**

Plaats van handeling: natuurlijk weer zowel het kerkplein als Ons Gebouw als de kerk (adres: Kerkstraat 8 te Driel).

Met uw aanwezigheid zal het weer een geslaagd en gezellig evenement worden. En heeft u spullen die u kwijt wilt, maar die nog veel te goed zijn om weg te gooien?

Spullen laten ophalen

Dick Huiskamp komt spullen graag beoordelen en ophalen. Helaas is de RommelPlusmarkt niet bedoeld voor oude en versleten tv's, radio's, computers, witgoed en (grote) meubelen. Voor die spullen is onze markt, door gebrek aan belangstelling, niet geschikt.

Zelf spullen komen brengen

U kunt ook zelf, voorafgaand aan de zaterdagse RommelPlusmarkt, spullen die voor verkoop geschikt zijn ter plaatse komen brengen. Dit kan op donderdagmiddag 26-9-2024 (13:30-17:00 uur) en op vrijdagochtend 27-9-2024 (9:00-12:00 uur). Er zullen dan medewerkers aanwezig zijn om die spullen van u aan te nemen.

Wij maken er samen weer een geslaagde dag van en hopen op uw aanwezigheid daarbij.

De RommelPlusmarkt-commissie

KLEDINGBEURS IN DE VLOEDSCHUUR TE HETEREN

Op zaterdag 21 september a.s. organiseren we voor de 14^e keer een *kledingbeurs voor volwassenen*, met veel plezier.



Maar ook in Heteren worden mensen ouder, ze verhuizen, gaan later op vakantie of kunnen ons op de één of andere manier niet meer helpen.

Misschien vindt ú het leuk om ons mee te helpen uitzoeken en uithangen van de kleding? We zamelen de kleding, schoenen, bijoutherieën en accessoires in op:

- donderdagavond 19 september 17.30-19.30 uur en
- vrijdag 20 september 13.00-15.30 uur en 18.30-21.00 uur.

En wilt u zelf ook uw kledingkast eens lekker opruimen? Dan kunt u de kleding e.d. op bovenstaande dagen/tijden inleveren en zaterdag de 21^e lekker komen snuffelen van 10:00 tot 13:30 uur.

Wilt u ons helpen? Geef u dan op bij Hannie Buijze:
(voor contactgegevens: zie kerkblad)



Hoi allemaal,
De zomervakantie zit er weer op en jullie zijn weer gestart met school/universiteit, sporten, werken en andere clubjes. Hopelijk hebben jullie een goede vakantie gehad en was de start van school ook weer fijn.

Ook in de kerk gaan we weer van start en staat er van alles op het programma, zoals *kindernevendienst* en *jeugdkerk*. Ook hoop ik weer *Sirkelslag* met jullie te spelen en een *kliederkerk* te organiseren. Samen met de kinderen uit Heteren wordt dat vast weer heel gezellig. Als ik daar meer van weet, laat ik dat natuurlijk aan jullie weten. Wat wel al vaststaat is de startzondag op 8 september. Een mooie gezinsdienst, met als thema: *'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'*. Hierin staat de gelijkenis van de werkers in de wijngaard centraal. Na de dienst gaan we nog wat gezelligs doen met elkaar. Ik hoop jullie daar allemaal te zien!

- Heb jij iets wat je graag zou willen doen met alle kinderen/jongeren van de kerk, laat het mij dan weten. Dan kunnen we samen kijken of we het kunnen organiseren.

Groeten van *Elske Quakkelaar* (jeugdouderling@pkndriel.nl)



Kleurplaat

De
werkers
in de
wijngaard

Deze maand staat de 80^e Driel-Polen-herdenking op de agenda, die dit jaar rond 21 september met speciale feestelijkheden gepaard gaat. We kijken in deze weken terug op een memorabele periode, en de betekenis daarvan mag ook in ons kerkblad niet ontbreken, vond ik. Daarom ging ik op zoek naar mensen – en dat zijn er veel! – die deze geschiedenis en de contacten met Poolse veteranen een warm hart toedragen én er persoonlijke herinneringen aan bewaren. Zo kwam ik tot het volgende tweeluik.

*Voor deel 1 ging ik in gesprek met **Niek en Bep Jacobs**, voor deel 2 kreeg ik de informatie van **Wout Speijers** en zijn zus **Gerria**.*

DE POOLSE VETERANEN

“Het was waardevol om te kunnen doen. En we hebben er veel vrienden aan overgehouden.”

Onuitputtelijk lijkt het vat met verhalen die Bep en Niek kunnen vertellen over hun contacten en belevenissen met Poolse veteranen, hun kinderen en zelfs kleinkinderen. Steeds komt er een nieuwe (oude) herinnering boven. Het gaat dan ook over zo'n veertig jaar van intensief contact, bezoeken over en weer, steun en meeleven.

Van wanneer dateert jullie betrokkenheid met de Polen?

Niek: “Mijn contact met Poolse veteranen was voor het eerst in 1974 door het organiseren van de Poolse Parachutistentocht. In eerste instantie alleen met de Polen die in Engeland woonden; zij vormden daar een regering in ballingschap en kwamen in september naar Driel. Veteranen die in Polen zelf woonden, kregen pas tien jaar later toestemming om naar Nederland af te reizen.”

Voor velen van hen betekende dat na jaren een emotioneel weerzien met oud-collega-strijders, met wie ze bittere dingen hadden beleefd, maar die ze sinds 1944 uit het oog waren verloren.

Bep: "In 1984 stond er een artikel in *De Gelderlander* en een oproep voor gastgezinnen om deze veteranen op te vangen. Op die oproep zijn wij ingegaan en vanaf toen hebben elk jaar in september Poolse veteranen, vaak ook met hun partner, hier gelogeed. In Oosterbeek zorgden ze voor de Engelsen, Driel zorgde voor de Polen, zo is dat gegroeid."

Ze vertelt over een van hun eerste contacten, met de Pool Albin. Dit is hen speciaal bijgebleven, omdat Albin, juist terwijl Bep en Niek in Polen op tegenbezoek waren, heel plotseling overleed. Met Albins partner Agnes hebben ze daarna nog jarenlang intensief contact onderhouden, totdat ook zij overleed. Ook was Albin degene die hen in verbinding bracht met de Evangelische Kerk aldaar, waar weer later de contacten tussen koor Impuls uit Driel en het Poolse koor Cantate uit voort zijn gekomen.

Ontmoetingen

Niek: "We hebben altijd goed contact gehad met de veteranen. Aanvankelijk ontmoetten die elkaar in Driel in de huiskamer, bij de gastgezinnen thuis. Pas later werden dat bijeenkomsten in Ons Gebouw en in De Oldenburg en nog weer later werd er door de Stichting Driel-Polen een officieel programma van enkele dagen voor hen georganiseerd, zoals dat ook nu nog steeds gebeurt." Ook bij de Stichting zijn Niek en Bep lang betrokken geweest.

Zoals gezegd: de contacten beperkten zich niet tot de jaarlijkse septemberdagen in Driel. Bep: "Zij kwamen hier, maar wij gingen ook naar hen toe, voornamelijk in Polen, maar ook een keer in Engeland. Vanaf 1988 zijn we een aantal keren naar Chorzow in Polen afgereisd, meestal in december, voor Kerst. Dan namen we spullen, kleren en levensmiddelen mee, die we hier met de kerk hadden verzameld, want de mensen daar hadden niet veel te besteden. Dat was best spannend en ingewikkeld. Je had toen natuurlijk nog het IJzeren Gordijn; ik herinner me dat we uren en uren hebben staan wachten voor de Pools-Duitse grens, omdat alles moest worden gecheckt en allerlei formulieren moesten worden ingevuld. Later werd reizen makkelijker en hebben we veel bezoekjes gecombineerd met onze vakantie."

Jasje

Een van de mooiste tastbare herinneringen is voor Niek 'het jasje' van Henryk Markowski, een van de Poolse parachutisten die in 1944 in de omgeving van Driel landden.



Niek: "We waren in 1995 bij hem in Engeland. Eerder was hij al in Nederland geweest. Tijdens ons bezoek in Nottingham liet hij me dit jasje zien. Ik moest het maar meenemen, zei hij, en er iets goeds mee doen."

Al die jaren heeft Niek het jasje zorgvuldig bewaard. Bep stopt het zelfs af en toe in de diepvries om de motten geen kans te geven ... En dit jaar is het een van de bijzondere stukken op de tijdelijke Airborne-tentoonstelling die naar verwachting in september aan de Kerkstraat 33 in Driel wordt georganiseerd.



Niek licht graag een paar details toe:

- Het parachutespeldje op de punt van de revers (zie hierboven) is bevestigd op rode stof, wat aanduidt dat Henryk lid was van de First Aid (EHBO).
- De ster in de blauwe strook onder de revers betekent dat hij bij de MP (Militaire Politie) was.
- Op de metalen 'wing' (Poolse Parachutistenbadge, zie hiernaast) staat de Poolse spreuk: 'TOBIE OJCZYZNO': 'Voor jou, vaderland'.

De wing verbeeldt een 'Znak Spadochronowy' (duikende adelaar) met de Arnhemse krans, en werd toegekend aan degenen die deelnamen aan Operatie Market Garden.



Beer

Ook Bep laat een bijzonder aandenken zien: een bruine teddybeer. Ze kreeg hem in 1995 cadeau van veteraan Wilkojc, die zulke beren,



van oude bontjassen, maakte voor de gastgezinnen die hem opnamen.

Bep: “De beer verwijst naar een waargebeurd verhaal. In 1942 troffen Poolse strijders op weg naar het front ergens in de berm een jong beertje aan dat er slecht aan toe was. Zij namen het beestje vanaf dat moment mee in hun truck en verzorgden het. ‘Soldaat Wojtek’ noemden ze het: ‘sterk, krachtig’.”

Over het verhaal rond dit beertje is ook een boek verschenen, dat dit jaar onder de titel ‘Soldaat Wojtek’ is uitgekomen in een Nederlandse vertaling van Bibi Dumon Tak.

Bep en Niek, hoe kijken jullie nu terug?

Daar hoeven ze allebei niet lang over na te denken.

Niek: “Het was heel waardevol om deze dingen te kunnen doen. Maar nu is het ook goed.”

In 2023 bedachten ze, samen met Jan en Grady van Welie, met wie ze veel veteranen-ervaringen delen, een ‘afscheidstournee’ langs dierbare plaatsen in Polen en bezochten ze de kinderen of zelfs kleinkinderen van de veteranen met wie ze zo veel jaren contact mochten onderhouden.

Bep: “We zijn intussen regelmatig bij bruiloften uitgenodigd, dat vinden we ook best bijzonder.”

En nu is het vooral een periode waar ze op terugkijken, ook letterlijk, getuige de vele fotoboeken in huize Jacobs. Niek: “Ik zeg weleens: het heeft ons wel wat gekost, maar we zijn er zéker niet armer van geworden.”

De tweede herdenkingsplek in Driel: Royal Engineers Monument '... THEY WERE JUST WHISPERS AND SHADOWS IN THE NIGHT ...'

Niet alleen aan het Polenplein, in het centrum van Driel, vindt jaarlijks een Airborne-herdenking plaats. Ook het Royal Engineers Monument aan de Drielse Rijndijk kan ieder jaar in september rekenen op een respectabel aantal bezoekers. Wout Speijers, van de genabuurde boerderij 'De Grootte Nevel' (voor de meesten van ons geen onbekende), is daar al jarenlang op eigen initiatief nauw bij betrokken.

Poolse, Engelse en Canadese veteranen

Zo zorgt hij ervoor dat de plek schoon blijft en dat de vier vlaggen op de gezette tijden worden gehesen en gestreken: de Nederlandse, de Poolse, de Canadese en de Engelse. Ook huisvestte hij in het verleden op zijn boerderij meermalen Poolse, Engelse en Canadese veteranen, die elk jaar in de herdenkingsweek naar Overbetuwe afreisden. Twee gekregen 'schildjes' aan de muur in zijn woonkeuken getuigen daarvan, evenals een foto van een bootje met bloemen, dat ieder jaar geplaatst wordt om de gesneuvelden van de beide Engineers Regimenten te herdenken.

Ook een Canadese veteraan overleefde de zware gevechten en ontsnapte aan de dood via het water van de Nederrijn.

En wat te denken van die oud-strijder die de septemberdagen van 1944 haarfijn op zijn netvlies had staan en nog precies wist waar hij zich na de landing per parachute in de weilanden achter Driel en tijdens de felle gevechten die daarop volgden had verschanst: feilloos herkende hij tientallen jaren later nog de deur van Wouts boerenschuur ...

Sober en respectvol

De herdenking aan de dijk is even respectvol, zij het wat soberder van karakter, als die aan het Polenplein. Er komen gemiddeld zo'n vijftig mensen op af, maar dat worden er elk jaar meer. Er zijn kransleggingen en toespraken, er is een doedelzakspeler, een muziekkorps en een vaste trompettist, die de 'Last Post' ten gehore brengt.

Onder het publiek valt elk jaar weer een groep motorrijders op. Ook komen er altijd scholieren van het Canisius College uit Tubbergen, die een bloemstuk plaatsen bij de voet van het monument en daarbij een persoonlijk levensverhaal voorlezen over een van de hier gevallen Engineers.

Nog altijd reizen er vele belangstellenden uit binnen- en buitenland voor de Airborne-herdenkingen naar Nederland af. Dit jaar worden zij op 21 september om 15:00 uur op het Polenplein verwacht. De herdenking aan de Drielse Rijndijk begint om 17:00 uur en staat los van de herdenking op het Polenplein. Maar waar dan ook, elke herdenking houdt de gedachtenis levend en is een eerbetoon aan hen die hun leven riskeerden of gaven voor de bevrijding van ons land.



Voor meer informatie over de herdenkingen en feestelijkheden in september: zie www.polen-driel.nl en www.airborne-herdenkingen.nl

Bep en Niek, Wout en Gerria, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en voor wat jullie wilden vertellen!

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op
(voor contactgegevens: zie kerkblad)*

Waar men niet meer luistert,
waar deuren dicht slaan,
waar mensen niet samen aan tafel komen,
waar overleg vastloopt,
daar krijgt geweld zijn kans,
daar beginnen kleine en grote oorlogen.

Waar men elkaar niet meer aankijkt,
waar de een de ander overschreeuwt,
waar een mens zichzelf overroept,
waar de eigen waarheid dé waarheid wordt,
daar krijgt geweld zijn kans,
daar beginnen kleine en grote oorlogen.

Waar mensen samen aan tafel gaan,
waar mensen elkaar weer aankijken,
waar het aangedane lijden woorden krijgt,
waar spreken zoeken wordt,
daar groeit een nieuw begin,
daar kunnen kleine en grote oorlogen stoppen.

Uit: *Woorden doen ertoe*, van Marinus van den Berg

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Zondag 8 september: Startzondag PG Driel

Woensdagochtend 11 september:

Koffie-inloop in Ons Gebouw.

Hartelijk welkom van 10:30 tot 12:00 uur.

Gastvrouw en gastheer: Ineke en Kees Roeleveld



In de aanloop naar 21 september:

Airborne-evenementen in het kader van de 80^e herdenking van Operatie Market Garden, in Driel o.m. de landing van de Eerste Poolse Parachutisten Brigade in september 1944 (zie voor meer info:

www.driel-polen.nl). Met onder andere:

- 14-22 september, elke dag van 10:00-17:00 uur: Airborne pop-up-tentoonstelling, Kerkstraat 33 te Driel (showroom Schuiling).
- 19 september: Blij Kerk-concert m.m.v. Pools orkest Promyki om 19:30 uur in de R.K. Maria Geboortekerk, Kerkstraat 27 (toegang gratis; deurcollecte na afloop);
- 21 september: 14:30 uur: herdenking en kranslegging bij het Polenmonument aan het Polenplein in Driel;
17:00 uur: herdenking en kranslegging bij het Royal Engineers Monument aan de Drielse Dijk.

Zaterdag 21 september: kledingbeurs voor volwassenen in De Vloedschuur te Heteren, 10:00-13:30 uur.

Zaterdag 28 september: RommelPlusmarkt Driel, 10:00-14:00 uur, in de kerk, op het kerkplein en in Ons Gebouw, Kerkstraat 8.

Zondag 29 september: VIS – Meditatieve middag rond de liederen van Leonard Cohen. Ontmoetingskerk Rhenen. Voor meer info en tijden: zie Gele Boekje.

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (*voor contactgegevens: zie kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (*voor hun contactgegevens: zie kerkblad*)

ROOSTER BLOEMENDIENST

8 september: fam. De Langen

15 september: fam. Roeleveld

22 september: fam. Bloed

29 september: fam. Van Merkerk



KOPIJ voor het **oktobernummer** van dit kerkblad uiterlijk **17 september** aanleveren bij Coosje Haan via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com

BIJ DE DIENSTEN

Bijbelleesrooster

Het leesrooster dat in dit kerkblad te lezen is, is het oecumenisch (jaar)leesrooster, dat wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.

NB Voorgangers zijn vrij om ervan af te wijken in de diensten, dus niet altijd komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht.

Zo 1 sept.	Zacharia 8: 4, 20-23	Marcus 8: 22-26
	<i>Gezamenlijke dienst met Heteren in De Vloedschuur</i>	
Zo 8 sept.	Deuteronomium 4: 1-2, 9-20	Marcus 8: 27-9:1
	<i>Startzondag</i>	
Zo 15 sept.	Jesaja 45: 20-25	Marcus 9: 14-29
	<i>Gelofte en bevestiging ds. Marieke Muijen</i>	
Zo 22 sept.	Deuteronomium 13: 2-6	Marcus 9: 30-37
Zo 29 sept.	Numeri 11: 24-29	Marcus 9: 38-50
	<i>Oecumenische viering in de R.K. Kerk</i>	
Zo 6 oktober	Maleachi 2: 10-16	Marcus 10: 1-16
	<i>Ontmoetingsdienst met de Vloedschuurgemeente in Heteren</i>	

Invulling kerkdiensten/voorgangers

Na het vertrek van ds. Ella Kamper als predikant naar Apeldoorn-Noord zijn er in de PG Driel natuurlijk lege plekken ontstaan in het rooster van voorgangers. De meeste konden gelukkig al snel worden ingevuld – met dank aan Riet en Martien de Langen, die de preekvoorziening nog altijd met zorg voor hun rekening nemen.

En natuurlijk ook dankzij ds. Marieke Muijen!

1 september nog gezamenlijk

Voor zondag 1 september werd geen voorganger gevonden. Dit kan op een mooie manier worden ‘opgelost’: we zijn dan welkom in De Vloedschuur in Heteren, voor een gezamenlijke dienst met de gemeente daar.

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 1 september : *gezamenlijke dienst met Heteren, in De Vloedschuur te Heteren*
Voorganger : mw. E.A. Kwakkel-Vroegop, Wageningen

Zondag 8 september : *STARTZONDAG*
Voorganger : ds. W. de Kam-Diepeveen, Maurik
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud
Koffieschenken : Ineke en Kees Roeleveld

Zondag 15 september *Gelofte en bevestiging ds. Marieke Muijen*
Voorganger : ds. M. Muijen, Tiel
Organist : Jaap van der Spek
Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Werelddiaconaat /
Colombia

Zondag 22 september
Voorganger : ds. H. Keur, Hilversum
Organist : Bernard van Beek
Uitgangscollecte : Stichting Hulp Haïti Driel

Zondag 29 september : *Oecumenische dienst in de R.K. Kerk Driel*
Voorganger : diaken R. Heinen, Valburg
Organist : Jaap van der Spek

Zondag 6 oktober : *Ontmoetingszondag PG Driel en Vloedschuurgemeente, in De Vloedschuur te Heteren*