

**OVER DE AKKER**

**Verhalen**

Een onbekend iemand liep de kerk binnen. We raakten in gesprek over beelden in de kerk. Mijn gesprekspartner had moeite met kruisbeelden waar een beeld van Jezus aanhangt en moeite met kerken die van plafond tot aan de vloer versierd zijn. Waar heb je dat voor nodig als gelovige, vroeg hij zich af. Moeite die ik ook heb gehad (en nog weleens heb), totdat ik me meer ging verdiepen in de verhalen erachter.



*Marc Chagall Mainz Mozes*

Dat vertelde ik ook in het gesprekje met deze onbekende. In alle schilderijen, beelden, gebrandschilderde ramen, crucifixen zit het verhaal van de opdrachtgever en de maker en van het uitgebeelde verhaal. Er zitten in de kunstwerken verhalen over hoe mensen geloven. Verhalen over hoe ze God eer willen brengen. Verhalen over dankbaarheid, maar ook over boetedoening. Verhalen om gelovigen aan te sporen om goed te leven. In sommige kunstwerken is in alle eerlijkheid ook ijdelheid en eerezucht van mensen af te lezen. In een kerk zijn heel veel verhalen aanwezig: de verhalen van de Bijbel, van de liederen, van de inrichting. En de verhalen van de mensen van toen en nu. Verhalen over het leven.

In de jaren als predikant in jullie midden heb ik veel verhalen gehoord. U heeft uw verhaal met mij gedeeld; soms heel makkelijk en soms ook pas na een lange tijd (en soms ook niet). Verhalen waarin God aanwezig is, maar ook verhalen waarin we op zoek zijn gegaan naar Gods aanwezigheid in het levensverhaal.

Het zijn stuk voor stuk kostbare verhalen, want het is uw of jouw levensverhaal.

Het zijn unieke verhalen, want geen leven is hetzelfde.

Allemaal verhalen die deel uitmaken van het grote verhaal van God en zijn mensen.

En dat is een buitengewoon veelkleurig en veelvormig verhaal – *als een kathedraal vol schilderijen, gebrandschilderde ramen en beeldhouwwerken.*

Ik heb het voorrecht gehad om in die ruimte vol verhalen aanwezig te zijn en rond te lopen en stil te staan en te luisteren en om de verbinding met Gods verhaal te ontdekken.

We hebben ook samen nieuwe verhalen toegevoegd.

Een deel van die nieuwe verhalen is zelfs zichtbaar geworden in ons kerkgebouw: de nieuwe inrichting, de kinderhoek, de streamershoek, de piano. Alles vertelt het verhaal hoe wij in deze tijd gemeente willen zijn.

Dank voor de verhalen die u/jij mij hebt toevertrouwd.

Dank voor het verhaal van de PG Driel dat we samen hebben geschreven.

Voor mij gaat de dankbaarheid samen met verontschuldigen: omdat ik ook tekortgeschoten ben in het aanwezig zijn om naar de verhalen te luisteren en te zoeken naar de verbinding met Gods verhaal met ons. Tegelijkertijd staat de dankbaarheid dat ik zo lang predikant mocht zijn in de PG Driel bovenaan.

In het verhaal van de PG Driel komt een nieuw hoofdstuk.

In mijn leven komt een nieuw hoofdstuk: van predikant zijn in de Wilhelminakerk in Apeldoorn (intrede 14 juli 10.00 uur).

Moge God zijn zegen geven aan deze nieuwe hoofdstukken.

Vrede en alle goeds voor ons allemaal.

*Ds. Ella Kamper*

## GEBED UIT DE TRADITIE

Neem, Heer, en aanvaard  
mijn vrijheid, mijn geheugen,  
mijn verstand en heel mijn wil,  
alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven,  
aan U, Heer, geef ik het terug.

Alles is van U,  
beschik erover geheel volgens Uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben,  
die genade is mij genoeg.

*Ignatius van Loyola*

Ignatius van Loyola wordt in 1491 in Spanje geboren. Hij droomt ervan om een edele ridder te worden. Hij raakt ernstig gewond en moet lang herstellen. In deze periode van herstel leest hij veel, onder andere over levens van heiligen en over het leven van Jezus. Hij wil nog steeds ridder zijn, maar nu in dienst van Christus.

Na een moeilijke en lange innerlijke strijd sticht hij een nieuwe religieuze gemeenschap: de Jezuïeten. Een kenmerk van deze orde is de eigen discipline in het gebed en het onderzoek naar innerlijke beweegredenen.



## PASTORALE AANDACHT

Mevr. Kuipers is in de afgelopen weken geopereerd. Haar revalidatie kan gelukkig thuis.

We wensen haar sterkte met het revalidatieproces.

Dhr. Smids heeft een vervelende val gemaakt, waardoor hij tijdelijk in Dieren is om te herstellen van de val. Het valt niet mee om van huis weg te zijn. We bidden om rust en vertrouwen.

Dhr. en mevr. Van Dijk zijn verhuisd naar Liefkenshoek. Het goede aan dit bericht is dat ze weer samen zijn, na de maanden van Dick in ONO. Het minder goede is dat Dick niet volledig is hersteld van zijn val. We wensen hen samen een gezegende tijd toe in Liefkenshoek.

Dhr. Dries de Weyer is weer thuis gekomen na weken doorgebracht te hebben in de revalidatie. We bidden om kracht om het thuis weer 'z'n gewone gangetje' te laten gaan.

### **Jubileum**

Jan Harm en Angelique Roseboom-Brok hopen D.V. op 8 augustus hun 40-jarig huwelijk te vieren.

Wij wensen jullie samen met de kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

*Nu laat ons God de Here  
dankzeggen en hem eren,  
want goed zijn alle dingen  
die wij van Hem ontvingen.*

### **Geslaagd**

Fenna Quakkelaar heeft haar eindexamen gehaald. Van harte gefeliciteerd!

Niet iedere jongere stroomt meteen door naar een vervolgopleiding. We wensen Fenna rust en ruimte om zich te oriënteren op haar toekomst.

## **BEDANKT!**

Zo veel lieve kaartjes en prachtige bloemen .....

Bedankt allemaal voor alle aandacht die wij kregen op onze 50-jarige trouwdag.

Samen met onze kinderen en kleinkinderen hebben we er een mooie dag van gemaakt.

*Groeten,*

*Jan en Janny Willemsen*

## **KOFFIE-INLOPOCHTENDEN WOE 10 JULI EN 14 AUGUSTUS**

Gezellig om in de zomer, tijdens de koffie-inloop, elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

Van harte welkom!!

Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele dingen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus met elkaar te delen.

*Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs!*



Voor de woensdagen 10 juli en 14 augustus van harte uitgenodigd van 10:30-12:00 uur in Ons Gebouw.

**En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw en gastheer op 10 juli: Joke en Hans Houweling

Gastvrouwen op 14 augustus: Bep Jacobs en Grady van Welie

*Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!*

## **VAN DE KERKERAAD**

### **Verslag kerkenraadsvergadering 14 mei 2024**

#### **1. Welkom**

De voorzitter heet iedereen welkom. We houden de agenda aan en wanneer alle punten behandeld zijn en Ella de vergadering verlaten heeft, behandelen we het vertrek van Ella.

## **2. Opening**

Ella opent met het gebed van de moeders. Dit is een gebed uit 2016 voor vrede door Palestijnse en Israëliëse moeders. Dit is passend bij moederdag. Zij laat ook het filmpje met het gezongen gebed zien. Zij mist in de huidige tijd, door de oorlog in Gaza, de nuance. Het vergroten van de tegenstellingen leidt niet tot een oplossing.

## **3. Kerkenraadszaken**

Vertrek Ella: Tijdens het moderamen is een deel van de kerkenraad van De Vloedschuur aanwezig geweest om het afscheid te bespreken. Op 30 juni is er een afscheidsdienst in Heteren. Het afscheid in Driel is op 7 juli in de dienst van 10.00 uur. Hierbij wordt breder uitgenodigd dan in Heteren, zoals de gemeenten uit de Ring, burgemeester en wethouders, De Meeuwenberg, de Werkgemeenschap, de parochie, Stichting Driel Polen, etc. Koor Impuls zal worden uitgenodigd voor het zingen van twee liederen. Het losmaken van Ella van de gemeente van Driel wordt door de voorzitter van de kerkenraad, Koert, gedaan. Het is fijn als de kinderen er ook zijn, al is het zomervakantie. Na de dienst is er koffie met iets lekkers, gevolgd door een drankje.

De intrededienst in de Wilhelminakerk Apeldoorn vindt plaats op 14 juli. Vanaf die datum wordt Ella uit het preekrooster gehaald. Het invullen van de zomerse diensten van Ella is urgent. Hierover hebben de preekvoorzieners van Heteren en Driel reeds overleg gehad.

## **4. Diaconie**

De diaconie is niet meer bijeen geweest sinds de laatste kerkenraadsvergadering. De actie voor Oekraïne is afgerond; er zijn twee manden gevuld met producten.

## 5. Kerkrentmeesters

### a. Vacature:

Leenderd attendeert ons erop dat de termijn van Rob van der Harst afloopt in 2025. Hij heeft er dan drie termijnen op zitten. Het is verstandig om nu alvast na te denken over zijn opvolging. Dit komt op de agenda van het moderamen.

### b. Beleggingsstatuut:

Van het CCBB is een brief d.d. 18-04-2024 ontvangen inzake het beleggingsstatuut. De kerkrentmeesters verschillen van mening met het CCBB inzake het liquide te houden bedrag. Besloten wordt om het gesprek met het CCBB aan te gaan. Hierbij zal ook de voorzitter van de kerkenraad aanwezig zijn. Verder heeft het CCBB opgemerkt dat het Beleidsplan liep tot 2023. Dit punt zal in het moderamen worden besproken.

### c. Zonnepanelen:

Er zijn zonnepanelen op Ons Gebouw geplaatst [*meer informatie hierover op p.9, red.*].

## 6. Jeugdwerk

Vanaf juli volgend jaar is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor medewerkers. We houden de berichtgeving hieromtrent in de gaten. Fenna heeft een kaartje ontvangen in verband met haar eindexamen. Wij krijgen mails over het Theaterweekend, maar helaas hebben wij geen jeugd. Dit wordt doorgegeven aan de organisatie. Verder ontvangen wij mails van de GGD over de gezondheidsmonitor jongvolwassenen. Ook hier kunnen wij niets mee doen.

Elske vraagt waar de opbrengst van de collecte voor het plaatselijk jeugdwerk naartoe gaat. De opbrengst is bestemd voor onder andere de kindernevendienst, voor materialen, etc.

## 7. Erediensten

a. Pinksteren: Impuls zingt in deze dienst.

b. Startzondag: in de volgende vergadering (18-6) moeten hierover besluiten worden genomen.

## **8. Pastoraat/Wel en wee**

De komende tijd zijn er vier echtparen die 50 en 55 jaar zijn getrouwd. Het wel en wee van gemeenteleden wordt besproken. Op 21 mei komt er weer een 70+-middag.

## **9. Rondvraag**

- a. Alle kerkenraadsleden wordt gevraagd de vakantie door te geven. Er zal weer een vakantierooster worden gemaakt.
- b. Demografie van de gemeente: dit punt komt in het najaar aan bod in een gemeenteavond.

## **10. Sluiting door Marchien**

Marchien leest het Onze Vader in een andere vorm, waarbij verteld wordt waarom je bidt.

## **Afscheid ds. Ella Kamper en beroepingsnieuws**

Op dit moment zijn wij (als kerkenraad) druk met het regelen van de zaken rond het afscheid van onze ds. Ella Kamper. Dit zal plaatsvinden op zondag 7 juli 2024 tijdens de kerkdienst om 10:00 uur. Aansluitend vindt er een receptie plaats in Ons Gebouw.

Verder is in de vorige kerkbode al aangegeven dat het de intentie is om voor het beroepen van een nieuwe predikant samen op te trekken met de Vloedschuurgemeente.

Inmiddels is er contact geweest met de mobiliteitspool van het Centraal Bureau van de PKN en worden de mogelijkheden onderzocht om in de komende vacante periode te werken met een ambulante predikant. Voordeel daarvan ten opzichte van een consulent (wat gebruikelijk is tijdens een beroepingsperiode) is dat een ambulante predikant ook het pastoraat kan verzorgen en in de zondagse dienst kan voorgaan, terwijl een consulent alleen ingezet kan worden voor het beroepingswerk.

Wij zullen de zomerperiode gebruiken om hierover duidelijkheid te krijgen; na de zomer gaan we verder met het beroepingstraject.

Wordt dus vervolgd na de zomer.



## Startzondag zondag 8 september 2024



De start van het kerkelijke seizoen vindt plaats op zondag 8 september 2024. Tijdens de kerkdienst op deze startzondag gaat Wia de Kam voor. Daarna volgt er meer. Juist in een tijd waarin wij als gemeente vacant zijn, vinden we het belangrijk om elkaar te ontmoeten tijdens een leuk programma na de dienst.

### OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING

Vanuit de kerkenraad zijn Cora en Elske betrokken bij de organisatie. Ze kunnen het samenstellen van een leuk programma echter niet alleen! Daarom zoeken we nog mensen die kunnen ondersteunen.

### WIE WIL HELPEN?

Wil je meedoen, geef je dan vóór 6 juli op bij Elske of Cora (*voor hun gegevens, zie kerkblad*)

### Zonnepanelen geïnstalleerd op Ons Gebouw

Een lang gekoesterde wens is medio mei in vervulling gegaan: er zijn 18 zonnepanelen geplaatst op het dak van Ons Gebouw: 12 zonnepanelen leveren energie aan de kerk en 6 zonnepanelen leveren energie aan Ons Gebouw. In de periode medio mei – medio juni hebben de zonnepanelen al 1,2 MW aan energie opgewekt. Het ging om een investering van ca. € 7.000,-. Dat bedrag verwachten we binnen enkele jaren te hebben terugverdiend. Bovendien dragen we als kerkelijke gemeente hiermee ons steentje bij aan een duurzamer planeet.



Ten slotte: mocht u zelf overwegen om zonnepanelen aan te schaffen, dan krijgt de gemeente € 100,- gedoneerd als u die zonnepanelen aanschaft bij het bedrijf 'Heerlijke Zon'.

*Namens de kerkrentmeesters, Leenderd van der Deijl*

### **Kerk in actie: red de giftenaftrek!**

De aanstaande coalitie wil de botte bij zetten in de mogelijkheden voor miljoenen Nederlanders om royaal te kunnen schenken aan doelen die onze samenleving dragen. Deze doelen lopen hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen mis en daarmee vallen er grote gaten in de samenleving.

Samen met een groot aantal goede doelen en bedrijven kwam de ChristenUnie met een breed ondertekende petitie om de giftenaftrek in stand te houden. Kerk in Actie is een van de medeopstellers.

[Doe mee! Onderteken de petitie](https://reddegiftenaftrek.petities.nl) (https://reddegiftenaftrek.petities.nl)

### **Kerk in actie: geven via ons zendingsblok**

De landelijke collecteweek van Kerk in Actie is van 18 t/m 23 november 2024. Wij van de PG Driel willen niet actief meedoen om te collecteren huis-aan-huis, maar vanaf 1 juli ons zendingsblok achterin de kerk deze bestemming geven en dan de opbrengst tot en met 23 november overmaken voor dit project voor kinderen in Oekraïne.

Kerk in Actie wil kinderen in Oekraïne veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning bieden. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie samen met Ukrainian Education Platform in het hele land helpen.

“In veel kerkelijke centra zijn permanente speelplekken ingericht met psychosociale begeleiding voor kinderen”, vertelt Daan Verbaan, relatiebeheerder Oost-Europa bij Kerk in Actie. “Daarnaast ontvangen Oekraïense gezinnen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties, waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen.”

## UITGANGSCOLLECTES

*In de zomermaanden juli en augustus kerken we gedurende 6 weken om-en-om in de PG Driel en De Vloedschuur Heteren. Hieronder staan alleen de uitgangscollectes na de dienst in Driel.*

### **7 juli: T.O.F. (Together One Family)**

Stichting T.O.F. biedt hulp aan iedereen die dit nodig heeft, binnen en buiten Nederland. Vanuit Nederland worden goederen verzameld die worden uitgereikt aan wie het nodig hebben. In de PG Driel zijn Sjaan en Dick Huiskamp nauw verbonden met deze stichting, waaraan zij kleding en dergelijke doneren.

Dit betreft een jaarlijks terugkerende collecte, waarmee we als kerk helpen deze vorm van materiële hulp gaande te houden.

### **14 juli:**

Een paar maal per jaar vraagt Stichting Hulp Haïti Driel onze aandacht door middel van een kerkelijke collecte. Deze is vooral bedoeld ter ondersteuning van het medische project in Passe Catabois. Daarnaast levert de stichting een actieve bijdrage aan verbetering van de leefomstandigheden in dit gebied.



Warm aanbevolen!

### **28 juli: Dorcas**

Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas noodhulp en draagt zij bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Met onze manier van werken stimuleert Dorcas ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Steunt u mee?



## **11 augustus: Stichting Noodfonds Overbetuwe**

Stichting Noodfonds Betuwe  
(deze naam verandert  
binnenkort in St. Noodfonds  
Overbetuwe) helpt mensen in



de gemeente Overbetuwe die geen andere helpers hebben.

Het noodfonds is vijf jaar geleden opgericht door betrokken kerken en instellingen, om letterlijk iets te kunnen geven wanneer het even niet meezit, er bijvoorbeeld acute (geld)problemen ontstaan, wanneer de gebruikelijke wegen onbereikbaar of onvoldoende zijn, kortom: wanneer er nood is.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet en werkwijze van de stichting en het up-to-date maken van de website.

Bep Jacobs is vanuit de PG Driel aan het noodfonds verbonden. Zij houdt zich nu vooral bezig met het beoordelen van aanvragen.

## **25 augustus: Bloemen in de dienst**

Elke zondag staat er op de tafel voorin de kerk een vaas met bloemen. Mooi als versiering, maar ook omdat deze bos daarna altijd z'n bestemming vindt op een adres in de gemeente waar steun of meeleven welkom is. Onder 'Bloemengroet' (zie pag. 24) vindt u het rooster van degenen die ervoor zorgen dat de bloemen op hun plek komen. Met deze collecte houden we de vaas gevuld.

## **1 september: Protestantse Kerk / Missionair werk / Nederland**

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn waar mensen de liefde van God kunnen ervaren.

Met subsidie ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die zich richten op mensen uit doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen. Ook waar actie wordt ondernomen in regio's waar de kerk kwetsbaar is, kan men rekenen op steun.

Met deze collecte kunnen we deze initiatieven helpen ondersteunen.

### **Oproep van de Stichting Polen-Driel**

Voor Driel en Overbetuwe, de Airborne Region en ver daarbuiten – over de grens en overzee – en voor eenieder die zich betrokken voelt bij het leed dat hier plaatsvond én de dappere en onbaatzuchtige inzet, is het een bijzonder jaar: 80 jaar na de Slag om Arnhem.

Voor u, voor mij, voor ons staat dat in het teken van de landing van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade en dus ook in het teken van 80 jaar verbondenheid door vriendschap en dankbaarheid.

#### *Veel activiteiten*

Onze vriendschap en dankbaarheid krijgen een belangrijke plek tijdens en in de dagen voor de herdenking op zaterdag 21 september. Anders dan voorgaande jaren zullen er op de dagen vóór de herdenking al volop activiteiten zijn. Onder meer komt er een tentoonstelling en is er een grote vertegenwoordiging van de Poolse brigade met activiteiten. Via deze nieuwsbrief houden we u de komende maanden op de hoogte.

#### *Oproep: Poolse nabestaanden*

Tijdens de herdenkingsweek organiseren we onder meer een samenkomst voor de nabestaanden van de Poolse militairen die in Driel en aan de overzijde van de Rijn hebben gevochten. Tijdens deze ontmoeting kunt u kennismaken met andere nabestaanden en verhalen en ervaringen uitwisselen.

Enkele nabestaanden hebben een boek geschreven over de verhalen van hun vader of grootvader. Mogelijk zijn enkelen van de schrijvers aanwezig om hierover te vertellen en hun boek te signeren.

Overweegt u als nabestaande om in september naar Driel te komen, dan bent u van harte welkom. Bent u van plan te komen, laat het ons dan nu al weten door een berichtje te sturen naar [info@driel-polen.nl](mailto:info@driel-polen.nl). En geef dan ook uw mobiele nummer door, zodat wij u via berichten op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in de week van de herdenking.

Aan wie in contact staat met nabestaanden van Arnhem-veteranen van de brigade vragen we om deze informatie door te sturen. Wanneer zij nog geen contact met ons hebben, adviseren we hen om contact op te nemen via [info@driel-polen.nl](mailto:info@driel-polen.nl) onder vermelding van de naam van hun (groot)vader en indien mogelijk het nummer van zijn insigne. Wij nemen hen dan op in ons adressenbestand, zodat wij in de toekomst deze nieuwsbrief kunnen toesturen.

### **Bijbelvertaling in Nederlandse Gebarentaal**

Sinds 1 april 2024 is de vertaling van de Bijbel in Nederlandse Gebarentaal (NGT) in een stroomversnelling gekomen. Het bestuur benoemde een groep vertalers die betaald verder werken aan de Bijbel in NGT.



Waarom is dit belangrijk? Omdat NGT voor veel doven hun moedertaal is. Gebarentaal is dus ook de taal van hun hart. Daarom is het bestuur van de Stichting Bijbel ervan overtuigd dat deze vertaling voor hen tot grote zegen zal zijn. Het vertaalwerk gebeurt in nauwe samenwerking met Wycliffe Nederland. Er is heel veel werk te doen, ook omdat er een Bijbel in gebarentaal op video komt te staan.

U begrijpt: voor de vertaling van de Bijbel in NGT is veel geld nodig. Daarom doen we vrijmoedig een beroep op u om dit werk financieel te steunen. U kunt uw gift overmaken via ons rekeningnummer: NL86 INGB 0006 2636 05 t.n.v. Stichting Bijbel NGT. De stichting heeft ook het ANBI-keurmerk.

*Met een hartelijke groet van het bestuur:*

*Jan de Vrije, Alfred Bout, Kasper de Jong, Anna Mendel, Karin van Vianen en Martin Visser (gebarendominee)*

Voor een uitgebreide versie van dit bericht zie: <https://bijbelngt.nl>

Die informatie is ook te zien in gebarentaal via:

[https://youtu.be/IXNH66\\_NkXE](https://youtu.be/IXNH66_NkXE)



Hoi allemaal,

De zomervakantie staat bijna voor de deur, hebben jullie er ook zo veel zin in? Ik hoop dat het dan wat mooier weer is, want als ik dit schrijf zit ik in mijn trui achter de laptop en is het buiten winderig/ regenachtig en koud.

Maar voordat het vakantie is staan er altijd nog leuke dingen op het programma en dingen om afscheid van te nemen.

Zo weet ik dat Mirthe haar eindmusical nog mag gaan spelen, want ze neemt afscheid van de basisschool.

En Fenna is geslaagd voor haar middelbare school en mag haar diploma nog gaan ophalen. Hartelijk gefeliciteerd!

En helaas moeten we dit jaar voor de zomervakantie ook afscheid nemen van Ella. Ze heeft altijd zo veel gedaan voor de kinderen, dat zullen we niet snel vergeten. Dank daarvoor!

Ik heb ook een nieuwtje voor jullie, want na de zomervakantie zal er weer gestart worden met de **jeugdkerk!** 6 x per jaar is er een jeugdkerk tijdens de kerkdienst voor kinderen die al naar de middelbare school gaan. Koert de Langen en Mark van Burken zullen hiervan de leiding zijn. Jij komt toch ook?

Wanneer precies de eerste keer zal zijn laten we natuurlijk van tevoren even weten.

Fijne vakantie allemaal!

Groeten van *Elske Quakkelaar* ([jeugdouderling@pkndriel.nl](mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl))

# PUZZEL



- 1 = geel
- 2 = lichtbruin
- 3 = donkerbruin
- 4 = oranje
- 5 = rood
- 6 = lichtblauw
- 7 = blauw
- 8 = donkerblauw



*In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart ligt en wat ze met plezier willen delen. In dit zomer(dubbel)nummer zijn dat **Sander en Thea de Hartog**, die al bijna veertig jaar wonen en werken in het buitengebied van Driel. Een gesprek over stoppen en bezig blijven, genieten van het land en de plek, en het goede doen waar dat kan.*

### **“Wij zijn doeners”**

Om de boerderij van Sander en Thea te vinden moet ik eerst het dorp uit en een eindje fietsen over de dijk richting Heteren. Ik sla een klein weggetje in ‘naar beneden’, tussen de bomen, en ineens zie ik hem liggen: ik herken de karakteristieke witte gevel met de boogvormige stalramen van de fotocollage in ‘Ons Gebouw’ – tien jaar geleden was deze boerderij de locatie voor de startdag van de kerk.

### **Naast elkaar en voor elkaar**

Eenmaal aan de buitentafel, met zicht op een ruime wei met drie Shetlandpony’s, steekt Thea meteen van wal. “Eerst woonden we daar, in het voorhuis” – ze wijst over een dichtbegroeide klimophaag – “maar dat is nu de plek van onze jongste dochter met haar man en hun drie kinderen. Onze oudste woont met haar dochter in Heteren.” Sander vult aan: “Toen we hier in 1986 kwamen, hebben we eerst zeventien jaar zelf in het voorhuis gewoond. Daarna konden we de aangrenzende stallen verbouwen en werd dat onze woning. Groot genoeg en alles gelijkvloers. Hier zitten we nu alweer zo’n twintig jaar.”

Twee huishoudens dus, naast elkaar, tot volle tevredenheid. Elk met hun eigen plek, maar wel zo dat ze er voor elkaar kunnen zijn. Thea lacht. “In het koopcontract staat het verwoord als: ‘mantelzorger’. Nou, dat zullen we dan nog wel zien.”

*Hoe kwamen jullie in Driel terecht, was dat na veel omzwervingen?*

Sander knikt. “Ik kom uit Heteren. Ik zat op de Landbouwschool in Herveld. Daar woonde Thea, ik kwam haar daar tegen. Zo is het gekomen. In 1966 zijn we getrouwd.” Thea lacht. “Ja, we waren er snel bij, we kenden elkaar net een jaar.”

Ze begonnen samen in Doorwerth. “Je had toen de afdeling Nieuwe Werken van Rijkswaterstaat, ik heb zeven jaar bij de stuw gewerkt”, vertelt Sander. Toen er werk kwam in Grave, verhuisden ze naar Wijchen. “En daarna werd het Zierikzee.”

Hij schudt zijn hoofd. “Maar dat was het niet.”

Tenminste, voor hem niet. Thea had het wel naar haar zin. Ze runde het huishouden, zorgde voor de kinderen, en genoot van de contacten. Maar hij kon er niet aarden.

“Wat zal ik zeggen? Ik begon van alles te mankeren.” Heimwee?

“Dat denk ik wel ja. Want toen we terug konden, toen ik dat eenmaal wist, had ik nergens meer last van ...”

### **Van bouwval naar paradijs**

Ze keerden terug naar Overbetuwe. Eerst een tijdje in een huurhuis, in Heteren, maar al gauw hadden ze het geluk een stuk grond te kunnen kopen, waar ze een eigen huis op lieten bouwen.

Toch bleef het kriebelen.

Sander: “Ik ben een boerenzoon. De boerderij overnemen zat er destijds niet in. Maar ik ben altijd blijven zoeken naar een eigen boerderij.”

Hij haalt z’n schouders op. “Ze verklaarden ons destijds voor gek, dat we dit kochten, zo’n bouwval was het ...”

Maar hij zag het wel voor zich. “Het was voor mij ook een hobby. Nieuwe kozijnen, een nieuw dak. Na een halfjaar konden we erin.”

En als ze nu om zich heen kijken?

Sander: “We denken dat we al in het paradijs zitten. We hebben het hier prachtig.”



## De rijkdom van het land



Wie hier rondkijkt, zal het beamen. Het land rondom de boerderij is rijk aan mogelijkheden. Behalve de drie pony's lopen er eenden (van dochter Annelies), scharrelt er een door Thea geadopteerde poes rond en is het in het hele gebied een komen en gaan van insecten, vlinders en vogels. Terwijl we praten, wieken er twee ooievaars over. “We hebben ook schapen gehad,” vertelt Sander, “maar die hebben we verkocht vanwege het risico van blauwtong.”

En dan is er de tuin. Sander wilde graag een moestuin en fruitbomen. Maar eerst moest de ouwe meuk weg. “Er stonden drie kassen op het land, feitelijk ruïnes, vol druivenstruiken. Heel apart, voor Driel; Huissen was meer van de druiven.” Het was een megaklus om die kassen (elke kas was 50 meter lang en 8 meter breed!) eigenhandig af te breken en weg te halen (al dat glas ...!), maar het lukte. “Daarna konden we het land indelen. Ik heb toen zestig pruimenbomen geplant.” Ook maakte hij plek voor kalebassen, pompoenen, courgettes. Van alles. “Mijn vader kwam de eerste jaren elke zaterdag uit Bennekom om te helpen.”

## Voor het goede doel

Jarenlang was er de samenwerking met Anton Hulshuizen. Hun oogst konden ze verkopen via de landwinkel aan de Boltweg. Vijftig procent van de opbrengst ging naar goede doelen. Voor Anton was dat Haïti, voor Sander vooral de kerk. En Polen, waarvoor hij veel samen heeft gedaan met Niek en Bep Jacobs. De laatste jaren gaat een deel van de oogst direct naar de Voedselbank. “Daar zijn ze er heel blij mee.” De landwinkel is intussen opgedoekt. “Wel is er nog het ‘winkeltje’ bij Marchien Pranger voor de deur, ken je dat?”

Of ik wel even wil rondkijken? Natuurlijk! Achter de ponyweide staat nu een bescheiden ‘tunnelkas’ van plastic. Bijna tropisch warm is het er. Er groeit fruit in soorten en maten: druiven, abrikozen, peren, appels, perziken, (kas)aardbeien, kersen, frambozen.

Op de grond zie ik een bedje met onder meer jonge, hagelwitte bloemkolen, verscholen achter hun enorme bladeren.

Met zorg schuift Sander het gaasgordijn terug voor de opening. “Dat is tegen de Suzuki-fruitvlieg. Die moeten we niet binnen. Anders zit er straks in elke vrucht een wormpje ...”

## **Jammetjes**

Niet alleen in de kas, maar ook op het land wordt nog altijd fruit en groente verbouwd, zij het minder dan vroeger. Ik zie een bed aardappels, courgettes, sperziebonen en lange rijen aardbeienplantjes, gedeeltelijk beschermd met een strook plastic.

“Tegen de konijnen”, zegt Sander. “Dit is het landje van Mienie en Paul Baart. Zij onderhouden het voor mij. Daar zijn ze vanaf het voorjaar tot diep in het najaar iedere week wel een paar ochtenden druk mee.” Hij lacht. “Ik zie ze ook genieten, hoor. Alles voor de jammetjes, voor de kerk.”

Ook de courgettes worden ingemaakt, voor potjes zoetzuur, wist ik dat al? Thea haalt een potje voor me op. “Probeer maar. Deze is nog van het oude recept, heerlijk!”

## **‘Project BIJ’**

We lopen langs het grasland dat aanvankelijk vol stond met pruimenbomen. Nu staan er nog maar een paar. “Het houdt een keer op”, zegt Sander. “Om goede grote pruimen te krijgen moet je ze uitdunnen, tak voor tak. Dat is heel veel werk. Voor mij té veel.”

Zo bouwt hij het een en ander langzaam af. Op de komende Drielse RommelPlusmarkt in september zullen er voor eerst geen kalebassen en pompoenen van De Hartog meer zijn.

Maar dat betekent niet dat ze met álles ophouden. “Ik ben zelfs net een heel nieuw project begonnen.” Hij wijst naar de jonge aanplant – “zeshonderd struiken in totaal” – deels rondom, deels op het land gepoot. “Ik wil graag bijdragen aan leefgebied voor de bij. Dat betekent:



het land anders inrichten, met bijvriendelijke gedeelten.” Hij somt op: gele kornoelje, wilde kardinaalsmuts, hazelaar, zwarte els, rozebottel, vuilboom, Gelderse roos – een rijke variatie.

Project ‘Bij’ wordt gesponsord door de gemeente. Het eerste jaar kost het heel wat werk: de struiken moeten worden gepoot, het gras rondom kort gehouden. Maar is alles eenmaal volgroeid, dan loopt het als het goed is ‘vanzelf’ en komen er het hele jaar bijen op af.

## **Lintje**

Ik ben er stil van. Wat gaat er op die paar hectaren veel om, wat wordt er op dit land een werk verzet. En wat wordt er veel goeds gedaan, waar niet alleen Sander en Thea zelf, maar ook anderen letterlijk de vruchten van plukken.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de schuur, de opslagplaats voor oud ijzer, en allerhande spullen die via Markplaats worden verhandeld. “Dat is vooral de afdeling van Jaap Pranger”, lacht Sander. “Die is hier meermalen per week te vinden. Oude apparaten zien te repareren, spullen ordenen, verzamelen, verkopen. Allemaal voor de kerk, en voor de rommelmarkt.”

Het verbaast me niet als hij me op de valreep nog vertelt over het lintje, de koninklijke onderscheiding die Thea en Sander samen ontvingen voor alle (vrijwilligers)werk dat ze in de loop der jaren voor de Drielse gemeenschap (en voor Polen) hebben verzet. Ze blijven er bescheiden onder.

“Een boodschap? Die hebben we niet”, zegt Sander.

“Wij zijn doeners”, zegt Thea.

En daarmee heeft ze het hele verhaal toch maar mooi samengevat.

*Sander en Thea, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en voor wat jullie wilden vertellen!*

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op  
(voor mijn gegevens, zie kerkblad)*

## Lied 992 (Liedboek voor de Kerken)

Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
dan dat wij recht doen en trouw zijn  
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons  
dan dat wij dienen en hoeden  
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons  
dan dat wij breken en delen  
zoals ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt  
dat wij Gods wil doen en omzien  
naar alles wat leeft.

*Tekst:* William Livingstone Wallace – 'What does our God require of us?'

*Vertaling:* Wim van der Zee

*Melodie:* Arie Eikelboom



## AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Woensdagochtenden 10 juli en 14 augustus:



Koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur.

Gastvrouw en gastheer op 10 juli:

→ Joke en Hans Houweling

Gastvrouwen op 14 augustus:

→ Bep Jacobs en Grady van Welie

Zondag 7 juli: afscheid van ds. Ella Kamper

- in de kerkdienst van 10:00 uur, PG Driel;
- aansluitend tijdens een receptie in Ons Gebouw (daarvoor je graag opgeven bij Joke van der Borg: [scriba@pkndriel.nl](mailto:scriba@pkndriel.nl)).



**KOPIJ** voor het **septemбернаummer** van dit kerkblad uiterlijk **20 augustus** aanleveren bij Coosje Haan via e-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)

## OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (*voor gegevens, zie kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

## VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (*voor hun gegevens, zie kerkblad*).

## ROOSTER BLOEMENDIENST

***Let op:*** in de periode 14 juli t/m 18 augustus zijn de diensten om-en-om in Driel en Heteren, en zijn er dus alleen bloemen weg te brengen op de zondagen dat er dienst is in Driel.

7 juli	fam. Van Merkerk
14 juli	fam. De Langen
28 juli	fam. Roeleveld
11 augustus	fam. Bloed
25 augustus	fam. Houweling
1 september	fam. Van Merkerk





## BIJ DE DIENSTEN

Zo 7 juli	Ezechiël 2:1-7 <i>Afscheid ds. Kamper m.m.v. Impuls</i>	Markus 6:1-6
Zo 14 juli	Jesaja 52:1-6 <i>Dienst in Driel</i>	Markus 6b-13
Zo 21 juli	Jeremia 23:1-6 <i>Dienst in De Vloedschuur</i>	Marcus 6:30-44
Zo 28 juli	Jesaja 63:7-14 <i>Dienst in Driel</i>	Marcus 6:45-52
Zo 4 aug.	Deuteronomium 10:12-21 <i>Dienst in De Vloedschuur</i>	Marcus 7:1-23
Zo 11 aug.	2 Koningen 4:8-18 <i>Dienst in Driel, dienst van Schrift en Tafel</i>	Marcus 7:24-30
Zo 18 aug.	Jesaja 35:1-10 <i>Dienst in De Vloedschuur</i>	Marcus 7:31-37
Zo 25 aug.	2 Koningen 4:42-44	Marcus 8:1-21
Zo 1 sept.	Zacharia 8:4, 20-23	Marcus 8:22-26

*Van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus zijn er gezamenlijke vieringen met De Vloedschuur (zie ook onder 'Kerkdiensten').*

## KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

*Van 14 juli t/m 18 augustus zijn de diensten gezamenlijk om-en-om in de Protestantse Kerk te Driel en De Vloedschuur in Heteren.*

### **Zondag 30 juni**

Voorganger : Dhr. P. de Koning, Heteren  
Organist : Jaap van der Spek  
Uitgangscollecte : Kerk in Actie/Werelddiaconaat/Moldavië

**Zondag 7 juli :** *Afsluiting seizoen / afscheid ds. Ella Kamper*  
*Na afloop van de dienst: receptie in Ons Gebouw*

Voorganger : Ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : T.O.F. (Together One Family)  
Koffieschenken: : Desiree en Rob van der Harst en  
Joke Houweling

**Zondag 14 juli :** *Gezamenlijke dienst in Driel*

Voorganger : ds. C. Flobbe, Naarden  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Stichting Hulp Haïti Driel  
Koffieschenken : Bep Jacobs en Ria Buddingh

**Zondag 21 juli :** *Gezamenlijke dienst in Heteren*

Voorganger : mw. C. Heemsbergen, Maurik

**Zondag 28 juli :** *Gezamenlijke dienst in Driel*

Voorganger : ds. E. de Waardt, Doorwerth  
Organist : Jaap van der Spek  
Uitgangscollecte : Dorcas  
Koffieschenken : Korrie Huijgen en Janny Willemsen

## VERVOLG KERKDIENTEN

**Zondag 4 augustus :** *Gezamenlijke dienst in Heteren*  
Voorganger : ???

**Zondag 11 augustus :** *Gezamenlijke dienst in Driel*  
Voorganger : ds. E. Baljet, Arnhem  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Stichting Noodfonds Overbetuwe  
Koffieschenken : Joke en Hans Houweling

**Zondag 18 augustus :** *Gezamenlijke dienst in Heteren*  
Voorganger : diaken R. Heinen, Valburg

**Zondag 25 augustus**  
Voorganger : ds. J. ter Avest, Rheden  
Organist : Henk Kiestra  
Uitgangscollecte : Bloemen in de dienst

**Zondag 1 september**  
Voorganger : ???  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Protestantse Kerk  
/ Missionair werk / Nederland  
Koffieschenken : Joke en Tom van der Borg

**Zondag 8 september** *STARTZONDAG*  
Voorganger : ds. W. de Kam  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud kerk  
Koffieschenken : wordt later vermeld