

## OVER DE AKKER

### **Pinksteren: opvolgers gezocht**

“Mag ik u vragen wat u voor werk doet?”

Het werd mij een paar weken geleden gevraagd.

“Ik ben dominee.”

“Wat bijzonder!!!” Ja, die uitroeptekens waren echt te horen.

En wat is het dan leuk om te vertellen wat het afwisselende werk van dominee inhoudt.

Natuurlijk: alles heeft een relatie met God – mens – aarde. Maar daarbinnen is er de afwisseling tussen omgaan met de Bijbel, omgaan met mensen in allerlei levensfasen en levenssituaties.

Wel is de invulling van het predikantschap in de loop der jaren veranderd. Van vanzelfsprekende activiteiten jaar-in-jaar-uit naar meer activiteiten op projectbasis. Met steeds minder mensen toch ook proberen wel zo veel mogelijk door te laten gaan.



Bijzonder hoor, dominee zijn. En helaas, het wordt steeds meer bijzonder.

Want er gaan heel wat predikanten de komende jaren met emeritaat en er komen maar heel weinig nieuwe predikanten bij.

Onze kerk, de PKN, heeft daarom een ‘roepingzondag’ in het leven geroepen tussen Pasen en Pinksteren.

Zo’n zondag past natuurlijk ook mooi na Pinksteren: hoe kun je de gaven van de Geest, ontvangen op het Pinksterfeest, ook voor de geloofsgemeenschap van christenen inzetten?

Ooit ben ik zelf met deze vraag aan de slag gegaan: wat ga ik doen met wat ik aan gaven heb ontvangen? Ik heb toen besloten om die gaven in te zetten voor het geloof in de context van een kerkelijke gemeenschap.

Wat zou het mooi zijn als er weer meer jongeren en/of iets oudere mensen hun gaven voor de geloofsgemeenschap zouden willen inzetten als dominee. Zodat de uitroep “Wat bijzonder!” gevolgd wordt door: “Maar dat wil ik ook worden!”

Is dit reëel? Naast de oproep aan vele leden van de PKN om serieus te overwegen om dominee te worden, is er een andere beweging in de kerk. De beweging van: “Waar hebben we eigenlijk een dominee voor nodig? Kunnen we het niet met elkaar?”

Ik kan niet in de toekomst kijken. Voorlopig houd ik het nog op de meerwaarde van een predikant in een gemeente, al was het maar omdat de dominee vrijgesteld is van ander werk om in de gemeente te werken. Geen vrijwilligerswerk, maar vrijgesteld om te werken in de wijngaard van de Heer.

Je zou bijna zeggen: wie wil dat niet? En niet geheel onbelangrijk: de PKN wil fors bijdragen aan de kosten om predikant te worden.

Bij dezen geef ik de oproep van de PKN door vanuit het Pinksterfeest: wie helpt mee om het lopende vuurtje van Geestkracht lopend te houden? Wie wil met hart en ziel het bevrijdende Evangelie van Jezus toelichten, verhelderen, en vorm geven in onze tijd?

*Ds. Ella Kamper*



## **Pro Israël, Pro Palestina, of Pro mens**

In de kerkdiensten na 7 oktober 2023 is de situatie in Israël en in de Palestijnse gebieden vaak het onderwerp in de gebeden. In het gebed om de nood in de wereld noem ik het verdriet en de onmacht en de woede van familieleden van vermoorden en gegijzelden door Hamas, de onveiligheid die er is door voortdurende bombardementen in Israël, en ik noem de pijn, het verdriet en de onmacht van de mensen in de Palestijnse gebieden: de bombardementen, de vele doden, het gebrek aan hulpgoederen, het verdreven worden, het ontbreken van goede gezondheidszorg.

In de voorbeden is er het gebed om vrede, om elkaar een medemens te zijn. En het gebed dat de Israëliërs en Palestijnen een weg zoeken uit het geweld en laten zien hoe je als goede burens in vrede met elkaar kunt leven, dat hun voorbeeld wordt gevolgd. Ook is er het gebed dat de humanitaire hulp de mensen bereikt die het zo hard nodig hebben.

Het is één en al gebed dat mensen in de ander een medemens zien die net zo verlangt naar vrede, veiligheid, welzijn en een thuis als zijzelf.

Bij elke bede probeer ik de mensen voor mij te zien die lijden onder de situatie. Bij elke bede probeer ik om niet te vallen in de valkuil van zwart of wit, van goed of fout of van eenzijdigheid.

Met enige verbijstering kijk ik naar wat de oorlog in Gaza – en de al veel langere strijd in dit stukje van de wereld – teweegbrengt in óns land.

Demonstraties die niet vreedzaam verlopen.

Gesprekken die geen gesprekken zijn, omdat er geen bereidheid is om iets van een andere kant te zien, geen bereidheid om van mening te veranderen en het ontbreken van zelfreflectie.

Gesprekken die geen gesprekken zijn, omdat er muren zijn opgetrokken.

Er is spanning in de samenleving en ook in kerken door deze oorlog en er ontstaat ruimte voor antisemitisme en moslimhaat.



Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat er in de hemel evenveel verdriet is om een gedood Palestijns kind als om een gedood Israëliisch kind, om een Palestijns gezin in angst als om een Israëliisch gezin in angst.

Kunnen we niet met elkaar pro mens zijn en pro vrede? Omwille van alle mensen?

Beluister eens dit lied: <https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY> – het gebed van de moeders: Israëliische moeders en Palestijnse moeders samen.

*Ds. Ella Kamper*

## GEBED UIT DE TRADITIE

Moge ik vrede hebben  
Moge mijn hart open blijven  
Moge ik me bewust zijn van mijn ware natuur  
Moge ik worden genezen  
Moge ik een bron van genezing zijn voor anderen  
Moge ik wonen in de Adem van God.

*Teresa van Avila*

Dit gebed komt uit de 16<sup>e</sup> eeuw en is geschreven door de mystica Teresa van Avila.

In 1535 treedt zij in de Karmelorde in. Omdat zij zoekt naar stilte om zich te concentreren op het gebed, sticht zij een nieuw klooster. In de stilte van het klooster schrijft ze haar meest bekende boek, *De Innerlijke burcht*, gebaseerd op haar mystieke ervaringen. Ze beschrijft in dit boek hoe de weg naar God voor haar is geweest.

Het is vooral de weg van innerlijk gebed. Ze beschrijft de ziel als een tuin. Door het gebed wordt het onkruid in de ziel gewied en kan het goede groeien. Het water dat nodig is, komt door in verbinding te blijven met de bron van alle leven.

Door het op te schrijven heeft ze mensen die God zoeken kunnen bemoedigen en inspireren.

De eindexamens van de middelbare scholieren zitten erop. Nu is er de spanning over het resultaat van alle inspanningen van het leren en wellicht ook wel wat spanning over hoe het na de middelbare school verder gaat. Heel veel sterkte en moge er een goed resultaat zijn!

Het klinkt wat vreemd om te zeggen dat het op pastoraal gebied rustig is in de gemeente. Want we zijn ons ervan bewust dat we lang niet altijd weten wat er speelt bij gemeenteleden. Maar op dit moment is het ons niet bekend dat er ziekenhuisopnames zijn.

Wel zijn er zorgen om de gezondheid van Janny Hulshuizen. Ze kan niet meer naar de kerk komen en thuis heeft ze steeds meer verzorging nodig. We bidden Anton Gods kracht toe en hopen dat er voldoende ondersteuning zal zijn.

Het reisseizoen is duidelijk weer begonnen. We wensen iedereen die op reis gaat een mooie tijd en een behouden thuiskomst. En we hopen dat duurzaamheid een rol mag spelen bij het reizen.

### **Jubileea**

Heerke en Betty Kuiper-Potters hopen D.V. op 20 juni hun 55-jarige huwelijk te vieren.

Fred en Marijke Vols-van Dam hopen D.V. op 2 juli hun 55-jarige huwelijk te vieren.

Wij wensen jullie samen met de kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht mogen nederdalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.

## KOFFIE-INLOOP WOENSDAGOGHTEND 12 JUNI

Van harte welkom! Gezellig om in de zomer, tijdens de koffie-inloop, elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele dingen, over iets leuks, iets moois, met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus met elkaar te delen.



Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs!  
**En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!**

Voor woensdag 12 juni van harte uitgenodigd van 10:30-12:00 uur in Ons Gebouw. Gastvrouw en gastheer zijn Annie en Han Florissen.  
*Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!*

## MASTERCLASS EN CONCERT ENSEMBLE OOSTENWIND OP 15 JUNI

Op zaterdag 15 juni is er heel veel muziek te horen in onze kerk: het ensemble Oostenwind (dwarsfluiten en piano) krijgt op die dag een masterclass. Als afsluiting van deze masterclass is er een concert van het ensemble in de kerk. Het concert is van 16.00 -17.00 uur en is openbaar voor gemeenteleden. *Van harte welkom bij het concert!*

## MEDITATIEKRING



Op donderdag 20 juni is er om 20:00 uur ruimte in de kerk om te mediteren. Daarbij gaat het om rust vinden, stilte en aandacht krijgen. Aandacht voor wat er in jezelf leeft en aandacht voor Gods aanwezigheid in ons leven.

We mediteren in het koor van de kerk, vanaf 20:00 uur. De meditatie duurt ongeveer een uur. *Van harte welkom!*

## **Verslag kerkenraadsvergadering 9 april 2024**

### **1. Opening**

Na het welkom van de voorzitter opent ds. Ella Kamper de vergadering. Zoals bekend heeft zij een beroep aangenomen van de wijkgemeente Apeldoorn-Noord, de Wilhelminakerk, en gaat zij ons verlaten. Het is niet makkelijk om te gaan, want je laat ook wat achter na 16 jaar.

Hierna vertelt Ella dat oud-kerkenraadsvoorzitter en oud-kerkenraadslid Baukje Dam vandaag is overleden.

### **2. Kerkenraadszaken**

- a. Omgaan met een kleiner en ouder wordende gemeente: de kerkrentmeesters hebben zich hierin verdiept.
- b. Gemeenteavond:  
Punt a zou hierin aan de orde komen. In verband met het komende vertrek van Ella en wat daarna geregeld moet worden, wachten we even af en kijken we hoe alles gaat lopen.
- c. Oecumenische commissie:  
Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden: Rob van der Harst is, na vele jaren actief geweest te zijn in de commissie, gestopt. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Jaap van Merkerk. Door het vertrek van Ella is er nu dus geen vaste voorganger meer in de oecumenische commissie.
- d. Afspraken oecumenische diensten:  
Er is een financiële regeling gekomen voor koor en organist.
- e. Stappen na vertrek Ella:  
De themavergadering van 14 mei zou gaan over het omgaan met een ouder wordende gemeente. Dit punt blijft belangrijk, maar wordt nu even geparkeerd. Het vertrek van Ella is op dit moment belangrijker.



Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over data van afscheid en bevestiging. Er moeten veel zaken geregeld worden, zoals bijvoorbeeld het inroosteren van de preekbeurten van Ella.

Verder moet bij de classis gemeld worden dat er een vacature aankomt. Ondersteuning vanuit de classis of PKN is mogelijk (de PKN heeft een gids voor beroepingswerk).

Er zal ook bekeken moeten worden hoeveel vacatureruimte er is. Hiervoor is financiële goedkeuring nodig. De gemeente zal gehoord worden, waarna de kerkenraad de profielschets vaststelt en er zal een beroepingscommissie worden ingesteld.

Ook zal er overleg met De Vloedschuur plaatsvinden over het afscheid en hoe nu verder.

### **3. Diaconie**

- a. Jaarrekening 2023: deze wordt goedgekeurd en vastgesteld. Tellen van de collectes: de procedure wordt aangepast.
- b. Er is een mail van Anne-Marie Wessels binnengekomen over de besteding van de laatste collecte voor Haïti.

### **4. Kerkrentmeesters**

- a. Jaarrekening 2023: Er zijn geen bijzonderheden vergeleken met de vorige jaarrekening. Opgemerkt wordt dat we blij zijn met de opbrengst van oud papier en de rommelmarkt (Rommelpusmarkt en boekenmarkt).
- b. Gemeenteavond: de kerkrentmeesters hadden het stuk voor de invulling van de gemeenteavond reeds opgesteld, maar deze avond krijgt nu een ander thema.

### **5. Jeugdwerk**

Er is een leuke Kliederkerk in De Vloedschuur geweest met ongeveer 20 kinderen.

Bij de Kinderpaaswake was een mooie mix van 9 kinderen uit Heteren en Driel. De weg naar Pasen was daarbij verbeeld in tafereeltjes van Playmobil.

De opkomst van de paasdienst was, heel fijn, hoger dan verwacht. Het was een leuke dienst met emoticons.

Koert gaat samen met Mark van Burken de jeugdkerk doen.

Hierdoor is er wel een nieuwe streamer nodig.

## **6. Erediensten**

Palmzondag: er waren veel kinderen, ca. 50. Wegens het slechte weer is er met de palmpasestokken een rondje in de RK Kerk gelopen.

Stille Week: dit waren mooie diensten. Het terugkijken van de diensten was erg lastig. Voortaan in het kerkblad duidelijk aangeven hoe de diensten in Heteren zijn terug te kijken.

Ontmoetingszondag: dit was een fijne dienst met 92 gemeenteleden.

Hemelvaartsdag 9 mei: het ontbijt wordt door Ella en Marchien geregeld om 9.00 uur.

## **7. Pastoraat/Wel en wee**

Marchien doet verslag van het wel en wee van diverse gemeenteleden. Verder vertelt zij dat ze aanwezig was bij de bevestiging van Ruth Penning als nieuwe predikant in Herveld en dat zij namens onze gemeente een kaarsje heeft meegebracht.

## **8. Sluiting**

We zingen lied 1005: Zoekend naar licht.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

## **Vertrek en afscheid Ella Kamper**

Zoals de meesten van jullie wellicht al zullen weten heeft onze predikant Ella Kamper een beroep van een andere gemeente geaccepteerd: ze gaat vanaf 14 juli 2024 aan de slag als predikant bij de Wilhelminakerk in Apeldoorn-Noord.

Hoewel wij het als kerkenraad heel jammer vinden dat zij ons gaat verlaten, zijn we blij voor haar met deze mooie stap in haar loopbaan en hebben wij haar hier van harte mee gefeliciteerd.

*Wilhelminakerk Apeldoorn /  
Wijkgemeente Apeldoorn-Noord*



In de 16 jaar dat Ella predikant is geweest in onze gemeente, heeft zij veel voor onze gemeente betekend: zij was de spin-in-het-web binnen onze gemeente, in de vele gespreksgroepen die zij binnen onze gemeente voor jong en oud heeft opgezet, in de vele kerkdiensten en vieringen, waaraan zij op inspirerende wijze leiding gaf en ook in de 1-op-1-gesprekken met gemeenteleden. Op een enthousiaste en betrokken manier was ze er voor ons en heeft ze met haar bezieling vele gemeenteleden geraakt. En dat zullen we gaan missen!

Daarom willen we Ella een passend afscheid bieden: dit zal plaatsvinden tijdens de kerkdienst **van zondag 7 juli a.s.** en daarna op informele wijze tijdens het koffiedrinken en een aansluitende borrel. Noteer daarom deze datum alvast in de agenda!

Als kerkenraad zijn we al bezig om ons te oriënteren op de opvolging van Ella: het is de insteek om dit samen te gaan doen met de Vloedschuurgemeente in Heteren. Hiervoor zijn de eerste gesprekken geweest. In de komende periode zal dit verder een vervolg krijgen. Wij houden u op de hoogte van de stappen die we hierin ondernemen.

*Namens de kerkenraad, Koert de Langen*

### **2 juni: Plaatselijk diaconaal werk**

Een collecte om het werk van de diaconie in onze eigen gemeente te ondersteunen.

### **9 juni: Restauratie en onderhoud**

Met deze collecte leveren we een bijdrage aan de kerk, ons gebouw, de 'eigen plek' van de PG Driel, om die te onderhouden en waar nodig te restaureren. Het is de plek waar we elkaar ontmoeten en ons geloof delen en vieren op allerlei momenten en in verschillende vormen. Een plek om ook te delen met anderen (zie de *flyer*, achter in de kerk).

### **16 juni: Stichting Hulp Haïti Driel**

Jaarlijks vraagt Stichting Hulp Haïti Driel een aantal keren onze aandacht. De doelstelling van deze stichting is ondersteuning van het medische project in Passe Catabois. Daarnaast levert de stichting een actieve bijdrage aan verbetering van de leefomstandigheden in dit gebied. Warm aanbevolen!



### **23 juni: Plaatselijk jeugdwerk**

Deze collecte is bedoeld om de onkosten op te vangen die we maken voor het jeugdwerk in de kerk. Denk aan het abonnement voor Kind op Zondag, materialen voor de kinderen, projecten en dergelijke.

### **30 juni: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Moldavië**

Moldavië is het armste land van Europa. In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor, want door de hoge werkloosheid werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid.

Organisatie Home Care biedt ouderen – met steun van Kerk in Actie – thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers.

Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Onze steun is meer dan welkom!

### **7 juli: T.O.F. (Together One Family)**

Stichting T.O.F. biedt hulp aan iedereen die dit nodig heeft, binnen en buiten Nederland. Vanuit Nederland worden goederen verzameld die worden uitgereikt aan wie het nodig hebben. In de PG Driel zijn Sjaan en Dick Huiskamp nauw verbonden met deze stichting, waaraan zij kleding en dergelijke doneren.

Dit betreft een jaarlijks terugkerende collecte, waarmee we als kerk helpen deze vorm van materiële hulp gaande te houden.

## **TERUGBLIK INZAMELING VOOR OEKRAÏNE VOORJAAR 2024**

In het weekend van 17/18 februari zijn we gestart met onze vijfde inzameling van hulpgoederen voor Oekraïne. Aan de inzameling hebben deze keer zes kerken meegedaan. Er is via kranten, wijkkranten en een spandoek bij onze kerk publiciteit gegeven aan deze inzamelactie.

Meteen bij de start kwamen er al mensen spullen brengen. We konden eigenlijk van alles gebruiken, zoals goed houdbare levensmiddelen, incontinentiemateriaal, hygiënische artikelen, dikke kaarsen en natuurlijk ook weer medische hulpmiddelen.

Er is heel veel rijst gebracht, melk, potten groenten, macaroni met saus, babyvoeding, luiers, incontinentiemateriaal, drogisterijartikelen en dikke kaarsen. Ook rollators en rolstoelen; we hebben zelfs een kinderrolstoel gekregen. Verder krukken, een bedtafel en een 'papegaai' voor een ziekenhuisbed. Alleen de douchebrancard voor kinderen is nog steeds niet gelukt. Maar ...

In de Antonius van Paduakerk werd in de Goede Week een tentoonstelling van iconen gehouden. Een bekende van onze kerk had van zijn moeder bij haar overlijden een groot aantal iconen geërfd. Zij had er in haar leven heel veel geschilderd. Van de tentoongestelde iconen heeft hij er twaalf aangeboden die bij opbod verkocht mochten worden. Hij wilde heel graag dat de opbrengst van de verkoop ten goede zou komen aan kinderen in Oekraïne.

Nu wordt geprobeerd om van (een deel van) de opbrengst een douchebrancard voor kinderen te kopen. De lang gekoesterde wens van een kinderziekenhuis in Oekraïne gaat zo in vervulling. In totaal heeft de verkoop een bedrag van € 3.684,93 opgeleverd!

Zondag 17 maart was de laatste dag. De deelnemende kerken kwamen hun ingezamelde spullen in de Antonius van Padua brengen. Zo werd het totaal aan ingezamelde spullen flink uitgebreid. Er werd ook veel geld gedoneerd, op het rekeningnummer of via de collectebus in de kerken. In totaal is er € 1.823,00 geschonken. Over de besteding is er overleg met mensen ter plaatse. Er zal waarschijnlijk een flink deel van het geld gebruikt worden om in Hongarije levensmiddelen te kopen. Hiermee zal men, net als eerdere keren, tassen vullen die dan uitgedeeld worden aan alleenstaanden en gezinnen die nauwelijks inkomsten hebben.

Op dinsdag 9 april zijn alle spullen ingeladen in een flinke bestelwagen met een heel grote aanhanger. Toen deze vol waren, is het restant nog ingepakt in een andere vrachtwagen. Enkele dagen later kwamen er foto's, waarop te zien was dat alles in Oekraïne was aangekomen. En natuurlijk heb ik de foto's heel nauwkeurig bekeken. En ja hoor, daar waren de drie heel grote dozen te zien met incontinentiemateriaal, dozen vol hygiënische middelen, heel veel potten groenten, luiers, rollators, rolstoelen en dikke kaarsen!

Als individu kun je heel weinig doen, maar ook deze keer hebben we samen het leed in Oekraïne een beetje kunnen verzachten. Hartelijk dank aan alle mensen die gegeven hebben!

*Namens de oecumenische werkgroep Diaconie van de Maranathakerk en de Antonius van Paduakerk,*

*Anneke Leisink*



Hoi allemaal,

Als ik dit schrijf is de meivakantie net voorbij. Ik hoop dat jullie fijne vrije dagen hebben gehad. Het weer was in ieder geval heerlijk!

Nu nog de laatste weken naar school voor de zomervakantie. Weken waarin we afronden en soms ook afscheid nemen.

Zo neemt Mirthe afscheid van de basisschool en daarom is er op zondag 23 juni een overstapdienst. Mirthe gaat de overstap maken naar de middelbare school en deze overstap 'vieren' en zegenen we ook in de kerk. In het stukje hieronder schrijft Ella er meer over.

Ook gaan we begin juli afscheid nemen van onze dominee, Ella. Jammer dat zij straks niet meer onze dominee is, maar gelukkig blijven we haar wel zien in de kerk en in Driel.

Goede weken toegewenst.

Groeten van *Elske Quakkelaar* ([jeugdouderling@pkndriel.nl](mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl))

### **Overstapdienst 23 juni**

Op 23 juni is de overstapviering, zoals hierboven ook al gemeld. Mirthe gaat van groep 8 naar de middelbare school.

Het wordt een gezinsdienst: fijn als ook de andere kinderen van de nevendienst én kinderen die al eerder de overstap hebben gemaakt erbij zijn.



Het thema is: 'Wat is het fijn om vrienden te hebben.'

We gaan er een mooie, zinnige, speelse viering van maken!

KLEURPLAAT





*Voor dit juninummer ging ik in gesprek met Ella Kamper en Hans Brinkman. Nu Ella in juli afscheid neemt als predikant van de PG Driel om aan het werk te gaan in de Wilhelminakerk te Apeldoorn, vond ik dit een mooi moment om met hen samen terug te kijken en wat herinneringen op te halen. Niet om hen daarmee uit te zwaaien, want ze blijven hier wonen en als lid verbonden aan de gemeente.*

**“Het is zo mooi als je beseft: dit is waar het om gaat”**

Eerst de tuin maar eens bewonderen. Bekeken vanachter de schuifpui in de zitkamer een prachtige blikvanger: veel groen, hoge bosschages (“Te hoog nu,” vinden ze allebei, “maar een deel wordt binnenkort gesnoeid”), diagonaal ontworpen borders, elke border met zijn eigen boom. Een verrassende tuin, zegt Ella. “We hebben hem zo ingericht dat er elke periode andere kleuren opkomen. En soms komt er ineens iets op wat we niet hadden bedacht, of het komt ánders op. We laten het deels maar gaan, we ontdekken daardoor ook nieuwe mogelijkheden.”

Het spiegelt op een bepaalde manier hun leven, blijkt achteraf. Ook daarin zijn verrassing, weerbarstigheid en genieten geen onbekenden.

*Was het voor jou meteen duidelijk, Ella, dat je predikant zou worden?*

“Nee, in mijn familie was het niet vanzelfsprekend dat je een academische studie ging volgen. Een tante van mij was bibliothecaris en dat sprak mij wel aan, boekenfan als ik was – en ben.”

Toch kwam de studie Theologie alsnog in het vizier, toen Ella, afgestuurd als muziekbibliothecaris, de beperkte toekomstmogelijkheden van dit vak zag. “Het volgen van kringen en meewerken in het studentenpastoraat van de VU heeft ervoor gezorgd dat ik alsnog theologie ben gaan studeren.”

*Wat was dan de trigger, dat het je plotseling toch zo aansprak?*

“In mijn jeugd woonde ik een tijd in Emmeloord, en daar had je natuurlijk catechisatie. Daar werd ons verteld wat we moesten geloven. Zo ging dat. Herkenbaar?”

Maar in Amsterdam leerde ik vragen te stellen bij mijn geloof. Dat was zo'n eyeopener! Daar wilde ik meer van weten.”

Gelukkig kon ze meteen starten, al had ze op middelbare school geen Latijn en Grieks gehad; aan de VU was de vooropleiding 'klassieke talen' direct gekoppeld aan de propedeuse (het eerste studiedeel) van de studie Theologie. “Ik dook er dus meteen vol in.”

### **Gedeelde roots**

In die studiejaren leerde ze Hans Brinkman kennen, via haar zus en zwager, met wie hij bevriend was. Verrassend was dat ze een deel van hun roots bleken te delen: Ook Hans had in zijn jeugd jaren in Emmeloord gewoond (waar hun beider moeders overigens nog altijd wonen). Ze zaten in dezelfde kerk, en zelfs op dezelfde middelbare school, maar ze kenden elkaar in die tijd nog niet.

### **Samen op weg – eenheid in verscheidenheid**

Ze lachen. “Ja, we verschillen inderdaad van elkaar”, zegt Ella. “Maar we delen ook veel, hoor.”



Hans is opgeleid in de metaalkunde en elektrochemie in Delft. Het werk dat hij – al zo'n 40 jaar – doet ligt echter niet direct in dat verlengde. “Hoe zeg ik dat kort? Ik houd me bezig met het vaststellen van de risico's van nucleaire installaties. En dan vooral: Welke risico's zijn er buiten het bedrijf, voor het publiek? Wat is het gevolg van de radioactiviteit die ermee gemoeid is?”

Dat vraagt ook internationaal overleg en dus verre reizen, en het raakt aan politieke keuzes, aan wetgeving.

“Maar het meest boeiende vind ik om me te kunnen verdiepen in het ontwerp van zo’n gigantische installatie.”

*Zit daar een bruggetje? Je verdiepen in hoe dingen in elkaar zitten?*

Dat zou kunnen, maar “we zijn het echt niet altijd eens”, zegt Ella.

“Wel kunnen we elkaar goed bevragen en opscherpen. En ja, ik loop weleens wat hard vooruit en dan fluit Hans me terug.” Ze knipoogt.

“Ook al blijkt later dan soms dat ik het zo gek nog niet had bekeken.”

### **Samen op weg – ook in de kerk**

Hun leven samen begon in de vroege jaren 90 in Oosterbeek, waar Hans al jaren woonde en werkte. Ella volgde het eerste jaar van hun huwelijk nog een predikantstage en pendelde heen en weer tussen hun huis in Oosterbeek en haar nog maar even aangehouden bovenwoning in Amsterdam. En intussen verwachtten ze hun eerste kind, dochter Hannah (1992). Later zouden nog zoon Iddo (1995) en dochter Mirjam (1999) volgen.

In 1993 studeerde Ella af en begon haar loopbaan als predikant voluit.

“In 1994 werd ik beroepen in Doesburg, de Martinikerk. Ik als gereformeerd predikant in een duobaan naast de hervormde predikant. ‘Samen op weg’, al lag dat toen wel wat anders dan nu. De gereformeerden waren bij de hervormden ‘ingetrokken’, zou je kunnen zeggen.”

Na Doesburg kwam Doorwerth (2000), waar men echt ‘samen op weg’ ging; in 2004 was de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een feit. Voor Ella had deze periode echter ook z’n keerzijde. Er ontstonden spanningen, waardoor het niet langer werkbaar was voor haar. Ze wil er – begrijpelijk – niet te veel over kwijt, maar dat het moeilijk was, zal niemand verbazen. “Het is het mooiste vak dat er is, maar het brengt soms ook bittere teleurstelling.”

### **Ruimte in Driel**

Samen met Hans werd ze weer lid van de PKN in Oosterbeek. Van daaruit ging ze als ambulante predikant in de streekgemeente Maas en Waal aan de slag, en vervulde ze preekbeurten in onder meer Veenendaal.

Ook volgde ze in die jaren de opleiding Theologie en Educatie in Kampen. “Al die verschillende ervaringen hebben er mee voor gezorgd dat ik het vertrouwen langzaam herkreeg. Vertrouwen dat ik het kón. Daardoor durfde ik op een gegeven moment ook weer te solliciteren naar een vaste werkplek als gemeentepredikant.”

Het werd de PG Driel (2008), een ‘prettige organische mix’ van gereformeerden en hervormden. “Vooral de eerste jaren vond ik best spannend. Mijn zelfvertrouwen had een flinke knauw gekregen. Dat is niet zomaar hersteld. Maar gaandeweg werd dat rustiger, mede dankzij de Drielenaren, die me veel ruimte hebben gegeven. Ik ben dankbaar – én ik vind het dapper – dat ze met me in zee wilden. Dat ze afgingen op wat ze zélf zagen en ervoeren en het niet lieten afhangen van geruchten.”

### **VIS en meer**

Vanaf 2009 betrokken Hans en Ella hun huis in de nieuwbouwwijk in Driel. Voor Hans was en is het vanzelfsprekend om actief te zijn in de gemeente. Alleen geen kerkenraadswerk, want “je kunt niet in het bestuur van de kerk zitten waar je partner predikant is.”

Gelukkig waren er andere dingen die hem pasten. “Ik doe het liefst iets wat te maken heeft met verdieping.” Dat vond hij in VIS, ‘Verdiepen, Inspireren en Samenwerken’, een werkgroep die zich aanvankelijk vooral toeleegde op vorming en toerusting van kerkgangers in heel Overbetuwe. Dankzij ds. Rien op den Brouw (Driel, 1999-2005) is de PG Driel onderdeel geworden van deze regionale werkgroep. Hans nam de werkzaamheden in VIS over van Kees Roeleveld. “Door de jaren heen zijn er veel boeiende onderwerpen aan bod gekomen. De laatste tijd ligt het accent meer en meer op de I en de S dan op de V.” Jammer? “Ja, wel wat, maar zo gaat het. Het wordt voor mij trouwens ook tijd om het stokje eens door te geven.”

Overigens is VIS niet het enige waarmee hij zich op kerkelijk terrein bezighoudt. Ook het tuinteam, het stream- en geluidsteam en andere hand-en-spandiensten kunnen op zijn inzet rekenen. “En ik ben al jaren boekhouder van de diaconie.”

## **(Meer) pinguïns en meer**

Naast het werk nemen ze natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Er wordt met plezier verzameld: daarvan getuigen bijvoorbeeld Ella's planken vol pinguïns van uiteenlopend materiaal en formaat. Maar ook allerlei schilderijen en sculpturen, soms gekregen, soms aangekocht – waar ze samen warm voor lopen.



Hans kan daarnaast enorm genieten van zijn zelf nauwkeurig nagemaakte model-miniatuurtreinen, metaalbewerking van precisie. En Ella vult nog aan: “Mijn dwarsfluit! Ik speel met veel plezier in Ensemble Oostenwind. En ja, de tuin. Vorig jaar heb ik me aangesloten bij de Herenboeren van Lingezegen, om me nog extra in de bijzondere werking van de natuur en de seizoenen te verdiepen.”

*Zestien jaar Driel. Ella, wat waren voor jou kerkelijke hoogtepunten?* Ze weet er een heel aantal, ook al voegt ze er meteen aan toe dat er natuurlijk véél meer te noemen zou zijn ... “Jeugdactiviteiten, de ‘Doe je mee’-groep, de basis- en midcat. Met kinderen werken vind ik sowieso heel fijn. En de Kliederkerk! Die was een keer op het erf van Van den Brink. Zo leuk!”

“Ik denk ook aan creatieve dingen die we met elkaar maakten, bijvoorbeeld de ‘staties van hoop’ in coronatijd, of het drieluik van de Emmaüsgangers.” Aansluitend komt de herinnering boven aan een oecumenische dienst in 2010, in de stallen bij boer Mulder. “Geweldig, zaten we daar tussen de stobalen en de loeiende (en plassende!) koeien.”

Een ander hoogtepunt was natuurlijk de verbouwing van de kerk, in 2020. “Ik vind het resultaat zo mooi! De flexibiliteit die ontstond om de ruimte ook eens anders in te delen, te kunnen aanpassen aan de manier van vieren. En dat we dat zo met elkaar konden aanpakken. Trouwens, alle vrijwilligerswerk dat ons als gemeente zo kenmerkt – daar geniet ik enorm van!”

Ze noemt ook nog de groepjes die er waren: bijbelclubs, gespreks-groepen, de meditatiekring.

En het bovenplaatselijke werk: classicaal werk, synodewerk, de opleiding Geestelijke begeleiding die ze kon volgen. “Juist die gelaagdheid heeft mijn hart.”

### **Pijnlijk én prachtig**

Kerkenwerk betekent ook: omgaan met teleurstellingen. “Als mensen de kerk verlaten bijvoorbeeld vind ik dat moeilijk. Of als het me niet lukt om over te brengen wat me zo na aan het hart ligt, terwijl ik denk: ‘Oh, dit móét iedereen horen, dit is zo mooi, zo belangrijk!’”

Ze denkt even na. “Het klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen, maar wat dat betreft vind ik het mooi om in rouwdiensten voor te gaan. Mijn werk is eigenlijk nooit af, maar in zo’n dienst ... Dat je mag bijdragen aan het afscheid, om het leven van iemand in woord en gebaar af te ronden. Dat is pijnlijk en prachtig tegelijk.”

*Een laatste vraag: wat houdt jullie gaande, wat is je houvast?*

Het antwoord laat niet lang op zich wachten. Ella: “Geloof.” Ze kijkt opzij. “En Hans.” En als ik erop doorvraag: “Geloof is voor mij een diep weten. Over wat goed leven is en wat het leven zinvol maakt. In dat weten is ... God.”

Hans sluit erbij aan, zoekt de juiste woorden. “Voor mij is geloof denk ik vooral: rust. Het helpt me ordenen, het maakt me duidelijk wat belangrijk is in het leven. Dat je er voor andere mensen bent.”

### **Lied 910**

Als afsluiter vraag ik Ella om een lied of gedicht dat haar na aan het hart ligt. Ze noemt onmiddellijk Lied 910 (zie volgende pagina). En daarin geeft ze ons en henzelf een bijzondere bemoediging mee.

*Ella en Hans, hartelijk dank voor dit gesprek. Zegen gewenst in de volgende fase, in Apeldoorn-Noord én in Driel!*

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op  
(E [coosjehaan@gmail.com](mailto:coosjehaan@gmail.com) ; M 06 - 12 43 16 10)*

## LIED 910 (Nieuwe Liedboek)

Soms groet een licht van vreugde  
de christen als zij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde haar omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donk're regen  
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat die ook brengen mag.

Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kind'ren kleden;  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

*Tekst:* William Cowper – 'Sometimes a light surprises'

*Vertaling:* Jan Willem Schulte Nordholt

*Melodie:* Wales - LLANGLOFFAN

## AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Zondagavond 26 mei: Werkgroep VIS - Slotvoorstelling:

de indringende theatershow 'Systeem loopt vast',  
om 20:00 uur in De Voorhof te Kesteren.

Inloop en koffie vanaf 19:30 uur. Voor meer informatie, zie het kerkblad van mei.

Zondagmiddag 2 juni: Blijje Kerk-concert in de RK Maria Geboortekerk in Driel: Zigeunerorkest Servus. Aanvang 14:30 uur, inloop vanaf 14:00 uur. Vrije toegang (deurcollecte achteraf).

Woensdagochtend 12 juni: Koffie-inloop

in Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur.

Gastvrouw en gastheer: Annie en Han Florissen.



Zaterdagmiddag 15 juni: concert door ensemble

Oostenwind (dwarsfluiten en piano) van 16:00-17:00 uur in de Protestantse Kerk Driel (dit na afloop van een masterclass van hen). Het concert is openbaar voor gemeenteleden van de PG Driel.

Donderdagavond 20 juni: christelijke meditatie in het koor van de

Protestantse Kerk Driel, 20:00-21:00 uur.



Agenda

**KOPIJ** voor het **juli-/augustusnummer** van dit kerkblad uiterlijk **18 juni** aanleveren bij Coosje Haan via e-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)



## OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (voor gegevens: zie kerkblad). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

## VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (voor hun beider gegevens: zie kerkblad).

## ROOSTER BLOEMENDIENST

2 juni	fam. De Langen
9 juni	fam. Roeleveld
16 juni	fam. De Langen
23 juni	fam. Bloed
30 juni	fam. Houweling



## BIJ DE DIENSTEN

Naast het leesrooster dat gebaseerd is om in drie jaar tijd de vier Evangelien te lezen, is er ook zo nu en dan een alternatief rooster om andere bijbelboeken in de kerk te laten horen en te laten overdenken. In de komende periode is dat het bijbelboek Handelingen (Hand.).

Wat valt er te lezen in Handelingen?

Het gaat om het leven van de eerste christengemeente en over de reizen die Petrus en Paulus maken naar christenen in plaatsen buiten Jeruzalem. Je kunt zeggen dat het boek Handelingen gaat over pionieren in het christelijk geloof. Er wordt tegenstand ondervonden en er zijn onverwacht medestanders voor het geloof in de Opgestane Heer. Er worden heel veel vragen gesteld over wat je eigenlijk gelooft als christen en hoe de verhouding is met de Wet en de Profeten. We lezen over leerlingen die in de voetsporen van Jezus treden door mensen te genezen.

Er is onderling geharrewar en er is bemoediging, want steeds meer mensen ervaren het geloof van Christus als een bevrijding – de gelijkwaardigheid van mensen in Gods ogen.

Het is veel meer dan een geschiedenisverhaal. Het gaat om geloven in een wereld vol andersdenkenden.

Zo 2 juni	Deut. 26:5-11	Marcus 2:23-3:6	Hand. 5:1-11
Zo 9 juni	Rechters 12:1-6	Marcus 3:20-35	Hand. 6:1-7
Zo 16 juni	Ezech. 17:22-24	Marcus 4: 26-34	Hand. 6:8 - 7: 44-60
Zo 23 juni	Job 30:15-26, 38:1	Marcus 4:35-41	Hand. 8:4-25
	<i>Overstapdienst voor 8<sup>e</sup>-groepers.</i>		
	<i>Thema: 'Wat is het fijn om vrienden te hebben'</i>		
Zo 30 juni	Jesaja 3:25-4-6	Marcus 5:22-43	Hand. 11:19-26

## KERKDIENTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

### Zondag 2 juni

Voorganger : Ds. E. Baljet, Arnhem  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Plaatselijk diaconaal werk  
Koffieschenken: : Hennie Ladestein en Hettie Lommert

### Zondag 9 juni

Voorganger : Ds. C. Blokland, Geldermalsen  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud

### Zondag 16 juni

Voorganger : Ds. C. Flobbe, Naarden  
Organist : Henk Kiestra  
Uitgangscollecte : Stichting Hulp Haïti Driel

### Zondag 23 juni : *Overstapdienst*

Voorganger : Ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : Plaatselijk jeugdwerk

### Zondag 30 juni

Voorganger : Dhr. P. de Koning, Heteren  
Organist : Jaap van der Spek  
Uitgangscollecte : Kerk in Actie/Werelddiaconaat/Moldavië

### Zondag 7 juli : *Afsluiting seizoen / afscheid ds. Ella Kamper*

Voorganger : Ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Uitgangscollecte : T.O.F.  
Koffieschenken: : Desiree en Rob van der Harst