

Van vlam naar vlammen



Op Paasmorgen is de nieuwe Paaskaars de kerk binnengedragen. Eén vlam als symbool voor het licht dat door de Opstanding van Jezus Christus de wereld is binnengebracht. Het licht van de hemel, het licht van leven dat nooit overwonnen zal worden door de dood.

Eén vlam. Dat is niet zo veel in deze tijd van verdriet en zorgen.

Er is verdriet in het dagelijks leven: rond een overlijden, rond ernstige ziekte, grote zorgen om de toekomst van een kind, rond financiën of huisvesting.

Er zijn zorgen om onze maatschappij: mishandelingen van mensen die in de openbaarheid werken, bomaanslagen, toegenomen racisme, uitbuiting. De politieke spanningen in ons land: er is veel overeenstemming over de problemen, maar partijen botsen enorm over de oplossingen. Sommige oplossingen lijken zelfs voor nieuwe problemen te zorgen.

Er zijn zorgen om onze wereld: de oorlog in Oekraïne, nog steeds hoger oplopende spanningen in en rond Israël en Gaza, de hongersnoden, de kleine groep mensen die echt hun manier van leven veranderen omwille van het klimaat.

Eén kwetsbare vlam van de Opstanding, van de hoop op leven voor iedereen.

En tegelijkertijd is het ook een heel sterke vlam. Een van de Paasliederen is: “O, vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan.” Sterk, omdat één vlam velen kan aansteken.

Van die éne vlam van Pasen zijn wij op weg naar het vuur van Pinksteren (“Paasfeest in ’t goud” volgens lied 699). Met Pinksteren hebben we het over vuur, vuur uit de hemel neergedaald en wij staan in vuur en vlam.

Van Pasen naar Pinksteren is van vlam naar vlammen.

En wij mogen daarbij horen. Wij mogen gaan vlammen in ons geloof en vertrouwen en hoop en daadkracht. Dit heeft onze eigen leven, onze samenleving en de wereld zo hard nodig.

Net zo kwetsbaar én sterk als een vlam leven, de vlam van Gods liefde, Gods vrede.



Gezegend Pinksterfeest – en laat je aansteken, ga vlammen!

Ds. Ella Kamper

PS Na het Pinksterfeest ga ik op vakantie. Tijdens mijn vakantie kunt u bij de ouderlingen terecht voor pastorale zorg en contact met een collega indien nodig.

Hemelvaartsdag 9 mei

Boven het artikel over Hemelvaart in de Eerste Dag staat: "Hemelvaart als opdracht".

Geen afscheid, maar een opdracht. Tussen Pasen en Pinksteren in. Om het vlammetje brandend te houden. Om er op Pinksteren te zijn, wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort.

Ook al raakt Jezus met Hemelvaart uit beeld, Hij blijft de Levende en Hij blijft ons vragen Hem te volgen in liefdevolle zorg voor de aarde.



De gezamenlijke viering op Hemelvaartsdag met de Vloedschuurgemeente is in de PG Driel.

Voorafgaand aan de viering is er een ontbijt in Ons Gebouw.

Ontbijt: 9:00 uur

Viering: 9:30 uur

Bij de burens

De gemeenteleden uit de Vloedschuur hebben nóg een bijzondere viering op deze dag: een tentdienst met de drie kerken uit Heteren in verband met de feestelijke opening van Hart van Heteren.

Op twee plekken op hetzelfde tijdstip van harte welkom zijn!

MEDITATIEKRING

Op donderdag 16 mei en 20 juni is er om 20:00 uur ruimte in de kerk om te mediteren. In de meditatie gaat het om rust vinden, stilte en aandacht krijgen. Aandacht voor wat er in jezelf leeft en aandacht voor Gods aanwezigheid in ons leven.

We mediteren in het koor van de kerk om 20:00 uur. De meditatie's duren ongeveer een uur.



Van harte welkom!

De zorgen om de lichamelijke gezondheid van Petra Kaal blijven onverminderd groot. Bewondering hoe sterk haar geest is: steeds weer ziet ze kleine lichtpuntjes. We blijven bidden om Gods nabijheid voor haar en Ronny.

Martien de Langen zullen we binnenkort met twee krukken zien lopen. Dat betekent dat hij aan het herstellen is van de operatie die hij binnenkort ondergaat (op het moment van schrijven van dit kerkblad). Moge de operatie én het herstel voorspoedig gaan.

Dick van Dijk kon niet vanuit het ziekenhuis weer naar huis gaan. Hij verblijft nu in ONO voor revalidatie. We bidden dat hij rust vindt om te herstellen.

Dries de Weijer heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Ook hij kan nog niet naar huis. Zijn plek om te revalideren is Pleyade Arnhem. We bidden om herstel en een goede oplossing voor de toekomst. We bidden niet alleen voor Dries, maar ook voor zoon André. Dat er voor hem een goede plek gevonden wordt om te wonen.

Janny Hulshuizen heeft weer een flinke stap terug moeten zetten in haar gezondheid. We bidden om sterkte voor haar en Anton.

Hermien Kardol heeft na maanden revalidatie en tijdelijk onderdak haar nieuwe zorgappartement in Ede betrokken. We bidden dat ze het daar goed heeft. We zullen haar missen in onze gemeente.

Voor ouderen is het verhuizen naar een zorgwoning een heel belangrijke stap, voor jongeren die eindexamen doen is het behalen van het eindexamen een belangrijke stap.

De eindexamens komen er weer aan. We wensen alle jongeren veel concentratie toe bij het maken van alle opgaven. Dat ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Van Fenna weten we dat ze dit jaar eindexamen doet. Het kan zijn dat er nog meer jongeren zijn die dit jaar eindexamen middelbare school doen.

Willen jullie de namen doorgeven aan jeugdouderling Elske?

In memoriam Baukje Dam

Op 9 april jl. is Baukje Dam overleden, 88 jaar. Haar gezondheid was kwetsbaar geworden. Toch komt haar overlijden onverwacht. Wie Baukje zegt, zegt: zelfstandig zijn, geëmancipeerd zijn, doorzetten, aanpakken, betrokken zijn. In haar gezin was ze een mater familias die nauw betrokken was bij het leven van haar kinderen en kleinkinderen.

In de kerk is ze onder andere voorzitter van de kerkenraad, pastoraal ouderling en lid van de Oecumenische Commissie geweest.

Ze was altijd wel met iets bezig. Toen de kinderen klein waren, was ze aan het studeren naast de zorg voor de kinderen. Via diverse opleidingen in de avonduren is ze lerares Engels geworden en heeft ze op verschillende middelbare scholen lesgegeven. Ze mocht ook graag in de tuin bezig zijn of was aan het lezen of schilderen. Ze zag heel veel mogelijkheden om haar heen. Al vroeg had zij een computer en later gaf ze computerles aan senioren. Ze was trouw in haar vriendschappen.

We hebben afscheid van haar genomen in de kerk met het beeld van de Goede Herder. De Goede Herder die het belang van de kudde op de eerste plaats zet. Zo zette Baukje ook het belang van haar gezin en anderen steeds voorop.

In dankbaarheid hebben we terug kunnen kijken op haar leven. En gebeden om troost en kracht voor haar kinderen en kleinkinderen. Moge de Heer hen nabij zijn.

Ds. Ella Kamper

Jubilea

Jan en Jannie Willemsen-Sjouken hopen D.V. op 17 mei hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Han en Annie Florissen-van der Horst hopen D.V. op 23 mei hun 55-jarig huwelijk te vieren.

Wij wensen jullie samen met de kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.

Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleine en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

BEROEP

In de Ontmoetingsdienst op 7 april jl. is de mededeling gedaan dat er een beroep zal worden uitgebracht op mij. Inmiddels is het beroep uitgebracht en heb ik het beroep aangenomen. In de komende maanden neem ik als predikant afscheid van de Protestantse Gemeente Driel en de Vloedschuurgemeente in Heteren en daarna zal ik mijn intrede doen als predikant in de Wilhelminakerk (Beemte Broekland), de wijkgemeente Apeldoorn-Noord van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

In het contact met de gemeente van de Wilhelminakerk heb ik verteld dat ik het goed heb in Driel en in Heteren. Maar ook dat ik graag minder wil werken en graag nog eens ergens opnieuw wil beginnen. Minder werken: dat lukt, want in de Wilhelminakerk gaat het om 40%. Iets nieuws lukt ook: een nieuwe gemeente in een voor mij nieuwe omgeving en nieuwe classis. Na 16 jaar PG Driel en 4,5 jaar Vloedschuur in Heteren is deze stap voor mij best wel spannend. Het is afscheid nemen van wat goed is en vertrouwd en iets nieuws beginnen.

Wat ook wel spannend is: we blijven in Driel wonen. Hoe zal het zijn om hier gewoon gemeentelid en dorpsgenoot te zijn? Waarschijnlijk voor iedereen wat wennen.

Als er meer bekend is over het afscheid, worden jullie op de hoogte gebracht door de kerkenraad.

Ds. Ella Kamper

Fluister het mij in, heilige Geest:

ik zal het goede doen.

Spoor me aan, heilige Geest:

ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:

ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:

ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:

ik zal het goede nooit verliezen.

*(Gebed, toegeschreven aan Aurelius Augustinus)
p. 1158 van het Liedboek*

In het Liedboek staan verschillende liederen die gebaseerd zijn op gebeden om de Heilige Geest van zo rond het jaar 1000. Er is het gebed “Veni Creator Spiritus”, dat in lied 670 een Nederlandse vertaling heeft gekregen. Er is ook het gebed “Veni sancte Spiritus”, dat bekendheid heeft gekregen door het gelijknamige lied uit Taizé (lied 681).

Het gebed van Augustinus is voor zover ik weet nog niet op muziek gezet. Misschien is het ook genoeg om dit gebed uit het hoofd te leren en fluisterend te bidden.



Vrijheid vraagt om lef

We gedenken de slachtoffers van de laatste oorlog in ons land. Een oorlog die 79 jaar geleden tot een einde kwam. 79 jaar – een lang mensenleven – geleden. Een oorlog die we bewust niet willen vergeten. Nooit meer, zeiden mensen die deze oorlog hebben meegemaakt. Nooit meer zo'n verlies aan mensenlevens, nooit meer zo'n mensonwaardig onderscheid maken tussen het leven van de ene mens en de andere mens. Nooit vergeten hoe die oorlog probeerde een hele groep mensen te vernietigen en anderen hun vrijheid wilde afnemen.



Een oorlog die we niet mogen vergeten, omdat het ons laat inzien hoe kostbaar de vrijheid in ons land is. Vrijheid die niet vanzelfsprekend is. Er zal altijd discussie zijn over wat vrijheid in een samenleving inhoudt. Vrijheid heb je nodig om die discussie met elkaar aan te gaan. Vrijheid vraagt om lef om naar de ander te luisteren, lef om je eigen standpunt te kunnen veranderen.

We gedenken de slachtoffers, om hun lijden voor onze vrijheid én om te voorkomen dat er weer zo wordt geleden. Om nooit te vergeten dat een oorlog wreed is en meer kapot maakt dan je lief is.

De viering op 4 mei is om 19:00 uur in de Protestantse Kerk te Driel. Koor Cantorije verleent hieraan haar medewerking. Na de viering lopen we naar het Polenplein voor de herdenking om 20.00 uur.

NB Op pagina 18 e.v. van dit kerkblad staat het verhaal van Anton en Jannie Hulshuizen, waarin zij iets vertellen over hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Slotvoorstelling: 'Systeem loopt vast'

De Werkgroep VIS nodigt u van harte uit om op zondagavond 26 mei naar

De Voorhof in Kesteren te komen voor

de theatervoorstelling 'Systeem loopt vast', door het artiestentrio Jan Marten de Vries, Elianne Ardts en Mehmet Polat.

Een indringende muzikale theatershow over oorlog en vrede.



Oorlog is tot onze verbijstering terug in Europa. En daarmee kou, angst en onzekerheid. Ook als we niet zelf moeten vluchten: wat staat ons te wachten? Persoonlijke verhalen en herinneringen van de artiesten illustreren dit: Jan Marten de Vries vraagt zich af hoe zijn moeder ondanks kou en honger concentratiekampen wist te overleven. En de Turkse Mehmet Polat vertelt hoe zijn vader zich, ouderloos, als jongetje wist te handhaven.

Liedteksten van Jan Marten worden aangevuld met liederen van o.a.

Jaques Brel, Toon Hermans, Leonard Cohen en muziek van de in Kiev geboren componist Reinhold Glière (1875-1956). Het zijn liederen over vluchten, oorlog, donkerte en koude, maar ook over ons antwoord daarop: muziek maken, verhalen vertellen.

Daar win je de wereld niet mee, maar het helpt misschien om een gevoel van rust te brengen, een stukje vrede op de vierkante meter, voor even. Een begin, geen eind.

Jan Marten de Vries – zang, piano en diverse instrumenten
Elianne Ards – cello en zang
Mehmet Polat – Turkse *ud* ('luit')

Deze indrukwekkende theatervoorstelling wordt van harte bij u
aanbevolen!

Zondagavond 26 mei, om 20:00 uur in De Voorhof te Kesteren.
Inloop en koffie vanaf 19:30 uur.

U kunt zich opgeven via aanmeldengeleboekje@gmail.com

*Namens de Werkgroep VIS,
Hans Brinkman*

KOFFIE-INLOOP WOENSDAGOGHTEND 8 MEI

Van harte welkom! Gezellig om zo in de lente elkaar weer te
ontmoeten tijdens de koffie-inloop in Ons
Gebouw, onder het genot van een lekker
bakkie koffie of thee. Om gewoon bij te
kletsen over wat je maar wilt: actuele dingen,
iets leuks/moois, met natuurlijk alle ruimte om
ook iets serieus met elkaar te delen.

*Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?
Kom gerust eens langs!*



Voor woensdag 8 mei van harte uitgenodigd:
10:30-12:00 uur in Ons Gebouw.

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!

*Gastvrouw en gastheer zijn Janny de Jonge en Jaap van Merkerk.
Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!*

5 mei: Wilde Ganzen

Al meer dan 65 jaar werkt Wilde Ganzen samen met kerken en christelijke organisaties, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Samen pakken we armoede aan. Want armoede is onrechtvaardig en veroorzaakt veel leed. Onze financiële steun wordt door aanpakkers gebruikt om scholen en klinieken te bouwen, trainingen te geven en te helpen waar ze kunnen.



Met deze collecte ondersteunen we Wilde Ganzen bij projecten die ervoor zorgen dat armoede van onderop doorbroken wordt.

9 mei (Hemelvaartsdag): Kerk in Actie / Noodhulp Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne heeft het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop gegooid.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en andere slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Helpt u mee?

12 mei: Bloemen in de dienst

Elke zondagochtend staat er een verse bos bloemen op de liturgische tafel, voor in de kerk. In de regel bedoeld voor gemeenteleden die we speciaal willen bedanken of die wel wat extra bemoediging kunnen gebruiken. Met onze financiële steun houden we de vaas gevuld!

19 mei (Pinksteren): Pastoraat

Met uw gift draagt u bij aan deze speciale vorm van (herderlijke) zorg en nabijheid in onze gemeente. Pastoraat begint met contact, goede aandacht, een luisterend oor. Ook wil het pastorale team onze onderlinge betrokkenheid stimuleren, bijvoorbeeld door momenten van ontmoeting te organiseren.

26 mei: Kerk in Actie / Zending / Bangladesh

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat zich daar sterke christelijke gemeenten vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en de leden van deze dorpskerken zijn vaak arm. De meesten hebben geen vast werk en kunnen hun gezin nauwelijks voeden. Velen van hen zijn analfabeet en kampen met een slechte gezondheid.

Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Onze steun daarbij is heel welkom!

2 juni: Plaatselijk diaconaal werk

Met deze collecte ondersteunen we het werk van de diaconie in onze eigen gemeente.

OPBRENGST COLLECTES HAÏTI IN MAART

De opbrengst van de inzamelingen voor Haïti van 5 maart (sobere maaltijd) en 10 maart (uitgangscollecte) is bedoeld voor het dominees-echtpaar Jordy en Claudine Belmar. Zij hebben een kleine kerkelijke gemeenschap, met name gericht op weduwen en wezen in de omgeving. Zelf hebben zij vier kinderen aangenomen en twee kinderen van henzelf. De omstandigheden in Haïti zijn van dien aard dat er sprake is van een totale anarchie en er is een groot tekort aan goedkope levensmiddelen. Met de opbrengst van de collectes kunnen zij een maaltijd verzorgen voor de kinderen in Passe Catabois die thuis onvoldoende eten krijgen door de omstandigheden in het land.

Dit echtpaar vertrouwt voor honderd procent op de Here God, ondanks de moeilijke omstandigheden. Hun vaste geloof is een troost voor velen, hun warmte en optimisme een voorbeeld voor de mensen om hen heen.

Warme groet, Anne-Marie

BOEKENMARKT

Het zit er weer op, de boekenmarkt. En wéér kijken wij terug op een geslaagd evenement dat plaatsvond op 22 en 23 maart 2024. Wat is er weer veel werk verricht door zovele vrijwilligers, en wat was het weer gezellig!

En de opbrengst? Die was helaas, ondanks alle inzet, iets lager dan vorig jaar. Is dat erg? Helemaal niet! Om een mooie spreuk te citeren die ik las in een boek vol wijsheid (overigens te koop op de boekenmarkt): *“Het belangrijkste is niet het bereiken van het doel, maar het bewandelen van de goede weg.”* En die goede weg is bewandeld, met alle gezelligheid en saamhorigheid. En de opbrengst was zeker niet slecht. Inclusief de jams (€ 82) en de koffie (€ 18) was de opbrengst dit jaar het mooie bedrag van € 927,=.

Als je erover nadenkt, blijft dit toch wel bijzonder. Om vanuit het niets (immers, de boeken werden toch weggedaan), maar wél met lol en gezelligheid, gezamenlijk toch tot een dergelijk bedrag te kunnen komen. Volgens mij is dit een groot compliment waard. En een goede reden voor een volgende boekenmarkt.

*Namens de rommelplusmarkt-commissie,
Tom van der Borg*



We kunnen terugkijken op een aantal mooie diensten de afgelopen tijd.

Ik denk daarbij aan Palmpasen. We waren super op tijd klaar met de dienst om met Concordia door Driel te wandelen. Helaas regende het zo hard dat buiten lopen

niet leuk zou zijn, dus hebben we met alle kinderen en Concordia een aantal rondjes gelopen door de Katholieke Kerk. Een erg leuk alternatief.

Ook was er de Kinderpaaswake: Ella nam ons mee vanaf Palmpasen tot Pasen, waarbij ze met Playmobil-poppetjes allerlei taferelen had gebouwd om ons een deel van dit verhaal te vertellen (*zie de foto's op de volgende pagina*). Iedereen mocht zijn eigen poppetje telkens ergens in het verhaal plaatsen. Op welke plek had jij willen meekijken?

En we sloten deze mooie tijd af met een gezinsdienst met Pasen. Lekker interactief, koor YES dat voor ons zong en gelukkig veel hulp van jullie om het verhaal van emoticons te voorzien. Ik heb ervan genoten.

De aankomende tijd kijken we uit naar Hemelvaart en Pinksteren. Ook is het Koningsdag met gezellige koningsspelletjes en hebben jullie lekker twee weken vakantie. Hopelijk blijven we af en toe het mooie weer houden, zoals afgelopen tijd. Daar word ik ook blij van.

Na de Meivakantie wordt het spannend voor de leerlingen die examen moeten doen. Vanuit de kerk weet ik dat Fenna examen gaat doen en ik wens haar dan ook heel veel succes toe. Als ik iemand vergeet die bij de kerk hoort en ook examen gaat doen van de middelbare school, laat het mij dan weten.

Groeten van *Elske Quakkelaar* (jeugdouderling@pkndriel.nl)



PUZZEL

Hemelvaart

Domino: Leg de stenen in de goede volgorde. Begin bij 1.





Voor dit meinummer wilde ik (Coosje Haan) graag in gesprek met iemand uit ons midden die de Tweede Wereldoorlog nog bewust heeft meegemaakt. Ik vond Anton Hulshuizen bereid om wat van zijn herinneringen aan die periode te delen. En dus zat ik op een mooie zomerse zaterdag in april aan tafel bij Anton en zijn vrouw Jannie, in hun nieuwe appartement aan de rand van Driel.

“Ik heb veel gezien, maar ik kies ervoor om sommige dingen niet te vertellen”

Ja, hij weet nog heel wat te vertellen over die tijd. Ook al verzekert hij me van tevoren wel: “Ik heb ervoor gekozen belangrijke dingen te bewaren en andere dingen te vergeten, als je begrijpt wat ik bedoel.” Maar dit gesprek wilde hij wel voeren. En ook al is het behoorlijk lang geleden, veel dingen staan hem nog helder voor de geest. Toen de oorlog begon, in mei 1940, was Anton 10 jaar.

“We woonden ‘aan de overkant’, in Renkum, aan de Dorpsstraat, daar had mijn vader een slagerij. Mijn zus (ouder dan ik) zat op school in Arnhem, die ging daar elke dag op de fiets naartoe.”

Wat kregen jullie mee van die meidagen, Anton, hoe ging dat?

“Tja, we hadden hier natuurlijk de Grebbelinie. Daar waren Nederlandse militairen gelegerd. Toen de Duitsers invielen, moesten zij zich terugtrekken. Ik zag ze langskomen, over de Dorpsstraat, op de fiets, terwijl ze werden beschoten.” Hij maakt een gebaar. “Wat moet je zeggen? De slachtoffers werden inderhaast op karren neergesmeten, en met paard en wagen afgevoerd. Dat weet ik nog, ik zie het nog voor me.”

Evacueren

Intussen werd het voor het gezin Hulshuizen (en vele anderen) te gevaarlijk om te blijven, die eerste oorlogsdagen.

“Vanaf de Grebbelinie namen de Duitsers de wijde omgeving onder vuur met kanonnen, de granaten kwamen zelfs in Wageningen terecht. Wij moesten evacueren, we konden die drie dagen terecht bij de pianolerares van mijn zuster, in Heelsum. Daarna konden we terugkeren naar Renkum.”

Hij kijkt naar Jannie: “Jullie moesten met jullie gezin ook tijdelijk evacueren, vanuit Hemmen naar Heelsum, weet je dat nog? Jij was nog klein, een meisje van 5.”

Eenmaal weer terug in Renkum, wat merkte je toen van de oorlog?

“In het begin leek het allemaal nog wel soepel te gaan. De overheersing door de bezetter ging geleidelijk, maar de regels werden in de loop der tijd steeds meer aangescherpt. Het werd een steeds kwaaiere tijd. Joden moesten onderduiken. Bij ons in de straat, drie huizen verderop, gebeurde dat ook. Maar die mensen werden verraden en zijn toen afgevoerd. Naar de kampen, zoals we nu weten.” Hij is even stil.

“Er zijn toen meer vreselijke dingen gebeurd. Ik wil dat niet allemaal vertellen. Maar geloof me, in onze buurt waren ook mensen, joden, die het niet meer zagen zitten en het water van de Rijn verkozen voor de trein naar het oosten, begrijp je?”

Bijna bevrijd, maar toch niet ...

In september 1944 werd het heel spannend. De bevrijding leek ophanden. Op 17 september landden de ‘gliders’ en Engelse parachutisten uit het leger van de geallieerden op de Veluwe hei.

“Maar na die luchtlanding wisten ze Renkum maar één dag te bezetten, en toen werden ze verrast door een Duitse tegenaanval.”

Het emotioneert hem om het op te diepen, maar hij wil dat ik er een goed beeld van krijg. “Kijk, op de Wageningse Berg had je landgoed Belmonte, een plek midden in de vuurlinie.”

De villa was door de Duitsers in beslag genomen, overhoop gehaald en naar hun believen heringericht, onder andere met loopgraven en ondergrondse kamers, met uit verlaten huizen gestolen tapijten en meubilair.

Daar zaten bijvoorbeeld ook Duitse soldaten die tot rust moesten komen. “Van daaruit zetten zij de aanval in op de geallieerden die Renkum wilden bevrijden.”

Hongerwinter

Halsoverkop moest het gezin Hulshuizen opnieuw evacueren, nu voor langere tijd, want in het eigen dorp was het te onveilig geworden. Ze kwamen terecht in Veenendaal, waar ze negen maanden bleven, tot het eind van de oorlog.

“In Veenendaal zaten we tijdens de hongerwinter, maar daar zijn wij gelukkig goed doorheen gekomen. Ik ging daar in dienst bij een bakker en als loon kreeg ik brood voor de hele familie. Ik heb dus meer van die honger gezién dan dat ik er zelf veel van heb gemerkt.”

JANNIE: “MENSEN KWAMEN VAN VER LANGS BIJ DE BOERDERIJEN, MET KINDERWAGENS EN KARREN, OM ETEN. OOK BIJ ONS.”

Hij vertelt over de gaarkeukens, de lange rijen wachtenden. “De lege blikken werden door de mensen uitgelikt om toch wat binnen te krijgen.”

Terwijl we hierover praten, komt ook bij Jannie een herinnering boven-drijven: “Mensen kwamen van ver langs bij de boerderijen, met kinderwagens en karren, om eten. Ook bij ons.”

Bevrijding én gevaar

In het voorjaar van 1945 kwamen de bevrijders steeds dichterbij.

Anton: “Met tanks reden ze langs de Rijn, via Rhenen, Elst.

Veenendaal was toen nog bezet gebied.”

Hij ging er met zijn vriendengroep op af. “Wij wilden kijken, we wisten dat ze sigaretten hadden ...” Levensgevaarlijk, natuurlijk. Wie op de bevrijders af ging, dreigde door de Duitsers te worden doodgeschoten. Maar Anton was 15. “En dan zie je soms meer het avontuur dan het gevaar.” Hij kwam er goed van af, wat helaas niet voor alle jongens gold. “Ja, ik heb daar ook vrienden verloren.”

Na 1945

Toen de familie Hulshuizen na de oorlog uit Veenendaal terugkeerde naar Renkum, zagen ze hoe daar door de vijand was huisgehouden. “Zestig procent van de Dorpsstraat was weggeschoten ... Overal lag munitie, in de Uiterwaarden staken de mijnen uit de grond. Opruimingsdiensten draaiden overuren. Maar wij waren kwajongens, hè ... We gingen er stiekem op af, we haalden van alles uit wat ik maar niet allemaal zal vertellen. Je deed de dingen waarvan je dacht dat ze kónden. Nu zou ik daar anders naar kijken, maar toen, op die leeftijd ...”

En nu, Anton? Lees je veel over de oorlog? Kijk je oorlogsfilms of documentaires?

Hij schudt heel beslist zijn hoofd. “Nee, dat doe ik bewust niet. Ik hoef niet zo nodig terug te kijken via die kanalen. Ik heb het in werkelijkheid meegemaakt. Dat is me genoeg.”

ANTON: “JE DEED DE DINGEN WAARVAN JE DACHT DAT ZE KÓNDEN.”

En, herhalend hoe hij dit gesprek begon: “Ik heb ervoor gekozen om dingen te vergeten. Alleen de belangrijke dingen bewaar ik. En sinds een jaar of twintig is dat voor ons Haïti, zoals je vast wel weet.”

Het betekent niet dat de oorlog uit hun hart verdwenen is. Hun betrokkenheid bij Haïti kan daar zelfs nauw aan raken. “We zijn ook in Port au Prince weleens terechtgekomen in heel dreigende situaties, waarbij we ons moesten verschuilen tegen geweld.”

Hij haalt er zijn schouders bij op, niet per se laconiek, eerder berustend. “Je doet wat je denkt dat goed is. Dat blijft zo.”

Dat de gemeenschap van Driel (zowel kerk als dorp) de inzet van Anton en Jannie door de jaren heen heeft gewaardeerd, blijkt onder meer uit de koninklijke onderscheiding, het 'lintje', dat zij, elk op verschillende momenten in de afgelopen jaren, beiden mochten ontvangen.



*Hartelijk dank,
Anton en Jannie,
voor wat jullie nu
– als ooggetuigen –
over de oorlog
wildes vertellen.*

*Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op
(voor gegevens, zie het kerkblad)*

LIED VOOR DE VREDE

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de Zoon des mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een Kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

*Tekst: Henk Jongerius
Uit het nieuwe Liedboek voor de Kerken nr. 462*

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Zaterdagavond 4 mei: Dodenherdenking | oecumenische viering in de PG Driel, 19:00 uur.

Aansluitend de herdenking en kranslegging op het Polenplein.

Woensdagochtend 8 mei: Koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00 uur.

Gastvrouw en gastheer:

Janny de Jonge en Jaap van Merkerk.



Donderdagochtend 9 mei, 9:30 uur: Hemelvaartsdienst | ochtendgebed i.s.m. De Vloedschuur in de PG Driel. Vooraf om 9:00 uur ontbijt in Ons Gebouw.

Donderdagavond 16 mei en 20 juni: christelijke meditatie in het koor van de Protestantse Kerk Driel, 20:00-21:00 uur.

Zondagavond 26 mei: Werkgroep VIS: Slotvoorstelling: de indringende theatershow 'Systeem loopt vast', om 20:00 uur in De Voorhof te Kesteren. Inloop en koffie vanaf 19:30 uur.

Zondagmiddag 2 juni: Blijde Kerk-concert in de RK Maria Geboortekerk in Driel: Zigeunerorkest Servus. Aanvang 14:30 uur, inloop vanaf 14:00 uur. Vrije toegang (deurcollecte achteraf).



KOPIJ voor het juninummer van dit kerkblad graag uiterlijk **19 mei** inleveren bij Coosje Haan via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (gegevens: zie kerkblad). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer (voor hun gegevens, zie kerkblad).

ROOSTER BLOEMENDIENST

5 mei	fam. Roeleveld
12 mei	fam. Bloed
19 mei	fam. Van Merkerk
26 mei	fam. Houweling
2 juni	fam. M. de Langen



BIJ DE DIENSTEN

28 april	Deuteronomium 4:32-40	Johannes 15:1-8
4 mei	Efeziërs 6:10-20	
	<i>Oecumenische dienst om 19:00 uur in de PG Driel</i>	
5 mei	Jesaja 45:15-19	Johannes 15:9-17
9 mei	Psalm 47	Handelingen 1:1-14
	<i>Hemelvaartsdienst / ochtendgebed 9:30 uur in de PG Driel</i>	
12 mei	Exodus 19:1-11	Handelingen 1:15-26
19 mei	Genesis 11:1-9	Handelingen 2:1-24
	<i>Pinksteren, met medewerking van Koor Impuls</i>	
26 mei	Exodus 3:1-6	Handelingen 4:32-37
	<i>Dienst van Schrift en Tafel</i>	
2 juni	Deuteronomium 26:5-11	Handelingen 5:1-11

In deze periode kunnen we er in de diensten voor kiezen om vaker uit het boek Handelingen te lezen. Boeiend hoe de eerste christengemeente probeert te blijven vlammen!

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zaterdag 4 mei 19:00 u : *Oecumenische Dienst | Dodenherdenking*
: Ds. P. Kamper, in de Prot. Kerk te Driel

Zondag 5 mei :

Voorganger : Ds. S. Holsappel, Utrecht

Organist : Freek Withaar

Uitgangscollecte : Wilde Ganzen

Koffieschenken : Ria en Jaap Pranger

Donderdag 9 mei 9:30 uur in de PG Driel : *Hemelvaartsdienst i.s.m.*
De Vloedschuur (vooraf ontbijt om 9:00u)

Voorganger : Ds. P. Kamper

Organist / pianist : Jaap van der Spek

Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Noodhulp Oekraïne

Zondag 12 mei :

Voorganger : Ds. F. Gerkema, Amersfoort

Organist : Bernard van der Beek

Uitgangscollecte : Bloemen in de dienst

Zondag 19 mei : *Pinksteren, m.m.v. koor Impuls*

Voorganger : Ds. J. Diepersloot, Wageningen

Organist : Henk Kiestra

Uitgangscollecte : Pastoraat

Koffieschenken : Riet en Martien de Langen

Zondag 26 mei : *Dienst van Schrift en tafel*

Voorganger : Ds. J. Dorst, Nijmegen

Organist : Freek Withaar

Uitgangscollecte : Kerk in Actie / Zending / Bangladesh

Zondag 2 juni :

Voorganger : Ds. E. Baljet, Arnhem

Organist : Freek Withaar

Uitgangscollecte : Plaatselijk diaconaal werk

Koffieschenken: : Hennie Ladenstein en Hettie Lommert