

OVER DE AKKER



Jezus leeft!
Christus is opgestaan!
Hij heeft ons bevrijd van onze zonden!

In een paar woorden de kern van het christelijk geloof.

Deze kern wordt begroet op en na Pasen met heel veel *halleluja's* = *Prijs de Heer*.

Het is een geschenk van God aan zijn mensen. Het is een gebaar dat alleen uit liefde gemaakt kan worden. Prijs de Heer, omdat Jezus leeft, omdat Christus uit de dood is opgestaan, omdat Hij de weg naar God voor ons heeft vrijgemaakt.

Heel veel halleluja's. Maar ook: veel vragen:

Hoe is dit mogelijk? Wat betekent dit voor mij en voor de wereld?

Waarom sterven voor onze zonden? Kan en wil ik dit wel geloven?

Vragen als een puzzelplaat waarop nog zo veel lijntjes in te vullen zijn.

Vragen die je van de één niet mag stellen en van de ander juist móet stellen.

Je kunt rustig constateren dat er altijd vragen zijn geweest bij de kern van het christelijk geloof. De vragen van onze tijd zijn niet heel veel anders dan de vragen uit de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling.

Kán het: 'opstaan uit de dood'? Kán het: 'iemand die mij bevrijdt van wat ik verkeerd doe'?

Is het niet een wonder dat deze vragen er niet toe hebben geleid dat het christelijk geloof een stille dood is gestorven? Dat we niet tegen elkaar hebben gezegd: we houden het maar bij het geloof dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat de Tien Woorden die Hij heeft gegeven een prima richtlijn zijn om in vrede met elkaar te leven?

Wat een wonder dat de Opstanding van Jezus Christus nog steeds bevraagd wordt. Dat we nog steeds op zoek gaan naar de betekenis ervan voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Want er is een eeuwig verlangen bij mensen naar helende liefde en naar een nieuw begin. Er is een verlangen naar opstaan uit verschrikkelijke ellende en gaan leven in vrede en heelheid.

Hoeveel vragen er ook zijn rondom de Opstanding en hoe je het ook gelooft – letterlijk of symbolisch of toch maar niet – het Paasevangelie raakt aan dit diepe verlangen naar nieuw leven dat ontstaat uit liefde. Prijs de Heer dat dit verlangen er is.

Hoeveel vragen er ook zijn, er is ook een onbewezen weten dat het met Pasen gaat om het mysterie van Gods eeuwige liefde voor ons. Een mysterie dat niet ontrafeld hoeft te worden.

De kern van het christelijk geloof is geloven in Gods liefde voor ons in en door Jezus Christus.

Ik hoop dat we, ondanks alle verschillende vragen, elkaar hierin kunnen vinden en samen 'Halleluja' zeggen en zingen.

Gezegende Pasen!

Ds. Ella Kamper



Er zijn leukere abonnementen te bedenken. Helaas heeft Petra Kaal er op dit moment eentje lopen bij het ziekenhuis. Dankbaar zijn we met haar dat ze iedere keer wel weer opgepept naar huis kan komen en dat er weer wat perspectief ontstaat door een ander medicijn.

Dhr. Dick van Dijk is na een val in het ziekenhuis terechtgekomen. Een moeilijke tijd van afwachten wat er precies aan de hand is en hoe het verdergaat.

Bericht van overlijden

Op 17 februari overleed Piet van Haeften, echtgenoot van Anja. Als lid van koor Impuls maakte hij ook deel uit van onze gemeente. In de RK Kerk is op 23 februari in een volle kerk afscheid van hem genomen. Piet hield van zingen (in twee koren) en van muziek. Dat was duidelijk te horen.

Er is afscheid genomen van een lieve man, vader en opa, broer en neef. Van een mens die recht door zee was en vriendelijk en behulpzaam.

We bidden om troost voor Anja en de kinderen en kleinkinderen.

Uitschrijvingen

Ook dit valt onder het kopje 'pastorale aandacht'. Het is min of meer gebruikelijk dat er gemeenteleden zijn die bij de actie Kerkbalans aangeven uitgeschreven te willen worden uit de kerk. Dat is niet leuk, maar het gebeurt. Ook dit jaar hebben een paar gemeenteleden aangegeven uitgeschreven te willen worden. Het zijn een paar jongeren die niet meer bij een kerk willen horen. Jongeren die met plezier hebben meegedaan in het jeugdwerk en die ook niets tegen onze geloofsgemeenschap hebben. Jongeren die zich bij ons thuis hebben gevoeld. Dat zij uitgeschreven willen worden vind ik verdrietig. En dit verdriet wil ik hier delen. Verdrietig dat ze, vooral na verhuizing, niet op zoek gaan naar een nieuwe geloofsfamilie, maar de kerk en misschien ook wel het geloof loslaten.

Het enige wat ik zeker weet – en dat troost wel wat – is dat God hen niet loslaat. En wie weet waar de Geest hen ooit nog eens brengt. We kunnen niet anders dan hen het allerbeste wensen voor hun leven en hopen dat wat ze hebben ontvangen in onze geloofsgemeenschap waardevol blijft voor hen.

Hartelijk dank

Dit papieren bedankje is voor Louisa Griffioen.

Louisa is onze eerste officiële ‘kerkfotograaf’. In de afgelopen 9 jaar heeft Louisa bij bijzondere gebeurtenissen in onze kerk foto’s gemaakt. Van de onthulling van het bankje voor Ons Gebouw tot aan het afscheid van Bep en Hans als diaken.

Hartelijk dank voor het vastleggen van mooie momenten in onze geloofsgemeenschap, Louisa!

→ *Wie wil Louisa opvolgen als onze ‘kerkfotograaf’?*

Het volgende papieren bedankje is voor Rob van der Harst, die gestopt is als lid van de Oecumenische Commissie. Wel meer dan 20 jaar heeft Rob namens onze gemeente de contacten met de RK Kerk mede onderhouden door het organiseren van de oecumenische diensten in januari, mei en oktober. Hartelijk dank, Rob, voor deze jarenlange trouwe inzet en betrokkenheid!

Gelukkig hebben we voor Rob al een opvolger gevonden: Jaap van Merkerk is nu lid van de Oecumenische Commissie. Jaap, van harte welkom!



Morgengebed

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat Gij wilt.
Gij hebt mij geschapen voor U:
Wat wilt Gij dat ik doe?
Ga Uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.
Ik wil het doen ...
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt
en alles wat Gij van mij maken wilt.
Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,
opdat Gij mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.
Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag.

- John Henry Newman



John Henry Newman (1801-1890) had zijn moment van tot geloof komen toen hij een jaar of 15 was. Het geloof heeft hem daarna nooit meer losgelaten. Zijn grootste bekendheid heeft hij gekregen als kardinaal in de RK Kerk van Engeland. Naast dat hij theoloog was, schreef hij boeken en gedichten.

Van hem een morgengebed, omdat Pasen een ochtendgebeuren is, een ontwaken uit de nacht om op weg te gaan, de nieuwe dag tegemoet.



ONTMOETINGSZONDAG

HARTELIJK WELKOM

op de Ontmoetingszondag op 7 april 2024 om 10.00 uur in de
Protestantse Gemeente Driel.

Mooi om elkaar op de afsluiting van het Paasfeest te ontmoeten.
Een werkgroep van de PG Driel heeft deze Ontmoetingszondag voorbereid.



Op deze zondagmorgen:

KOFFIE / THEE / LIMONADE
GESPREK, KINDERNEVENDIENST, VIERING
Véél TAIZE-LIEDEREN (begeleid door diverse instrumenten), LICHT

We hopen jong en oud uit De Vloedschuur en de PG Driel op 7 april
te begroeten. Wij kijken ernaar uit.

Koert, Coosje en Ella

CHRISTELIJKE MEDITATIE



Op **donderdag 11 april** om 20.00 uur ben jij/bent u weer welkom om te komen mediteren.

De meditatie is niet in Ons Gebouw, maar in het koor van de kerk en duurt ongeveer een uur.

Ook wie nog niet eerder heeft meegedaan: van harte welkom!

GESPREGSGROEP LEVENSTHEMA'S

- Bij die ene boom vond je troost.
- Vrijheid beleven als je wandelt op het strand.
- Rust vinden bij het wroeten in de aarde in de tuin.
- Het stil in je laten worden tijdens een wandeling door de natuur.

Zomaar een kort lijstje van wat de natuur voor ons kan betekenen.

Op **donderdagmiddag 18 april** gaan we met elkaar in gesprek over 'de natuur en ik'. Waar of wanneer heeft voor jullie de natuur een bijzondere betekenis gekregen?

We komen om 15.00 uur bij elkaar in Ons Gebouw.
Iedereen is welkom.

Heilige natuur en ecologische bekering

**Zaterdag 6 april, 10.00-16.00 uur,
Zendingslokaal, Hemmen**



In 2022 publiceerde de beroemde Britse theologe Karen Armstrong haar boek *De heilige natuur*. Hierin zet zij uiteen hoe we onze relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen. Zij gaat in haar boek uit van de gebroken relatie van de westerse mens met de natuurlijke omgeving. Volgens Armstrong komt deze gebrokenheid onder andere voort uit het idee dat de mens boven de schepping staat en de aarde moet onderwerpen. In haar boek probeert zij, ook vanuit andere tradities, een antwoord te formuleren op deze huidige crisis. Daarvoor is een verandering in voelen, denken en handelen noodzakelijk.



Deze dag staat het boek van Armstrong centraal. In de ochtend gaat Marga Zwiggelaar in op het boek en legt zij een verband met andere initiatieven vanuit christelijk perspectief (Groene Kerken, *Laudato Sí*, etc.). We gaan met elkaar in gesprek over wat een zogenoemde 'ecologische bekering', onze verbinding met de natuur, voor onszelf kan betekenen. Na de lunch gaan we ons daadwerkelijk verbinden met onze omgeving tijdens een wandeling van circa 1,5 uur.

Dominicanes Marga Zwiggelaar houdt zich al vele jaren bezig met natuur, milieu en klimaat, o.a. als ambassadeur voor *Laudato Sí*, de encycliek van paus Franciscus uit 2015 over de samenhang tussen klimaat, duurzaamheid en armoede wereldwijd.

Stilte

Zaterdag 20 april, Protestantse Kerk, Driel, 7:00-21:00 uur

Stilte. Een schaars goed in onze moderne wereld. Durven we het nog wel aan om stil te zijn en naar binnen te keren?

Vaak komt het er niet van. Toch is stilte essentieel om de weg naar je hart, je diepste bron, te vinden te midden van het lawaai van alledag. Wij volgen op deze stiltedag hetzelfde dagritme als de kloosterzusters van de gemeenschap van Crandchamp (Zwitserland): het is een afwisseling van persoonlijk gebed en contemplatie en activiteiten zoals de maaltijd bereiden en creatief werk, voor een groot deel in stilte. In de middag is er een *Lectio Divina* (aandachtige Bijbellesing) en een stiltewandeling. Na de avondmaaltijd is er een meditatie.

De hele dag stilte? Soms lukt dat niet en kan het belangrijk zijn om wel te spreken. Spreken kan in het verlengde liggen van de verstillingsopdracht op deze dag. Er is altijd een gesprek mogelijk met de begeleiding of al wandelend met een andere deelnemer. Het mooiste is om de hele dag mee te maken (van 7:00 tot 21:00u). In overleg kunt u wat later komen of wat eerder weggaan.

Ds. Ella Kamper leidt de stiltedag. Zij is predikant van de PG Driel en de Vloedschuurgemeente. Het maximumaantal deelnemers aan deze stiltedag is 15.

Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nog tot 5 april.

Een nieuw seizoen ...

Heeft u een tip of een idee voor het programma van volgend jaar? Iets wat u graag zou doen of waar u meer over zou willen horen of zien? Wij horen het heel graag van u! U kunt uw ideeën kwijt bij ondergetekende.

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, via aanmeldengeleboekje@gmail.com, of bij een van de werkgroepleden.

Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

*Namens de Werkgroep VIS,
Hans Brinkman*

KOFFIE-INLOOP WOENSDAGOGHTEND 10 APRIL

Van harte welkom! Gezellig zo aan het begin van de lente, om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. Om gewoon bij te kletsen over bijvoorbeeld actuele dingen, iets leuks/moois, met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus met elkaar te delen.



Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?

Kom gerust eens langs!

Woensdag 10 april: 10:30-12:00 uur

in Ons Gebouw.

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer zijn Ineke en Kees Roeleveld.

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!

DEELKASTJE

Dankzij de kinderen van de Kliederkerk (op 10 maart) hebben we verschillende boodschappen in ons deelkastje kunnen stoppen. Tijdens de Kliederkerk hebben ze met behulp van een boodschappenlijstje boodschappen verzameld. Rond De Vloedschuur stond van alles: macaroni, tomatensap, blikjes groente en nog veel meer. Niet om zelf te houden, maar passend bij het thema van de Kliederkerk: *om met elkaar te delen!*

→ Zie ook het 'elfje' op pagina 18 van dit kerkblad ... Dat sluit hier prachtig bij aan!

Kennisgeving van het voornemen tot het ruimen van graven

Het College van Kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 13 maart jl. besloten om dit jaar in twee gedeelten een aantal graven te ruimen.

Dit is een actie die al geruime tijd niet meer is uitgevoerd en inmiddels zijn er in totaal zo'n 78 graven die geïnventariseerd zijn om geruimd te worden. Dit betreft dus graven waarvan de termijn van tien jaar – of in sommige gevallen veel meer – na de laatste begraafing verlopen is en waarvan de rechten vervallen zijn dan wel waarvoor de rechthebbenden toestemming tot ruiming hebben verleend.

Op het nieuwe mededelingenbord op de begraafplaats zal een lijst worden opgenomen van graven die in het 2^e kwartaal van 2024 geruimd zullen worden. Het gaat hier voornamelijk om graven die aan de oostkant van de begraafplaats liggen.

Verder is besloten om de contactpersonen van de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen sinds 2015 hierover ook een brief te sturen, zodat ze alsnog kunnen reclameren.

Indien u het niet eens bent met het besluit om een graf te ruimen, kunt u alsnog bezwaar maken bij onze secretaris door middel van een brief met daarin de reden van bezwaar:

Secretariaat CvK,

Rob van der Harst

(voor contactgegevens, zie kerkblad)

We stellen voor om vanaf **d.d. 13 juni 2024** (datum ten minste twee maanden na de datering van deze kennisgeving) te beginnen met de werkzaamheden tot ruiming van de graven.

31 maart: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Colombia

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor de horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo worden ieder jaar 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector. Via het programma 'Werelddiaconaat' van Kerk in Actie steunen we kansarme jongeren in Colombia bij hun opleiding en het vinden van werk.

7 april: Voedselbank

De Voedselbank leeft van wat bedrijven en supermarkten overhouden, maar die kopen steeds verstandiger in om voedselverspilling tegen te gaan. Kortom: meer vraag, minder aanbod. In de praktijk betekent dit dat gezinnen op sommige plekken nu bijvoorbeeld maar één keer per twee weken in plaats van elke week eten kunnen komen halen. De Voedselbank zoekt daarom samenwerking met Kerk in Actie, die zich samen met lokale gemeenten de komende jaren inzet om meer voedsel in te zamelen. Met onze gaven dragen we daaraan bij.



14 april: Bloemen in de dienst

Elke zondagochtend staat er een verse bos bloemen op de liturgische tafel, voor in de kerk. Steeds bedoeld voor gemeenteleden die we speciaal willen bedanken of die wel wat extra bemoediging kunnen gebruiken. Laten we er samen voor zorgen dat de vaas gevuld blijft!

21 april: Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper, het maakt niet uit van welke achtergrond of levensovertuiging. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Wekelijks worden er inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd, waar bezoekers sociale contacten kunnen opdoen en hulp kunnen vragen bij hun financiën.



Voor deze activiteiten krijgt het Leger des Heils geen subsidie, maar ze zijn wél broodnodig. Voor mensen die eenzaam zijn en op zichzelf zijn teruggeworpen, vormen deze activiteiten een belangrijk houvast. Onze steun helpt dit belangrijke werk gaande te houden.

28 april: Restauratie en onderhoud

Deze collecte is bedoeld voor onze kerk, ons gebouw, onze eigen 'plek'. En plek waar we elkaar ontmoeten en ons geloof delen en vieren op allerlei momenten en in verschillende vormen. Een plek ook om te delen met anderen (zie ook de *flyer* die achter in de kerk ligt). Samen helpen we om deze plek te onderhouden voor alle bezoekers.

5 mei: Wilde Ganzen

Al meer dan 65 jaar werkt Wilde Ganzen samen met kerken en christelijke organisaties, in Nederland en wereldwijd. Samen pakken we armoede aan.

Want armoede is onrechtvaardig en veroorzaakt veel leed. Met financiële steun bouwen aanpakkers scholen en klinieken, geven ze trainingen en helpen ze waar ze kunnen.



Met deze collecte ondersteunen we als kerk Wilde Ganzen bij projecten die armoede van onderop doorbreken.

Helpt u mee?

OUD PAPIER OPHALEN IN DRIEL

Ik woonde nog maar een paar jaar in Driel – begin jaren 80, onze kinderen waren nog jong – toen Jaap Pranger sr. (vader van ...) mij vroeg om mee te helpen bij de inzameling van het oude papier in Driel. Er werd een boer met trekker en kar georganiseerd (o.a. Wout Speijers) en op een willekeurige zaterdag trokken we een deel van Driel in en belden bij mensen aan of liepen rechtstreeks naar een schuurtje als het bekenden waren! Een flinke groep kinderen hielp mee.

Aan het eind van de morgen eindigden we in huize Pranger (Rein en Marchien wonen er nog steeds) met koffie en chocomel en de Donald Duck. We waren heel blij met 3.000 kg. De kar werd gewogen bij Beijer. Jaap Pranger jr. heeft de hoeveelheden oud papier uit die tijd bijgehouden. We liepen niet elke maand en ook niet op een vaste 1^e zaterdag van de maand, zoals nu. Waarschijnlijk haalden we zo'n 30 ton per jaar op.

Waarom kom ik met deze terugblik? Al meer dan 10 jaar halen we samen met de ouders van De Meeuwenberg het oude papier op. De Meeuwenberg levert het merendeel van de lopers, maar in bepaalde maanden, zoals a.s. mei en augustus, is hun bijdrage minimaal. Over het algemeen lossen we dat zelf op met 'eigen' lopers. Dat zijn soms ook mensen die geen kerklid zijn, maar graag hun steentje bijdragen.

Omdat de meeste mensen niet weten dat het soms behoorlijk puzzelen is voor mij om **zes lopers** (op drie wagens van PreZero met chauffeur) rond te krijgen, schrijf ik dit stukje in De Ontmoeting.



Een aantal ouders van de Meeuwenberg zijn ook gemeentelid en lopen al mee. Graag zou ik **meer mensen** willen kunnen benaderen om incidenteel mee te helpen. Je bent van 9:00 uur tot ongeveer 12:00 uur redelijk intensief bezig, maar het zijn bijna nooit zware dozen die getild moeten worden. Leeftijd kan een rol spelen – maar zelf lukt het me nog steeds om mee te lopen. Na afloop lunchen we met z'n allen in Ons Gebouw.

DICK: “LEEFTIJD KAN EEN ROL SPELEN –
MAAR ZELF LUKT HET ME NOG STEEDS
OM MEE TE LOPEN” *

In 2022 haalden we 165.942 kg op en in 2023 was het 167.040 kg. In 2000 zaten we ver boven de 200.000 kg! De bijdrage van de gemeente is 3 cent per kg. Dus per jaar is dat ongeveer € 5.000,-. De kerk krijgt $\frac{3}{4}$ en de school $\frac{1}{4}$ van de opbrengst.

Als tegenprestatie voor het grote aantal ouders van De Meeuwenberg dat meehelpt mag de school gebruikmaken van vooral de grote zaal in Ons Gebouw, de kerk en het fietsenpleintje.

Jaap Pranger jr. en ondergetekende kunnen nog veel meer verhalen vertellen over de oudpapierinzameling, maar **op dit moment hopen we vooral dat er zich meer lopers melden.**

Als je iemand kent die misschien ook wel wil helpen, ook al is het geen gemeentelid, dan hoor ik dat graag.

Dick Huiskamp

** Diepe buiging, Dick, dat je dit vrijwilligerswerk al zó lang doet!*

KOOR IMPULS OP ZOEK NAAR EEN PIANIST

Ons fijne en gezellige koor is op zoek naar een pianist. Bent u of ben jij degene die we zoeken? Of ken je zo iemand? Breng hem of haar dan met ons in contact!

Impuls (zie ook www.koor-impuls.nl) is een zelfstandig christelijk gemengd koor, met veel raakvlakken met de Protestantse Gemeente Driel. Ons koor telt op dit moment 28 leden en heeft, naast alten en sopranen, een ruime bezetting van bassen en tenoren.

Naast het zingen vinden we gezelligheid belangrijk.

We repeteren elke woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (met pauze). Ons repertoire is overwegend praise, worship, licht klassiek en gospel. Gertjan Goeree is onze dirigent.

Herken jij jezelf in de volgende punten? Dan zoeken we jou!

- Je bent enthousiast en speelt goed piano, keyboard.
- Je bent in staat om op basis van akkoorden te begeleiden.
- Je staat open voor spelen in kerkdiensten.
- Je bent minimaal 5 repetities/jaar én 5 optredens/jaar beschikbaar.

Interesse? Bel Gertjan Goeree (dirigent) of mail Wim Westerveld (secretaris koor Impuls) – *voor contactgegevens, zie kerkblad*



VOOR DE JEUGD



Op 10 maart hadden we weer een ontzettend leuke **Kliederkerk**. Er waren 20 kinderen met hun ouders en we hebben met elkaar van alles geleerd en ontdekt over het verhaal van de vijf broden en de twee vissen.

Zo hebben we gedeeld (er zijn mooie fruitmandjes gemaakt om weg te geven), vissen gevangen met zelfgemaakte hengels, we hebben geleerd hoe je van iets kleins iets groters maakt (popcorn 😊) en ontdekt hoeveel 5000 is, er zijn boodschappen gevonden, een paar visjes gevouwen en heel veel manden gevuld (met ballen). Kortom, het was zeer geslaagd (*zie onderstaande foto*). Ook het samen eten was gezellig, lekker met breekbrood. De viering ter afsluiting maakte het af.

Als deze Ontmoeting verschijnt is het net Pasen (of net geweest) en daarna kunnen we gaan uitkijken naar Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en daarna Pinksteren.

We hopen dat jullie naar de kinderpaaswake gaan of zijn geweest en naar de **Gezinsdienst op Paasmorgen** ('Wat goed dat jij er bent!!!')

Groeten van *Elske Quakkelaar* (jeugdouderling@pkndriel.nl)



Een 'elfje', gemaakt tijdens de Kliederkerk:

Vissen
Twee vissen
Jezus deelt eten
Genoeg voor alle mensen
Fijn!

PUZZEL



*Deze keer ging ik (Coosje Haan) in gesprek met **Cora Camps-Baart**, geboren Drielse (en dochter van Paul en Mienie Baart) en jarenlang een bekend (geliefd) gezicht in het kinderwerk van de PG Driel.*

“Ik wil er graag voor anderen zijn”

Er is niet veel voor nodig om in gesprek te raken. Geboren (in 1971) en getogen als ze is in Driel kan Cora veel vertellen over wat er was en is en wat haar bindt met het dorp en de kerkgemeente.

Kinderjaren

“Ik zat op school op De Meeuwenberg met een groepje andere kinderen uit de kerk. Een prima tijd, waarvan ik niet alle details heb onthouden, maar bijvoorbeeld wel dat er op mijn rapport stond: ‘Cora moet zich toch eens wat meer met haar eígen werk bezighouden’.”

Hebben we hier al een rode draad te pakken?

“Haha, ja, dat denk ik wel. Ik was altijd druk met anderen helpen. Dat mag je gerust linken aan mijn hart voor de zorg.”

Naast de (toen nog) lagere school was er het clubje van de kerk. Tot een jaar of 12 gingen de kinderen naar zondagsschool. “Dat was toen in plaats van de dienst. Verschillende (nu) ouderen uit onze gemeente zaten in de leiding. Ik vond zondagsschool fijn, vooral om de ‘samen-sfeer’ die er was.” Speciale herinnering? “Er was in mijn beleving een héél groot wandkleed waar (vilten?) poppetjes op werden ‘geplakt’, waardoor de verhalen voor je ogen ‘ontstonden’.”

Cora ging in die tijd altijd met moeder Mienie naar de kerk. “Best bijzonder, want mijn moeder was van huis uit katholiek. Ze heeft zich laten dopen toen ik geboren werd en ging vanaf toen naar deze kerk.”

Wat trok jou als kind in de kerk?

“Ik vond toen en vind nog steeds geloof en dan vooral de verhalen mooi, dat je naar iemand kunt luisteren die je meeneemt naar een andere wereld. Dat je je daarmee verbindt. Mijn lievelingsverhaal was/is het verhaal van Esther, ik kan je niet eens precies zeggen waarom.”

Vanaf een jaar of 12 sloot Cora zich aan bij 'de club', een groepje van acht à tien leeftijdgenoten uit de kerk, begeleid door een volwassene. Ze ondernamen van alles. "Leuke dingen doen samen was de hoofdmoot. Vanuit de christelijke gedachte (we gingen bijvoorbeeld naar de EO-jongerendag), maar dat hoefde niet per se. Ik genoot ook van dauwtrappen (op Hemelvaartsdag) of van een karaokeavond. Echt een leuke tijd!" Niet dat ze, naar eigen zeggen, de makkelijkste puber was. "Ik was sociaal, maar ook wel rebels, denk ik. En ik wist heel goed wat ik wilde. Ik ging bijvoorbeeld als enige van mijn groep naar het Lorentz in Arnhem."

Peter

Intussen had hun gezin er sinds 1973 een broertje bij, Peter. "Ik gedroeg me in die jaren vaak stevig als zijn 'oudere zus'. Natuurlijk waren er genoeg gezellige momenten en hadden we lol, maar ik kon hem ook echt [ze zet haar handen in haar zij] 'aanspreken', zo in de trant van: zou je dit nou wel zus en zo doen?"

Het grijpt haar aan om over haar broer te vertellen. Hij overleed heel plotseling bij een verkeersongeluk, 21 jaar oud. "Weet je, toen hij in 1994 overleed, moesten voor mijn gevoel 'de beste jaren' voor ons tweeën nog komen. Het klinkt misschien gek, maar ik mis wat er nooit was."

Troost ervoer ze in die periode (en daarna) in het samenzijn met anderen, mensen die om haar (en hen als gezin) heen stonden, haar aanspraken, haar steunden. Voor haar ouders gold hetzelfde. Vader Paul ging daarna ook weer elke zondag naar de kerk. En ook al woonde Cora zelf niet meer in Driel, het dorp bleef haar ankerpunt, breder dan alleen de kerk. "Het zijn vaak juist de verschrikkelijke gebeurtenissen waardoor we weer denken: ik moet er zijn voor die ander." Het ontroert haar nog steeds. "Zó warm. Dit is wat moet. Zo zou ik het ook doen."

De zorg

De rode draad 'zorg' werd steeds steviger.

“Ik volgde de opleiding Verpleegkunde in Ziekenhuis Velp. Dat was nog de ouderwetse ‘in-service-opleiding’, Verpleegkunde A, waarbij je én kon leren én meteen de praktijk in. Je ging dus meteen verdienen.” Ze woonde in het begin in de zusterflat, verhuisde vervolgens naar Heteren, maar kerkelijk bleef ze lid in Driel. “Ik voelde me daar warm mee verbonden. En ik zat op koor Impuls, dus ook daarvoor was ik nog geregeld in Driel te vinden.”



Vanuit Heteren verhuisde ze naar Dieren, na een breekpunt in de relatie met haar eerste man, Jouke. Die kreeg vast werk (in die tijd had je geluk als dat het geval was) in de Flevopolder en wilde daar ook naartoe verhuizen. Dat was voor Cora een brug te ver. “Ik raakte in grote paniek als ik me voorstelde dat ik daar zou wonen. Het leidde helaas tot een breuk tussen ons.”

Pittig, Cora! Hoe ben je daar doorheen gekomen?

“In die tijd werkte ik bij de Martinushof in Arnhem, achter Kronenburg. Ik was daar omringd door een hechte groep collega’s. Als ik die niet had gehad ... Ja, weer die saamhorigheid, hè, waar ik niet zonder kan.” Een van die collega’s was Piet Camps. Ze lacht. “Ik was er niet op uit, maar heel langzaam ontstond er tussen ons vanuit vriendschap een hechte relatie; in 1998 zijn we getrouwd en verhuisd naar Dieren.”

Kerkelijke warmte

Hoewel ze zich in Dieren had willen aansluiten bij de PKN en zich zelfs al had laten overschrijven, ervoer ze weinig verbondenheid. “Piet was katholiek. We hadden besproken dat we elkaar vrij wilden laten in ons geloof en de beleving daarvan. Ik ging dus in m’n eentje naar de diensten daar. Maar er was niemand die wat tegen me zei, het was totaal niet warm. Ik voelde me echt super-alleen in mijn geloof. Dus toen we onze twee meisjes kregen, eerst Lonneke en een paar jaar later Jolien, hebben we die niet in Dieren laten dopen, maar in mijn oude vertrouwde gemeente, de PG Driel. Dat kon. En later ben ik – met ons gezin – terugverhuisd naar mijn geboortedorp en heb ik me ook kerkelijk weer hier laten bijschrijven.”

Kinderwerk: er voor elkaar zijn

‘Ja, gek hè? Ik heb me nooit juf gevoeld, ik moest er niet aan denken dat ik voor de klas zou moeten staan ... Maar dat kinderwerk in de kerk – ik vond het prachtig, dat samenzijn met die kinderen, het verhaal delen, de betekenis daarvan. En het gevoel van ‘we zijn allemaal samen, we doen de dingen samen’. Voor mij is dat de directe link met de boodschap van Jezus: dat je er voor elkaar bent.’”

Wat dat betreft baart deze tijd haar soms zorgen, zeker als ze kijkt naar haar eigen kinderen en hun leeftijdgenoten. Het raakt haar zichtbaar. “Weet je, het gaat vandaag vooral over de vraag ‘Wat heb jij nodig?’, los van anderen. Jij staat centraal, de rest lijkt vaak niet in beeld. Maar als alles in dienst staat van jouw persoonlijke ontwikkeling, waar is dan het ‘samen’? Ik ben weleens bang voor verharding. Ik zie het ook in mijn werk: we gaan van verzorging naar participatie, eigen regie. En daar is best wat voor te zeggen, maar nu helt het vaak over naar ‘zoekt u het zelf maar uit’. Dat vind ik zorgwekkend.”

Ervoor gáán

Toch blijft ze met liefde aan het werk in de zorg, tegenwoordig vanuit wijkteam Elderveld. “Als iets mijn hart heeft, ga ik niet eerst afwegen wat er níét leuk aan is. Ik ga ervoor. Sommige mensen noemen dat mijn roze bril. Nou, dat is dan maar zo.”

Na het kinderwerk wacht nu de diaconie: is dat een grote stap?

“Nou, nee, dat vind ik niet. De diaconie zie ik ook als een vorm van helpen en zorgen, en een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. En dat vind ik dusdanig belangrijk dat ik er tijd voor wil maken, ook al heb ik het inderdaad druk. Een andere reden om ja te zeggen was voor mij omdat er dan ook uit het wat ‘jongere’ segment mensen in het bestuur van de kerk blijven.” Ze lacht. “Nu val ik daar nog onder. Over vijf jaar is dat alweer heel anders.”

Dank je wel, Cora, voor je openheid en wat je wilde vertellen.

Ook iets te delen? Leuk! Neem gerust contact met me op (voor contactgegevens, zie kerkblad)

GEBED VAN FRANCISCUS

Heer, maak mij een instrument van uw liefde.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Niet zozeer zoeken om begrepen te worden,
als wel om te begrijpen.
Niet zozeer zoeken om bemind te worden,
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.

Amen

- *St. Franciscus van Assisi (1182-1226)*

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Zaterdag 6 april: Werkgroep VIS:
'Heilige natuur en ecologische bekering'
10.00-16.00 uur, Zendingslokaal, Hemmen

Woensdag 10 april: Koffie-inloop,
10:30-12:00 uur in Ons Gebouw
Gastvrouw en gastheer: Ineke en Kees Roeleveld



Donderdagavond 11 april: Christelijke meditatie in
het koor van de Protestantse Kerk Driel, 20:00-21:00 uur.

Zondagmiddag 14 april: Blijje Kerk-concert in de RK Kerk Driel:
met gitarist Harry Sacksioni, 14:30-16:30u (inloop vanaf 14:00u)
*Let op: deze keer (gratis) deelname-ticket verplicht; er wordt een grote
toeloop verwacht! Zie voor info: www.blijjekerkenconcerten.nl*

Donderdagmiddag 18 april: Gespreksgroep Levensthema's
Het begint om 15:00 uur. Thema: 'De natuur en ik'.

Zaterdag 20 april: Werkgroep VIS: 'Stilte' vanuit de PG Driel
7:00-21:00 uur (overleg even van tevoren als je wat later wilt komen of
wat eerder weg moet)



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (*voor contactgegevens, zie kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer. (*zie voor hun contactgegevens het kerkblad*)

ROOSTER BLOEMENDIENST

7 april	fam. Bloed
14 april	fam. Van Merkerk
21 april	fam. Houweling
28 april	fam. De Langen
5 mei	fam. Roeleveld



KOPIJ voor het meinumner van dit kerkblad graag inleveren uiterlijk **16 april** bij Coosje Haan via ontmoetingdriel@gmail.com

BIJ DE DIENSTEN

31 maart	Jesaja 25:6-9	Johannes 20:1-18	
	<i>Gezinsdienst met medewerking van koor YES</i>		
Zo 7 april	Jesaja 26:1-13	Johannes 20:24-31	(1 Joh. 5:1-6)
	<i>Ontmoetingszondag met de Vloedschuur, in PG Driel</i> (Meer informatie hierover op pagina 6 in dit kerkblad)		
Zo 14 april	Micha 4: 1-5	Johannes 21:15-24	(1 Joh. 1:1-7)
Zo 21 april	Ezech. 34:1-10	Johannes 10:11-16	(1 Joh. 3:1-8)
Zo 28 april	Deut. 4:32-40	Johannes 15:1-8	(1 Joh. 3:18-24)
Za 4 mei	<i>Oecumenische dienst Dodenherdenking om <u>19.00 uur</u> in de Protestantse Kerk Driel</i>		
Zo 5 mei	Jesaja 45:15-19	Johannes 15:9-17	(1 Joh. 4:7-12)

De lezingen bij deze vieringen komen uit het Oecumenisch Leesrooster dat door de Raad van Kerken in Nederland wordt samengesteld. Het gebeurt met enige regelmaat dat er in de kerkdiensten van dit rooster wordt afgeweken. Dat is niet erg. Het rooster kan ook prima dienst doen om thuis een heel bijbelboek eens door te lezen. Dat kan nu heel goed met het *alternatieve leesrooster (hierboven vermeld tussen haakjes)*: de eerste brief van Johannes.

Ze heten 'de brieven van Johannes', vooral omdat de manier van schrijven en de thema's uit deze brieven op het Evangelie van Johannes lijken. Met name bij het thema 'liefde' is dat het geval. De brief is geschreven uit zorg voor de gemeente van Christus vanaf de 2e eeuw. Er gingen verschillende verhalen rond over Jezus Christus. En niet ieder verhaal klopt. De schrijver noemt het leugens. Wij zouden het nu nepnieuws noemen. De zorg om het juiste verhaal is ook een zorg voor vandaag.

De lezingen uit het Johannes-evangelie zijn vooral lezingen van de eigen verhalen van Johannes. In de andere evangeliën komen we het verhaal van de goede Herder bijvoorbeeld niet tegen en van de wijnstok en de ranken.

Mooi dat Johannes ons deze verhalen heeft overgeleverd.

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 31 maart : *Paaszondag, m.m.v. koor YES*
Voorganger : Ds. P. Kamper
Organist : Henk Kiestra
Uitgangscollecte : Kerk in Actie/Werelddiaconaat/Colombia
Koffieschenken : Louisa en Wim Griffioen

Zondag 7 april : *Ontmoetingszondag | Taizéviering*
Voorganger : Ds. P. Kamper
Organist / pianist : Jaap van der Spek / Maaïke M. Haan
Uitgangscollecte : Voedselbank
Koffieschenken : Marchien Pranger en Jaap van Merkerk

Zondag 14 april :
Voorganger : Ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Bloemen in de dienst

Zondag 21 april :
Voorganger : Ds. P. Kamper
Organist : Henk Kiestra
Uitgangscollecte : Leger des Heils

Zondag 28 april :
Voorganger : Ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud

Zaterdagavond 4 mei 19:00 u : *Oecum. dienst | Dodenherdenking*

Zondag 5 mei :
Voorganger : Ds. S. Holsappel, Utrecht
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Wilde Ganzen
Koffieschenken : Ria en Jaap Pranger