

OVER DE AKKER



De broeder van het klooster nam ons mee op wandeling door de wintertuin van het klooster. Onder zijn begeleiding mochten we ook in de stiltetuin van de broeders komen.

Voorzichtig, om niet op de vele bloeiende sneeuwkllokjes te stappen, nam hij ons mee naar een van de bomen en liet ons stilstaan bij de boom. Op zijn bedachtzame manier vertelde hij over de winter in de boom. Hoe de levensprocessen in de boom vertragen. Hoe de energie van de boom naar de wortels onder de

grond gaat, in plaats van naar de bladvorming en de groei in de stam. Onzichtbaar gaat het leven door in de boom. In rust en stilte en naar binnen gekeerd.

Dit staat in contrast met het almaar doorgaande leven van mensen in de winter, dankzij de elektriciteit.

De wortels van de boom wortelen zich dieper. De boom komt steviger te staan.

Een blinde man die genezen wordt door Jezus, ziet eerst mensen als bomen.

Stel je even voor: wij zijn een boom in de winter. Waar groeien onze wortels in een wintertijd in ons leven? In een wintertijd van minder productief zijn, minder in bloei staan, niet lijken te groeien?

In een wintertijd van de samenleving, waar de beschutting en bescherming van kwetsbaren minder wordt?

Welke voedingsbodem hebben wij nodig?

Ik denk aan het lied waarmee de Top 2000-dienst in de Vloedschuur werd afgesloten:

“You ’ll never walk alone.” En vooral aan dat ene zinnetje in het lied: *“Loop verder met hoop in je hart.”*

Een wintertijd om te gaan wortelen in de hoop. De hoop die God ons geeft in ons hart opnemen en daarmee verdergaan.
Blijven hopen op vrede, blijven hopen op gerechtigheid, blijven hopen op bescherming van de kwetsbaren, blijven hopen op genezing, blijven hopen op een betere wereld voor iedereen.
Deze hoop in de wintertijd verdiepen en steviger in ons opnemen.

De broeder liet ons niet alleen een boom zien. Hij liet ons kijken naar ons leven met God.

Een leven met hoop in ons hart. Een leven van nooit alleen lopen door deze hoop (zie ook Jozua 1:9).

Geloof, hoop en liefde, en – soms – is de meeste van deze de hoop.

Geloof, hoop en liefde.

En de meeste van deze is de hoop.

*Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.*

(Liselore Gerritsen)

Veel hoop en zegen in onze tijd.

Ds. Ella Kamper

PASTORALE AANDACHT

Na lang gewacht te hebben op een operatie is Martien de Langen geopereerd en ook al aan herstellen van de operatie. Dankbaar dat het allemaal goed is gegaan en dat de operatie bijdraagt aan een beter leven.

Petra Kaal is het nieuwe jaar begonnen met een opname in het ziekenhuis. Dankbaar dat de medici haar daar goed kunnen behandelen, maar verdrietig omdat haar gezondheid zo kwetsbaar is. We bidden om sterkte voor haar en Ronny.

Naast degenen die we hier hebben genoemd zijn er meer gemeenteleden die last hebben van een verminderde gezondheid. Soms kan de gezondheid met een operatie of een behandeling weer toenemen.

Maar sommige gezondheidsklachten zijn chronisch en niet te genezen (op dit moment). Dat kan zwaar zijn. Moge de Heer kracht en rust geven.

Wij kunnen elkaar een luisterend oor bieden en als dat nodig is wat praktische hulp.

Laat u het de mensen van het pastoraat weten?

Geboorte

Op kerstavond is er een zoon geboren bij Romy en Kasper van Elk-van den Brink. Een hartelijke felicitatie voor de ouders, en grootouders (Rian en Marion) en overgrootouders (Ries en Annelies).

Moge Levi in vrede en vreugde opgroeien en vrede en vreugde schenken aan wie zijn leven deelt.

JUBILEA

Henk en Mieke de Boer-Clappers hopen D.V. op 8 maart hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Wij wensen jullie met de kinderen en kleinkinderen en allen die om jullie heen staan een bijzonder mooie dag toe.

*Wij zingen God ter ere
in grote dankbaarheid,
daar Hij ons leven leidt
en weet wat wij ontberen.
Hij maakte ons genegen
te zorgen voor elkaar.
Zo zien wij jaar na jaar
zijn goedheid en zijn zegen.*

AFWEZIGHEID DS. ELLA KAMPER

Op 7, 8 en 9 februari ben ik afwezig in verband met de jaarlijkse kloosterdagen in het kader van de geestelijke begeleiding. Het zijn drie studiedagen met de jaargroep waarmee ik de opleiding geestelijke begeleiding heb gevolgd.

GEBED UIT DE TRADITIE

Een gebed van Thomas Merton:

*Schenk ons
voorzichtigheid
in verhouding tot onze kracht,
wijsheid
in verhouding tot onze kennis
en menselijkheid
in verhouding tot onze rijkdom en macht.
Zegen ons vurig verlangen
om de mensen van alle rassen en naties
te helpen
om zich in vriendschap
op weg te begeven
langs het pad van gerechtigheid,
vrijheid en blijvende vrede.*

UITNODIGING OM MEE TE DOEN

Veertigdagentijd 14 februari – 30 maart

De kerstspullen zijn nog maar net opgeruimd, of de veertigdagentijd komt alweer in zicht. Deze begint op Aswoensdag en die valt dit jaar op 14 februari.

Er zijn op dit moment nog geen mededelingen over de veertigdagentijd.

Verschillende activiteiten gaan we nog plannen:
de paasgroetenactie voor gevangenen, een sobere maaltijd, de Paaswake voor de kinderen.

Eén activiteit voor in de veertigdagentijd vinden jullie in het Gele Boekje: een *Kruisweg lopen in Bergharen* op zaterdag 9 maart. Opgave is nog steeds mogelijk (zie ook pag. 7/8 bij activiteiten VIS).

Naast dat er nog wat activiteiten gepland worden, wel al een paar vragen:

1. Wie wil zingen in de zanggroep voor de Stille Week (dit jaar in de Vloedschuur), donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 maart?
2. Wie wil helpen met het versieren van de Palmpasestokken op vrijdag 22 maart?

Diensten in 2024

Het is de preekvoorzieners dit jaar weer gelukt om het rooster van diensten te vullen met voorgangers.

Bij een aantal diensten zouden we het fijn vinden als gemeenteleden *meewerken* aan de voorbereiding van de dienst.

En dat gaat om de volgende diensten:

- de Ontmoetingszondag met de Vloedschuur op 7 april 2024;
- de Hemelvaartdienst op 9 mei 2024;
- afsluiting van het seizoen op 7 juli;
- de startzondag op 1 september 2024.

Oecumenische commissie

Gezocht: iemand die namens de PG Driel aan de oecumenische commissie wil deelnemen.

Deze commissie verzorgt de drie oecumenische vieringen: 1) in januari de viering in de Week van Gebed voor de eenheid van christenen, 2) de viering op 4 mei voorafgaande aan de Dodenherdenking op het Polenplein en 3) een viering eind september/begin oktober in het kader van de Vredesweek (al zijn hier ook andere thema's mogelijk).

Het is heel erg fijn dat deze commissie bestaat, omdat het de twee geloofsgemeenschappen in Driel met elkaar in verbinding brengt. Door deze verbinding kunnen we samen wat voor het dorp betekenen. Denk bijvoorbeeld aan de Palmpasenoftocht voor de kinderen en de actie voor de Voedselbank, die we samen organiseren.

Deze commissie vraagt niet om heel veel tijd. Per dienst een avond voorbereiden en via de mail nog wat bespreken. En de viering zelf.

Aanmelden bij ds. Ella Kamper

GESPREKSGROEP LEVENSTHEMA'S

Op donderdagmiddag 15 februari is de volgende gespreksgroep Levensthema's. Het thema is dan: 'Familie'.

Van je familie moet je het hebben. Of: van je familie kun je het hebben. Welke rol speelt familie in ons leven?

We gaan erover in gesprek vanuit onze eigen ervaring met familie en onze verlangens rond familie.

De gespreksgroep begint om 15:00 uur en is in Ons Gebouw.

Van harte welkom!

MEDITATIEKRING



Op donderdagavond 15 februari kunt u/kun jij komen mediteren in Ons Gebouw. We beginnen om 20:00 uur en het duurt ongeveer een uur. Na aandacht voor de ademhaling en ontspanning volgt er een meditatievorm.

Van harte welkom in de meditatiekring.

KOFFIE-INLOOP WOENSDAGOGHTEND 14 JANUARI

Van harte welkom! Gezellig zo in de winter, om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen, over iets leuks/moois, met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus met elkaar te delen.

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?

Kom gerust eens langs. Voor woensdag

14 februari: van harte uitgenodigd

van 10:30 tot 12:00 uur in Ons Gebouw.

Neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer zijn Marchien Pranger en Harm Siegers.

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!



Geloof in beweging

Uiting geven aan je gevoel en aan je geloof, via je lijf.
Kan dat? Jazeker!

Susanne de Jong-Tennekes is theologe en opgeleid in dans en bewegingsexpressie. En ze gaat met ons dansen! Inspiratie daarbij is een prachtig beeld uit Psalm 1. Daarin wordt een gelukkig mens vergeleken met een boom, die wortelt waar water stroomt.

Je hoeft geen voorgeschreven danspasjes te volgen, omdat je vrij bent om helemaal te bewegen zoals jij wilt. En al dansend proberen we te putten uit onze eigen, innerlijke bron en deze te laten stromen. Je hoeft je al helemaal geen zorgen te maken over hoe het eruitziet: de beweging die je van binnenuit maakt is de mooiste die er is.

Deze workshop is geschikt voor jong en oud, fit en minder fit. Dus aarzel niet, en doe mee!

Susanne de Jong-Tennekes maakt deel uit van 'de 7evende Hemel', een collectief van creatievelingen op het gebied van spiritualiteit en geloof. Ze is geestelijk verzorger in een zorginstelling in Utrecht en heeft daarnaast een praktijk in haptotherapie. Dansen brengt haar dicht bij zichzelf en dicht bij de bron van leven.

Woensdagavond 7 februari, 20:00-22:00 uur, Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat, Zetten.

Kruisweg-wandeling

Op de tweede zaterdag in maart is er gelegenheid een Kruisweg te bidden, zoals het ooit de bedoeling was van kruiswegen.

'De Kruisweg bidden' is een meditatieve wijze om dicht bij de kruisweg van Jezus te komen en deze te verbinden met ons eigen leven.



Onder leiding van ds. Ella Kamper (PG Driel en Vloedschuurgemeente Heteren) gaan we de Bergharensse Kruisweg lopen, langs 14 staties die de kruisweg van Jezus verbeelden vanaf zijn gevangenneming tot zijn graflegging. Bij elke statie is er een korte lezing, een gebed, een lied en stilte.

De veertien staties in Bergharen zijn gemaakt door de kunstenaar Jac Maris (1900-1996) en staan in een grote cirkel op de Kapelberg, rond een kapel die aan Maria is gewijd.

Zaterdag 9 maart, 14:00-17:00 uur. We verzamelen bij de kapel op de Kapelberg, Molenweg 55, Bergharen.

Een nieuw seizoen ...

Ten slotte een vraag aan u, als belangstellende bezoeker van onze VIS-activiteiten. We zijn druk bezig om een programma voor het volgende seizoen samen te stellen. Heeft u een tip of een idee? Iets wat u graag zou doen, of waar u meer over zou willen horen of zien? Wij horen het heel graag van u! U kunt uw ideeën kwijt bij de vertegenwoordiger van de werkgroep in uw eigen kerk.

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, via aanmeldengeleboekje@gmail.com, of bij een van de werkgroepleden. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,
Hans Brinkman

28 januari: Pastoraat

4 februari: Kerk in Actie – Noodhulp Griekenland

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Via het programma 'Noodhulp' helpt Kerk in Actie gestrande vluchtelingen in Griekenland.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

11 februari: De Herberg in Oosterbeek



Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg bestaat dit jaar 30 jaar. Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, met een geopende Bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht. Voor iedereen die beschutting zoekt

in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in relaties.

De steun van diaconieën is van blijvend belang.

18 februari: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd; zij zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar om barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert, waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Hartelijk dank voor je gift.

3 maart: Plaatselijk diaconaal werk

Er wordt veel diaconaal werk gedaan in Nederland en buiten de grenzen, maar ook in onze eigen gemeente zijn er allerlei activiteiten.

TERUGBLIK ACTIE OEKRAÏNE

Al eerder hebben we van de Oecumenische werkgroep in Nijmegen het bericht gedeeld over alle spullen die zijn ingezameld voor Oekraïne. In de brief van 7 januari staat een terugblik over de hele actie, ook over de besteding van de giften, waaronder onze bijdrage uit de opbrengst van de rommelmarkt.

Het volgende wordt hierover geschreven:

“Er is in totaal ook € 2.000,00 gedoneerd. Een geweldig bedrag! In goed overleg met de mensen van Neeka in Oekraïne is het geld weer gebruikt om levensmiddelen te kopen. Deze levensmiddelen worden gekocht bij een groothandel in Hongarije. Daar heeft men 120 kleurige big shoppers gevuld met de levensmiddelen en ze in de week voor Kerstmis naar Mucacheve in West-Oekraïne gebracht.

De mensen die zo'n pakket kregen, veelal mensen die gevlucht zijn vanuit het oosten van hun land, waren heel blij met zo'n prachtig pakket vol levensmiddelen.

Graag danken wij dan ook, namens hen, alle mensen die hulpgoederen of geld gegeven hebben, heel hartelijk voor hun hulp!"

Oecumenische werkgroep van de Diaconie Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk



DE BIJBEL IN 1 JAAR

Op 18 januari 2024 hebben we de leesgroep 'De Bijbel in 1 jaar' feestelijk afgesloten en blikten we terug onder het genot van een hapje en drankje 'in stijl' (dadels, noten, Turks brood, Baba Anoesh, druivensap, etc.), met aansluitend een bijbelquiz.



Bijbellezen anno 2023
Voor mij lag een eeuwenoud boek gestoken in een nieuwe jas stevig en vast aan de buitenkant grote letters op de kaft: BIJBEL. Met gemak te openen. Maar toch, die aarzeling. Begin ik aan die tocht van duizenden jaren. Wil ik reizen door onbekend gebied? Wat als het onbegrijpelijk is? Of dor en droog is? Stel dat ik boos wordt? Stel dat het mij raakt? Wat gaat het mij brengen het lezen van kaft tot kaft? Van aarzeling naar vol goede moed Een avonturenreis Een pelgrimsweg door de Bijbel. We zien het wel.

We deden er als groep – uit Heteren en Driel – iets langer over dan een jaar: bijna anderhalf jaar waren we onderweg, met elke twee maanden een avond van ontmoeting: Hoe gaat het bij jou, bij jullie? Hoever ben je? Wat kwam je tegen? Wat heeft je geraakt (al of niet aangenaam)? Wat blijft er hangen? Het was een reis vol ontdekkingen, die zich niet makkelijk in één zin laten samenvatten. Hieronder een greep uit de ervaringen:

“De Bijbel heeft zó veel invalshoeken, er zit echt beweging in. Het is bepaald geen rechttoe-rechtaan-verhaal.”

“Heel eerlijk? Sommige delen vond ik ook heftig, wreed.”

“Wat mij vooral is bijgebleven is de liefde van God die door alles heen voelbaar is. De handreiking die Hij naar mensen doet, ondanks alles.”

“Voor mij is de rode draad: dat God er altijd is.”

“De Bijbel dwingt je om over jezelf na te denken en over hoe je in je geloof staat.”

“Je houdt je vragen en dingen blijven onduidelijk. Maar er is bij mij wel meer overgave gekomen.”

En nu? Ook dat kwam aan bod. “Even pauze”, zei iemand. “Best een leegte ineens, zo zonder leesrooster”, vond een ander. “Ik zoek naar een manier om ermee door te gaan. Misschien met een dagboekje?”

Dieper ingaan op één bijbelboek, en dat met anderen delen – die wens kwam ook naar boven.

En misschien is dat wel een gedachte die breder leeft. Dus:

Wie dit leest en ook wel zoiets zou willen, kan zich aanmelden bij ds. Ella Kamper. En wie weet start er dan binnenkort wel een nieuwe kring.

VOOR DE JEUGD



Het nieuwe jaar is begonnen. Hebben jullie een leuk Oud & Nieuw gehad? Misschien zelfs wel vuurwerk afgestoken? En goede voornemens gemaakt?

Ik probeer het hele jaar door me goede dingen voor te nemen en die dan ook te doen. Soms lukt het wel en soms niet.

Ook voor de kerk en het jeugdwerk probeer ik altijd weer te bedenken wat we nieuw of anders kunnen doen. Blijven we doen wat we altijd al deden of stoppen we ergens mee?

Heb jij nou een goed idee om nieuw of anders te gaan doen binnen het jeugdwerk, laat het me dan weten.

Groeten van *Elske Quakkelaar* (jeugdouderling@pkndriel.nl)

PUZZEL



Hey allemaal!
De herder is één van zijn schapen kwijt
en heeft jouw hulp nodig om hem weer terug te vinden.
Zoek een weg door het doolhof en breng de herder zijn
verloren schaap terug.



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met Cora Camps (*voor gegevens, zie kerkblad*). Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer. (*Voor gegevens van beiden: zie kerkblad*)

ROOSTER BLOEMENDIENST

28 januari	fam. Van Merkerk
4 februari	fam. De Langen
11 februari	fam. Baart
18 februari	fam. Roeleveld
25 februari	fam. Houweling
3 maart	fam. Bloed

KOPIJ voor het volgende kerkblad graag inleveren uiterlijk 13 februari bij Coosje Haan via ontmoetingdriel@gmail.com

AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad)

Activiteiten VIS

Woensdag 7 februari, 20:00-22:00 uur: 'Geloof in beweging'

Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat, Zetten

Zaterdag 9 maart, 14:00-17:00 uur: Kruisweg-wandeling

Verzamelen bij de kapel op de Kapelberg, Molenweg 55, Bergharen

Koffie-inloop

Woensdag 14 februari om 10:30 uur in Ons Gebouw

Gastvrouw en gastheer: Marchien Pranger en Harm

Siegers



Gespreksgroep Levensthema's

Donderdag 15 februari om 15:00 uur in Ons Gebouw

Thema: 'Familie'

Christelijke meditatie

Donderdag 15 februari om 20:00 uur in Ons Gebouw

Blijde Kerk-concert in de R.K. Maria Geboortekerk, Driel

Zondag 25 februari om 14:30 uur: Betuws Senioren Orkest (B.O.S.)

(vrije toegang – wel een deurcollecte)

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 28 januari: Deuteronomium 18:15-20 Marcus 21-28

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Zondag 4 februari: 2 Koningen 4:18-37 Marcus 1:29-39

Zondag 11 februari: 2 Koningen 5:1-15b Marcus 1:40-45

Zondag 18 februari: Genesis 9:8-17 Marcus 1:12-15

Eerste zondag van de 40-dagentijd

Zondag 25 februari: 1 Koningen 19:9-18 Marcus 9:2-10

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 28 januari : *Afscheid/bevestiging van ambtsdragers*

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Bernard van Beek
Uitgangscollecte : Pastoraat
Koffieschenken : Jan en Coosje Haan

Zondag 4 februari

Voorganger : Ds. H. van Essen, Zetten
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Kerk in Actie | Noodhulp Griekenland
Koffieschenken : Kees en Ineke Roeleveld

Zondag 11 februari

Voorganger : Ds. M. Glastra, Malden
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : De Herberg, Oosterbeek

Zondag 18 februari : *1^e zondag 40-dagentijd*

Voorganger : Ds. M. de Bree, Westervoort
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Kerk in Actie | Binnenlands
Diaconaat, Nederland

Zondag 25 februari

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 3 maart

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Uitgangscollecte : Plaatselijk diaconaal werk
Koffieschenken : Marijke en Fred Vols