

OVER DE AKKER



(Luc Blomme)

Ik ga op reis
en ik laat achter

Het gaat altijd snel in het kerkelijk jaar: tussen het vieren van de geboorte van de Zoon van God en het sterven en opstaan van Jezus Christus zitten maar een paar maanden.

Nadat herders zijn weggegaan bij de stal, nodigt Jezus vissers uit om Hem te volgen.

Zij doen het omgekeerde van het spelletje 'Ik ga op reis en ik neem mee', namelijk: 'Ik ga op weg en ik laat achter'.

Ze gaan met Jezus mee en ze laten achter: hun werk, hun familie, hun sociale omgeving, een vertrouwde omgeving, hun manier van leven ...

Ze konden het achterlaten door hun vertrouwen in de boodschap van Jezus Christus. De boodschap waar het 'vrede op aarde' en 'in mensen een welbehagen' in doorklinkt.

Vrede op aarde door de liefde van God te ervaren in Jezus. Door in alles wat Jezus zegt en doet te ervaren wat God aan mogelijkheden in de mens ziet om voor elkaar en de wereld te zorgen. Hij laat de mens niet los, want Hij ziet hoe goed de mens kan zijn.

Jezus vult de boodschap van 'vrede op aarde' en 'in mensen een welbehagen' verder in:

Hij geneest lichaam en geest. Hij haalt mensen erbij die buitengesloten zijn. Hij laat liefde en mededogen de basis zijn voor de samenleving.

Blijkbaar vinden de vissers en steeds meer mensen dit zo de moeite waard dat ze bereid zijn om heel veel achter te laten en bereid zijn om iets nieuws te vinden.

Ik ga op reis en laat achter: dat kan je ook als een denkspelletje doen bij de overgang van 2023 naar 2024.

Wat laat je achter in 2023?

Wat kan je achter je laten wat bijdraagt aan een zorgzame wereld, een wereld met meer vrede, een wereld waar God welbehagen in kan hebben?

Kunnen we gewoontes die onbedoeld schadelijk zijn achterlaten? Kunnen we ruzies achterlaten en vrede stichten? Kunnen we een groter wordende kloof tussen arm en rijk achter ons laten?

Ik ga op reis en ik laat achter ... en laat mij verrassen door wat het vertrouwen op God mij brengt.

Veel heil en zegen voor het jaar 2024!

Ds. Ella Kamper

AFWEZIGHEID DS. KAMPER

In de eerste week van januari 2024 heb ik vakantie. Op 8 januari 2024 ben ik weer present. Mocht er vervanging nodig zijn: de ouderlingen hebben een lijstje van de collega's in de werkgemeenschap Elst.

Ds. Ella Kamper

VERSLAG KERKENRAAD 14 NOVEMBER

1. Kerkenraadszaken

- a. De vacatures voor de diaconie zullen worden vervuld door Cora Camps en Arlette van den Broek. Bij de ouderlingen is Elske Quakkelaar akkoord gegaan met een nieuwe termijn. Marchien Pranger is akkoord gegaan met verlenging voor één jaar. Op 28 januari 2024 vindt de dienst van herbevestiging/bevestiging ambtsdragers plaats.
- b. Veilige kerk/vertrouwenspersoon. Melding hoeft niet per se kerk-gerelateerd te zijn. Voor de meldingen bestaat een centraal punt. Er is ook een protocol vanuit de PKN. Er komt een stukje in het kerkblad over de veilige kerk/vertrouwenspersonen.
- c. Jaargesprek kerkenraad en predikant. Dit wordt begin 2024 gehouden.
- d. Kerkblad. Tijmen heeft al eerder aangegeven dat hij er eigenlijk te weinig tijd voor heeft. Coosje Haan wil dit wel overnemen. Er zal worden gebrainstormd met een aantal mensen voor een nieuwe start van

het kerkblad. Inzake een gezamenlijk blad met de Vloedschuur zijn nog geen vorderingen.

- e. Preekvoorziening. Riet en Martien de Langen willen stoppen als preekvoorzieners.

2. Diaconie

- a. Begroting 2024. De kerkenraad gaat akkoord met de begroting 2024 van de diaconie.
- b. Avondmaal: in verband met het gebruik van kleine glaasjes is er wat onduidelijkheid geweest. Besloten wordt om gezamenlijk te beginnen met zowel brood als wijn. Gastpredikanten zullen hierover ingelicht moeten worden.
- c. Terugblik luisterbankje in de week van de eenzaamheid. Wanneer voelt iemand zich eenzaam? Het is alsof er in Driel geen eenzame mensen zijn, want er werd geen gebruik van gemaakt. Maar het is goed dat we aan deze actie hebben meegedaan en ons gezicht hebben laten zien.
- d. De kerkenraad gaat akkoord met het collecterooster.
- e. In januari zal gestart worden met de Warme kamer, op de maandagmiddag.

3. Kerkrentmeesters

- a. Het Beleggingsstatuut nieuwe versie wordt ondertekend.
- b. Begroting 2024: Leenderd licht de begroting toe. De begroting wordt digitaal ondertekend.

4. Jeugdwerk

- a. Sirkelslag. 9 kinderen uit Driel en Heteren hebben hier met plezier aan meegedaan.
- b. Bezoek Oriëntalis in de herfstvakantie door het Catechisatiegroepje uit Driel. Het was erg leuk, vonden de kinderen.
- c. Adventsproject, dit jaar weer van bible basics. Lucas wordt hierin gevolgd.
- d. Kerstmorgen 25 december: gastpredikant ds. Ter Avest gaat voor. Ella maakt een kort kerstspel. Over de exacte invulling wordt nog nagedacht.
- e. Elske wil het graag met de kinderen van de kindernevendienst hebben over de diaconie. Wat doet de diaconie?

5. Erediensten

- a. Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november. Namen kunnen aan Ella worden doorgegeven. De nabestaanden van overleden gemeenteleden hebben een uitnodiging gekregen voor de dienst.
- b. Impuls zingt op 26 november en in de Kerstnachtdienst.
- c. Terugblik ontmoetingszondag 22 oktober in Vloedschuur. Het was geen Kliederkerk, maar een eenvoudiger vorm. In april is de volgende Ontmoetingszondag in Driel. Wellicht weer een Taizéviering?
- d. Op 24 december zijn er de volgende diensten: 10.00 uur een ochtendgebed, om 19.00 uur kinderkerstfeest in Heteren en om 22.00 uur de

Kerstnachtdienst. Op oudjaarsdag, een zondag, is er alleen een ochtenddienst, geen avonddienst.

6. Pastoraat/Wel en wee

Er is een 70+-middag in de Oldenburg geweest met 80 bezoekers.

Marchien doet verslag van jubilarissen en zieken.

7. Rondvraag

- a. Op 17 december is in de RK Kerk een Blijde Kerkconcert van Cantorije en ensemble Oostenwind.
- b. De kerkbode op papier is niet helemaal hetzelfde als die op de website. In laatstgenoemde staan geen pastorale zaken, dit i.v.m. de privacy.
- c. Binnenkort wordt een aantal exemplaren van het magazine 'Ondergronds' bezorgd, met daarin alle kerken in Overbetuwe.

ACTIE KERKBALANS 2024

Dit jaar bestaat de landelijke Actie Kerkbalans 50 jaar. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land. Door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage voor het komende jaar. In de tweede helft van januari wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? Het thema van de Actie Kerkbalans is deze keer 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

"Ik mag er zijn wie ik ben." "Het is een plek waar ik God vind." "In de kerk kijken we naar elkaar om."

“Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Dit zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die de kerkelijke gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn, en blijven, waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. We vragen u daarom om mee te doen en het toezeggingsformulier ruimhartig in te vullen. In de week van 22 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Óp naar de kerk van morgen!

De kerkrentmeesters

AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

Op 28 januari 2024 nemen we afscheid van onze diakenen Bep Jacobs en Hans Houweling. Een afscheid vol dankbaarheid voor alles wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan in de diaconie. We hebben een actieve diaconie: denk aan de Warme kamer, het deelkastje, de acties voor de Voedselbank, het Noodfonds, aandacht voor projecten. Dit kan door betrokken ambtsdragers als Bep en Hans.

We nemen zonder zorgen afscheid van hen, want er zijn twee andere gemeenteleden bereid gevonden om diaken te worden: Arlette van den Broek en Cora Camps.

Ook hier dankbaarheid dat Arlette en Cora als diaken verantwoordelijkheid willen dragen voor onze geloofsgemeenschap. Omdat zowel Arlette als Cora, net als diaken Joke, dit naast hun werk doen, zullen ze activiteiten overdag soms moeten delegeren.

Daarom een oproep aan gemeenteleden: als de diakenen een beroep op u doen om hand- en spandiensten te verrichten, zegt u dan 'ja'?

WISSELING VAN DE WACHT BIJ HET MAKEN VAN *DE ONTMOETING*

Dit is het laatste kerkblad dat door Tijmen wordt verzorgd. Heel veel jaren en vanuit verschillende woonplaatsen heeft Tijmen ervoor gezorgd dat alle toegestuurde kopij ordelijk en overzichtelijk in het kerkblad kwam te staan. Soms met een persoonlijke toevoeging in de vorm van een foto van de kerk uit het archief.

Dat is gelet op de belangstelling van Tijmen voor geschiedenis en archieven niet zo vreemd.

Heel veel dank voor al het werk dat je hebt gedaan voor een mooi leesbaar kerkblad!!

Tijmen, dit stukje om je te bedanken, mag je zelf in de Ontmoeting zetten!

En ook hier hebben we een opvolger gevonden:

Coosje Haan neemt het van Tijmen over. Coosje heeft in een vorige gemeente redactiewerk voor het kerkblad

gedaan. We zijn heel erg blij dat zij dat ook voor ons kerkblad wil doen.

Op naar nog meer mooie en lezenswaardige kerkbladen!!

Dit betekent dat we van nog iemand afscheid nemen.

Mirjam Brinkman was de vaste meezezer van Tijmen, voor de diverse puntjes op de i. Ook Mirjam: hartelijk dank voor al je meezezen en meedenken bij het kerkblad!

KOFFIE-INLOOPOCHTEND 10 JANUARI

Van harte welkom!

Gezellig zo in het nieuwe jaar, om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

Om gewoon bij te kletsen, bijvoorbeeld over actuele dingen, over iets leuks/moois,

met natuurlijk ook alle ruimte om iets serieus met elkaar te delen.

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs!



Voor woensdag 10 januari van harte uitgenodigd van 10.30-12.00 uur in Ons Gebouw.

Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastfamilie: Marijke en Fred Vols.

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit.

GEBED UIT DE TRADITIE

WIE bent U, dat U ons zo liefhebt?

(een kerstgebed van Efreem de Syriër, 306-373, een diaken en dichter uit de vroege kerk)

Hoe zachtmoedig bent U, Jezus, maar hoe machtig! Uw oordeel is machtig, maar uw liefde is zoet. Wie kan tegen U op?

Als we zoeken naar wie U werkelijk bent, dan is Uw ware aard verborgen in de hemel, in het wezen van de machtige Drie-enige God. Maar als iemand uw gezicht zou zoeken, zou hij U gevonden hebben in de schoot van Maria.

Wie kan uw diepte beseffen, U die een grote zee bent die zichzelf zo klein heeft gemaakt? We komen naar je toe om je als God te zien, en kijk? U was een mens! Of als we U als mens kwamen zien, scheen het licht van uw Godheid helder.

Wie zou geloven dat U de erfgenaam van Davids troon bent? Van al zijn bedden erfde je een voederbak van een dier. Van al zijn paleizen kreeg je een grot. En in plaats van zijn strijdwagens, een jonge ezel.

Hoe onbevreesd ben je, je laat je door iedereen in je armen dragen. Je ontmoette iedereen met een glimlach en

maakte geen onderscheid tussen familie en vreemdeling, tussen je moeder en anderen.

Was het je liefde – jij die van iedereen houdt? Wat bewoog je om iedereen jou te laten hebben, zowel de rijken als de armen? Hoe kon je woede niet vergelden met woede, angst niet vergelden met bedreiging? Je staat erboven om letsel voor letsel terug te betalen.

Wie bent U, Jezus, dat U zo veel van ons houdt?
Amen.

VAN DE WERKGROEP VIS

De Werkgroep Vis is weer op volle sterkte! We zijn heel blij dat van alle aangesloten kerken in ons VIS-gebied nu weer een



vertegenwoordiger aanwezig is. Namens De Rank in Zetten is Bea Voskamp sinds afgelopen september lid van de werkgroep. De Vluchtheuvelgemeente, ook in Zetten, wordt sinds kort vertegenwoordigd door Teunis Bunt.

Welkom!

Samen steken we de handen uit de mouwen om voor u een mooi programma vol Verdieping, Inspiratie en Samenkomst te maken. Hieronder de eerste drie activiteiten van 2024.

Filmcafé II



We beginnen het nieuwe jaar met **Filmcafé II**. Vertoond wordt de aangrijpende film *La fille inconnue* (*Het onbekende meisje*), een film uit 2016, van Jean-Pierre en Luc Dardenne. De jonge, sociaal betrokken huisarts Jenny Davin werkt al een uur over. Daarom doet ze niet open als ze de deurbel van haar praktijk hoort. Kort daarop wordt een jong meisje dood

aangetroffen. Zij blijkt degene te zijn die aanbelde.

Wanhopig probeert Jenny uit te zoeken wie ze was en hoe ze aan haar einde is gekomen. Maar hoe terecht is haar schuldgevoel?

Victor Bulthuis leidt de film in en verzorgt het nagesprek. Victor Bulthuis werkt als parochievicaris in de parochie H. Maria Magdalena (Betuwe). Daarnaast is hij publicist en poëzievertaler.

Vrijdagavond 26 januari om 20.00 uur in De Vloedschuur, Kerklaan 4a, Heteren.

Geloof in beweging



Uiting geven aan je gevoel en aan je geloof, via je lijf. Kan dat? Jazeker! Susanne de Jong-Tennekes is theologe en opgeleid in dans en bewegingsexpressie. En ze gaat met ons dansen! Inspiratie daarbij is een prachtig beeld uit Psalm 1. Daarin wordt een gelukkig mens vergeleken met een boom die wortelt waar water stroomt.

Je hoeft geen voorgeschreven danspasjes te volgen omdat je vrij bent om helemaal te bewegen zoals jij wilt. En al dansend proberen we te putten uit onze eigen, innerlijke bron en deze te laten stromen. Je hoeft je al helemaal geen zorgen te maken over hoe het eruitziet: de beweging die je van binnenuit maakt, is de mooiste die er is.

Deze workshop is geschikt voor jong en oud, fit en minder fit. Dus aarzel niet, en doe mee!

Susanne de Jong-Tennekes maakt deel uit van 'de Zevende Hemel', een collectief van creatievelingen op het gebied van spiritualiteit en geloof. Ze is geestelijk verzorger in een zorginstelling in Utrecht en heeft daarnaast een praktijk in haptotherapie. Dansen brengt haar dichterbij zichzelf en dichterbij de bron van leven.

**Woensdagavond 7 februari, 20.00-22.00 uur,
Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat, Zetten.**

Kruisweg-wandeling

Op de tweede zaterdag in maart is er gelegenheid om een Kruisweg te bidden, zoals het ooit de bedoeling was van kruiswegen. De Kruisweg bidden is een



meditatieve wijze om dicht bij de Kruisweg van Jezus te komen en deze te verbinden met ons eigen leven.

Onder leiding van Ds. Ella Kamper (PG Driel en Vloedschuurgemeente Heteren) gaan we de Berghareense Kruisweg lopen, langs 14 staties die de Kruisweg van Jezus verbeelden vanaf zijn gevangenneming tot zijn graflegging. Bij elke statie is een korte lezing, een gebed, een lied en stilte. De veertien staties in Bergharen zijn gemaakt door de kunstenaar Jac Maris (1900-1996). Ze staan in een grote cirkel op de Kapelberg rond een kapel die aan Maria is gewijd.

Zaterdag 9 maart, 14.00-17.00 uur. We verzamelen bij de kapel op de Kapelberg, Molenweg 55, Bergharen.

Een nieuw seizoen ...

Ten slotte een vraag aan u, als belangstellende bezoeker van onze VIS-activiteiten. Het jaar is dan wel net begonnen, maar het VIS-seizoen is al aan zijn tweede helft bezig. Ondertussen zijn we alweer druk bezig om een programma voor het volgende seizoen samen te stellen. Heeft u een tip of een idee? Iets wat u graag zou doen, of waar u meer over zou willen horen of zien? Wij horen het heel graag van u! U kunt uw ideeën kwijt bij ondergetekende of via aanmeldengeleboekje@gmail.com

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, via aanmeldengeleboekje@gmail.com, of bij één van de werkgroepleden.

Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman

COLLECTEN

7 januari Bloemen in de dienst

Een steeds terugkerende collecte, die u welbekend is.

14 januari Kerkinactie Diaconaat Nederland

Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie *Samen tegen armoede* staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Met de campagne *Samen tegen armoede* draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voorstaan.

Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat - samen tegen armoede, of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

INZAMELING VOEDSELBANK

Ook dit jaar is de inzameling op 15 en 16 december bij Albert Heijn in Driel weer een geslaagde actie geweest. Er zijn 67 volle kratten ingeleverd.

Mooi en belangrijk dat we dit, in ons dorp, als gezamenlijke kerken ondersteunen. Veel gemeenteleden hebben hun steentje bijgedragen, waarvoor hartelijk dank. De actie heeft in Overbetuwe en Lingewaard € 81.000,- opgeleverd, bestaande uit 1.915 kratten vol met etenswaren à € 37,50 en € 9.250 aan giften. Dit zijn 100 kratten meer dan vorig jaar.

Veel dank aan allen die deze actie ook dit jaar weer, door te helpen of te geven, tot een succes hebben gemaakt. Veel mensen die het moeilijk hebben kunnen weer worden geholpen.

Week van gebed voor de eenheid van christenen



Een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso heeft dit jaar het thema gekozen voor de week van gebed voor de eenheid van christenen. In Burkina Faso is er in een paar jaar tijd veel veranderd. Burkina Faso is nu (dat was ooit anders) een land met een sterke religieuze verdeeldheid. Ook de samenwerking van de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen om een thema voor te bereiden voor deze week van gebed, was niet vanzelfsprekend.

Het thema 'Heb God lief en je naaste als jezelf' heeft alles te maken met hun dagelijks leven in een verscheurd land. Jihadistische aanslagen van buiten het land in Burkina Faso hebben het sociale leven ontwricht. Waar vrede was, zie je nu aanslagen, mensenhandel, wetteloosheid. Scholen, gezondheidscentra, gemeentehuizen zijn gesloten. Naast spanning tussen religies is er ook spanning tussen verschillende etnische groepen in een (geloofs)gemeenschap.

Op de vraag hoe je in deze complexe situatie toch eenheid kunt vinden, heeft de voorbereidingsgroep in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan een antwoord gevonden.

Ik blijf het heel bijzonder vinden om bij de voorbereiding van deze dienst zo betrokken te worden bij christenen uit een heel ander land en een andere leefwereld. Wereldwijd steunen wij de christenen in Burkina Faso door met hen mee te vieren.

Meditatiebijeenkomst

In het kader van de week van gebed voor de eenheid van christenen is er op 24 januari 2024 in de Vloedschuur een meditatiebijeenkomst. Deze begint om 19.00 en duurt ongeveer een uur.

CHRISTELIJKE MEDITATIE

Na vijf avonden geproefd te hebben van verschillende vormen van christelijke meditatie is besloten om daarmee verder te gaan. Vanaf januari is er maandelijks een meditatieavond in Ons Gebouw Driel. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. De eerste is op **donderdag 11 januari om 20.00 uur.**



Graag voor deze avonden opgeven bij ds. Ella Kamper.

BIJBELKRING IN 1 JAAR

Op 18 januari 2024 sluiten we de leesgroep 'Bijbel in 1 jaar' af.

We zijn vol goede moed met 14 lezers uit Heteren en Driel begonnen.



Als het lukte om iedere dag 20 minuten leestijd te kunnen vinden, zou het te doen zijn. Dat is te optimistisch gebleken voor een aantal van de deelnemers.

Maar of we nu bij Openbaring zijn aangekomen of niet, alle waardering voor iedereen die op weg is gegaan. Het is een reis vol ontdekkingen geworden. Het is ook een leerproces hoe je de Bijbel leest.

Op 18 januari sluiten we af met de boeken Ezra en Nehemia en Openbaring en Psalm 150.

We beginnen dan om 20.00 uur en maken er een feestelijke afsluiting van.

Ds. Ella Kamper

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 31 december

Jesaja 61:10 - 62:3 Lucas 32:33-40

Zondag 7 januari

Jesaja 60:1-6 Matteüs 2:1-12 of Marcus 1:1-11

Zondag 14 januari

Genesis 18:1-8 Lucas 10:25-37

Zondag 21 januari

1 Samuël 3:1-10 Marcus 1:14-20

Oecumenische dienst in de Protestantse kerk

Zondag 28 januari

Deut. 18:15-20 Marcus 21-28

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

De doorgaande lezing vanaf Advent komt uit het Marcus-evangelie, aangevuld met gedeeltes uit het Johannes-evangelie. Marcus wordt gezien als het oudste evangelie en is het kortste van de vier evangeliën. Matteüs en Lucas hebben veel van Marcus in hun geschrift verwerkt, naast verhalen die zij uit hun eigen bronnen over Jezus overgeleverd hebben gekregen. Johannes heeft in vergelijking met de andere drie evangelisten meer eigen bronnen gebruikt.

Tot op heden is er naast het A-jaar (het evangelie van Matteüs) het B-jaar (het evangelie van Marcus) en het C-jaar (het evangelie van Lucas) geen D-jaar (het evangelie van Johannes).

De driejarige lezing van de evangeliën is een oude traditie, maar je kunt daarbij best de vraag stellen of dit zo moet blijven. Het Johannes-evangelie wordt hierdoor heel fragmentarisch gelezen.

Wie weet komt dit er nog van.

VERTEL EENS...

*In de nieuwe rubriek 'Vertel eens ...' ga ik (Coosje Haan) met mensen uit ons midden in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart ligt en wat ze met plezier willen delen. Vandaag is dat **Freek Withaar**. Als een van de vaste organisten van de PG Driel is hij voor velen van ons geen onbekende. Ik ben – als betrekkelijke nieuwkomer – benieuwd naar zijn (muzikale) verhaal en wat hem drijft.*

Freek Withaar: “Ik ben een dankbaar mens”

Op een koude winterochtend schuif ik aan in huize Withaar aan de zonnige eettafel en vrijwel meteen zijn we volop in gesprek. Hoofdmoot: onze gedeelde liefde voor muziek en de plek daarvan in de kerkdienst en in het leven.

De basis

Van jongs af aan is Freek (geb. in 1945) vertrouwd met muziek. Thuis in Beverwijk stond een harmonium (zoals bij velen van deze generatie). Zijn vader had gestudeerd aan het Muzieklyceum in Amsterdam en speelde niet onverdienstelijk orgel, was jarenlang organist in de Gereformeerde Kerk Beverwijk/Heemskerk. Freeks muzikale vorming kwam van verschillende kanten. ‘Op school had ik meester Kamphuis, die het harmonium bespeelde in de klas en met wie we zongen. Thuis was er het spel van mijn vader, in romantiserende stijl. Pa wilde dat ik piano ging spelen. Dat



was goed voor je vingers, zei hij. Dus ging ik op pianoles.’ Zijn muziekleraar was jammer genoeg niet heel kritisch. Freek wilde meer. Hij experimenteerde met verschillende muziekstijlen: de dramatische muziek van Chopin en natuurlijk populaire kerkmuziek, maar bijvoorbeeld ook Bach, de vroege Inventionen. ‘Dat was mijn basis.’

Een scala van stijlen en instrumenten

Na zijn dienstitijd ging hij aan het werk in de techniek. Intussen kwam het orgel steeds meer in zijn vizier. ‘Ik luisterde veel naar orgelmuziek. Piet van Egmond, Feike Asma, die vond ik geweldig! Ook beluisterde ik in die tijd bekende programma’s van de NCRV over verschillende componisten. Maar later ook popbandjes met een voluit orkestraal geluid, zoals de Beach Boys. En natuurlijk het roemruchte “Leger des Heils-kwartier”. Dat hele scala van verschillende stijlen, instrumenten en uitvoeringen heeft altijd mijn belangstelling gehouden.’

Zelfgebouwde contrabas

Naast muziek beluisteren en zelf les nemen, oefenen en spelen, had hij er ook plezier in om zich te verdiepen in hoe een instrument in elkaar zit. Als adolescent was hij veel samen met een vriendengroep, en hadden ze hun eigen groepje: zang, piano, harmonium en ... een contrabas (met één snaar) die hij zelf had gebouwd. ‘We zongen en speelden de bundels van Johannes de Heer en diverse andere jeugdbundels. Zo leerden we een eigen klank ontwikkelen. Dat is waar ik het meest van geniet: de klankexpressie die je een muziekinstrument kunt ontlokken.’

Orgeltochten

Zijn belangstelling voor de orgelmuziek ontwikkelde zich in de loop der jaren. Onder indirecte invloed van zijn vader en door een eigenwijze interesse kwam hij steeds meer achter het orgel in diverse plaatsen en kerken. Na Beverwijk woonde hij met zijn gezin tot 1980 in Schermerhorn (NH). 'Daar heb ik in allerlei diensten op heel veel historische instrumenten mogen spelen: de grote Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk. Later organiseerde ik ook orgeltochten in de buurt.' Vanaf 1980 streken ze neer in Zetten. In de Gereformeerde Kerk (tegenwoordig 'De Rank') werd hij een van de vaste organisten. Zo raakte hij steeds bekender met organisten – en orgels! – in Overbetuwe en kwam hij ook terecht in de PG Driel, waar hij aanvankelijk tweede organist werd, naast mevrouw Hanhart-Hanhart.

Rijke tijd

Op mijn vraag wat voor hem bepalend is geweest, wat hem vooral raakt of heeft geraakt op muzikaal gebied, is hij even stil. 'Weet je, ik ben beïnvloed door heel veel mensen. Ik heb veel goede vrienden, die me meenamen naar de heel groten in de muziek, mensen die echt iets in muziek "vertelden". Daar ben ik erg dankbaar voor. Rond 1995 begon dat al met diverse orgelreizen naar Engeland – dé plek voor mij als het gaat om orgelmuziek. Zeker de orgelreizen met Jan Jongepier (in 2011 overleden), Theo Jellema en Frank van Wijk.' In één adem vertelt hij door over de Evensongs, vanuit de St John's, maar vooral King's Chapel Cambridge. 'Dan gaat de hemel open.'

Conacher-orgel: van Wales naar Driel

Over orgels gesproken: Sinds 2003 is de kerk van Driel na een wonderlijk mooi verlopen zoektocht – waaraan Freek deelnam als adviseur van de orgelcommissie – verrijkt met een prachtig orgel van de firma Peter Conacher & Co, afkomstig uit Wales, het plaatsje Pont Rhyd-y-fen. Het is een duurzaam gebouwd en voluit historisch instrument uit 1902, met smaakvolle versieringen en allerlei specifieke kenmerken – voor de liefhebber uitgebreid terug te lezen in het boekje dat ter gelegenheid van de ingebruikname verscheen: *Het Conacher-orgel in de Hervormde Kerk te Driel*. Voor Freek kwam daarmee een kerkorgel onder handbereik dat niet alleen bijzonder geschikt is als begeleidingsinstrument. Door de ruime bezetting en diverse klankkleuren kan het ook heel goed worden ingezet als solo-instrument: helder, doorzichtig, flexibel bespeelbaar en rijk aan boventonen. ‘Voor mij is het een feest om erop te spelen. De klankexpressie die hiermee mogelijk wordt ...!’

Rozenkrans

En de piano? Ook daarop zien en horen we hem af en toe spelen in de dienst. ‘Soms past dat beter. Het hangt ook af van de toon van de dienst, het soort liederen. Nee, geen liedjes: in de kerk zingen we liederen.’ Wat de essentie van de kerkdienst betreft is hij duidelijk. ‘In de liturgie hangt alles samen. Ik vergelijk het weleens met een rozenkrans. Elk onderdeel heeft z’n eigen plek en betekenis en samenhangend vormen al die elementen organisch de dienst. Als je daar een schakel in kunt zijn, maakt dat dankbaar.’

Van huisorgeltje naar kerkorgel

Een paar jaar geleden gebeurde er iets bijzonders, ‘zoiets als “de kers op de taart”.’ Via organist Bernard van Beek kwam hij een huisorgeltje op het spoor, gebouwd door Strubbe. Hij mocht het Pro Deo komen halen. ‘Collega-organist Henk Kiestra en ik hebben het samen in anderhalf jaar tijd kunnen opknappen en speelbaar gemaakt – een traject waar ik enorm van heb genoten. En het liep ook bijzonder mooi af: in 2023 kreeg het instrument zijn plek in de Rooms-Katholieke Kerk van Linden, bij Cuyk. Helemaal volgens de wens van de eigenaar, die graag wilde dat het een tehuis zou krijgen in een religieuze omgeving. Zo mooi als je daaraan kunt bijdragen!’

Dank, Freek, voor de hartelijke ontvangst en je boeiende verhaal.

Ook iets te delen? Leuk! Neem gerust contact met me op: Coosje Haan (contactgegevens in het kerkblad)

JEUGDDIENSTEN

Allereerst wens ik iedereen een heel gezegend 2024 toe. Ik hoop dat we dit jaar weer veel leuke en mooie dingen met elkaar kunnen gaan doen. Ik heb er in ieder geval alweer zin in. Jullie ook?

Helaas moesten we bij de kindernevendienst afscheid nemen van Cora. Na al die jaren als fantastische leidster gaan de kinderen (en alle ouders) haar ontzettend missen, maar er is ook weer goed nieuws, want er zijn 2 nieuwe mensen die het kindernevendiensteam komen versterken: Jasmijn en Coosje. Jullie zijn heel erg welkom! Succes met jullie nieuwe taak (maar dat komt vast wel goed).

Als laatste hadden jullie nog de score van Sirkelslag van mij te goed. Van de 160 deelnemende teams zijn wij 116^e geworden. Prachtig resultaat. Zullen we het dit jaar proberen te verbeteren?

Groeten van Elske Quakkelaar

(jeugdouderling@pkndriel.nl)



KLEURPLAAT



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Dit graag melden tot vrijdag voor de betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*)

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 31 december	: Oudejaarsdienst
Voorganger	: Mw. ds. P. Kamper, Driel
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Eindejaarscoll. voor eigen gemeentewerk
Zondag 7 januari	: 1 ^e zondag van Epifanie
Voorganger	: ds. C. Flobbe, Naarden
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Bloemen in de dienst
Koffieschenken	: Paul en Mienie Baart
Zondag 14 januari	: 2 ^e zondag van Epifanie
Voorganger	: ds. J. ter Avest, Rheden
Organist	: Freek Withaar
Deurcollecte	: Kerkinactie / Binnenl. diaconaat / Samen tegen armoede
Zondag 21 januari	: Oec. dienst in de prot. kerk
Voorganger	: Mw. ds. P. Kamper
Organist	: Henk Kiestra
Deurcollecte	: -
Koffieschenken	: Hans en Joke Houweling

Zondag 28 januari : Afscheid/bevestiging van ambtsdragers
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Bernard van Beek
Deurcollecte : Pastoraat
Koffieschenken : Jan en Coosje Haan

AGENDA

Koffie-inloop

Woensdag 10 januari om 10.30 uur in Ons Gebouw

Christelijke meditatie

Donderdag 11 januari om 20.00 uur in Ons Gebouw

Bijbel in 1 jaar

Donderdag 18 januari om 20.00 uur in Ons Gebouw
(*Let op: andere tijd!*)

ROOSTER BLOEMENDIENST

31 december	familie Baart
7 januari	familie Roeleveld
14 januari	familie Houweling
21 januari	familie Bloed
28 januari	familie Van Merkerk

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 16 januari a.s. inleveren bij Coosje Haan.

E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com