

OVER DE AKKER

Oogsttijd

Van de appelboom in onze tuin valt dit jaar niets te oogsten. Zou het komen door de vorst in de bloesemtijd? Ook de bramen zijn minder overvloedig dan andere jaren. Zou het komen door op verkeerde momenten (veel) regen en (veel) warmte?

Ik word blij als ik langs een boomgaard aan de dijk fiets met heel veel rode appels (peren vallen iets minder op). Gelukkig, daar is een goede oogst!

Van de oogst van een jaar, ga ik naar de oogst van vele jaren.

Oogsten wij wereldwijd nu hoe we al meer dan honderd jaar omgaan met de aarde?

Is het mislukken van jaarlijkse oogsten – rijstvelden die droog zijn gebleven, de onvoorspelbare vorstperiodes die vruchtbeginsels hebben beschadigd, de overstromingen waardoor de oogst bederft op het land - de oogst van een lange periode van denken dat alles mogelijk is, dat groei onbegrensd is en dat de voorraden op de aarde onuitputtelijk zijn?

Komt het mislukken van oogsten door een te grote oogst aan fossiele brandstoffen, door een te grote oogst van het uitstoten van stikstof, van CO₂ en van methaan, van vervuiling door giftige afvalstoffen van allerlei fabrieken, door een te grote oogst aan hout, aan zout, aan zand en aan delfstoffen?

Geldt hier “wie wind zaait, zal storm oogsten”.?

Wat valt er nog voor de komende generaties te oogsten?

De oogsttafel van de generaties die vanaf de jaren 40 zijn opgegroeid is in de loop der tijd steeds overvloediger geworden. Het buffet van vele Nederlanders is buitengewoon gevarieerd met zowel producten uit eigen land als producten uit de hele wereld, geserveerd op vele plaatsen in de wereld.

Maar hoe zal het buffet er later uit zien voor de jongeren van nu en de jongeren die nog niet geboren zijn?

In het gesprek met mensen tijdens een wandeling voorafgaande aan het protest van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag op 9 september, maakten wij ons zorgen om de jongeren.

We erkenden hoeveel mogelijkheden wijzelf (50ers – 70ers) wel niet hebben gehad. En we beseften dat de jongeren van nu een hele andere tijd tegemoet gaan. Het buffet zal kleiner zijn, minder overvloedig, met veel meer producten uit de directe omgeving en minder wereldwijd. Hoe kunnen we deze kleinere oogsttafel leren waarderen als beter in plaats van als minder?

Ik loop mee met mensen die hun eigen buffet al hebben versoberd: niet meer vliegen, meer openbaar vervoer en fiets, minder kleding en spullen, minder of geen vlees, minder afval, veel producten uit eigen omgeving, zoveel mogelijk vergroenen en verduurzamen etc.. Ze proberen de oogsttafel van de nabije toekomst te laten zien. En willen de jongeren de boodschap mee geven dat ook met een kleiner buffet, dicht bij huis prima te leven is.

Is dat wat we nu moeten zaaien: **“met minder beter leven”**.

Tijdens de wandeling van station Ede-Wageningen naar Veenendaal-De Klomp, liep ik ook een tijdje op met een collega (onverwacht bleken we gemeenschappelijke bekenden te hebben).

Deze collega is betrokken bij Christian Climate Action Nederland.

Vanuit ons geloof in de Schepper en met de opdracht die wij hebben gekregen: bewoon, bewerk en bescherm de aarde, kunnen (en moeten?) we als christenen bijdragen aan geweldloze! acties voor een betere wereld, een beter klimaat en een betere omgang met de aarde.

Oogsttijd voor de komende generaties.

Laten we er aan bijdragen dat er ook voor hen een goede oogsttijd zal zijn.

Ds. Ella Kamper

GESPREGSGROEP LEVENSTHEMA'S VRIENDSCHAP

Je hoeft dit woord maar te lezen of de gedachten gaan uit naar personen in je leven.

Vrienden die er zijn of vrienden die gemist worden.

Vriendschappen kunnen je leven kleur geven.

In het gesprek over dit thema komen onze eigen levensverhalen aan de orde en de gedachten uit de Bijbel over vriendschap.

Een van de Bijbelse gedachten komt uit het boek

Spreuken 17:17

*Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen intijden van nood.*

We ontmoeten elkaar op donderdag 5 oktober om 15.00 in Ons Gebouw.

Vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom.

ONTMOETINGSZONDAG 22 OKTOBER 2023

Op de tweede ontmoetingszondag in 2023 (in april was de eerste in Driel met een mooie Taizé viering) is de PG Driel van harte uitgenodigd in de Vloedschuur in Heteren. We hopen dat met name de kinderen en jongeren die in de zomerse diensten genieten van hun vakantie in deze dienst aanwezig zullen zijn. De invulling van deze dienst houdt rekening met de jeugd.

Christelijke meditatie



Vijf avonden

Van 20.00 – 21.00

In 2023

5 oktober

19 oktober

2 november

16 november

30 november

In Ons Gebouw
Aussemstraat 3
Driel

Inzicht Rust Ruimte

In de christelijke traditie is een rijkdom aan mogelijkheden aanwezig om inzicht en rust en ruimte te vinden in jezelf en de wereld om je heen.

In de vijf avonden christelijke meditatie komen verschillende vormen van meditatie aan de orde. Iedere vorm brengt een eigen opening mee naar inzicht en rust en ruimte.

Christelijke meditatie maakt gebruik van meditatievormen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Ook wie bekend is met christelijke meditatie of wil leren mediteren zonder zelf christelijk te zijn, is van harte welkom op bij deze avonden.

Meditatiebegeleiding door:

Ella Kamper

(predikant / geestelijk begeleider/
meditatiebegeleider)

Opgave en/ of vragen om informatie
predikant@pkndriel.nl

Een vrijwillige bijdrage in verband met de kosten voor deze avonden, wordt op prijs gesteld.

KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN 11 OKTOBER

Van harte welkom, zo aan het begin van de herfst, om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat, met natuurlijk alle ruimte om iets serieus met elkaar te delen.

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.

Voor woensdag 11 oktober van harte uitgenodigd van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.

Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!



Gastvrouw en man zijn Riet en Martien de Langen.
Hartelijke groeten, we kijken er naar uit.

GEBEDEN UIT DE TRADITIE

Bij het lezen van het boek “Bidden in de nacht” van Tish Warren werd ik geraakt door haar verhaal over het bidden van de complete uit anglicaanse traditie. In een tijd van haar leven waar zij, overvallen door verdriet geen eigen woorden kon vinden om te bidden, viel ze terug op woorden uit de traditie. Die gebeden verwoordden haar zoeken naar troost.

In de komende kerkbladen wil ik stil staan bij diverse gebeden uit de christelijke traditie.

Gebeden die ons helpen wanneer we geen eigen woorden kunnen vinden. Gebeden die zo vaak gesproken en gehoord worden, dat ze in ons hart bewaard kunnen worden voor tijden wanneer onze eigen woorden te kort schieten.

Het eerste gebed is een gebed uit de Psalmen.
Psalm 130 een gebed voor wie onderweg zijn.

*Uit de diepte roep ik tot U, HEER ,
Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,
luister naar mijn roep om genade.
Als U de zonden blijft gedenken, HEER ,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving,
daarom eert men U met ontzag.
Ik zie uit naar de HEER ,
mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn
woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de HEER !
Bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding,
altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.*

Misschien zijn de eerst drie regels al genoeg om goed in je geheugen te prenten.

Woorden om je te richten naar God.

Woorden om ruimte te scheppen voor stilte, voor datgene waar je geen woorden voor vindt, voor het verlangen naar rust of bevrijding.

Ds. Ella Kamper

Zangavond: 12 oktober, 20.00 – 22.00 uur, De Rank, Zetten

In oktober mag u uw stembanden in beweging laten komen. We starten het nieuwe seizoen met een zangavond: *‘Er slaapt een lied in alle dingen’*. We zingen een mix van prachtige liederen uit ons vertrouwde Liedboek, maar ook uit andere bundels en uit de traditie van Taizé. Dit alles wordt begeleid door orgel, piano, saxofoons, trombone, bugel en trompet. Komt u ook zingen? Want het is jammer als al die liederen blijven slapen.

De avond staat o.l.v. Ds. Mar van der Velden, theoloog, muzikant en componist. Muzikale medewerking verlenen Jaap van der Spek op orgel en blazers afkomstig uit het VIS-gebied en Heelsum.

Wat staat er de komende paar maanden nog meer op het programma? Op 8 november komt *Streetpastor Max* ons in het Zendingslokaal (Hemmen) vertellen over het drugsverslaafden- en daklozenpastoraat in Ede. Zijn verhalen zullen u zeker niet onbewogen laten. Uiteraard is er ook weer tweemaal *Filmcafé* in de Vloedschuur (Heteren). In het eerste filmcafé op 24 november wordt de film *‘Moved’ (Bewogen)* (Noa Zevenbergen, 2021) getoond. En in de Adventstijd, op 14 december, maakt u in de Voorhof (Kesteren) nader kennis met *Jozef van Nazareth*, in woord, beeld en muziek... Jozef, man van dromen, die de opdracht ontving om de vader van Jezus te zijn.

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Wij hopen u allen te ontmoeten bij de VIS activiteiten!
Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman

COLLECTEN

8 oktober Kerkinactie / Israëlzondag / Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen het antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

Opbrengst collectes voor diaconale projecten

De uitgangscollecte in de maanden juli en augustus:

2 juli	Stichting Edukans	€ 48,70
16 juli	Ned. Bijbelgenootschap	€ 51,05
30 juli	Haïti Huisjes	€ 74,50
13 aug.	KIA zending Ghana	€ 77,03

INZAMELING IN OEKRAÏNE

Nog steeds oorlog in Oekraïne. Nog steeds leven mensen in grote angst en onzekerheid. Nog steeds hebben veel mensen geen toegang tot schoon drinkwater of elektriciteit. Nog steeds worden raketten afgevuurd op steden en dorpen. En hoewel veel raketten onderschept lijken te worden, zijn er ook raketten die doel treffen en dan grote schade aanrichten, vaak aan burgerdoelen. Alle hulp is nog steeds meer dan welkom!

We willen in het weekend van 9 en 10 september weer starten met een inzamelactie. Aan veel kerken in Nijmegen en Overbetuwe is gevraagd mee te doen. In Surya Project hebben we een betrouwbare organisatie met een intensieve samenwerking met de Europese Hulporganisatie NEEKA. Zij weten precies waar de ingezamelde hulpmiddelen het hardst nodig zijn. Dit keer willen we de volgende artikelen verzamelen:

Hygiënische artikelen zoals tandenborstels, tandpasta, maandverband, luiers, incontinentiemateriaal, stukken zeep, deodorant.

En daarnaast babyvoeding, dikke kaarsen en pakken drinkwater.

Ook is er dringend behoefte aan rolstoelen, rollators, douchebrancards, douchestoelen, hometrainers en soortgelijke hulpmiddelen voor de talloze gewonden. De inzameling wordt afgesloten in het weekend van 14 en 15 oktober.

Ook de diaconie van de Prot. Gemeente Driel wil gehoor geven aan deze oproep van de Oec. Werkgroep in Nijmegen en wil deze inzameling van harte bij u aanbevelen.

Van 10 september t/m 15 oktober staat er een mand in het voorportaal van de kerk waar u een van bovenstaande artikelen in kunt doen.

JEUGDPAGINA

Kleurplaat



BIJ DE DIENSTEN

Zo 1 oktober

Genesis 2: 1-15

Markus 5: 25 -35

Oecumenische dienst in de RK kerk met medewerking van de oecumenische werkgroep en koor Enjoy

Zo 8 oktober

Jesaja 5:1-7

Matteüs 21:33-43

Zo 15 oktober

Jesaja 25:1-9

Matteüs 22:1-14

Zo 22 oktober

Jesaja 45: 1-7

Matteüs 22: 15-22

Ontmoetingszondag in de Vloedschuur in Heteren

Zo 29 oktober

Deuteronomium 24:15 -16

Matteüs 22:34-46

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (*contactgegevens in het kerkblad*).

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*).

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*).

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 1 oktober : Oecumenische dienst in de
RK kerk

Voorganger : Ds. P. Kamper

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : -

Zondag 8 oktober

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : Kerkinactie / Israëlzondag /
Kerk en Israël

Zondag 15 oktober

Voorganger : Mw. W. v/d Kaaden, Overberg

Organist : Henk Kiestra

Deurcollecte : Haïti school

Zondag 22 oktober

Voorganger : ds. H. van Essen, Zetten

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 29 oktober : 4^e zondag na Epifanie

Voorganger : ds. S. de Kam, Maurik

Organist : Jaap v/d Spek

Deurcollecte : Plaatselijk jeugdwerk

AGENDA

Gespreksgroep Levensthema's

Donderdag 5 oktober om 15.00 uur in Ons Gebouw

Christelijke meditatie

Donderdag 5 oktober om 20.00 uur in Ons Gebouw

Koffie-inloop

Woensdag 11 oktober om 10.30 uur in Ons Gebouw

Zangavond V.I.S.

Donderdag 12 oktober om 20.00 uur in de Rank te Zetten

Christelijke meditatie

Donderdag 19 oktober om 20.00 uur in Ons Gebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

1 oktober	-
8 oktober	familie De Langen
15 oktober	familie Roeleveld
22 oktober	familie Houweling
29 oktober	familie Bloed

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 17 oktober a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.

E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com