

**OVER DE AKKER**

**GA MEE**

**Twintigers in de kerk**

Ons grote verlangen in de gemeente is: jongeren in de kerk. En dan rekenen we ruim: jongeren van 12 jaar tot minstens 40 jaar die actief mee doen in de gemeente. Jongeren die willen groeien in geloof en die de waarde ervaren van bij een geloofsgemeenschap horen.



Uit dat grote verlangen en ons gevoel van onmacht om hier iets in te bereiken zijn er de afgelopen tijd (weer) twee boeken verschenen (David van der Meulen: Welkom in de Voorhof. Twintigers en Dertigers bij je kerk, Ark Media Tabitha van Krimpen: Bottom Up Kerk. Zijn waar twintigers zijn, Kok Boekencentrum).

Staan er oplossingen in deze boeken? Dat is de vraag. Wat deze boeken bieden, is in ieder geval een inkijkje voor iedereen die geen twintiger is, hoe twintigers in het leven staan.

Er blijkt in het algemeen geen grote belangstelling te zijn voor levensbeschouwing en voor fundamentele levensvragen (kort door de bocht de vraag: wat is de zin van mijn leven.).

En als die belangstelling er wel is, dan lijkt de kerk niet de plek om het gesprek over deze levensvragen aan te gaan. Want de kerk is in alle gastvrijheid veelal ontoegankelijk voor twintigers. Het is niet gemakkelijk om, wanneer er voor het gevoel van de gemeente van alles is gedaan om

jongeren vanaf 12 jaar ruimte te geven in de kerk en te laten merken dat ze erbij horen, te horen dat je ontoegankelijk bent.

Wat had je dan meer of wat had je dan anders moeten doen?

Ik denk dat een deel van de oplossing ligt in een open gesprek.

Op huisbezoek krijg ik het regelmatig te horen dat er weinig over het geloven gesproken werd.

Wel werd er over de kerk gesproken en niet altijd positief. En weet dan maar eens als jongere dat waar er gemopperd wordt over de kerk, er ook betrokkenheid en liefde voor de kerk is.

Maar over het geloof praten??

Het gesprek over wat het geloof in de Eeuwige voor je eigen leven betekent.

Het gesprek over de kracht van het geloof en over de moeite die je kunt hebben met het geloof. Het gesprek over wat het voor je betekent om bij een geloofsgemeenschap te horen, bij mensen die je niet zelf hebt uitgekozen.

Het gesprek over waar je op hoopt en waarvan je droomt.

Het gesprek waarbij je luistert naar de verlangens van twintigers en hun verwachtingen van het leven.

Een positief gesprek over het geloof en de kerk.

Dit gesprek is niet het gesprek van dé kerk met dé twintiger, maar het gesprek dat we hebben met de twintigers in onze eigen omgeving, in familie of in vriendenkring.

Een ander deel van de oplossing zit in het blijven uitnodigen: "Ga mee".

Te vaak zijn we gestopt met het uitnodigen om irritatie te voorkomen of uit schaamte rond gedoe in de kerk.

Zullen we er weer een nieuw begin mee maken?



Dat deze uitnodiging veel mag klinken in het nieuwe seizoen: GA MEE!

Niet alleen aan twintigers.

Ds. Ella Kamper

## **OPEN OVER GELOOF**

Wie zou er in het kerkblad iets over zijn of haar geloof willen vertellen?

Ik wil wel beginnen.

Ik stel mij voor dat een jongere mij vraagt:

Waarom geloof jij?

Mijn antwoord zal in de richting zijn van:

omdat mijn geloof, het christelijk geloof, over heel het leven gaat. Door het geloof zie ik de waarde van het leven en de oneindige rijkdom van het bestaan. Door het geloof leer ik wat heilzaam is voor het leven en wat onheil brengt. In mijn geloof vind ik een antwoord hoe je in vrede kan leven met de mensen om je heen en met jezelf. Ik ben erg blij dat er een Macht boven mij is. Want alles van mijzelf en van de medemens verwachten, dat lijkt mij een veel te zware opgave voor mensen.

En ik ben dankbaar dat deze Macht een bron van liefde is en van vergevingsgezindheid.

Ik geloof, omdat dit voor mij de beste manier van leven is.

En dan zal ik vragen: wat geloof jij? Wat is voor jou de beste manier van leven, denk je?

Wie volgt?

Ds. Ella Kamper

## **DANKJEWEL**

Lieve mensen,

Dank jullie wel voor alle aandacht, die geschonken is aan ons 55-jarig huwelijk.

Wij zijn dankbaar, dat wij al zo veel jaren bij elkaar zijn.

Martien en Riet

## **VERSTAANBAAR GELUID IN DE KERK**

Met enige regelmaat krijgt met name de koster opmerkingen over het geluid in de kerk.

Uiteraard alleen als iemand niet alles goed heeft kunnen verstaan.

Met een geluidstechnicus is meer dan eens gekeken naar de instellingen van de geluidsinstallatie. Met andere woorden: we doen ons best.

Maar er blijven mensen die moeite hebben om alles te verstaan.

Daarom deze oproep:

We zoeken een testpanel voor het geluid in de kerk: mensen met een gehoorapparaat die het niet altijd goed kunnen horen en mensen zonder gehoorapparaat die moeite hebben om alles te verstaan.

Want het niet alles goed kunnen verstaan kan aan heel veel dingen liggen naast de geluidsinstallatie:

Praat de voorganger te zacht of te ver van de microfoon,  
Is het gehoorapparaat niet goed aangesloten op de ringleiding

Is het eigen gehoor achteruit gegaan?

Is de afstelling van de geluidsinstallatie en de boxen niet goed?

Is het de akoestiek in de kerk?

Of maakt het veel uit waar je zit in de kerk?

Wie wil deelnemen aan dit testpanel?

Aanmelden bij Jan Willemsen of één van de kerkrentmeesters.

Als er een paar aanmeldingen zijn, maken we afspraken over hoe het testen gaat.

**Startzondag 10 september 2023**

Let op de uitnodiging die u /  
die jij er voor ontvangt!

GA MIEE



En bakkers in de gemeente opgelet: mogen we tijdens het koffiedrinken na de dienst genieten van jullie baksels?





Kom, ga mee, geef ie - der een hand,  
sa - men bou - wen aan een nieuw land,  
het Rijk van God leeft diep in je hart,  
van - daag be - gint een nieu - we start.

En alvast een lied om te gaan neuriën voor de startzondag.

## BIJBEL IN 1 JAAR

Op donderdag 31 augustus komt de groep die de Bijbel in zijn geheel aan het lezen is, weer bij elkaar in Ons Gebouw. Na een korte onderbreking gaan we verder met het lezen. Er wachten nieuwe leesavonturen, zoals het hele boek Jesaja.

# KLIEDERKERK 27 AUGUSTUS



**KLIEDERKERK**  
Protest. Gemeente Driel / Vloedschuurgemeente Heteren.

In het begin  
.....gebeurde er van alles!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Kom het begin ontdekken. Kom het begin proeven.  
Kom het begin spelen en vieren.

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023  
VAN 12.00 – 14.00  
Kerkstraat 8 in Driel ( Protestantse Gemeente Driel)

**VAN HARTE WELKOM:**

**KINDEREN (t/m12 jaar), OUDERS EN GROOTOUDERS**

Er is een gezamenlijke maaltijd bij de Kliederkerk.  
Daarom: graag vóór 24 augustus opgeven bij:  
Patrick: [patrick\\_zimmerman@hotmail.com](mailto:patrick_zimmerman@hotmail.com) of  
Elske: [jeugdouderling@pkndriel.nl](mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl) of  
Ella: [predikant@pkndriel.nl](mailto:predikant@pkndriel.nl)

## CURSUS CHRISTELIJKE MEDITATIE



### *Inzicht / Rust / Ruimte*

In deze cursus van 5 avonden in oktober en november 2023 zoeken we aan de hand van verschillende vormen van christelijke meditatie wat meditatie voor ons dagelijks leven kan betekenen. De cursus is zowel voor mensen die nog niet eerder hebben gemediteerd als voor mensen die al ervaring hebben met meditatie.

De cursus wordt gegeven op donderdagavond 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november en 30 november van 20.00 – 21.00. Plaats is nog onbekend.

Geef je belangstelling door aan ds. Ella Kamper ([predikant@pkndriel.nl](mailto:predikant@pkndriel.nl))



## DE DIACONIE: WAT HOUDT HEN BEZIG

Als ik dit schrijf, loopt de vakantie al ten einde. De scholen gaan, na vast een mooie Speelweek, weer van start. Ook het werk van de diaconie vraagt weer je aandacht. Veel vragen en activiteiten die op de agenda staan. Een paar aandachtspunten noem ik hier.

- De begroting voor 2024, het jaar lijkt nog ver weg maar toch hier al mee aan de slag.
- Het collecterooster voor 2024, de voorstellen van de landelijke organisatie zijn al binnen.
- Het deerkastje: Hoe pakken we het aan om het in stand te houden? De tekst op het kastje is aangepast, zie hier onder.
- Verzoeken om mee te doen met inzamelingen o.a. de Voedselbank of een actie voor Oekraïne in september/ oktober.
- Ondersteuning tijdens de kledinguitgifte die door de Helpende Handen op 21 oktober weer in Ons Gebouw wordt georganiseerd.
- Voor welk doel vragen we uw aandacht in de dienst van Dankdag? Gaan we dan voor de Voedselbank, een organisatie die dakloze mensen opvangt of is er een ander idee?
- Aandacht voor de week tegen eenzaamheid van 28 september t/m 4 oktober. Een vraag van Forte Welzijn om mee te doen door het organiseren van het “kom-erbij-bankje”.

Wat doen we in deze week, maken we van het bankje bij Ons Gebouw een luisterbankje, een picknickbankje of beiden?

Als kerk goed om ook voor deze week aandacht te hebben.

- Gaan we nog voor een vervolg op de “warme kamer” van de eerste drie maanden van dit jaar? We worden er in het dorp door bezoekers op aangesproken. Hopelijk is het niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel, een lagere energierekening. Een andere vorm van ontmoeten bedenken in de wintermaanden? Suggesties zijn welkom.
- Dan staat ook nog het Noodfonds op de agenda. Vanaf 2017 zijn er veel mensen geholpen door Stichting Noodfonds Betuwe. De stichting wordt ondersteund door enkele Diaconieën en Charitas in Overbetuwe. Nu een grote zorg voor hen om na het stoppen van vrijwilligers hiervoor weer nieuwe mensen te vinden. Op dit moment is een interim bestuur actief, zij behandelen de aanvragen. Er zijn drie bestuursleden en drie tot vijf hulpverleners nodig. Een groot aantal, maar dan is het werk voor allen ook behapbaar.

We moeten het met elkaar toch niet laten gebeuren dat dit belangrijke werk moet stoppen door gebrek aan vrijwilligers?

Financieel wordt deze Stichting ook ondersteund door de gemeente Overbetuwe die door regelgeving mensen niet altijd kan helpen.

We horen het graag als u meer informatie hierover wilt hebben.

Zoals u leest, genoeg te overleggen door de diakenen.  
Mist u wat, wilt u meedenken of zijn er vragen, wij staan ervoor open.

Wist u trouwens dat ook de diaconie twee vacatures heeft?

Namens de diaconie,  
Bep Jacobs

## DEEL KASTJE

Hoe werkt het:

Heb je niet genoeg geld om boodschappen te doen?

### Neem

- Wat je vandaag nodig hebt, dus niet meer dan je nu kunt gebruiken. Er kan nog iemand wat nodig hebben

*Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht (Mahatma Gandhi)*

Heb je wat over voor een ander?

### Geef

- Houdbare voedingsmiddelen
- Verzorgingsmiddelen

*Verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel (Jezus van Nazareth)*

### **3 september Stichting Kruispunt**

Hoe is het om dakloos te zijn? Dat is voor ieder mens anders. Sommige mensen ervaren weinig perspectief op een ander bestaan. Anderen ervaren hoop en zien een nieuw leven voor zich. Iedere bezoeker van Kruispunt heeft zijn of haar eigen verhaal. Verhalen waar de mensen van Kruispunt naar luisteren.

Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

### **17 september Kerkinactie/Werelddiaconaat/Myanmar**

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten, landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

## **Opbrengst collectes voor diaconale projecten**

De uitgangscollecte in de maanden mei en juni:

7 mei	KIA Noodhulp Oekraïne	€ 44,50
14 mei	Haïti ziekenhuis	€ 56,90
21 mei	Together one family (TOF)	€ 44,50
28 mei	KIA Zending/ Egypte	€ 69,50
4 juni	Plaatselijk diaconaal werk	€ 24,00
11 juni	Leger des Heils	€ 54,50
18 juni	Bloemen in de dienst	€ 26,50

### Opening

In deze laatste vergadering van het seizoen blikt ds. Ella Kamper terug op het afgelopen jaar. Ze noemt met wie wij dit jaar onderweg zijn geweest. Wat is voor herhaling vatbaar? En wat niet? Daarna leest zij een lied over Onderweg: God is de bestemming en de reis.

### Post

Afscheidsdienst ds. Rien op den Brouw. Hij is met emeritaat is gegaan. Marchien is namens de kerkenraad op 25 juni jl. naar de afscheidsdienst geweest. Er is een nieuwe classis predikant benoemd.

### Kerkenraadszaken

- Vertrouwenspersoon: Martien de Langen heeft zich aangemeld als vertrouwenspersoon en heeft hiervoor een training gevolgd. Het gaat om meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De kerkenraad gaat akkoord met de benoeming van Martien de Langen en de samenwerking met de omliggende gemeenten.
- Werkplan Pastoraat. Dit wordt besproken. Er komt weer een rondje Driel.
- Communicatieplan. De uitgangspunten en het actieplan worden besproken.
- Startzondag 10 september. Het landelijke thema is: Ga mee! (over gastvrijheid).
- Vrijwilligersavond 9 september 2023: De kerkenraad is gastheer/gastvrouw.
- Rooster kerkenraad en kerkblad 2023-2024. Dit wordt vastgesteld.

## **Diaconie**

- Bep Jacobs is samen met Janny Willemsen naar een bijeenkomst geweest over voedselkastjes in de gemeente Overbetuwe. Naar aanleiding daarvan zal de tekst op ons kastje worden aangepast. Het is een “deel”kastje en het is niet de bedoeling dat de voorraad wordt aangevuld door de diaconie, zoals nu bij ons gebeurt. Iedereen kan er een bijdrage in de vorm van houdbaar voedsel en/of verzorgingsproducten in plaatsen.
- De bestuursvorm van Noodfonds Betuwe gaat veranderen. De diaconie heeft hiermee ingestemd.

## **Kerkrentmeesters**

- De Huiskamer vindt tegenwoordig elke donderdag plaats in Ons Gebouw.
- De bestrating bij de deur van de kerk wordt aangepakt medio juli.
- De raambekleding in de kerk hangt.
- Het orgelrooster 2024 is rond.

## **Jeugdwerk**

Zondag 2 juli is de overstapdienst. Op 27 augustus is de volgende kliederkerk. De eerste catechisatie heeft buiten plaatsgevonden aan de Rijn, het onderwerp was Water. Alle jongeren hebben van Elske een boekje met kaart gekregen.

## **Erediensten**

Zondag 2 juli is er aandacht voor Piet van der Kwaak, die na vele jaren de coördinatie van de kerkbode heeft overgedragen.

## Pastoraat/Wel en wee

Marchien Pranger en Korrie Huijgen doen kort verslag van hun bezoekjes.

## Sluiting

Leenderd van der Deijl leest “Heer maak mij een instrument van uw vrede” voor, waarna we luisteren naar het Engelse origineel: de Prayer of St. Francis. Daarna wenst de voorzitter iedereen een fijne zomervakantie.

Joke van der Borg, scriba

## BIJ DE DIENSTEN

Zo 27 augustus	Jesaja 51: 1-6	Matteüs 16: 21-27
Zo 3 september	Jeremia 7: 23-28	Matteüs 17: 14-20
	Dienst van schrift en Tafel	
Zo 10 september	Ezechiël 33: 7-11	Matteüs 18: 15-20
	Startzondag	
Zo 17 september	Exodus 32: 7-14	Matteüs 18: 21- 35
Zo 24 september	Jona 3: 10-4: 11	Matteüs 20: 1-16
Zo 1 oktober	Genesis 45: 12-15	Marcus 5: 25-35
	oecumenische dienst in de Heilige Maria Geboortekerk	

De oecumenische dienst op 1 oktober staat in het teken van de vredesweek. In het materiaal van Pax voor kerken die stil staan bij de vredesweek, maken ze gebruik van een mooi beeld: de mantel van vrede.

Wat zou het mooi zijn als een creatieveling in de gemeente of parochie hier iets mee kan doen. Om met stukjes stof die door gemeenteleden verzameld worden een mooie mantel te maken.



## Een tekst uit de orde van dienst voor de vredesweek

Beschermende God,  
wij vragen om Uw zegen  
op onze weg, zoekend naar vrede.  
Wees een mantel van liefde  
voor hen die zich hullen in agressie.  
Wees een mantel van liefde  
voor hen die worden blootgesteld aan geweld.  
Koester hen die op de vlucht zijn voor oorlog.  
Onthul hen die worden gedwongen zich te  
bedekken  
of verstoppen.  
Wees een beschermende mantel  
voor ons allemaal.  
Niet een mantel die verhult,  
maar een mantel van liefde.  
Die wij afleggen om vriendschap te sluiten.  
Zodat wij kunnen thuiskomen bij elkaar  
in Uw huis van liefde. Amen.

## KOFFIE-INLOOPOCHTEND SEPTEMBER

Van harte welkom, zo net na de zomer, om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.

Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat.

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.



Voor woensdag 13 september van harte uitgenodigd van 10.30-12.00 uur in Ons Gebouw.

**Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw is Bep Jacobs.

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit.

## ROMMELPLUSMARKT

Wat jammer dat er in de zomervakantie van dit jaar zoveel regen is gevallen. Natuurlijk is het fijn voor de natuur. Maar wel erg jammer voor al de vakantiegangers die hoopten op een wat zonniger periode. Maar ondanks de verregende vakantie is er nu toch weer een lichtpuntje. Het wordt weer tijd voor de jaarlijkse RommelPlusMarkt. Dit jaar zal die RommelPlusMarkt gehouden worden op

**zaterdag 23 september 2023 van 10.00 tot 14.00 uur.**

Plaats van handeling natuurlijk weer zowel ons kerkplein, als Ons Gebouw en de kerk (Kerkstraat 8 te Driel). Met uw aanwezigheid zal het weer een geslaagd en gezellig

evenement worden. De ervaring van voorgaande jaren biedt daarvoor toch steeds meer een soort van garantie. Heeft u spullen die u kwijt wilt maar nog veel te goed zijn om weg te gooien? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Dick Huiskamp (026)-4742239. Hij komt graag de spullen beoordelen en ophalen. Helaas is er alleen voor oude en versleten tv's, radio's en computers, witgoed en (grote) meubelen geen belangstelling.

Maar u kunt ook voorafgaand aan de RommelplusMarkt de spullen die voor verkoop geschikt zijn ter plaatse komen brengen. Op donderdagmiddag 21 september (van 13.30-17.00 uur) en vrijdagochtend 22 september (van 9.00-12.00 uur) zullen medewerkers aanwezig zijn om die spullen van u aan te nemen.

Wij maken er samen weer een geslaagde dag van en hopen op uw aanwezigheid daarbij.

## De RommelPlusMarkt-commissie



## WERKGROEP VIS

Het VIS-seizoen is weer begonnen. Als het goed is, hebt u de nieuwe editie van ons vertrouwde Gele Boekje inmiddels in huis. We bieden u weer een keur aan activiteiten waarbij u anderen ontmoet, met hen in gesprek gaat of juist stil bent, geïnspireerd raakt, én ook letterlijk in beweging komt. Want beweging en bewogenheid staan centraal dit seizoen.

**Zangavond: 12 oktober, 20.00 – 22.00 uur, De Rank, Zetten**

In oktober mag u eerst uw stembanden in beweging laten komen. We starten het nieuwe seizoen met een zangavond: *‘Er slaapt een lied in alle dingen’*. We zingen een mix van prachtige liederen uit ons vertrouwde Liedboek, maar ook uit andere bundels en uit de traditie van Taizé. Dit alles wordt begeleid door orgel, piano, saxofoons, trombone, bugel en trompet. Komt u ook zingen? Want het is jammer als al die liederen blijven slapen.

*De avond staat o.l.v. Ds. Mar van der Velden, theoloog, muzikant en componist. Muzikale medewerking verlenen Jaap van der Spek op orgel en blazers afkomstig uit het VIS-gebied en Heelsum.*

Wat staat er de komende paar maanden nog meer op het programma? Op 8 november komt *Streetpastor Max* ons in het Zendingslokaal (Hemmen) vertellen over het drugsverslaafden- en daklozenpastoraat in Ede. Zijn



verhalen zullen u zeker niet onbewogen laten. Uiteraard is er ook weer tweemaal *Filmcafé* in de Vloedschuur (Heteren). In het eerste filmcafé op 24 november wordt de film 'Moved' (*Bewogen*) (Noa Zevenbergen, 2021) getoond. En in de Adventstijd, op 14 december, maakt u in de Voorhof (Kesteren) nader kennis met *Jozef van Nazareth*, in woord, beeld en muziek... Jozef, man van dromen, die de opdracht ontving om de vader van Jezus te zijn.

*U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com). Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?*

Wij hopen u allen te ontmoeten bij de VIS activiteiten!

Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman



Hallo allemaal!

Hoe was jullie vakantie? Lekker een beetje uitgerust of juist lekker actief geweest? Wat je ook hebt gedaan, ik hoop dat het leuk was. Inmiddels beginnen de scholen en universiteiten alweer bijna, ben jij er al klaar voor?

Niet alleen de scholen gaan weer beginnen, maar ook de sport- en hobbyclubs.

Ook de kerk begint altijd na de vakantie weer “officieel” met de startzondag. Het thema dit jaar is: Ga mee! Kom jij ook? Het is op zondag 10 september.

We gaan dit jaar natuurlijk weer kindernevendienst doen, kliederkerk, gezinsdiensten, catechese en ik hoop ook weer mee te kunnen doen met Sirkelslag. Heb jij nog andere ideeën om met elkaar te gaan doen, laat het me weten.

Ik wens jullie allemaal een goede start toe!

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling  
([jeugdouderling@pkndriel.nl](mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl))

## Puzzel

Hieronder zie je een paar vissers, leerlingen van Jezus. Welke visser heeft de meeste vissen gevangen? Volg de vislijnen om daar achter te komen.



## **OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN**

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: 06-41268002

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

## **VERVOER NAAR DE KERK**

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: 026-4742173.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: 06-48646827.

## **AGENDA**

Zo 28 aug.	12.00-14.00 u	Kliederkerk
Do 31 aug.		Bijbel in één jaar
Za 9 sept.	20.00-23.00 u	Vrijwilligersavond
Wo 13 sept.	10.30-12.00 u	Koffie-inloop Ons Gebouw
Za 23 sept.	10.00-14.00 u	RommelPlusMarkt
Do 5 okt.	20.00-21.00 u	Cursus Christelijke meditatie
Do 12 okt.	20.00-22.00 u	Zangavond VIS De Rank Zetten



## KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

### **Zondag 27 augustus**

Voorganger : Mw. F. Bunjes, Velp  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Orgelfonds

**Zondag 3 september** : Dienst van schrift en tafel  
Voorganger : Ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Stichting Kruispunt  
Koffieschenken : Desiree en Rob van der Harst

**Zondag 10 september** Startzondag  
Voorganger : Ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar  
Deurcollecte : Pastoraat  
Koffieschenken : Joke en Hans Houweling

**Zondag 17 september**  
Voorganger : Ds. M. de Bree, Westervoort  
Organist : Henk Kiestra  
Deurcollecte : Kerkinactie/Werelddiaconaat  
Myanmar

**Zondag 24 september** :  
Voorganger : Ds. J. Diepersloot,  
Wageningen  
Organist : Jan Schouten  
Deurcollecte : Bloemen in de dienst

**Zondag 1 oktober** : Oecumenische dienst  
in de RK kerk  
Voorganger : Ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar

## ROOSTER BLOEMENDIENST

27 augustus	fam. Van Merkerk
3 september	fam. Roeleveld
10 september	fam. Houweling
17 september	fam. Bloed
24 september	fam. Van Merkerk
1 oktober	??

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 12 september  
a.s. inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)

## WIE IS WIE

Predikant	Ds. P. Kamper, Grote Breeken 26, 6665 HB Driel Tel. 026 - 3340915, bij voorkeur op ma, di of do, tussen 8.30 en 9.15 uur. Op deze dagen evt. bereikbaar via mobiel nummer 06 - 49694895
Voorzitter	De heer K. de Langen, Tuin vd Burgemeester 15, 6666 CZ Heteren, tel. 06 - 51113288
Scriba	Mevr. J.E. van der Borg, Paardenbloem 84 6665 HE Driel, tel. 026 - 4743235
Koster	De heer J. Willemsen, Poelmanstraat 34, 6665 DC Driel, tel. 06 - 57702953
Kerk- rentmeesters	Rekeningnr. NL97 RABO 0315 1039 73
Diaconie	Diaconie Prot. Gemeente Driel Rekeningnr. NL07 RABO 0315 1576 82
Collectemunten	De heer D. de Jonge, Nuijstraat 6, 6665 CR Driel, tel. 026 - 4742740 Bedrag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0315 1039 73 t.n.v. PG Driel, o.v.v. collectemunten
Info abonnement	ontmoeting@pkndriel.nl , zie ook de Informatiegids. € 15,-- per jaar. Betaling uitsluitend via automatische incasso