

OVER DE AKKER

*“Beter één hand vol rust, dan beide handen vol gezwoeg
en het najagen van de wind”
(Prediker 4: 6)*

Gebed voor de zomer

Eén rustdag in de zeven dagen,
Zo had U dat voor ons bedacht.
Een hele dag rust.
Maar we zijn vergeten wat rust is.
We verwarren het nogal eens met
Een dag doen waar we zelf zin in hebben,
Een dag leuke dingen doen
Een dag vullen met waar we anders niet aan toe komen
We gaan toch geen dag niks doen?
We nemen onze rust wel, hoor.
Een uur hier en een uur daar
En regelmatig een hele nacht.



Vijf dagen werken.
Twee dagen voor al het andere van levensbelang
en wat bij elkaar gesprokkelde oningevulde uren.
U zult het wel niet vreemd vinden:
We zijn toe aan rust.
De wereld is toe aan rust.

Heer, we bidden U om rust
Voor wie opgejaagd door economische belangen
geen seconde denkt te mogen verliezen

Voor wie gedreven door machtswaanzen
rusteloos soldaten en burgers en natuur
de dood in jaagt
Voor wie opgejaagd door geweld of armoede
alleen maar kan dromen van rust
Voor wie uit een groot verantwoordelijkheidsbesef
tot over de grens van uitputting blijft zorgen
voor mensen in nood
Voor wie alles uit het leven moet halen
nu en niet morgen
maar geen tijd neemt om het leven te leren kennen
Voor wie geen raad weet met alle tijd die ze heeft
Voor wie rusteloos wacht en zoekt
Rust om te leven

We bidden U om rust,
uit een vermoeden dat het goed is
dat rust ons brengt wat we onbewust verloren zijn
Om rust als vertrekpunt en terugkeerpunt van ons doen
Om rust om te leren zien wat werkelijk nodig is
Om rust om te genieten van het goede
Rust in gebed in vertrouwen en liefde.

We bidden U
Om die ene hand, gevuld met rust die U ons
geeft
Amen.



Voor de zomerse maanden wens ik ons
allemaal wat rust toe op de plek waar we zijn.
En dat de rust ons goed zal doen.
Goede zomermaanden!

Ds. Ella Kamper

VAKANTIE DS. KAMPER

3 juli tot en met 30 juli is voor mij een periode waarin ik het rustig aan doe, rust zoek en hoop te vinden.

Bij dringende pastorale vragen, kunnen jullie contact opnemen met één van de ouderlingen of één van de pastorale contactpersonen. Zij weten welke collega van de werkgemeenschap gebeld kan worden.

EMIRITAAT DS. RIEN OP DEN BROUW

Op 1 juli 2023 gaat onze oud-predikant Rien op den Brouw (predikant in Driel van 1999-2007) met emeritaat.

Zijn afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 25 juni in Venray, waar hij 16 jaar predikant is geweest.

We wensen hem veel heil en zegen toe als emeritus-predikant.

WIJZIGING COORDINATIE DRUKKEN EN BEZORGING ONTMOETING

Jarenlang heeft Piet van der Kwaak het drukken en bezorgen van de Ontmoeting gecoördineerd. Een taak op de achtergrond, maar 11 keer per jaar een onmisbare spil in de verspreiding van het nieuws in onze gemeente. Piet heeft dit voorjaar aangegeven te willen stoppen, en we zijn heel blij dat deze taak inmiddels is overgenomen door Elsbeth van de Boer.

Langs deze weg willen wij Piet dan ook enorm bedanken voor het invullen van deze taak en natuurlijk ook waardering tonen voor Elsbeth voor het feit dat zij deze taak gaat overnemen!

VOORBEREIDING STARTZONDAG 10 SEPTEMBER



VOORBEREIDING STARTZONDAG OP 10 SEPTEMBER 2023

GEVRAAGD: EEN PAAR GEMEENTELEDEN DIE DE STARTZONDAG VOORBEREIDEN

**NODIG: ONBEVANGENHEID, TIJD VOOR EEN PROJECTJE,
ZIN OM ER IETS MOOIS VAN TE MAKEN VOOR DE HELE GEMEENTE**

**WANNEER: WE BEGINNEN: dinsdag 29 augustus
of als het mogelijk is een paar weken eerder in augustus.
Voorbereiding ook via de digitale post.**

**Aanmelding: zo spoedig mogelijk na het lezen van deze oproep.
bij: de scriba en/of ds. Ella**

Thema van de startzondag: Ga mee!

Dit is het landelijke thema. Op de website <https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag> is informatie te vinden over dit thema en er worden nog allerlei creatieve ideeën aan toegevoegd. Eigen creativiteit bij dit thema en eigen gedachten over dit thema dat aansluit bij onze gemeente: meer dan welkom!

VAN DE WERKGROEP VIS

Het VIS seizoen zit erop. We kunnen met tevredenheid terugkijken op een seizoen met inspirerende en leerzame avonden, mooie ontmoetingen, bijzondere wandelingen en interessante excursies. Inmiddels wordt er achter de schermen alweer druk gewerkt aan een nieuw VIS programma. We hopen uiterlijk begin september ons nieuwe Gele Boekje te presenteren.

We zullen alvast een tipje van de sluier oplichten:

We trappen het VIS seizoen in oktober af met een zangavond. Uiteraard kunt u weer naar het Filmcafé in Heteren. Streetpastor Max uit Ede komt ons vertellen over drugsverslaafden en daklozen pastoraat. Zo tegen Kerst maakt u nader kennis met Jozef van Nazareth.

Woorden uit Bijbelverhalen worden beeldend uitgedrukt in bibliodans. We gaan weer samen wandelen. Stille en meditatie vindt u op de Stille-dag. Het sluitstuk van het seizoen, in mei, wordt de muzikale voorstelling 'Systeem loopt vast' van Jan Marten de Vries en zijn gezelschap, over de actualiteit, de wanhoop én de hoop rond de oorlog in Europa.



De Werkgroep VIS is nog steeds niet helemaal op volle sterkte. Als u zin hebt om samen met ons de handen uit de mouwen te steken, dan bent u van harte welkom.

Wij zien u graag terug bij de komende VIS activiteiten!
Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman

KLIEDERKERK

Prot. Gemeente Driel / Vloedschuurgem. Heteren

IN HET BEGIN

gebeurde er van alles.....

.....wil je weten wat allemaal?



**Kom het ontdekken, proeven, spelen en vieren
bij de Kliederkerk**

zondag 27 augustus 2023

12.00- 14.00

**Locatie: Prot. Gem. Driel
(Kerkstraat 8 Driel)**

**Kinderen, ouders, grootouders:
HARTELIJK WELKOM!!**

Om 12.00 beginnen we met een maaltijd. Daarom: graag voor
24 augustus opgeven bij:

Elske: jeugouderling@pkndriel.nl of

Ella: predikant@pkndriel.nl

KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN JULI EN AUGUSTUS

Van harte welkom zo lekker in de zomer met misschien al allerlei vakantie verhalen, om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee in Ons Gebouw.



Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je). *Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.*

Voor woensdag 12 juli en 9 augustus van harte uitgenodigd van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.

Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer zijn voor:

- 12 juli: Annie en Han Florissen en voor
- 9 augustus: Joke en Hans Houweling

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit!

VRIJWILLIGERSAVOND 9 SEPTEMBER A.S.

Om de vrijwilligers in onze gemeente te bedanken organiseert de kerkenraad een vrijwilligersavond op zaterdag 9 september a.s. van 20 tot 23 uur in Ons gebouw. Hiervoor hebben wij mensen persoonlijk uitgenodigd. Mochten wij over het hoofd gezien hebben om u uit te nodigen, zouden wij het erg op prijs stellen, als u dit laten weten aan onze scriba Joke van der Borg op scriba.pgdriel@outlook.nl. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

COLLECTEN

2 juli Stichting Edukans

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Ze zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. Ze werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is!

16 juli Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. De missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel wereldwijd.

De visie van het NBG: We willen dat iedereen die ervoor openstaat, de Bijbel kan ontdekken, lezen en omarmen. Of dat nu voor het eerst is, dagelijks of op een nieuwe manier. Hiervoor kijken we waar er behoefte aan is:

een vertaling die nog niet beschikbaar was in een bepaalde taal, een nieuw leesplan, of een audioversie. Want de Bijbel is er voor iedereen.

23 juli: Steunfonds van het Vakantiebureau

De collecte van deze zondag is bestemd voor het Steunfonds van het Vakantiebureau.

Het Vakantiebureau ondersteund door het Steunfonds biedt vakanties aan die bestemd zijn voor oudere senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben of om welke reden dan ook niet met de reguliere vakanties meekunnen.

Het begeleiden van de gasten in de beschikbare accommodaties gebeurt door (professionele) vrijwilligers. Als gezamenlijke diaconieën bieden wij mensen die extra hulp nodig hebben, een emotionele tijd achter zich hebben of op welke manier dan ook even er tussen uit moeten op deze manier een betaalbare vakantie aan. Voor de gevraagde minimum bijdrage staat de diaconie indien nodig garant.

Omdat ook mensen uit onze gemeente hiervan gebruik maken, bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

Meer lezen: www.hetvakantiebureau.nl

6 augustus: Stichting Bootvluchtelingen

Stichting Bootvluchtelingen staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, daar komen wij in actie. Wij richten ons op mensen op de vlucht aan de randen van Europa.

Sinds 2015 staan wij klaar voor mensen op de vlucht die niet worden gezien. Wij bieden hulp van zo dichtbij mogelijk – binnen of buiten een kamp. Zo kunnen we klaarstaan op plekken waar dit het hardst nodig is.

Waar wij ooit begonnen met reddingsmissies op het strand, zijn wij nu actief op verschillende locaties in Griekenland. Duizenden mensen op de vlucht verblijven hier maanden tot jaren onder mensonterende omstandigheden. Basisvoorzieningen schieten tekort. Wij staan hier klaar met medische hulp en psychische steun.

Daarnaast zijn wij in 2022 begonnen met medische hulpverlening in Oost-Europa. *Meer lezen:*

www.stichtingbootvluchtelingen.nl

20 augustus: Stoelenproject De Duif Arnhem

Het Stoelenproject De Duif in Arnhem is een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen. Het project is in het hele jaar geopend. Per nacht biedt het aan zo'n 20 mensen gratis een dak, warmte, een luisterend oor en iets te eten. De stoelen waar aanvankelijk op werd geslapen en waar het project zijn naam aan ontleent, zijn inmiddels vervangen door matrassen.

Naast het onderdak bieden heeft de stichting het doel het onder de aandacht blijven brengen van deze problematiek bij gemeente, kerken en particulieren. *Meer lezen:*

www.nachtopvangdeduif.nl

ZENDINGSBLOK

Bij de uitgang in de kerk kunt u een bijdrage doen in het zendingsblok dat de diaconie dit jaar bestemd heeft voor het werk van Mission Possible Nederland.

Regelmatig ontvangen we bericht over het project dat we ondersteunen. Het volgende willen we met jullie delen over het werk dat in Oekraïne wordt gedaan.

De impact van kinderbijbelclubs in Oekraïne

Mission Possible is een organisatie die zich inzet voor moeders en kinderen in Oost-Europa en Rusland. Kinderbijbelclubs spelen een belangrijke rol in ons werk. Wekelijks is er contact met honderden kinderen bezocht tijdens clubbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Albanië, in de moslimwijk Bathore, in Bulgarije in verschillende Romadorpen en ook in Oekraïne. Lyudmila, een collega van ons uit Oekraïne, deelt een verhaal over de impact van het werk op de kinderen:

"Wanneer de kinderen ons busje in het dorp zien aankomen, rennen ze opgewonden naar ons toe. Terwijl we samen naar het clubterrein lopen, delen de kinderen wat er gedurende de week is gebeurd. Nu de oorlog gaande is, bevatten deze updates details over explosies en het geluid van luchtaanval sirenes. Dit is de realiteit waarin we leven. Te midden van al deze enge dingen bieden we positieve activiteiten voor de kinderen, bieden we hen steun en de geruststelling dat ze er niet alleen voor staan; er is een God die van hen houdt en hen nooit zal verlaten of in de steek zal laten.

Een klein meisje zei: 'Als jullie komen, ben ik zo blij dat ik begin te springen en te dansen!'

In de Bijbelclub voelen de kinderen zich veilig genoeg om deel te nemen aan de lessen en luisteren ze aandachtig. Ook is er aandacht voor ontspanning met sport en spel. In deze dorpen is er voor kinderen niet veel te doen. Wij geloven dat zelfs de kleinste stappen in de goede richting belangrijk zijn. Elke clubbijeenkomst brengt de kinderen dichterbij God terwijl ze meer leren over Zijn liefde voor hen."

Een van de kinderen die deelneemt aan de clubs is Alina, een twaalfjarig meisje. Ze verloor haar moeder toen ze nog erg jong was en haar vader zit in de gevangenis. Alina woont bij familieleden en leeft constant in angst om naar een weeshuis gestuurd te worden. Er is voor haar gebeden. "Wat betekent de Bijbelclub voor jou?" vroeg Lyudmila aan Alina. "Het is hier heel fijn en er zijn goede mensen die me gelukkig en veilig laten voelen", antwoordde ze.

We hebben duidelijke veranderingen in Alina gezien sinds ze tijd met ons doorbrengt. Toen we haar voor het eerst ontmoetten, was ze erg verlegen en sprak ze niet in het bijzijn van anderen. Nu is ze socialer en zelfverzekerder. Het is een voorrecht om kinderen te laten weten dat ze geliefd zijn, en het is geweldig om de transformatie in hun leven te zien wanneer ze zich dat gaan realiseren!"

Voor het werk van de verschillende kinderbijbelclubs is geld nodig. Voor o.a. lesmateriaal, benzine voor de bus en voor eten en drinken tijdens de lessen. Voor € 100 steunt u één van onze kinderclubs voor een week. Wilt u dit werk steunen? Elke gift is welkom! Maak uw gift over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland of scan het tikkie!

Uw gift is belastingaftrekbaar. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar info@missionpossible.nl

NIEUWE OOGST

De eerste aardbeien zijn weer geplukt en in potjes gedaan.

In Ons Gebouw wordt de voorraad jam weer aangevuld. Samen proberen we van de pure Drielse vruchten weer een kwaliteitsproduct te maken.

De opbrengst is voor het werk van kerk en diaconie. Op het tafeltje staan de prijzen van de producten vermeld. Voor betaling kunt je de QR code gebruiken of het geld in het trommeltje doen.

De kosten van het potje jam is € 2,50 gebleven wel hebben we de aanbieding van drie potjes laten vervallen. Dus nu 3 potjes voor € 7,50.

Hartelijk dank aan de gevers van fruit en groente, de sponsoren van de andere ingrediënten en natuurlijk ook aan allen die de potjes vullen.

ZOMERDIENSTEN MET DE VLOEDSCHUUR IN HETEREN: *IN DE KERK OF ONLINE*

Op zondag 16 juli gaat de 'zomerdienstregeling' in. De zondagen 16, 23, 30 juli en 6, 13 en 20 augustus zijn om de week in Driel en in Heteren. Alle diensten zijn om 10.00.

Als er geen technische storingen zijn, zijn alle diensten ook online te volgen.

De diensten van de Vloedschuur via
<https://www.kerkomroep.nl>

Op deze pagina zoeken naar Heteren, de Vloedschuur en bij de gekozen datum op 'kijken' klikken.

De diensten van de PG Driel zijn te vinden via
<https://www.pkndriel.nl/> vervolgens naar Kerkdiensten (live) en bij de datum klikt u op zondagmorgen. U kijkt via een YouTubekanaal. Als u op de link klikt, naast de datum, krijgt u de orde van dienst te zien. Handig voor het mee zingen thuis.

BIJ DE DIENSTEN

2 juli

Jeremia 29:1,4-14 Mattheüs 10:34-42

Romeinen 6:3-11

Dienst van Schrift en tafel / overstapdienst/ afsluiten van het seizoen

9 juli

Zacharia 9:9-12 Mattheüs 11:25-30

Romeinen 6:16-23

16 juli

Jesaja 55:6-13 Mattheüs 13:1-9,18-23

Romeinen 7:21-8:6

gezamenlijk in Driel

23 juli

Jesaja 40:12-25 Mattheüs 13:24-30,36-43

Romeinen 8:18-25

gezamenlijk in Heteren

30 juli

1 Koningen 3:5-12 Mattheüs 13:44-52

Romeinen 8:26-30

gezamenlijk in Driel

6 augustus

Nehemia 9: 15-20 Mattheüs 14:13-21

Romeinen 8:31-39

gezamenlijk in Heteren

13 augustus

Jona 2:2-11 Mattheüs 14:22-33

Romeinen 9:1-5

gezamenlijk in Driel

20 augustus

Jesaja 56:1-7 Mattheüs 15:21-28

Romeinen 11:13-24

gezamenlijk in Heteren

In de zomermaanden is de doorgaande lezing uit het Evangelie van Mattheüs. Op 20 augustus komen we uit op Mattheüs 15:21-28.

In de lezingen in Mattheüs worden de leerlingen van Jezus voorbereid op hun taak om het Evangelie naar mensen te brengen die Jezus niet kennen. Jezus spreekt hun moed in, waarschuwt hen en geeft hen woorden mee om door te geven.

Deze leerlingen zijn de eersten die op weg gaan met de woorden van Jezus. En zij hebben Jezus om naar terug te keren en aan Hem hun belevenissen te vertellen.

In Romeinen is Paulus op weg om mensen het Evangelie te brengen. Hij is een van de eerste volgelingen van Jezus na de uitstorting van de Heilige Geest. Paulus is een van de eersten die ervaart hoe het is om anderen te vertellen over Jezus Christus, Zoon van God, opgestaan uit de dood, die bevrijding brengt voor iedereen die in Hem wil geloven. Hij moet het doen zonder die terugkeer naar Jezus om zijn ervaringen te delen. Paulus is van na Pinksteren. Wat dat betreft staat Paulus dicht bij ons. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus aan de christelijke gemeenschap in Rome.

Wat Paulus over deze gemeente heeft gehoord is, dat er spanningen zijn tussen gemeenteleden die van huis uit Jood zijn en gemeenteleden die van huis uit een ander geloof aan hebben gehangen. De joodse gemeenteleden hechten veel waarde aan de wet van Mozes en de traditie, ook nu ze in Jezus Christus geloven.

Paulus probeert, met niet altijd eenvoudig te volgen verzen, aan te geven wat er is veranderd in het joodse geloof door het leven en sterven van Jezus Christus én wat er gelijk gebleven is.

De plaats van de wet in het geloof is één van de dingen waarin dit speelt: het is veranderd én van belang gebleven.

De wet is belangrijk om het een spiegel is voor ons leven. Door de wet weten we of we goed of verkeerd handelen. Dat is gebleven.

Maar de wet is niet meer van belang in het oordeel over ons leven. Als het gaat om leven of sterven, dan gaat het om het geloof in Jezus Christus en niet om de wet.

In de brief, die ook leest als een verhandeling, proef je de emotie van Paulus. Het is hem heel veel waard om de bevrijding die Jezus heeft gebracht bevrijding te laten blijven. Hij wil zo graag iedereen overtuigen van de liefde van God en de vrijheid in God.

“Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer” Romeinen 8:39. Heel goed om te lezen!

Ds. Ella Kamper

BIJBEL IN 1 JAAR – ZOMERVAKANTIE

Vol goede moed zijn we in oktober begonnen aan het project om de bijbel in 1 jaar van A tot Z te lezen. Drie lezingen per dag: één uit de geschriften uit het Oude Testament, één uit de Psalmen en de Spreuken en één uit het Nieuwe Testament. De Bijbel op deze manier lezen biedt veel verrassingen:

Allereerst door dat je een Bijbelboek in z'n geheel leest. Daardoor komen bekende gedeeltes in context te staan. Maar ook door de verrassende verbindingen die er regelmatig zijn in de drie te lezen gedeeltes. Het heeft deelnemers al heel wat gebracht.

Tegelijkertijd hebben we nu ook tegen elkaar gezegd: het is wat ambitieus. Dus lassen wij een zomerpauze in: om wat in te halen of om wat te herhalen.

We pauzeren op dag 237. Dat betekent dat we hebben gelezen:

Genesis, Job, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, Jona, Amos, Hosea, 1 Kronieken, Prediker, Hooglied, 2 Kronieken, Psalm 1 tot en met 104, Spreuken 1:1- 21:5-16, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen en 1 Korinthiërs.

Wie meer wil weten over dit Bijbelleesproject: het rooster is bij ds. Ella op te vragen.

GESPREGSGROEP LEVENSTHEMA'S

De volgende gespreksgroep over thema's die een rol spelen in ons leven is donderdag 5 oktober.

In de zomermaanden en in de drukbezette maand september ligt de gespreksgroep stil.

In oktober zal het gaan over het levensthema:

“Vriendschap”. We gaan er over in gesprek vanuit onze eigen ervaring van vriendschap geven en vriendschap ontvangen. Ook Bijbelse gedachten over vriendschap komen aan de orde.

Iedereen, ook wie nog niet eerder is geweest, is van harte welkom op donderdag 5 oktober om 15.00 in Ons Gebouw.

JEUGDPAGINA



Hoi allemaal,

Het is bijna zomervakantie, tijd om lekker op vakantie te gaan of gewoon te genieten dat je even niet naar school hoeft te gaan. Hebben jullie er ook zo'n zin in? Ik wel!

Maar eerst nog even een paar weken op school (voor mij op het werk) alles afronden. Dat geldt niet voor Jasmijn en Maïke want zij zijn geslaagd voor hun VWO-examen. Hartelijk gefeliciteerd, dames!

Ben jij ook geslaagd voor het examen op de middelbare school, en word je hier niet genoemd, laat het me dan weten....

Voor Hugo is het ook afronden op de basisschool, maar hij gaat na de vakantie naar de middelbare school.

Overstappen noemen we dat in de kerk. Op zondag 2 juli willen we daar extra aandacht aan besteden in de kerkdienst.

Gedurende de zomervakantie is er geen kindernevendienst.

Maar jullie zijn natuurlijk de hele zomer door van harte welkom in de kerk. In onze kerk liggen leesboeken, puzzels, kleurplaten enzovoort klaar voor jullie. Je hoeft je niet te vervelen in de koele zomerse kerk.

Let op! op de laatste zondag van de vakantie, zondag 27 augustus, starten we gelijk weer met een kliederkerk voor alle gezinnen met kinderen op de basisschool uit Driel en Heteren. Ben jij er ook weer bij? Meld je aan bij dominee Ella of bij mij.

Fijne vakantie alvast!

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling
(jeugdouderling@pkndriel.nl)

Puzzel



CATECHISATIE

Langzamerhand is dit een raar woord. De Nederlandse term voor catechisatie is 'mondeling geloofsonderricht'. Dat is ook niet alles. Als ik het moet uitleggen, dan zeg ik dat catechisatie de basisschool van de kerk is waar je van alles leert rondom het geloof.

We zijn er mee begonnen op een mooie zaterdagmiddag in het gras aan de oever van de Rijn.

We hebben het over de betekenis van water in de Bijbel gehad.

En we gaan in september verder met de catechisatie.

De catechisatie is niet iedere week. We maken met elkaar een rooster, soms zaterdag aan het eind van de middag, soms een zondagmorgen na de kerkdienst en wellicht ook een keer door de week aan het begin van de avond.

Als er nog meer kinderen (groep 5-8 ongeveer) zijn die mee willen doen: van harte welkom.

Ook als je niet bij een kerk of bij een andere kerk hoort. Geef het door aan Elske of aan ds. Ella.

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*).

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*).

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 25 juni

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Janneke Bron
Deurcollecte : Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 2 juli

: Afsluiting seizoen / dienst van
Schrift en Tafel
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Stichting Edukans
Koffieschenken : Tom en Joke van der Borg

Zondag 9 juli

Voorganger : ds. E. Baljet, Arnhem
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 16 juli

: Gezamenlijk dienst in **Driel**
Voorganger : ds. C. Flobbe, Naarden
Organist : Henk Kiestra
Deurcollecte : Ned. Bijbel Genootschap
Koffieschenken : Bep Jacobs en Ria Buddingh
(samen met de Vloedschuur)

Zondag 23 juli

: Gezamenlijke dienst in
Heteren
Voorganger : diaken Heinen, Valburg
Organist : -
Deurcollecte : -

Zondag 30 juli : Gezamenlijke dienst in **Driel**
Voorganger : Mw. S. Holsappel, Utrecht
Organist : Bernard van Beek
Deurcollecte : Haïti huisjes
Koffieschenken : Corry Huigen en Janny
Willemsen (samen met de
Vloedschuur)

Zondag 6 augustus : Gezamenlijke dienst in
Heteren
Voorganger : ds. E. de Waard, Doorwerth
Organist : -
Deurcollecte : -

Zondag 13 augustus : Gezamenlijke dienst in **Driel**
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Kerkinactie / Zending / Ghana
Koffieschenken : Kees en Ineke Roeleveld
(samen met de Vloedschuur)

Zondag 20 augustus : Gezamenlijke dienst in
Heteren
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : -
Deurcollecte : -

STREAMEN KERKDIENTEN

De kerkdiensten in onze gemeenten worden gestreamd, u kunt ze live bekijken, maar ook achteraf. Dit kan via www.youtube.com met de zoekterm "pg driel".

AGENDA

Koffie-inloop

Woensdag 12 juli om 10.30 uur in Ons Gebouw

Koffie-inloop

Woensdag 9 augustus om 10.30 uur in Ons Gebouw

Kliederkerk

Zondag 27 augustus om 12.00 uur in het kerkgebouw

Vrijwilligersavond

Vrijdag 9 september om 20.00 uur in Ons Gebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

2 juli	familie Van Merkerk
9 juli	familie De Langen
16 juli	familie Roeleveld
30 juli	familie Houweling
13 augustus	familie Bloed

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 15 augustus a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.

E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com