

OVER DE AKKER

WIE DIT LEEST.....

..... KAN GAAN ONTMOETEN!

Pinksteren

Hoe is het mogelijk?



Tijdens mijn retraite heb ik ook de tijd gehad om wat boeken te lezen die nog ongelezen in mijn boekenkast stonden. Een van die boeken is *Jezus* van Shusaku Endo.

Hij beschrijft het leven van Jezus en zijn leerlingen. Zijn grootste vraag is: hoe is het toch mogelijk dat die laffe leerlingen van Jezus na zijn dood zulke sterke mensen worden? Hij beschrijft de leerlingen van Jezus als mensen die niets van Jezus begrijpen. Ze blijven maar hopen op een krachtdadige Messias die de strijd aan gaat met de Romeinen door middel van een (gewelddadige) opstand. Ze begrijpen niets van de weerloosheid van Jezus, van zijn steeds maar weer benadrukken van de liefde en zijn voorkeur voor de zwakkeren. En ze zijn nog laf ook: als Jezus gevangen genomen wordt zijn ze nergens

te vinden. Of, één van zijn theorieën dat de leerlingen van Jezus hebben het op een akkoordje gegooid met Kajafas waardoor ze niet vervolgt zullen worden als medestanders van Jezus. Laffe mensen die niets van de boodschap van Jezus begrijpen.

Hoe is het mogelijk dat de boodschap van Jezus Christus, van de weerloze kracht van de liefde eeuwigheidswaarde heeft. En dat zijn boodschap nu wel door velen wordt begrepen?

Hoe is het mogelijk dat die laffe leerlingen van Jezus daar in een grote rol hebben gespeeld?

Endo gaat niet veel verder dan het stellen van deze vraag.

En dan zie ik Pinksteren gebeuren. De verandering van laffe mensen die er niets van begrijpen naar mensen die hun leven op het spel durven te zetten voor de boodschap van Jezus en voor de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. Dat is de verrassende kracht van de Geest.

De Geest van God maakt mogelijk wat onmogelijk lijkt te zijn.

De Geest is van alle tijden. Laffe mensen ook. We vieren niet alleen ieder jaar dat de Geest neer is gedaald op de leerlingen van Jezus in Jeruzalem. We mogen ook ervaren dat de Geest vandaag de dag nog op mensen neerdaalt en mogelijk maakt wat we niet voor mogelijk hadden gehouden. De Geest kan ook vandaag mensen veranderen.

Van laf naar moedig,
van lusteloos naar energiek,
van afwachtend naar voluit betrokken
van wanhopig naar hoopvol
van alles in je eentje naar we doen het
samen
van..... naar

Alles is mogelijk, als wij ons laten bijtanken door de
Heilige Geest!



Gezegend Pinksterfeest,

Ds. Ella Kamper

Ps: dit is de duurzame variant



EEN LUISTEREND OOR

Over luisteren in het pastoraat en de geestelijke begeleiding

Zo wordt pastoraat vaak omschreven: een luisterend oor zijn voor mensen.

Je luistert naar de verhalen van wie je opzoekt. Zo eenvoudig is dat.

Of toch niet?

Er zijn verschillende manieren van luisteren.

Zoals luisteren zodat iemand zijn of haar verhaal kwijt kan.

Of luisteren om met een oplossing te komen.

Of luisteren als een opstapje om met je eigen verhaal te komen.

En dan is er ook het luisteren vanuit de geestelijke begeleiding en het pastoraat.

Wat maakt dit luisteren anders dan andere manieren van luisteren?

In de geestelijke begeleiding/pastoraat is het luisteren vrij van twee dingen:

- het geven van een oordeel over wat gezegd wordt
- het geven van advies en aandragen van oplossingen.

Het is de volle aandacht geven aan het verhaal van de ander.

Het is luisteren zodat de ander naar zichzelf gaat luisteren en zichzelf gaat ontdekken: “ik wist niet dat ik.....”.

Pastoraal luisteren probeert een hele pure vorm van luisteren te zijn. Zonder soms storende meningen en oordelen en verhalen en oplossingen van degene die luistert.

Pastoraal luisteren maakt dat de ander opmerkzaam wordt voor het eigen leven, dat soms veel meer is dan gedacht.

Pastoraal luisteren is dienstbaar luisteren. Omdat we weten dat er maar ÉÉN is die ons beter kent dan wij onszelf kennen. Dit luisteren is dienstbaar zijn aan de Geest van God die mensen beweegt en leiding geeft.

Puur luisteren is een gave van de Geest.

Dit luisteren is altijd (soms maar even) aanwezig in een pastoraal gesprek.

In een geestelijk begeleidingsgesprek is deze vorm van luisteren gedurende het hele gesprek aanwezig.

In het pastoraat willen we op deze manier een luisterend oor zijn.

Ds. Ella Kamper

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

14 APRIL

Deze themavergadering gaat vooral over
Communicatie

1. Themaoverleg: Communicatie

We gaan in 3 groepen uiteen, om met elkaar de diverse doelgroepen inzake communicatie te bespreken.

- a. Communicatie binnen de gemeente
- b. Communicatie met de Vloedschuur
- c. Communicatie binnen Driel

Daarna worden de ideeën uit de drie groepen besproken. Na plenaire terugkoppeling is de algemene opmerkingen: wie gaat wat doen? Zijn er vrijwilligers die dit kunnen oppakken?

2. Kerkenraadszaken

De Vrijwilligersavond wordt gehouden op 9 september 2023. Noteer de datum a.u.b. in de agenda.

3. Diaconie

- a. De jaarrekening 2022 wordt akkoord bevonden en daarna getekend.
- b. De Warme Kamer was een succes en voorzag in een behoefte, met name voor de gezelligheid. Niet zozeer door de hoge energiekosten. In het najaar gaat de diaconie hier mee verder.

- c. De diaconie wil graag overleggen met het College van Kerkrentmeesters, zodat duidelijk wordt wat de kosten zijn van het gebruik van Ons Gebouw.
- d. Vergadering armoedebeleid gemeente. Bep en Ella zijn hier naartoe geweest. De centrale vraag was: hoe komen we armoede op het spoor? Forte welzijn kan niet alle aanvragen aan, daarom komt er een oproep voor schuldhelpmaatjes. Hiervoor moet je financieel onderlegd zijn.

4. Kerkrentmeesters

- a. De Jaarrekening 2022 is goedgekeurd.
- b. Leenderd doet verslag van de laatste vergadering van het college van kerkrentmeesters. Praktische punten zijn opgelost, zoals het inregelen van de verwarming. Er is nu inzicht in het verbruik van de kerk en Ons Gebouw. Er zijn offertes opgevraagd voor de stoep bij de ingang van de kerk en voor de raambekleding. De rapportage van de Monumentenwacht is binnen. De bouwkundige staat van de consistorie vraagt aandacht. In Ons Gebouw is een kleine lekkage en de ventilatie van Ons Gebouw is besproken. Het gebruik van Ons Gebouw wordt geformaliseerd.
- c. Het organistenrooster is nog niet compleet.

5. Jeugdwerk

Jongeren krijgen een groet vanuit de gemeente. Er zijn plannen om catechese op te starten. Er is aandacht voor de eindexamenkandidaten.

6. Erediensten

De vieringen in de Stille week waren mooi. Genoemd worden de verstillingsdienst en de switch tijdens de paaswake van de kleden, doopvont, het binnenbrengen van de paaskaars. Het was mooi om in een kring te zitten. Er waren veel mensen uit Heteren en het voelde daardoor als een gezamenlijke dienst. De stille week is intens beleefd. Ella merkt op dat dit de kern van ons geloof is. Zij had meer mensen deze beleving gegund.

Bij de Paaswake voor kinderen waren 16 kinderen! Fijn, deze hoge opkomst!

De eerste Ontmoetingsdienst met Heteren vindt plaats op 23 april. Het wordt een Taizé viering met activiteiten voor de kinderen.

7. Pastoraat/Wel en wee

Het wel en wee van gemeenteleden wordt kort besproken.

8. Sluiting door Bep

Bep leest de bedankbrief voor van kerk Jericho de Foison uit Haïti. De kerk bedankt de diaconie voor de bijdrage van € 500,-- die Jaap van Merkerk heeft overgedragen. Bep sluit af met een gebed.

KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 14 JUNI

Van harte welkom zo aan het begin van de zomer en net na Pinksteren, elkaar weer te ontmoeten tijdens de koffie-inloop onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee in Ons Gebouw. Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je).



Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.

Voor woensdag 14 juni van harte uitgenodigd van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.

**Neem gerust je buurvrouw/man,
vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw en gastheer zijn Thea en Sander de Hartog

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit!

COLLECTEN

28 mei Kerkinactie / Zending / Egypte

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

4 juni Plaatselijk Diaconaal werk

Een collecte voor het werk van de diaconie in onze gemeente.

11 juni Leger des Heils

De hulpverlening richt zich op de meest kwetsbare mensen met complexe problemen en heeft een laagdrempelig karakter.

Ze strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. Daarbij vinden ze dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans. Als je hulp nodig hebt, zijn ze er voor je.

25 juni Plaatselijk Jeugdwerk

De jongeren in onze gemeente verdienen alle aandacht. Een kindernevendienst project, de Kliederkerk en Sircelslag zijn enkele activiteiten.

Opbrengst collectes voor diaconale projecten

12 maart

Kerkinactie Binnenlands Diaconaat € 60,50

19 maart

Plaatselijk diaconaal werk € 95,00

26 maart

Stichting Noodfonds Betuwe € 40,50

6 april

Haïti schoolproject € 102,50

9 april

KIA Werelddiaconaat / Moldavië € 110,30

23 april

Dorcas, Omzien naar mensen in nood € 76,20

30 april

Bloemen in de dienst € 33,70

Een gift voor de ontvangst van de Elisabethbode
€ 20,00

Ook de opbrengst uit de giften na de sobere maaltijd in de veertigdagentijd werd bestemd voor het project van Kerkinactie voor kwetsbare mensen in Moldavië". Er waren 19 gemeenteleden aanwezig op deze jaarlijks terugkerende maaltijd die ook nu weer in een goede sfeer verliep.

We mochten € 55,00 ontvangen. Wel het vermelden waard dat de dames die kookten de kosten van de ingrediënten niet in rekening brachten.

De inhoud van de spaardoosjes € 43,44 is er ook aan toegevoegd. Samen met de collecte in de Paasdienst kan er naar Kerkinactie € 208,74 worden overgemaakt.

Alle gevers hiervoor hartelijk dank.

GESPREKSGROEP LEVENSTHEMA'S

Op donderdag 1 juni is er weer om 15.00 een gespreksgroep Levensthema's.

Op verzoek van de deelnemers gaan we het hebben over het einde van het leven.

Als er 1 ding zeker is bij de geboorte van een mens, is dat ieder mens zal sterven.

Het moment van sterven is in verandering. Het is niet alleen meer wachten op het moment dat de Heer de levensadem weer naar Hem laat terugkeren. Er wordt gesproken over eigen regie rondom het sterven. Bij mensen die ernstig en ongeneselijk ziek zijn, maar ook wanneer er andere redenen zijn om niet verder te willen leven.

We gaan hier over in gesprek met elkaar. Juist bij dit onderwerp is het belangrijk dat we luisteren naar elkaar.

Hoe denken wij zelf over het einde van ons leven?

Wat zijn de vragen die wij daarbij hebben?

Welke rol speelt ons geloof daarbij?

Ook wie nog niet eerder bij de gespreksgroep Levensthema's is geweest, is van harte welkom.

Ds. Ella Kamper

BIJ DE DIENSTEN

De lezingen volgens het oecumenisch leesrooster

Zondag 28 mei

Ezechiël 11:17-20

Handelingen 2: 1-24

Pinksteren

Zondag 4 juni

Exodus 34:4-9

Matteüs 28:16-20

2 Korinthiërs 11-13

Dienst van Schrift en Tafel

Zondag 11 juni

Jesaja 57:14-19

Matteüs 9:9-13

Zondag 18 juni

Jesaja 12:1-6

Matteüs 9:35- 10:15

Zondag 25 juni

Jeremias 20:7-13

Matteüs 10:16-33

VAKANTIE EN DUURZAAMHEID

Zomer 2020: alleen maar wolkjes in de lucht en niet de bekende witte strepen.

Voorjaar 2023: in de lucht rond het vliegveld alleen maar witte strepen in de lucht.

En naast de stilte in de natuur, om de paar minuten een vogel van metaal met een geluid dat al het zingen van vogels van vlees en bloed en veren overstemt.

Wat zou nu beter zijn voor de wereld waar in wij leven en de wereld waar de kinderen van nu zullen opgroeien?

Ik maak mij zorgen om de keuzes die we maken.

Wat krijgt bij ons de prioriteit bij het bepalen van onze vakantiebestemming en hoe we er zullen komen?

Ik maak mij zorgen, omdat de toekomst van de aarde over het algemeen weinig prioriteit krijgt. Ik zie het aan de witte strepen in de lucht: er is een andere afweging gemaakt.

Ik maak mij zorgen en vraag mij af of wie gelooft dat God de Schepper van hemel en aarde is,

Die ons de opdracht heeft gegeven de aarde te bewerken en te bewaren, een andere afweging zal maken. Ik vraag mij af of wie vol verwondering is over de schoonheid van de natuur, de

kwetsbaarheid én de taaiheid, wie in de natuur Gods aanwezigheid ervaart en tot andere keuzes komt.

Vakantie is letterlijk vrije tijd, een tijd waarin niets moet. Een tijd misschien wel om te oefenen, juist

omdat je niets moet, om de toekomst van de aarde prioriteit te geven?

Ik maak mij zorgen – en niet alleen in de vakantietijd – over hoe wij met de aarde omgaan.

Jullie ook?

Ds. Ella Kamper

GEVONDEN VOORWERPEN

In het kerkgebouw is onder het rooster van het luchtkanaal van de kachel een gehoorapparaat gevonden.

Op zondag 7 mei is na het koffiedrinken een zonnebril achtergebleven in Ons Gebouw.

Neem bij vragen contact op met het kostersechtpaar.

JEUGDPAGINA

Als jullie dit lezen zijn de examens alweer ten einde, maar de uitslag laat nog wel even op zich wachten. Ook liggen de meeste feestdagen achter ons, maar we kunnen lekker vooruitkijken naar de vakantie. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel te melden. Hebben jullie een keer iets leuks om in de ontmoeting te zetten om met ons allemaal te delen dan hoor ik het natuurlijk graag.

Groeten Elske Quakkelaar
(jeugdouderling@pkndriel.nl)

Kliederkerk
Beste Elske,

Jij schrijft over uitkijken naar de vakantie. Weet je waar ik ook naar uitkijk? Naar de volgende Kliederkerk. Weer gezellig met veel kinderen en ouders van alles doen rond een Bijbelverhaal, samen eten en samen zingen en bidden.

De volgende Kliederkerk is aan het einde van de zomervakantie **op 27 augustus**. Kan ik dus de hele vakantie naar uitkijken.

En ik kijk er naar uit om weer catechisatie kunnen geven aan kinderen (groep 6-8 basisschool). Er valt zoveel over het geloof te vertellen! En dat doe ik heel graag.

Hartelijke groet

Ds. Ella

Kleurplaat

PINKSTEREN



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*)

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 21 mei

Voorganger : ds. B. Grandia, Doesburg
Organist : Henk Kiestra
Deurcollecte : T.O.F.

Zondag 28 mei

Voorganger : Pinksteren
Organist : Mw. ds. P. Kamper
Deurcollecte : Jaap v/d Spek
Koffieschenken : Kerkinactie / Zending / Egypte
Koffieschenken : Jaap en Ria Pranger

Zondag 4 juni

Voorganger : Trinitatis
Organist : Mw. ds. P. Kamper
Deurcollecte : Bernard van Beek
Koffieschenken : Plaatselijk diaconaal werk
Ladestein : Hettie Lommert en Hennie

Zondag 11 juni

Voorganger : Mw. ds. H. Keur, Hilversum
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Leger des Heils

Zondag 18 juni

Voorganger : ds. C. Blokland,
Geldermalsen
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Bloemen in de dienst

Zondag 25 juni

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Janneke Bron
Deurcollecte : Plaatselijk jeugdwerk

AGENDA

Gespreksgroep levensthema's

Donderdag 1 juni om 15.00 uur

Koffie-inloop

Woensdag 14 juni om 10.30 uur in Ons Gebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

29 mei	familie De Langen
4 juni	familie Houweling
11 juni	familie Roeleveld
18 juni	familie Bloed
25 juni	<i>nog onbekend</i>



Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 20 juni a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com