

OVER DE AKKER

Buiten

*kleurt wintertarwe het veld groen
Perenbomen zijn wit van de bloesem
In het gras de dikke gele klodders paardenbloem
Over de stuwwal een groene zweem.*

Binnen

*een wilgentak uit een boeket:
in de vaas lopen de knoppen uit
en zoeken de dunne witte wortels
naar grond om uit te groeien*

Binnenste

*Wat komt er tot bloei in ons
Wat ligt er te wachten in ons
Wat zoekt naar houvast in en buiten ons?
Wat komt tot leven?*



Als ik kijk naar de natuur, lijkt alles zo vanzelfsprekend te gaan. Met zon, regen en voedzame grond komt alles weer tot bloei. De perenboom hoeft er niet over na te denken. Dat er uit de wilgentak wortels groeien is geen besluit van de tak. Denk ik tenminste, maar wat weet ik eigenlijk van het binnenste van planten?

Maar hoe groeit het binnenste van een mens? Hoe groeit onze innerlijke mens?

Wat is de boodschap van Pasen, van de Opstanding en de doorgang naar het leven, voor ons?

Is dit als de zon en de regen en de aarde voor onze innerlijk en voor onze ziel?

Groeien we en gaan we bloeien door wat er met Pasen voor ons is gebeurd; het leven dat ons geboden wordt, de ruimte om te veranderen, de ontmoeting met Gods Liefde en mededogen.

Groeien we door bezinning en door gebed en door bijbel lezen en door na te denken over levensvragen?

Soms lijkt het wel alsof er na het Paasfeest een zucht geslaakt wordt.

Zo, en nu weer alles gewoon, niets geen verandering, gewoon weer de dagelijkse gang.

Alsof we een deksel op deze bron van leven leggen.

Maar daar gaat de steppe niet door bloeien.

Huub Oosterhuis dichtte: de dode zal horen: nu leven! (De steppe zal bloeien 608:3).

Wij zullen opstaan, lachen, juichen en leven. Door het water dat stroomt, tintelt en straalt, door de bron die open is, voor iedereen klaar om uit te drinken.

Na buiten en binnen is het nu de beurt aan het binnenste om te gaan groeien en bloeien.

Leven alsof het iedere dag Pasen is!

Een goede groei en bloeitijd toegewenst op weg naar Pinksteren (oogsttijd).

Ds. Ella Kamper

TERUGKIJKEN OP DE STILLE WEEK

Wat is het toch fijn dat we de stoelen in grote kring kunnen zetten om de diensten te kunnen vieren. Nieuw voor de gemeenteleden van de PG Driel was het pianospel en saxofoonspel in de Stille Week. Hartelijk dank voor Jaap, Margreet en Kees.

Ook was de bijdrage van de zanggroep waardevol – onbekendere liederen worden zo toch veel makkelijker meegezongen en de afwisseling tussen de zanggroep en gemeentezang is prettig.

De zanggroep: hartelijk bedankt!

Ook hier zijn de kosteren weer onmisbaar: dat alles er is en klaar staat: bedankt Jan en Janny.

In deze vieringen raken we aan de kern van ons christelijke geloof.

Er waren heel wat gemeenteleden uit de beide gemeentes om samen bij deze kern van ons geloof betrokken te zijn en er zijn ook diverse gemeenteleden geweest die via de stream hebben meegekeken. En toch ben ik ook (ieder jaar opnieuw) wat teleurgesteld – het hadden zoveel meer gemeenteleden kunnen zijn. Ik heb mensen gemist.

Op Goede Vrijdag vierde de Meeuwenberg het Paasfeest bij ons in de kerk. Twee keer de kerk helemaal vol met kinderen. Terwijl de school toch echt kleiner is dan onze twee gemeentes samen.

Bij de kinderpaaswake zat de tafel vol: zestien kinderen en 5 ouders. Heel erg fijn dat jullie zijn gekomen! Ik hoop dat de kinderen het verhaal van de uittocht uit Egypte en het avondmaal van Jezus en zijn leerlingen door het eten niet meer vergeten: peterselie in zout water, een stukje witlof, een bruine prut die naar appeltaart smaakt (en nog meer).

We hebben ook het Paasfeest gevierd met eten, met onder ander paasbrood.

Ds. Ella Kamper

RETRAITE

Van 1 mei tot en met 12 mei ben ik op retraite. In deze dagen hou ik mij bezig met vragen rond het predikant zijn in deze tijd (en dus ook het gemeente-zijn in deze tijd) en neem ik de tijd voor meditatie en gebed, studie en hopelijk veel beweging in de buitenlucht. Ik verblijf in de nabijheid van een klooster en hoop daar ook regelmatig in de vieringen aanwezig te zijn. Voor dringende pastorale zaken kunt u bij de ouderlingen terecht. Indien nodig nemen zij contact op met een collega-predikant.

Ds. Ella Kamper

OPEN KERKENDAG 13 MEI



Op het moment van schrijven voor de Ontmoeting zijn de posters en de flyers voor de Open Kerkendag net uitgedeeld. Ik hoop dat u/jullie heel veel van deze posters zullen zien of er misschien zelf een voor het raam hangen. Op de website [Wegenmetzegen.nl/openkerkendag](https://wegenmetzegen.nl/openkerkendag) kunt u van alle kerken de programma's vinden: van gewoon de kerk in lopen en even rondkijken tot muziek, rondleidingen, goededoelenmarkt, romeinen bij de Werenfridus etc. Laten we trots zijn op onze mooie kerken én mooie geloofsgemeenschappen!

Moeders van de koningen in 1 en 2 Koningen

Bij het lezen van de Bijbel in 1 jaar valt (uiteraard) het verschil tussen mannen en vrouwen in de Bijbel op. Gelet op de tijd waarin de teksten werden geschreven, is dat niet vreemd. Het bestuur van de samenleving ligt voornamelijk in de handen van mannen.

Maar dat betekent niet dat er geen vrouwen voorkomen in de Bijbel. Het kan zelfs zo zijn dat de verhalen over vrouwen een signaal geven dat de rol van vrouwen veel groter is geweest, dan wordt beschreven. De verhalen waarin wel vrouwen worden genoemd kunnen een topje van de ijsberg zijn.

In 1 en 2 Koningen worden op een bijzondere wijze een aantal vrouwen genoemd.

Bij de koningen van Juda, uit het huis van David, staat steeds vermeld wie hun moeder is. Zowel bij de koningen die het goed doen in de ogen van de Heer en wie het slecht doen in de ogen van de Heer. Hun moeders hebben invloed op hoe de koning is. Niet één op één – een goede koning heeft niet per definitie een goede moeder, en omgekeerd een slechte koning een slechte moeder. Door de moeders te noemen wordt wel aangegeven dat de moeders invloed hebben op de wijze waarop hun zonen koning zijn. Ze zijn raadgevers van de koningen en soms ook de plaatsvervanger bij hele jonge koningen. Twee koningen zijn pas 8 jaar als ze tot koning worden gezalfd. De moeders van de koningen staan in een langere traditie van vrouwen die invloed hebben zonder zelf een invloedrijke positie te hebben: Sara, Rebekka, Jochebed en Deborah. De lijst van negentien namen van moeders van koningen in 1 en 2 Koningen is op zijn minst opvallend

te noemen en laat zien dat vrouwen een grotere rol spelen dan er expliciet beschreven wordt.

KOFFIE-INLOOPOCHTEND 10 MEI

Van harte welkom om wellicht met wat Lentekriebels tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee in Ons Gebouw.



Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je). Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.

Voor woensdag 10 mei van harte uitgenodigd van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.

Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer zijn Ineke en Kees Roeleveld.

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit!

STATIES VAN MEDEDOGEN

De achtergrond van goudkleur van de schilderijen is een verwijzing naar Gods aanwezigheid.

Het kruis wordt gevormd door talloze berichten over situaties waarin mededogen nodig is. En door berichten waar mededogen wordt gegeven. De wereld heeft mededogen nodig om te kunnen helen van geweld, rampen, liefdeloosheid en van het uitputten van de aarde. In de berichten over de laatste dagen van Jezus, vanaf het laatste maal dat Hij met zijn leerlingen in Jeruzalem heeft tot aan zijn sterven aan het kruis, hoor je geen één woord van veroordeling over wat mensen Hem aan doen. Zijn hart blijft gevuld met mededogen.

In het hart van het kruis staan de mensen met wie Jezus mededogen heeft: met vriend en vijand, met spotter en meeloper, met de mens die spijt heeft en de mens die wil helpen.

Op een van de schilderijen staat alleen een hart. Daar kunnen wij zelf invullen met wie wij mededogen hebben of met wie mededogen nodig is. Hoe kunnen wij in navolging van Jezus meer ruimte in ons hart maken voor mededogen?

De staties zijn een verbeelding bij de viering op Goede Vrijdag 7 april 2023.



Rondom het gele boekje; van de Werkgroep VIS



Het VIS-seizoen zit er alweer bijna op en we mogen terugkijken op een aantal mooie, goed bezochte en inspirerende activiteiten. De nieuwe opzet, die te maken heeft met o.a. de kleiner geworden werkgroep, heeft geresulteerd in een kleiner aantal activiteiten, maar wel activiteiten waarvan we uit ervaring weten, dat die op uw belangstelling mogen rekenen. Dit is door de diverse kerkenraden samen met ons geëvalueerd en positief beoordeeld. Dit alles neemt niet weg, dat versterking van de werkgroep VIS nog steeds van harte welkom is. Iets voor u? Laat het ons weten!

U kunt in dit seizoen nog meedoen met de volgende activiteiten:

Wegen met Zegen

De pelgrimswandelingen van *Wegen met Zegen* zijn steeds op de eerste zaterdag van de maand. Dit project loopt nog door t/m augustus 2023. U kunt steeds naar keus met één of meerdere wandelingen meelopen. Op zaterdag 1 april 2023 wordt de zevende etappe gelopen: van Elst naar Huissen (14,2 km). *U kunt zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com*. Details, tijdstip en startpunt, etc., volgen na opgave.

Dagexcursie synagoge Enschede op dinsdag 9 mei
Symbolische mozaïeken, wervelend smeedwerk en prachtige versieringen maken de synagoge in Enschede tot een bijzondere belevenis. Het gebouw werd in 1928 gebouwd naar ontwerp van de Nederlandse architect Karel de Bazel. Een hoogtepunt is de grote sjoel met de negen meter hoge koepel en een enorme bronzen lichtkroon. Mozaïeken van Venetiaans glas bedekt met bladgoud geven de ruimte extra glans. Bijzonder is dat vrijwel het hele interieur, tezamen met de kostbare voorwerpen, ongeschonden de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan. Wim de Zeeuw, die jarenlang excursies heeft georganiseerd naar deze bijzondere synagoge, zal ons rondleiden. Aansluitend is een stadswandeling gepland.

We vertrekken om 8.45 uur vanaf De Rank in Zetten, en reizen met eigen auto's. De reiskosten zijn voor eigen rekening. Wij vragen een eigen bijdrage van € 10,- voor rondleiding en consumpties/lunch. Wilt u bij opgave vermelden of u kunt rijden of wilt meerijden?

U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman

30 april Bloemen in de dienst

7 mei Kerkinactie/ Noodhulp Oekraïne

Kerk voor de samenleving

Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk deel van het land hebben veel inwoners van Oekraïne grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met het project 'De Goede Buur' wil LEF, partner van Kerk in Actie, kerken stimuleren om sociale initiatieven te ontplooiën in hun dorp of stad. LEF begeleidt hen daarbij met cursussen. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat de noden in de wijk zijn en waar de kracht en mogelijkheden van de kerk liggen om er iets aan te doen. LEF begeleidt vrijwilligers van lokale kerken in het opzetten van sociale initiatieven. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie werelddiaconale projecten, zoals het werk van LEF in Oekraïne.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Kerk voor de samenleving in Oekraïne'. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

14 mei Haïti ziekenhuis

18 mei Leger des Heils

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen en kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Door heel Nederland hebben we buurthuis kamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het de plek

waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals huiswerkbegeleiding of muziekles voor kinderen. Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal buurthuis kamers met 100 plekken uitbreiden. Dit kan alleen met de steun van kerken en donateurs.

21 mei Stichting T.O.F. (Together One Family)

Barneveld

Stichting TOF heeft als doel om hulp te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Dit uit zich in verlenen van vooral materiële steun aan mensen binnen en buiten Nederland. Vanuit Nederland verzamelen wij goederen die wij dan weer kunnen uitreiken aan onze doelgroep. Ons doel is om met onze goederen aan te sluiten bij de behoeften van mensen die zelf de middelen niet hebben. Veel kleding en spullen gaan vanuit Driel naar dit project, informatie kunt u ook opvragen bij de Sjaan en Dick Huiskamp of <https://www.stichtingtofbarneveld.nl/>

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 30 april

Nehemia 9:1-15

Johannes 10:1-10

Donderdag 4 mei

oecumenische viering voorafgaand aan de herdenking op het Polenplein

Zondag 7 mei

Deuteronomium 6:20-25 Johannes 14:1-14

Zondag 14 mei

Jesaja 41:17-20

Johannes 16:16-24

Do. 18 mei

Handelingen 1:1-11

Hemelvaart in de Vloedschuur (9.30 en ontbijt om 8.45)

Zo 21 mei

Ezechiël 11:17-20

Johannes 17:1-13

De alternatieve lezing is in deze periode uit de brieven van Petrus.

Deze brief komt niet vaak aan de orde in de eredienst. Het is de moeite waard om deze brieven thuis in z'n geheel te lezen. Het is waarschijnlijk dat de brief niet door de apostel Petrus is geschreven, maar door iemand die in zijn voetsporen verder wil gaan. Het doel van deze brieven is om de christengemeentes in Klein Azië moed in te spreken, waar de christenen worden vervolgd.

Volhouden in je geloof in een tijd van beproeving is het onderwerp van deze brieven.

Of dat nu tijden van beproeving zijn door vervolgingen of door iets anders, dat het geloof om volharding vraagt is van alle tijden.

VIERING 4 MEI



Om 19.15 is er voorafgaande aan de herdenking van de slachtoffers van en door de Tweede Wereldoorlog op het Polenplein een oecumenische viering in de Heilige Maria Geboorte Kerk.

Het koor Cantorije verleent haar medewerking aan deze viering.

De viering wordt verzorgd door de oecumenische werkgroep.

Het jaarthema maakt duidelijk dat de gevolgen van een oorlog veel langer duren dan de oorlog zelf. Daarbij kan je denken aan het herstel of opnieuw bouwen van gebouwen. Maar nog meer gaat het om de beschadigingen in mensen door de oorlog. En welke effecten deze beschadigingen hebben op volgende generaties. Kinderen die het gevoel hebben iets goed te moeten maken. Of het leven met geheimen en angst vanwege die geheimen.

De uitdrukking “tot het derde en vierde geslacht” in de Bijbel doet hier aan denken: de gevolgen van het

handelen van een eerder generatie zijn er ook voor opvolgende generaties.

Naast de uitdrukking straf tot het derde en vierde geslacht, staat in de Bijbel Gods vergeving en zijn trouw tot het duizendste geslacht. Vergeving en trouw zijn nodig om te kunnen leven met oorlog.

HEMELVAART 18 MEI

Hemelvaart 18 mei

Om 8.45 uur

Hemelvaartsontbijt
in de Vloedschuur.

Opgeven voor 12 mei bij

Joke Smaling: mjismalingvangaalen@gmail.com

Om 9.30

Hemelvaartsdienst

met het thema:

Handen en Voeten



Ik vind de tijd maar snel gaan, het is alweer Pasen geweest! Nu gaan we op weg naar Pinksteren, ook een mooi feest in de kerk. Maar eerst nog allerlei andere (niet-)kerkelijke feesten: Koningsdag, bevrijdingsdag en hemelvaart. Mooie momenten om te gedenken en te vieren.

Voor sommige van jullie wordt het ook spannend de aankomende periode, misschien doe je wel examen of de cito-toets. Ik wens je er in ieder geval heel veel succes mee. Zet hem op!

Gelukkig is het ook fijn om terug te kijken op de leuke dingen die al zijn geweest, zoals de Palmpasen optocht, met z'n allen achter Concordia aan! De paaswake met de kinderen, ook heel waardevol. Mooie dingen om naar uit te kijken en om op terug te kijken.

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling
(jeugdouderling@pkndriel.nl)

Bij de Paaswake voor de kinderen was er soep met matzeballetjes. Sommigen kinderen vroegen om het recept, zo lekker vonden ze de balletjes!

Recept voor soep met matzeballetjes

Het was verrassend om geen gehaktballetjes te hebben in de soep bij de Paaswake voor de kinderen, maar matzeballetjes. De één vond ze heel erg lekker en de ander vond ze vreemd.

Voor de soep: maak een gewone groentesoep met groentebouillon.

Voor de matzeballetjes:

Ingrediënten:

125 gram matzes, vier eieren, 0,6 dl olie, 1 theelepel zout, ½ theelepel gemberpoeder, 3 eetlepels fijngehakte peterselie, sap van ½ citroen

Doen:

Stamp gram matzes helemaal fijn (met een deegroller bijvoorbeeld).

Klop de eieren los met de olie en meng de gestampte matzes, zout, gemberpoeder, sap van citroen en de peterselie door elkaar. Het moet goed aan elkaar kleven.

Laat het een half uur staan in de koelkast. Breng ondertussen een pan met water en wat bouillonpoeder aan de kook. Maak van het deeg kleine balletjes – ongeveer zo groot als een normale knikker. Als het deeg heel droog is en de balletjes uit elkaar vallen – doe er nog een beetje water bij. Als het deeg te nat is en de hele tijd aan je handen kleeft: doe er dan nog een beetje bloem door heen. Het helpt ook om een beetje bloem in je handen te doen voordat het balletje gaat vormen.

Als de balletjes klaar zijn, gaan ze in het kokende water.

Doe de deksel op de pan en laat ze zo'n 20 minuten zachtjes koken. Schep ze dan uit de pan en doe ze in de groentesoep.

Het mag ook in de kippensoep, als je kippensoep echt veel lekkerder vindt.
Eet smakelijk!

Agenda:

- 9-10 en 11 juni wordt in Zetten (weer) het theaterweekend georganiseerd voor jongeren vanaf de middelbare school tot ongeveer 20 jaar. In één weekend wordt er een theaterstuk gemaakt (drama/decor en muziek) en deze wordt op zondagochtend opgevoerd in de kerk. Lijkt je dit leuk kijk dan voor meer informatie op: www.theaterweekend.info .

Puzzel

HEMELVAART - KRUISWOORDPUZZEL



Horizontaal:

- 2 Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren? (niet)
- 6 Hoe heet de discipel die ook bij het kruis stond? (eshanjon)
- 7 De discipelen houden hun naar de hemel gericht. (geon)
- 8 In welk hoofdstuk lees je dat Jezus naar de hemel is gegaan? Handelingen ... (nee)
- 10 Jezus zegt: Mij is gegeven alle ... in de hemel en op aarde. (tchma)
- 11 Jezus is Heer, daarom noemen we Hem ... Jezus (ereeh)
- 12 Johannes de Doper doopte met water, Jezus wil je met de Heilige Geest (pendo)
- 13 Welke kleur hebben de kleren van de mannen die opeens verschijnen?(twi)
- 14 Wat doet Jezus vlak voordat Hij naar de hemel gaat? (gezenen)
- 15 Wie schrijft het verhaal van hemelvaart in het Bijbelboek Handelingen? (calus)
- 16 Ander woord voor Heilige Geest. (stertroo)
- 17 Wat doet Jezus als Hij met Zijn vrienden op de olijfberg staat? Hij neemt... (schidafe)

Verticaal:

- 1 Wie zijn ook in de bovenzaal in Jeruzalem aanwezig om te bidden? (wenovru)
- 2 Hoeveel engelen verschijnen er bij de discipelen? (wete)
- 3 Hoe noem je het als Jezus naar de hemel gaat? (vahemartel)
- 4 In welk Bijbelboek lees je over de hemelvaart van Jezus? (hdeganlinen)
- 5 Jezus is opgenomen in de hemel en Hij heeft zich gezet aan de van God. (hanrechterd)
- 9 Naam van een discipel. (pusfilip)

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*)

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*)

KERKDIENTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 30 april

Voorganger : ds. J. Diepersloot,
Wageningen
Organist : Jan Schouten
Deurcollecte : Bloemen in de dienst

Zondag 4 mei

: Dodenherdenking/oec. viering
(19.15 uur in de RK kerk)
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : -

Zondag 7 mei

Voorganger : ds. E. Baljet, Arnhem
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Kerkinactie / Noodhulp
Oekraïne
Koffieschenken : Sander en Thea de Hartog

Zondag 14 mei

Voorganger : dhr. P. de Koning, Heteren
Organist : Bernard van Beek
Deurcollecte : Haïti ziekenhuis

Donderdag 18 mei

: Hemelvaartsdag **(09.30 uur in de Vloedschuur)**
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : -