

OVER DE AKKER

*God, Schepper en Verlosser  
Van alles en allen*

*Leer ons  
Naar binnen te keren  
Om gegrond te blijven  
In uw liefdevolle Geest*

*Zo kunnen wij  
Naar buiten gaan  
Met wijsheid en moed*

*Om telkens weer  
Het pad van liefde  
En gerechtigheid  
Te kiezen.*

Dit gebed staat op het gebedskaartje van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. In weinig woorden wordt veel gezegd. Klassieke woorden die wel degelijk over ons leven nu gaan.

Er gebeurt namelijk veel op dit moment.

In de gemeente: mensen die met grote veranderingen in hun leven te maken hebben door ziekte of verhuizing of om andere redenen. Veranderingen die gezocht worden en veranderingen die je overkomen.

Er gebeurt veel in de maatschappij en de wereld.

Naast onvrede en geweld zijn er ook heel veel mensen bezig om dingen ten goede te veranderen: milieu, klimaat, armoede en onrecht.

Er wordt gezegd dat we in een tijd leven van grote veranderingen.

Hoe sta je daar als gelovige in?

Op de radio hoorde ik een gesprek over een christelijke partij. De sprekers vonden dat deze partij mooie standpunten heeft en dat ze het goed doen. Maar ja, alleen die 'christelijke standpunten van die partij' (daarmee bedoelden ze vraagstukken op het medisch-ethisch terrein), die zouden ze maar beter kunnen los laten. Dan zouden er veel meer mensen om hen stemmen. Hoezo zou je kijk op armoede, je kijk op gerechtigheid, je kijk op defensie, je kijk op landbouw, je kijk op klimaat, je kijk op vluchtelingen zaken, niet uit je geloof voortkomen? Wat bijzonder dat de sprekers niet weten dat geloof over het hele leven gaat.

God is alles en allen. We gaan naar buiten - niet altijd zichtbaar of hoorbaar (dat blijkt uit het bovenstaande), niet altijd in zogenaamde christelijke bewoordingen – vanuit de ruimte waar de Heilige Geest ons moed geeft en ons richting geeft. De tekst op het kaartje helpt: we gaan van binnen naar buiten.

En binnen zijn, is bij Gods liefdevolle Geest zijn.

Buiten is die wereld die verandert. Met goede veranderingen, met veranderingen die je niet wilt. Buiten is de wereld waarin wij zelf ook keuzes moeten maken. Waar we de keuze voor gerechtigheid en liefde overal kunnen maken: in de keuze voor een politieke partij\* en in de keuzes voor alles in het leven.

Met het stevig gegrond zijn in de liefdevolle Geest kunnen we ook bij onverwachte en ongewenste veranderingen onze weg wel vinden. Met God en met elkaar.

Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Daarom voeg ik er een uitnodiging aan toe:

Voor wie moeite heeft met veranderingen in het leven, praat er over met iemand van het pastoraat: predikant, ouderling, bezoekmedewerkende.

Want geloven is ook samen geloven, samen naar binnen gaan en samen naar buiten gaan.

*Ds. Ella Kamper*

*\*Er komen weer verkiezingen aan op 15 maart: laat dit kostbare moment van stemmen en richting geven aan waar ons land naar toe gaat niet voorbij gaan!*

## **PAAR DAGEN STUDEREN**

Op 1, 2 en 3 februari ben ik in verband met studie een paar dagen in een klooster.

Voor dringende pastorale zaken zijn de ouderlingen beschikbaar.

*Ds. Ella Kamper*

De vragen en de opmerkingen die gemaakt worden in de leesgroep van de Bijbel in 1 jaar worden niet alleen daar gesteld. Ik kom ze ook elders in de gemeente tegen. Vandaar dat ik een (kort?) verslag doe van onze leeservaringen.

Het lezen van de Bijbel in 1 jaar is soms even net als voor Israël: een tocht door de woestijn.

Met name het lezen van Leviticus en Numeri en deels Deuteronomium is geen makkie.

Alle wetten en regels en niet te vergeten de straffen bij het overtreden van regels;

het gevecht om een heilig volk te zijn in het Beloofde land. Je wordt er niet zo vrolijk van.

Maar net als bij een tocht door de woestijn zijn er, als je goed oplet, oases, prachtige vergezichten, mooie vondsten, goede reisgenoten, meevallers, zinnige voorzorgsmaatregelen en handreikingen om te overleven.

De wetten en regels getuigen van inzicht hoe wij mensen zijn. Mensen zijn heel wisselend:

Vol hoop en vertrouwen en goede bedoelingen, met inzet het goede doen, maar ook laks en berekenend naar jezelf toe en weinig vertrouwend.

En wie is God? Ook God zien we wisselend: streng, boos en als aanstichter van geweld, maar ook liefdevol, vergevingsgezind en bereid om alles te doen voor zijn volk. Soms bulderend van woede, soms begripvol en vergevend en soms bijna smekend om vertrouwd te worden.

Regelmatig botst het handelen van God met onze ideeën hoe God zou moeten zijn.

Regelmatig moeten we nadenken: met welke vooronderstellingen lezen wij?

Als Jezus zegt dat zijn komst scheiding in families met zich mee brengt, lezen we dit met de vooronderstelling van zijn eindeloze liefde voor mensen en zijn barmhartigheid. De scherpe woorden blijven op de achtergrond.

Als God in de woestijntijd het volk vergeeft en hen tegemoet komt, voedsel en drinken geeft, dan lezen we dat met de vooronderstelling van een strenge God die geweld niet schuwt.

Zijn liefde en trouw blijven op de achtergrond.

Lezen in de Bijbel is ook je kunnen verplaatsen, zo ver als mogelijk, in de woestijntijd waarin een groep mensen een heilig volk gaat worden. Dat is een hele andere tijd en situatie dan nu.

Lezen is ook rekening houden met wat er niet staat.

Daarvan kun je zeggen: “ ja, hallo zo ken ik er nog meer”, maar dit is ook iets om rekening mee te houden.

De vraag die vooral bij het lezen van Leviticus en Numeri naar boven komt is: wat moeten wij hier mee? Kunnen we er helemaal niets meer mee? Halen we er een aantal zaken uit die ook vandaag van belang kunnen zijn? Ik denk dat de derde optie: alles doen zoals het er staat in deze tijd geen optie is.

Wat moeten we ermee? In ieder geval helpt het ons om verder lezend in de Bijbel te begrijpen waar het om gaat.

Want Jezus en de evangelisten doen er iets mee. De profeten doen er iets mee. De psalmist doet er iets mee.

Bij het lezen van de Bijbel in 1 jaar lezen we drie bijbelgedeeltes op 1 dag. Dat is fijn, want in de psalmen en de Evangelien wordt het geloof in God op een andere manier belicht dan in wetten, verordeningen en straffen.

De psalmen zijn heel persoonlijk en komen soms ook heel dichtbij ons eigen gesprek met God. Of soms geven ze woorden aan wat wij zouden willen zeggen. De verhalen van Jezus zijn heel vertrouwd en blijven inspireren.

Maar het kost soms wel wat moeite om over ons ongemak bij bepaalde gedeeltes uit Leviticus en Numeri te stappen. Persoonlijk denk ik wel dat het de moeite waard is.

*Ds. Ella Kamper*

# KLIEDERKERK 12 FEBRUARI



KLIEDERKERK  
PG Driel/ Vloedschuurgemeente

12 februari 2023

## Veranderen



Wat kan er toch veel veranderen!



Maar sommige dingen veranderen niet:

**Kliederkerk:** speels én serieus, Bijbel en dagelijks leven, kinderen én ouders *(en/of grootouders)*



Tijd: 12 februari van 12:30 - tot ongeveer 14.30  
Plaats: Vloedschuur  
Lunch: er wordt voor een lunch gezorgd.  
Opgeven: graag vóór 8 februari (in verband met alle voorbereidingen)  
bij: Elske of Patrick of Ella

## KOFFIE-INLOOPOCHTEND 8 FEBRUARI

Van harte welkom om midden in de winter tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee in Ons Gebouw.



Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je). *Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.*

Voor woensdag 8 februari van harte uitgenodigd van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.

**Neem gerust je buurvrouw/man,  
vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw en gastheer zijn Marchien Pranger en Harm Siegers

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit.



### Van de Werkgroep VIS



#### **Filmcafé II**

Op vrijdagavond 27 januari presenteert het Filmcafé de film *Denial* (2016), een indringende en zeer actuele film die tot nadenken aan zet over waarheid, werkelijkheid en onze individuele positie daarin. De twee topacteurs Rachel Weisz en Timothy Spall spelen in een maatschappelijk duel dat van het begin tot het einde boeit. Het verhaal gaat over de interpretatie van de Joodse geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en bovenal over vrijheid. Mag je alles zeggen wat je denkt of vindt? De filmavond is in de Vloedschuur te Heteren, en begint om 20.00 uur.

#### **Wegen met Zegen**

Op zaterdag 4 februari 2023 wordt de vierde etappe van de pelgrimsroute gelopen: de etappe van Heteren naar Driel (15 km). U kunt zich aanmelden bij: [justbennis@gmail.com](mailto:justbennis@gmail.com). Tijdstip en startpunt, etc., volgen na opgave.

## **Excursie naar Museum KRONA**

In Museum KRONA (voormalig Museum voor Religieuze Kunst) is van 11 december 2022 tot 10 april 2023 een thematische expositie over LICHT. Licht, aanwezig en toch ongrijpbaar, is al eeuwenlang symbool voor het spirituele. De betekenis van licht wordt in deze tentoonstelling geïllustreerd met bijzondere kunstwerken vanaf de middeleeuwen tot het heden. Eigentijdse kunstenaars, onder wie Olafur Eliasson en Ann Veronica Janssens, laten ons het licht letterlijk ervaren. Kunsthistorica Marijke van Dijk gaat u op vrijdagmiddag (13:30) rondleiden door de tentoonstelling en vertellen over de thematiek van het licht, de verschillende werken en hun makers.

U heeft zich enthousiast aangemeld, en inmiddels is het maximum van 30 deelnemers (in twee groepen) bereikt. U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen. Uiteraard kunt u ook zelf bij gelegenheid deze mooie tentoonstelling bezoeken.

Museum KRONA, Veghelsedijk 25, 5401PB Uden

## **Overige VIS-activiteiten in 2023:**

- Elke 1ste zaterdag van de maand: Pelgrimsroute *Wegen met Zegen*.
- Woensdagavond 8 maart in het Zendingslokaal in Hemmen: *De stem van vrouwelijke mystici* met medewerking van Marga Zwiggelaar.
- Dinsdag 9 mei: *Bezoek aan de synagoge van Enschede*, excursie o.l.v. Wim de Zeeuw.

*U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com). Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?*

Namens de Werkgroep VIS,  
*Hans Brinkman*

### **12 februari Kerk in actie: Noodhulp Ethiopië**

#### **Noodhulp voorkomen in Ethiopië: Niet langer afhankelijk van voedselhulp**

In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatverandering. Doordat er steeds minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst. Alle informatie over dit project leest u op de website [www.kerkinactie.nl/ethiopie](http://www.kerkinactie.nl/ethiopie).

### **19 februari De Herberg pastoraal diaconaal centrum**

Voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. <https://pdcdeherberg.nl/>

### **Opbrengst collectes voor diaconale projecten**

6 november: Voedselbank € 89,50

12 november: Plaatselijk diaconaal werk € 27,00

27 november: Haïti ziekenhuis € 96,80

4 december : Stoelenproject de Duif € 26,00

24 december: Voedselbank € 316,05

25 december: Kerk in actie, kinderen in de knel € 71,50

Hartelijk dank aan alle gevers.

**“Hef, bazuin, uw gouden stem.”**



## **“Hef, bazuin, uw gouden stem.” Psalm 150**

Wie wil ons komen versterken? Wie speelt met ons mee?

Speel jij trompet, bugel, trombone, hoorn, euphonium of tuba? Kom en speel met ons mee. Beginners en gevorderden zijn van harte welkom.

Wij zijn het in 2019 in Elst opgerichte “Posaunenchor”. Wij noemen ons na de traditie die in Duitsland al 1731 begint en jong en oud in de kerkgemeente muzikaal verbind. De “Posaunenchor” was een soort mobile orgel voor ieder weertype en goed inzetbaar bij kerkdiensten die buiten plaats vonden. Inmiddels zijn de koren niet meer weg te denken uit de EKD (Evangelische Kirche Deutschland).

Wij hebben al buiten voor de kerk en tijdens kerkdiensten gespeeld en zullen ook dit seizoen een paar keer van ons laten horen. Wij spelen met name de liederen die in de kerkdienst worden gezongen maar ook muziek van Bach tot moderne componisten (die speciaal voor Posaunenchor muziek schrijven).

Momenteel oefenen wij zondags (om de week na de kerkdienst) van 11.45 uur tot 12.45 uur in de Ruimte te Elst.

Voor meer informatie neem contact op met Gerburg Frenzel-Iliohan  
@: [gerburgfrenzel@gmail.com](mailto:gerburgfrenzel@gmail.com) of 06-27214807

## BIJ DE DIENSTEN

Zo 5 februari

Jesaja 43:9-12

Matteüs 5:13-16

Zo 12 februari

Deuteronomium 30:15-20

Matteüs 5:16-26

Zo 19 februari

Exodus 22:20-26

Matteüs 5:33-48

Zo 26 februari

Genesis 2:15-3:9

Matteüs 4:1-11

In de maand februari zijn er geen bijzonderheden bij de dienst.

Op zondag 26 februari begint de veertigdagentijd. In het volgend kerkblad komt daar meer over.

Hoi allemaal,  
Het jaar is al weer een eindje op weg, kerst is achter de rug en het 'gewone' leven weer begonnen, ook de scholen. In de kerk gaan we binnenkort weer aan de slag met het 40-dagenproject. Het thema dit jaar is: verander je mee? In verhalen uit de bijbel horen we dat dingen kunnen veranderen. Niet alleen in de wereld, maar ook in ons eigen leven. Daar kunnen we zelf ook iets voor doen. Ik ben benieuwd wat dat dan zal zijn? Jullie ook? Verandert er bij jou ook wat en wil je daarover praten met mij of iemand anders van de kerk. Laat het me dan weten, daar zijn we (ook) voor.

Elske Quakkelaar, jeugdouderling (*contactgegevens in het kerkblad*)

# Tekstenpuzzel Psalm 1:1

KUILGKEG          
 7 18

DE    
 4 21

SEMN      
 23 10 16

IDE     
 25 2 24

TENI      
 17 5 22

TEMGEAA         
 8 9 14 20

TME     
 19 26

IEW     
 6

DAAKW       
 15 1

DENO      
 13 11 3 12

1 2 3

4 5

6 7 8

V    
 9 10

Z       R   
 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

B    R      
 21 22 23 24 25 26

VUL DE HOKJES MET DE  
 JUISTE LETTER





## **OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN**

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (*contactgegevens in het kerkblad*).

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

## **VERVOER NAAR DE KERK**

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (*contactgegevens in het kerkblad*).

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: (*contactgegevens in het kerkblad*).

## KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

**Zondag 29 januari** : Afscheid en bevestiging  
ambtsdragers

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper

Organist : Bernard van Beek

Deurcollecte : Pastoraat

Koffieschenken : Fred en Marijke Vols

**Zondag 5 februari**

Voorganger : mw. W. v/d Kaaden, Overberg

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : Orgelfonds

Koffieschenken : Jan en Coosje Haan

**Zondag 12 februari**

Voorganger : ds. G.J. Boer, Bemmelen

Organist : Anja Postuma

Deurcollecte : Kerkinactie/Noodhulp Ethiopië

**Zondag 19 februari**

: Begin 40 dagentijd

Voorganger : ds. M. de Bree, Westervoort

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : De Herberg

**Zondag 26 februari**

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper

Organist : Freek Withaar

Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

## **AGENDA**

### Koffie-inloop

Woensdag 8 februari om 10.30 uur in Ons Gebouw

## **ROOSTER BLOEMENDIENST**

5 februari	familie Baart
12 februari	familie Roeleveld
19 februari	familie Van Merkerk
26 februari	familie Houweling

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 14 februari a.s.  
inleveren bij Tijmen Pranger.

E-mailadres: [ontmoetingdriel@gmail.com](mailto:ontmoetingdriel@gmail.com)