

OVER DE AKKER

**Verschenen is de mildheid
En de trouw van onze God.**

Dit zijn woorden waarmee Huub Oosterhuis de betekenis van de geboorte van Jezus de Zoon van God samenvat. Mildheid, een prachtig woord. Een woord om een tijdje over te mediteren. Wat is het precies: mild zijn? Het heeft iets zachts.



Het heeft iets van alles zien, het goede en het slechte, en daar zo over oordelen dat er ruimte ontstaat voor een nieuwe weg.

Niet veroordelen, maar een oordeel dat bevrijdend werkt. Mildheid is vriendelijkheid zonder weggijken.

Mildheid is luisteren naar wie er anders over denkt en alles rustig overwegen.

Mildheid is een stille kracht die zoekt naar verbinding, naar samen.

Het woord roept een verlangen op naar meer mildheid in het leven en in de samenleving.

Meer mildheid in onze maatschappij waar heel wat korte lontjes zijn en waar mensen niet van hun standpunt (ook als het feitelijk onjuist is) af te brengen zijn.

Meer mildheid in alle situaties waar mensen klem komen te zitten.

Mildheid voor jongeren die het moeilijk vinden om hun weg te vinden in het leven.

Mildheid waar soms onbarmhartig over elkaar geoordeeld wordt en waar situaties ontstaan waarin je het nooit goed kan doen.

Meer mildheid ook in geloofsgemeenschappen, waar we uit zorgen om de toekomst van het geloof en kerkzijn soms wat tegenover elkaar komen te staan.

Met Kerst is aan het licht gekomen: Gods mildheid en zijn trouw.

Aan het licht gekomen in het kind in de kribbe, in de man van Nazareth, in de lijdende Christus en in de opgestane Heer. Gods mildheid is er. Gods mildheid is om na te volgen, om met mildheid naar de wereld en de mensen om je heen te kijken en om met mildheid naar jezelf te kijken. Een prachtig kerstwoord om mee te nemen in het nieuwe jaar.

De mildheid is verschenen voor eens en altijd.



Veel heil en zegen en een mild 2023

Ds. Ella Kamper

1. Welkom

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2. Opening

Ds. Ella Kamper vraagt zich af wat je kunt doen met de € 190,-- energietoeslag die elk huishouden krijgt, wanneer je deze eigenlijk niet nodig hebt. Door de hoge energiekosten en de inflatie hebben veel mensen het moeilijk. Je zou dit bedrag kunnen doneren aan goede doelen zoals het Kansfonds, de Voedselbank en het Leger des Heils. Daarna gaat Ella voor in een gebed.

3. Kerkenraadszaken.

a. Heidag met De Vloedschuur 21 oktober

De dag is positief ervaren. Het was goed om elkaar beter te leren kennen en te kijken op welke manier wij willen samenwerken, namelijk op de “lichte” manier. Koert de Langen heeft hiervan een verslag gemaakt voor de kerkbode. Mochten hierover veel vragen komen, dan kan een gemeenschappelijke gemeenteavond worden georganiseerd om het een en ander toe te lichten.

b. Vacatures kerkenraad

Voor de vacature van kerkrentmeester is een kandidaat in beeld. Een definitieve beslissing wordt binnenkort verwacht.

De vacature van voorzitter van de diaconie is nog niet vervuld. Hiervoor zal een oproep in de kerkbode worden gedaan.

c. Achterwacht regelen

Aangezien het aantal predikanten in de werkgemeenschap krimpt, is ds. W. de Kam gevraagd achterwacht te zijn voor onze gemeente. Zij heeft dit toegezegd. Er wordt nog een andere collega gevraagd.

d. Gebruik Ons Gebouw

De logopediste voor kinderen van De Meeuwenberg maakt iedere dinsdagmiddag gebruik van de consistorie.

e. Organisten

Er moeten nog een paar zondagen worden ingevuld in het rooster voor 2023.

f. Jaargesprek met Ella

Het jaargesprek met Ella heeft plaatsgevonden op 1 november. Het is een goed en open gesprek geweest dat met name over de werkdruk ging, nu de aanstelling in Heteren ook vast is geworden. Het verslag zal worden toegezonden naar de kerkenraadsleden.

4. Diaconie

a. Verslag afgelopen vergadering

Bep Jacobs doet verslag van de laatste vergadering. De kleding weggeefdag en de viering van het avondmaal met de kleine glaasjes zijn geëvalueerd. De inzameling voor De Duif, op dankdag, heeft drie volle bananendozen opgeleverd! De onlangs geplaatste weggeefkast zal worden bijgehouden door Janny Willemsen. Voor actie Sirkelstag wordt € 25,00 per deelnemer gedoneerd voor de arbeiders in Qatar. Er is overleg met de parochie om namens beide kerken met Kerst mensen te ondersteunen die het financieel zwaar hebben.

b. *Begroting 2023*

Deze is nagenoeg hetzelfde als die van het afgelopen jaar. De bankkosten en de kosten voor de controle van de jaarrekening zijn verhoogd. De begroting wordt goedgekeurd.

c. *Collecterooster 2023*

Dit wordt vastgesteld.

5. Kerkrentmeesters

a. *Verlag afgelopen vergadering*

Dick Huiskamp doet verslag van de laatste vergadering. De bestrating voor de kerk zal worden opgehoogd, waardoor het opstapje verdwijnt. Zonwering in de kerk is noodzakelijk in verband met het streamen, dit zal worden opgepakt.

Gemeenteleden die niet reageren op de oproep van Kerkbalans wordt gevraagd of ze zich misschien uit willen schrijven. Koor Impuls gebruikt de kerk en Ons Gebouw voor de repetities en betaalt daar een vergoeding voor. De tarievenlijst is weer aangepast.

b. *Begroting 2023*

Deze wordt goedgekeurd.

6. Jeugdwerk

Sirkelslag was een succes waaraan acht kinderen deelnamen: 5 uit Driel en 3 uit Heteren. Op 13 november vindt 's morgens een kliederkerk plaats. Voor een reguliere dienst kan men terecht in De Vloedschuur. Voor het kerstproject is gekozen voor Bijbel Basics van het NBG. In Heteren vindt weer het kinderkerstfeest plaats, waar ook de kinderen uit Driel welkom zijn.

7. Erediensten

Op de gedachteniszondag, 20 november, gaat ds. Grandia voor. Marchien Pranger neemt als ouderling van dienst vooraf contact met hem op om het een en ander door te spreken.

Op 22 januari 2023 staat een oecumenische dienst gepland. Mogelijk wordt dit een dienst met de Protestantse en Katholieke kerken uit zowel Driel als Heteren.

8. Pastoraat/Wel en wee

Het wel en wee van diverse gemeenteleden wordt besproken

9. Sluiting door Dick

Hij staat stil bij het recente overlijden van een gemeentelid en leest aansluitend een gebed uit het liedboek voor.

AFTREDEN/BEVESTIGEN VAN AMBTSDRAGERS

In januari kan er in de kerkenraad een wisseling van de wacht zijn.

En die is er deze januari dan ook.

Dick Huiskamp neemt afscheid van het ambt van ouderling-kerkrentmeester

En Riet de Langen neemt afscheid van haar taak als diaconaal rentmeester.

We zijn erg dankbaar voor al het werk dat zij hebben gedaan voor onze gemeente.

Minstens zo dankbaar zijn wij dat er gemeenteleden bereid zijn gevonden om een taak op zich te nemen.

Jan Haan zal bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

En Janny Willemsen en Louisa Griffioen nemen de taak van diaconaal rentmeester op zich.

Bep Jacobs blijft nog een tijdje als voorzitter van de diaconie, maar we zijn wel aan het zoeken naar een opvolger/ster voor Bep.

GESPREGSGROEP LEVENSTHEMA'S

Na een geslaagde eerste bijeenkomst van deze nieuwe gespreksgroep, hebben we een tweede keer afgesproken. Op donderdag 26 januari bent u/ ben jij van harte welkom in Ons Gebouw over het levensthema: “ (Goede) voornemens”. We beginnen om 15.00.

KOFFIE-INLOOPOCHTEND 11 JANUARI

Van harte welkom om midden in de winter in het nieuwe jaar tijdens de koffie-inloop elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een lekker bakkie koffie in Ons Gebouw. Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog wat



met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je).
Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens langs.

Voor woensdag 11 januari van harte uitgenodigd van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.

**Neem gerust je buurvrouw/man,
vriend/vriendin/kennis mee!**

Gastvrouw en gastheer zijn Marijke en Fred Vols

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit.



We maken in 2023 een nieuwe start, na een bewogen jaar waarin ontzettend veel gebeurde in de buitenwereld, ver weg, maar ook dichtbij. Het lawaai van de wereld – in allerlei vormen – kan je soms het gevoel geven van overweldigd te worden. Wat is het dan goed om eens naar binnen te keren. Bijvoorbeeld op een pelgrimswandeling.

Wegen met Zegen

Op zaterdag 7 januari 2023 wordt de vierde etappe van de pelgrimsroute gelopen: de etappe van Zetten naar Heteren (15,5 km). U kunt zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com. Details, tijdstip en startpunt, etc., volgen na opgave.

Stilte-dag

Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de stilte-dag, die op 21 januari gepland stond. De werkgroep VIS heeft daarom besloten deze activiteit niet door te laten gaan.

Filmcafé II

Op vrijdagavond 27 januari presenteert het Filmcafé de film *Denial* (2016), een indringende en zeer actuele film die tot nadenken aanzet over waarheid, werkelijkheid en jouw individuele positie daarin. De twee topacteurs Rachel Weisz en Timothy Spall spelen in een maatschappelijk duel dat van het begin tot het einde boeit. Het verhaal gaat over interpretatie van de Joodse geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en bovenal over vrijheid. Mag je alles zeggen wat je denkt of vindt?

De filmavond is in de Vloedschuur te Heteren, en begint om 20.00 uur.

Overige VIS-activiteiten in 2023:

- Elke 1ste zaterdag van de maand: Pelgrimsroute *Wegen met Zegen*.
- Vrijdag 24 februari: *Excursie naar Museum KRONA "Licht!"*. Maximaal 30 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
- Woensdagavond 8 maart in het Zendingslokaal in Hemmen: *De stem van vrouwelijke mystici* met medewerking van Marga Zwiggelaar.
- Dinsdag 9 mei: *Bezoek aan de synagoge van Enschede*, excursie o.l.v. Wim de Zeeuw.

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman

COLLECTEN

8 januari Bloemen in de dienst

Met regelmaat wordt er gecollecteerd voor Bloemen in de dienst.

Elke week staat er tijdens de kerkdienst een boeket bloemen op de liturgietafel. Deze wordt na de dienst bezorgd bij een zieke, een jarige van 80+, iemand die een steuntje in de rug nodig heeft of naar een vrijwilliger die zich inzet voor onze gemeente.

15 januari Haiti huisjes

Ook dit werk van Rob Hulshuizen zal weer doorgaan in 2023. Nog niet zo lang geleden in Rob enkele weken in Nederland geweest. Een verslag hierover en over de toestand van het land lees je in de Nieuwsbrief. De website is www.hulp-haiti.nl.

DIACONALE BESTEMMINGEN

Wat mooi toch, om als Diaconie geld te mogen besteden voor goede doelen. Dit keer kregen we de vraag van de werkgroep van de Rommelplusmarkt. Voor een gedeelte van de opbrengst mochten we een bestemming bedenken. Kijk om je heen, overal kunnen we mensen helpen. Dit jaar hebben we besloten de onderstaande organisaties elk met een gift van € 500,00 te ondersteunen. Daarnaast hebben we een bedrag gereserveerd voor de kosten van het openstellen van Ons Gebouw in de wintermaanden.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Vluchtelingenwerk zet zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie verkeren.

Het Leger des Heils

Een plek waar je thuiskomt en gezien wordt. Dat zijn de buurthuis kamers van het Leger des Heil. Iedereen is er welkom voor een kop koffie en een praatje. Als het vriest slaapt niemand op straat.

Stichting Together One Family Barneveld

Stichting TOF heeft als doel om hulp te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Dit uit zich in verlenen van vooral materiële steun aan mensen binnen en buiten Nederland. Goederen worden ingezameld, ook vanuit Driel gaan kleding en spullen er naar toe. Op 14 maart 2022 is het eerste transport richting Oekraïne vertrokken, Op de website lees je dat op 14 december 2022 het zeventiende transport is vertrokken.

Fynn Foundation Driel

Ondanks dat armoede wereldwijd flink aangepakt wordt, zijn dove kinderen vaak onzichtbaar voor ontwikkelingsorganisaties. Uit schrikbarende cijfers blijkt dat de meeste dove kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school gaan. Dove kinderen worden vaak zelfs binnen “verstopt”. Met de Fynn Foundation krijgen dove kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen als Fynn die in Driel woont.

WARME KAMER IN “ONS GEBOUW”

De kachels gaan deze winter op veel plekken uit of de thermostaat gaat omlaag. Ook bij heel wat mensen thuis. De impact van de energiecrisis weten we nog niet, we staan nog maar aan het begin. Als kerk willen we in deze tijd van ‘minder’, ‘duurder’ en ‘kouder’ juist laten zien dat er warmte is. Figuurlijk, maar ZEKER ook letterlijk. Het Leger des Heils heeft alvast een voorzetje gegeven met hun initiatief ‘Warme Kamers’.

In Driel zal vanaf 3 januari “Ons Gebouw”, Ausemsstraat 3, op dinsdag en vrijdag open zijn van 10:00-16:00 uur.

We bieden een warme ruimte voor mensen uit het dorp. Voor mensen die thuis de verwarming uit hebben staan en voor mensen die in deze tijd graag de gezelligheid van een warme woonkamer opzoeken.

De koffie staat klaar, er is een leestafel met de krant en tijdschriften. Er kan samen een spelletje worden gespeeld. Er zijn puzzels. Er kan gebreid worden of kaarten worden gemaakt. Er is WIFI dus de tablet of laptop kan mee. Kortom gewoon bezig zijn met je eigen ding in een warme ruimte.

Rond het middaguur wordt er voor een boterham gezorgd.

Wil je meedoen als gastheer of gastvrouw, laat het weten. We zoeken vrijwilligers. Aanmelden kan via diaconie@pkndriel.nl. Van harte welkom.

ZENDINGSBLOK

In de hal van de kerk staat het zendingsblok. In 2022 werd ingezameld voor het opbouwen van de kerk in Syrië. In een volgend kerkblad maken we de totale opbrengst hiervan bekend.

Vanaf januari 2023 willen we inzamelen voor Mission Possible. Als Diaconie ontvangen we regelmatig informatie hierover en deze organisatie sprak ons aan. Een gedeelte uit de nieuwsbrief die we eind november ontvingen delen we nu met jullie.

Geroepen om te dienen.

Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega's in Odessa, Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders leven - vooral nu het weer koud wordt.

Maar', schrijft Liliya, 'we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door met onze opdracht: hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen doen. We proberen foto's, verhalen en rapporten te sturen als er internet is.

Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een generator. Er zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met een laptop of telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die onophoudelijk huilde.

Het bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden mensen de moeder te helpen.

Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien voor iedereen, iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende manieren op. Sommige mensen worden overmand door angst of depressie. Zij weten zich geen raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen om mensen in alle situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen.

Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door. We kopen met name brandhout en voedsel.

In contact met een Nederlands fonds hebben we een partij van 5000 Oekraïense Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het transport voor deze Bijbels nu aan het regelen. We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiële hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blijven bidden voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze oorlog.

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR STICHTING NOODFONDS BETUWE

Vanaf 2017 is het bestuur van Stichting Noodfonds Betuwe actief in het verlenen van noodhulp aan inwoners van de gemeente Overbetuwe die op de een of andere manier (financieel) in de knel zijn geraakt. Omdat binnenkort bestuursleden hun taak beëindigen, is de Raad van Toezicht van de 7 deelnemende kerken op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor deze organisatie.

De hulpverlening houdt in dat je samen met de andere bestuursleden hulpaanvragen beoordeelt. Je overlegt met de betrokkene of de instantie die de aanvraag indient. Samen probeer je een oplossing voor de ontstane situatie te vinden. Een positieve beslissing kan leiden tot een gift, een lening of het faciliteren van materiële zaken. Dit alles om grotere problemen van de aanvrager te voorkomen of een tijdelijk financieel tekort te overbruggen.

Wekt deze oproep je belangstelling? Dan gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden en de manier waarop jij kunt bijdragen aan deze vorm van hulpverlening aan mensen in nood.

Voor een afspraak kun je contact opnemen met Bep Jacobs. Zij vertegenwoordigt de diaconie van PG Driel in de Stichting Noodfonds Betuwe. Je kunt haar bereiken via diaconie@pkndriel.nl of (*contactgegevens in het kerkblad*)

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 1 januari 2023 beginnen we het jaar met een gemeenschappelijke dienst met de Vloedschuur. Dit was oorspronkelijk niet de bedoeling, omdat we heel goed begrijpen dat het heel fijn is om het nieuwe jaar in de eigen kring te beginnen. Maar aan de andere kant is het ook een traditie om met Nieuwjaar de burens te begroeten. Onze goede burens van de Vloedschuur verwelkomen ons in de Vloedschuur .

De dienst begint om 11.00!!

Op Oudjaarsavond is iedereen van harte welkom in de dienst om 19.00 in de PG Driel. De dienst is in de vorm van een avondgebed en duurt minder dan een uur.

Zaterdag 31 december

Psalm 31

Avondgebed op Oudjaar 19.00

Zondag 1 januari

Numeri 6:22-27 Lucas 2:21

11.00 gezamenlijke dienst in de Vloedschuur

Zondag 8 januari

Jesaja 60:1-6 Mattheüs 2:1-12

Zondag 15 januari

Jesaja 1:17, Mattheüs 25: 31-40 Efeziërs 2: 13-22

Zondag 22 januari

Jesaja 49: 1-7 Mattheüs 4: 12-22
Oecumenische viering in de PG Driel

Zondag 29 januari

Sefanja 3:9-13 Mattheüs 5:1-15
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Het oecumenisch leesrooster is in de adventstijd begonnen met de doorgaande lezing uit het Evangelie van Mattheüs. De komende maanden zullen de nieuwtestamentische lezingen vaker uit het Evangelie van Mattheüs komen dan uit de andere Evangelien.

OECUMENISCHE VIERING 22 JANUARI

Aan het eind van de week voor gebed om de eenheid van de christenen hebben wij onze viering met onze zusters en broeders van de RK Driel.

Het thema is "Doe goed. Zoek recht." Ieder jaar is er een ander land of een andere groep mensen die deze dienst voorbereidt. Het thema heeft vaak te maken met hun eigen situatie.

Dit jaar is de raad van kerken van de staat Minnesota uitgenodigd om de dienst voor te bereiden. Zij vragen onze aandacht voor verdeeldheid, ook tussen christenen, door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De verdeeldheid tussen christenen versterkt de gebrokenheid van onze wereld. Juist daarom is het van grote waarde om te zoeken naar eenheid. De christenen die deze orde van dienst hebben doordacht zijn afkomstig uit inheemse volken uit Minnesota en afstammelingen van tot slaafgemaakte Afro-Amerikanen.

In de dienst van 22 januari gaat de oecumenische werkgroep voor samen met Frans Essers namens de RK en het koor Cantorije verleent haar muzikale medewerking.

De dienst begint om 10.00 in onze kerk.

JEUGDPAGINA



De kerstdagen zijn alweer voorbij, maar het was weer een mooie en gezellige gezinsdienst in onze kerk. En misschien ben je ook wel naar het kinderkerstfeest of de top 2000 dienst in de Vloedschuur geweest. Hopelijk heb je tijdens de feestdagen ook met je familie iets gezelligs kunnen doen.

Nu staat er weer een nieuw jaar voor onze neus, waarin we weer veel mooie dingen met elkaar kunnen gaan doen! Dingen die we altijd al deden, zoals de kindernevendienst en kliederkerk, maar misschien ook wel nieuwe dingen....? Wil je nu graag iets organiseren voor kinderen of jongeren in de kerk, laat het me dan weten dan kijken we samen hoe we dit kunnen aanpakken.
Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling
(*contactgegevens in het kerkblad*)

Agenda

- Nog leeg voor de komende tijd, maar hopelijk kunnen we die weer gaan vullen met activiteiten 😊 Want één ding is zeker: er komen in 2023 weer een paar Kliederkerken.

Kleurplaat: 3 koningen



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: *(contactgegevens in het kerkblad)*

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: *(contactgegevens in het kerkblad)*.

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer: *(contactgegevens in het kerkblad)*.

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, **tenzij anders vermeld.**

Zondag 1 januari : Nieuwjaarsdag /
Zondag Epifanie (**11.00**)
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud

Zondag 8 januari
Voorganger : ds. J. Diepersloot,
Wageningen
Organist : Freek Withaar
Deurcollecte : Bloemen in de dienst
Koffieschenken : Hans en Joke Houweling

Zondag 15 januari : Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger : ds. W. de Kam, Maurik
Organist : Henk Kiestra
Deurcollecte : Haïti huisjes

Zondag 22 januari : Oec. dienst in de prot.kerk
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Jaap Jansma
Deurcollecte : -
Koffieschenken : Wim en Louisa Griffioen

Zondag 29 februari : Afscheid en bevestiging
ambtsdragers
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper
Organist : Bernard van Beek
Deurcollecte : Pastoraat
Koffieschenken : Fred en Marijke Vols

AGENDA

Koffie-inloop

Woensdag 11 januari om 10.30 uur in Ons Gebouw

Bijbel in 1 jaar

Donderdag 12 januari om 19.30 uur in Ons Gebouw

Gespreksgroep levensthema's

Donderdag 26 januari om 15.00 uur in Ons Gebouw

ROOSTER BLOEMENDIENST

8 januari	familie Van Merkerk
15 januari	familie Houweling
22 januari	familie De Langen
29 januari	familie Bloed

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 17 januari a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.

E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com