



doet. [4] Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Lied 1014 : 1 en 2 (Geef vrede door van hand tot hand)

Schriftlezing Lucas 10 vers 38 - 42

[38] Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. [39] Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. [40] Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' [41] De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. [42] Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Lied 1014 : 3 en 5 (Geef vrede door van hand tot hand)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 839 (Ik danste die morgen toen de schepping begon)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

(Kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Slotlied 978 : 1, 3 en 4 (Aan U behoort, o Heer der Heren)

Zegen met gezongen Amen



Uitleidend orgelspel