



## Orde van dienst

Startzondag 10 september 2023

**Startzondag  
10 september 2023**

**GA MEE**

*Ga mee. Praat mee.  
Zing mee.  
Vier mee.  
Speel mee. Geniet mee.*

Ooit zei iemand tegen mij:  
"Ga mee"  
Ik ging.  
Spijt? Nee, geen dag!  
Er ging een wereld voor mij open  
en ik kwam thuis.  
Waarom ik ging?  
Op dat moment?  
Geen idee. Ik ging.  
Vol vertrouwen.  
In alle vrijheid.  
Net als een discipel.

## Welkom

### GA MEE - PRAAT MEE

*wie, wat, waar, waarom, wanneer .....*

We nodigen u/ jullie uit om kort met elkaar in gesprek te gaan over de uitnodiging "Ga mee".

Na het gesprek zingen we:

**Zingen:** Wil je opstaan en Mij volgen (*lied uit Iona, John L. Bell en Graham Maule*)

1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Kort verhaal over het thema

Begin van de viering

### GA MEE

VIER MEE EN ZING MEE EN BIDT MEE



## Welkom en mededelingen

### Moment van stilte

*(we gaan staan)*

### Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de HEER

A: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: **en niet loslaat het werk van zijn Handen.**

V: Genade zij u en vrede  
van God, onze Vader en  
onze Heer, Jezus Christus,  
door de Heilige Geest

A: **amen**

### **Openingsgebed**

*(we gaan zitten)*

**Zingen:** Ga mee met ons (*melodie: 247 - Abide with me*)

1 Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,  
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3 Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

### **Aandacht voor de kinderen**

**Schriftlezing:** Matteüs 4:18-22

**Zingen:** 531 Jezus die langs het water liep

1 Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep,  
om zomaar zonder praten  
hun netten te verlaten,  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept jou en mij,  
om alles op te geven  
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam:  
'k Wil in uw woning wezen  
voor nu en voor nadeze',  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook jou terzij of mij  
en vraagt ons, Hem te geven  
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, het eeuwig leven.

### **Overdenking**

**Zingen:** Ga maar gerust (Tekst Sytse de Vries, Liefste lied overzee 15)

1 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan.

Ik ben je baken, ook in diepe nacht

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,

ben ik de hand, die al je tranen wist

**Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader**

**Kinderen komen terug uit de kindernevendienst**

**Lied: Ga je mee, zeg niet nee ( Zitten of Opstaan 3:20)**

Refrein: Ga je mee? Zegt niet 'nee', maar sta op en doe mee.

Zet je voetstappen in die van mij.

Volg het spoor en ga door. Of ga jij liever voor?

Hup, kom op, sluit je aan in de rij.

1 Welke weg wil je aan?

En waar wil je naartoe?

Blijf niet zitten waar je zit,

Ook al voel je je moe. Refrein

2 Is de weg soms te lang?

Zak je weg in het zand?

Er zijn hobbels op het pad,

maar ik geef je een hand. Refrein

3 Loopt de weg bijna dood?

Zie je nergens een spoor?

In de verte wordt het licht:

gaat de weg daar soms door? Refrein

**Inzameling van de gaven**

**Slotlied:** Wij moeten gaan (Eva's Lied)

Wij moet - en gaan; aan 'tlied van be - vrij - ding voeg - den we  
3  
weer een ei - gen re - frein, za - gen rond - om de glans van her -  
6  
ken - ning hoe we el - kaar tot Ver - bond - ge - noot zijn. Von - den het  
9  
Woord - eer - der ge - hoord, als nieu - we bron op ei - gen ter - rein

Wij moeten gaan; aan 't lied van bevrijding voegden wij weer een eigen refrein,  
Zagen rondom de glans van herkenning hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.  
Vonden het Woord eerder gehoord, als nieuwe bron op eigen terrein.

2. Laten we gaan. Geloof in de zegen / Die onze God steeds toegezegd heeft,  
in niemandsland soms worst'lend verkregen  
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  
Neem van hier mee, het vaste idee / licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.

3. Neem bij het gaan de mantel van vrede / die wij behoedzaam om mogen slaan,  
waarin de Naam vol kleur is geweven. / Vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn: / vrede en zegen! Laten we gaan.

**Wegzending en zegen**

**Na de zegen:** Kom, ga mee, (aantal keer herhalen)

Kom ga mee, geef ie - der een hand sa - menbou - wen  
4  
aan een nieuw land, het Rijk van God leeft diep in je hart van -  
7  
daag be - gint een nieu - we start.